

Nr. 471 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 30. december 2019

Nøgleord: Forestil jer at man kan se med hjertet, man kan se det indre liv i sin partners bevidsthed, man kan se ind i sjælen.

Godmorgen i dag er det den 30. december 2019, vi skal have morgenmeditation nr. 471.

Jeg vil gerne starte med at sige tak til alle de dejlige mennesker, der var her i går til nytårsmeditation, hvor vi arbejdede med abstraktionsmeditationer, det kunne jeg se, det tog I godt imod, det var rigtig glædeligt at se.

Vi kan jo så sige her, nu har vi snart passeret julen, og julen det er der, hvor kærligheden er til stede, hvor kærligheden i hjerterne er ved at udvikle sig, og det vil jo så sige, når det er ved at udvikle sig, så trækker det også mange modstridende opfattelser op til overfladen, det er også og, for så begynder man at kigge lidt dybere på sig selv igen og ser, om man kan få det indre fodslag til at virke. Det indre fodslag det er, når sjælen begynder at bestemme lidt mere i sit liv end sin personlighed. Så det er jo altid nogle processer, man går igennem, og det er for ligesom at lave en lidt større rummelighed og forståelse af, hvad man foretager sig, så det er rigtig dejligt.

Jeg tror nok, vi kender det her, men vi kender jo ikke så meget til det, når vi siger Jesu fødsel og det der. Der kommer større åbenbaringsproces i alle menneskers bevidsthed, meget dybere. For hvert eneste år der går, så kommer der dybere relationer indadtil. Vi skal jo tænke på, at sjælen er meget fokuseret i bevidstheden ind mod monadens lys, og det vil sige, det lys begynder at strømme ind i sjælsbevidstheden, og det betyder, at sjælen kan begynde at realisere endnu mere til den guddommelige plan, hvad der er planen med menneskeheden for at løfte menneskeheden bevidsthed og klodens bevidsthed. Det ved vi også godt, vi ved også godt, vi arbejder på det, og mange gange så glæder vi os meget over det indre arbejde, det indre liv der er, og når vi spekulerer meget over sjælens skabende processer. Det er der, man kan mærke den indre styrke i sig selv, hvor man kan sige, okay jeg kan mærke, der er noget mere derinde, der er noget, der støtter mig, der er noget, der giver mig god mening i livet. Det er sådan set sin sjæl, der gør det. Når man så lagrer energien nede i sin personlighed, så kan man ikke mærke sin indre styrke mere, så ser man faktisk mange flere begrænsninger rundt om sig. Men de begrænsninger man ser, de er jo kun beregnet til at overvinde, så vi kan arbejde med kærlighedsaspektet igen. Det er sådanne processer, der vender de ting op, der er ufuldkommen til en bedre bevidsthed. Vi kan jo så sige, nogle

gange når vi fungerer i livet, så kan man sige bagefter, der var måske nogle ting, man skulle have ændret på have gjort bedre. Nogen gange kan man nå at gøre det, fordi der er mulighed for det, fordi man er i levende live, andre gange tager man det med sig til den næste inkarnation, de ting man har ønsket sig.

Jeg tænker sådan på, at det er dejligt at se frem til, at nu skal vi snart ind i et nyt år, hvor vi virkelig kan se nogle nye nytårsforsætter, hvordan det kommende år og årene efter skal ske. Det er dejligt at tænke på alle de nye muligheder, der er til stede.

Så jeg kunne godt tænke mig, at vi mediterer lidt i dag på sjælens hensigt, den guddommelige plan, og Hierarkiets arbejde, skal vi prøve at meditere på det? Sjælens hensigt, den guddommelige plan og Hierarkiet. Hierarkiet det er jo alle de forskellige mestre, og Kristus der er overhovedet for Hierarkiet. Lad os lige prøve at meditere på det. Nogen gange kan det give god mening, andre gange kan det kun give en vag fornemmelse, men begge dele er okay.

Så vil jeg her i dag, at vi gør noget andet også, det er jo, at vi er tilstede overfor vores partner, vores kæreste, eller det bedste man har. Så prøv at sidde overfor hinanden og tag hinandens hænder, og vi ved jo godt, at vi har god healerkraft i vores hænder og vores hjerte, vores øjne og vores udstråling. Sid og kig lidt på den I har,

der er kær for jer, og så ligesom sige til den anden jeg har noget vigtigt, jeg vil fortælle dig. Og når I siger de ting der, så lægger I bevidstheden ind til jeres hjerter, til kærlighedsaspektet i hjertet, og så kigger I på hinanden, i øjnene på den I har over for jer, ser den anden i øjnene og se med hjertets energi trækker vejret stille og roligt. I ser både øjnene, I ser også ude omkring den, I kigger på. Når I så sidder her og trækker vejret stille og roligt og dybt, så får I faktisk et auramøde, hvor man møder, den man har kærlighed med elsker med. Prøv at forestille jer at I ser ind i øjnene, ser dybt ind i øjnene, forestil jer at her ser I kærligheden inde, kærlighed, længslen til et indre liv, mærker hinandens hænder, mærker en stor gennemstrømning af energi inde fra hjertet der vil gå ud gennem jeres hænder, gennem jeres hoved, øjnene. I mærker kærligheden i stemmen, I lægger lys og kærlighed ind til hinanden, og idet man gør det, så kan der komme sådan et frisk vindpust i hjertet, en friskhed som kommer, friskhedsstemmen frem, man ser lyset og kærligheden i hinanden. Nogen gange når man sidder her og kigger på hinanden, så opstår der ny fortrolighed og ny forståelse. Forestil jer at man kan se med hjertet, man kan se det indre liv i sin partners bevidsthed, man kan se ind i sjælen, hvad der er sjælens hensigt. Det kan åbenbares ved jer begge to samtidig, man kan opfatte flere dimensioner samtidig af både det ydre og det indre, indre glød i øjnene. Man kan begynde at se ansigtet smile indefra, man kan give hinanden en stor støttende funktion bare i smilet, kærligheden til hinanden. Man kan lukke op til evigheden her, evigheden selv, kærligheden, den evige kærlighed. Kærligheden der bærer alt. Og når man så siger til sin partner, ”jeg elsker dig, jeg giver dig lys og kærlighed og tillid.” Idet man udtaler de her ting med kærlighed i stemmen, så kommer ydmygheden frem i vores hjerter, ydmygheden, og man begynder at blive fuldstændig bevidst om hinandens værdinormer, det der står hjertet kærester.

Medens I laver det, tager I nogle dybe vejrtrækninger ind imellem. Vejrtrækningerne er kun beregnet til at forstærke kærlighedslyset. Når I er her og kigger på hinanden på den måde, så arbejder vi med det, der er mest væsentligt i vores liv. I giver næring til hinanden, næring, livsforståelse og kærlighed.

Hvis I nu ingen partner har, ikke er i forhold, så skal I bare forestille jer, at I sidder her nede på Healerskolen, og så er der en stærk universelkraft inde midt i rummet her. Hele skolen er ladet op med energi og kærlig forståelse. I sidder med hænderne lige som ud mod, og så får man kærlighed gennem den universelle bevidsthed, gennem guddommelighedens bevidsthed, den samme guddommelighed som man ser i øjnene, på den man elsker. Man ser, at Solenglens bevidsthed begynder at respondere på en indre værenstilstand af lys, kærlighed og tillid.

Jeg ønsker alle her en rigtig god dag og så lad kærlighedsbåndet blive stærkere, kærligheden til hinanden, kærligheden til det indre liv. Godmorgen til jer alle sammen. Jeg ønsker jer en rigtig velsignet dag, en rigtig god dag. Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk