

Nr. 466 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 25. december 2019

Nøgleord: Kærlighed, gavmildhed, tillid og visdom. Lad os meditere på det i dag.

Godmorgen. Så har vi fået en ny dag igen, tænk på man får en ny dag foræret igen, man ved jo aldrig hvor lang tid, man skal være her. Tænk på vi kan glæde os over at stå op igen, og tænk på der kan blive mange gode ting, vi skal udføre i dag, så lad os glæde os over det.

I dag er det onsdag den 25. december 2019, morgenmeditation nummer 466. Det er lidt fantastisk, at inden så lang tid, så hedder det 2020, tænk så går man ind i en helt ny periode igen, det er jo ikke til at forstå, men vi går jo med tiden.

Se jeg vil godt lige fortælle en lille ting i dag. Nu laver vi morgenmeditationer, øh, hvor vi for eksempel laver forbøn og sådan nogle ting. I skal jo regne med, at når jeg arbejder med morgenmeditationer, så rækker jeg meget længere ud end den esoteriske lære, jeg tager alt det med, der er nødvendig at tage med, såh, øh, så man skal ikke fortvivle, hvor man siger, jamen forbøn hører det med til den esoteriske lære. Den hører med til sin højere bevidsthed, og det er det, der tæller, så jeg kan ikke sige 100 %, om det hører med til den ene eller den anden ting. Det er heller ikke det, der er formålet, det er formålet at kan gå ind og hjælpe andre. Hvis nu man er forældre, så er man jo også en form for en beskytter, man gør også det, at man ligger tanker ind, hvordan og hvorledes man kan hjælpe sine børn, og nogen gange så beder man om hjælp til sine børn, det er også en forbøn, man beder om hjælp. Så det vil bare sige, hvem beder man om hjælp til, det er jo Vorherre, man beder om hjælp til. Så man gør det, der er nødvendig, og det er kun det, man skal tænke på. Der er så altid det, at når man beder om hjælp, så kan man spekulere lidt på, hvor kommer hjælpen fra, hvad skal der frigøres inde i os selv, for at vi kan modtage hjælpen? Det er jo altid det, man tænker på.

Jeg tager et eksempel fra mit eget liv. Det var engang for mange, mange år siden, idet jeg arbejdede, skulle starte med skolen her, så synes jeg, jeg havde en masse problemer, jeg tænkte på, hvor kommer alle de problemer fra? Nå men så tænkte jeg, må hellere bede til Gud om hjælp. Det gjorde jeg så, så han ligesom kunne hjælpe mig. Hvad fik jeg så? Jeg fik mange flere problemer, fordi de problemer her det var større frigørelsesprocesser. Det var ikke lige den hjælp, jeg havde regnet med, jeg skulle have. Men jeg fik den nødvendige hjælp, der skulle til, for at jeg kunne fungere, som jeg skulle. Jeg skulle have nye indsigter, nye erkendelser. Det var hjælpen. Okay.

Nå i dag der har vi jo lige haft, I har måske været i kirke i går og oplevet præsten og menigheden og se alle de mange mennesker. Jeg var der i går, alle de mange mennesker som skulle være til stede her, det er jo lidt spændende at se Guds hus, det er total proppet med mennesker. Så kunne man ellers tænke på, tænk på hvis det var lidt fordelt over hele året også, der kom mange flere alle steder, det kunne være dejligt, i mit tankesind i hvert fald. Okay.

Det var sådan en juleaften, det er jo altid lidt specielt med god mad, kærlighed og tillid og gaver, lidt hyggeligt. En hyggelig aften så kan vi sige, dem skal vi have nogle flere af, selvfølgelig skal vi det, men så må vi lige vente til næste år. Men vi kan gøre hver eneste dag til en festdag, hver dag kan vi gøre til en festdag.

Jeg kan huske i mine unge dage, da ville jeg gerne feste hver dag. Jeg fik altid at vide, at Peter du tror hver dag det er ligesom lørdag aften, og hver lørdag aften det er ligesom nytårsaften. Jeg må jo have hygget mig meget den gang, det gjorde jeg også.

Det der er vigtig nu, det er at lade glæden komme indefra, indefra sin højere bevidsthed. Jeg synes lige, vi skal tænke en lille smule på, alle de mennesker, der har været alene juleaften og give dem en positiv hilsen. Så vi

tænker lige positiv på de mennesker, som fungerer alene, som ingen pårørende har eller nogen ting. Mange mennesker de har det fantastisk godt med at være alene, fordi det er de måske hele året, og de har fundet ud af, hvordan de skal leve alene. Så mange mennesker når de er koblet op med det indre liv, så er det jo, så har de ikke følelsen af at være alene men følelsen af bare at være, en indre væren som er kærlighed.

Jeg synes, vi skal prøve at lægge opmærksomheden ind på hjertet igen, tænk på, det er her kærligheden strømmer ud fra. Der var måske nogle små detaljer, men ubetydelige detaljer man har haft sådan en juleaften, som kan have betydet alt for jer. Jeg oplevede sådan nogle ting i går, den gang da vi var helt færdige, så lå der et lille brev under juletræet, og det skulle jeg lige læse også, det var en til mig. Det var nogen, der var taknemmelige overfor gavmildheden, og jeg blev meget rørt og tænkte på, jamen ved du hvad, det hjælper det du gør Peter.

Lad os nu sige vi mediterer på kærlighed, gavmildhed, visdom og tillid, lad os bygge det ind først. Kærlighed, gavmildhed, tillid og visdom. Lad os meditere på det i dag.

Når jeg tænker på andre avatarer rundt omkring på kloden, når jeg tænker på den gavmildhed, den tillid, den visdom de har til os, det er fantastisk at tænke på.

Lad os meditere på det nævnte, jeg lige sagt lige før. Kærlighed, gavmildhed, tillid og visdom og lad os bygge en indre værens tilstand op inde i os. Når vi prøver at meditere på de her ting, så kommer jeg til og tænke på alle de hjemløse, alle de hjemløse mennesker som har brug for hjælp, alle de mennesker der lider hele vejen rundt på kloden, som kan have brug for vores hjælp, vores tanker, vores energi, som vi bygger op her i morgenmeditationen. Den energi kan vi give videre, til de folkeslag hvor der er krig, hvor der ingen fred hvor der ingen ro er.

Først når vi mediterer på kærlighed, gavmildhed, tillid og visdom, der træder ny viden ind i vores bevidsthed, og den viden kan vi igen videregive. Mens I mediterer, bygger op og videregiver, så vil jeg give energi til jer allesammen, give jer lys, kærlighed og tillid.

Når jeg tænker på, for godt 2000 år siden blev der født, vi kan sige, det guddommelige blev født ind i form af et nyt barn, der hedder Jesus, Kristusbevidstheden, kærlighedsbevidstheden, for at give os muligheden for opstandelsen og kunne leve i det indre liv, et evigt liv. Det er fantastisk at nogle mennesker får muligheden for det, og at der er så stor en kærlighedskraft. Den kærlighedskraft har vi inde i os selv, den kan vi frigøre, vi kan frigøre den, og vi kan videregive den. Når vi frigiver den energi til andre, der har brug for den, så hjælper vi dem med deres kvaler, vi er rent faktisk i forbøn for dem. Det er dejligt at leve i taknemmelighed, taknemmelighed når andre mennesker tænker på en, det er en god gave i sig selv, det værste det er, hvis folk de føler, de er glemt, så vil de have en følelse af at være udenfor. Men når vi prøver at tænke på, at vi vil give energi til hele menneskeheden, så er der ingen der er glemt fordi det er hele menneskeheden. Vores bevidsthed rækker bare ikke så langt, at vi ser alt det indtil videre på en gang, men vi har tilliden til at de får energi. Vi ved, det guddommelige er allestedsnærværende, og kan give den energi til alle. Så vi prøver at hjælpe de store, og de store hjælper os. Vi mediterer, vi videregiver, og vi erkender, vi går erkendelsesvejen, den oplyste vej. Jeg tænker lidt på Fredsfyrstens bevidsthed, Kærlighedsavataren og Solavataren. Vi formidler lys og kærlighed hver eneste dag og hvert eneste minut. Vi er lys bærere fra de høje himmelsale, vi er lys bærere fra de høje himmelsale, vi videregiver lys, kærlighed og tillid. Man kan sige, vi er blevet missionærer.

Men til sidst siger jeg tak for alle de gode gaver, jeg har fået her til jul, stor taknemmelighed for det, tak til jer alle. En af de største gaver man kan få, det er opmærksomheden, hvor vi i fællesskab skaber opmærksomhed ind mod solenglen, ind mod sjælsbevidstheden og videregiver den bevidsthed.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer allesammen, og ønske jer en rigtig dejlig dag i dag, fyldt op med kærlighed, tillid og visdom. Godmorgen, godmorgen og så er vi klar igen i morgen, til ny information. Hav en god dag. Og det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk