

Nr. 465 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 24. december 2019

Nøgleord: Vi skal huske, hvert eneste minut får vi mulighed for at forny os.

Godmorgen, godmorgen. Jeg synes, der er noget kuk i den her i dag, gad vide om det går det her? God morgen til jer allesammen, i dag er det jo tirsdag den 24. dec. 2019, vi skal have morgenmeditation nummer 465.

Så den 24.12 det må jo være her, der er juleaften i aften. Det bliver spændende, hvor mange gode gaver vi skal have. Hvad tænker vi på først, tænker vi på maden, vi skal have, tænker vi på gaverne, eller tænker vi på den hyggelige atmosfære, vi skal være i?

Der er mange ting, vi kan glæde os over, når det er jul. Mange mennesker glæder sig utrolig meget til julen, og næsten lige så mange mennesker glæder sig ikke til julen. Det kommer jo an på, hvordan man har det indvendig i sig selv, eller mange mennesker føler sig meget ensomme, når det er jul, mange lever også alene i ensomhed, og nogle lever i tosomhed men også i ensomhed.

Vi har mange ting, vi kan gøre her i dag. Vi kan vende lidt op og ned på det hele, vi kan lægge livsglæden ind, i det vi foretager os, livsglæde. Tror vi på livsglæden, tror vi på den indre frihed i os selv, tror vi på lyksaligheden? Ja det gør vi i en vis grad, men vi kan gøre det bedre endnu.

Vi skal huske, hvert eneste minut får vi mulighed for at forny os. Vi kan forny os hele tiden og skabe nye velstandsting inde i os selv, vi kan endda lave velstandserklæringer. Der er mange ting, vi kan lave.

Men noget af det allerbedste det er at arbejde med tillid, tillid til at vi kan komme videre i vores udvikling, få nye erkendelser, få nye indsigt. Vi skal huske, når vi går på udviklingsvejen, så er der ingenting, der er statisk. Der bliver ved med at komme nye opgaver hele tiden, selv om vi kan sige nogen gange, jamen nu er det rigtig. Men det er fordi, vores sjæl har en hensigt med os. Så kommer der nye opgaver og nye opgaver, og det er fordi, vi skal løse det i samme hastighed, som de kommer, og det kan vi såmænd også godt, hvis det er det, man siger, hvis det er det, der er målet med vores liv så lad os indstille os på det. Så jo mere vi frigør hver eneste dag, jo mere bliver man beriget. Det vil sige, man får ny gaver i frigørelsesprocessen, nye gaver. Det kan være, det er ligesom julegaver, man får hver dag, men vi kan få gaver hele året i frigørelsesprocessen. Frigørelse når man skal frigøre sig fra en gammel begrænsning, så er der altid mange mennesker, der skal tilgives, tilgive, tilgive sig selv. Men husk nu vi er bare ved at lære noget nyt og ikke være hårde ved jer selv men glæde sig over, at vi har et godt liv. Begynd at glæde os hver eneste dag. Og nogle gange siger man, at det er lettere, end det ser ud til. Det er jo hele tiden, hvilken forestilling vi har lagt ind foran os, hvordan forstår vi tingene? Okay.

Vi kan så sige her, at det ser ud til, jeg er lidt urolig med kameraet i dag, det er jeg også, jeg skulle lige levere mine briller over på bordet, og så ender jeg med at hente dem igen, okay.

Men vi kan forestille os, at vi har et lys foran os, et lys, et stearinlys. Prøv at tænde et lys for jer selv, lys I selv kan kigge ind i, et sted hvor oplystheden er tilstede, man kan også tænde et lys for menneskeheden. I kan begynde at tænke på, at man oplyser menneskeheden. Vi ved, når vi sender fjernehealing ud, arbejder med fred, lys og ubetinget kærlighed, så ved vi, det har en stor virkning, det har en stor virkning på de energier, eller de mennesketyper, eller kloden vi sender energien ud i, det har en stor betydning.

Så prøv at forestille jer I sidder og kigger ind i lyset, og lyset begynder at blafre lidt på gulvet, forestil jer I går helt ind i lyset med hele jeres opmærksomhed, samtidig med at I har nogle dybe vejrtrækninger. Med tiden der kan man ligefrem forestille sig, at jeres vejrtrækning udvider lyset, og nogen gange kan man tage lyset ind i hjertet, man kan svinge sådan lidt frem og tilbage i sin bevidsthed med lys udenfor en selv og lyset inde i en

selv. I skal huske, inde i hovedcentret der har vi en sol, solen er sjælen, solen er solenglen, englen har vinger, det er kærlighedens vinger. Vi ser ind, vi ser også, eller hvis vi tror på, vi er solenglen, så kan vi bevæge os alle mulige steder hen i dag, det kan vi hver eneste dag.

Vi kan forestille os, vi er beskytteren i dag. Vi ved jo, at vi selv har beskyttere til os selv hver dag, noget beskytter os, noget giver os kærlighed. Men det kan være, I skal have noget beskyttelse og omsorg til nogle mennesker i dag, og glæden ved at give omsorg og kærlighed er jo en fantastisk gave i sig selv, omsorg og kærlighed, tillid. Prøv at tænke på hvor man kan komme hen på tillidens vinger, tillidens vinger.

Hvis I har sådan nogle tanker, mens I kigger ind i lyset, solengel, tillidens vinger. Forestil jer I er som beskyttere, I rejser ud som beskyttere. Det kan være stedet, forskellige steder på kloden, hvor nogle mennesker virkelig har brug for en beskyttelse. Måske når folkeslag sloges med hinanden, at der skal bruges meget lys og meget tilgivelse ved de forskellige partnere. Tænk på vi kan sende tilgivelsens lys ud, den evne har vi i os, tilgivelse, tillid, kærlighed, Kærlighedsavataren Kristus. Prøv at se på Kristus, dengang han overskyggede Jesus. Kristus var en beskytter og en bevidsthedsudvider. Vores sjæl er vores beskytter til vores personlighed. Nogle mennesker er beskytter for mange mennesker. Nogle mennesker bruger hele deres liv på at være beskytter, være tillidsskaber.

Forestil jer det det drejer sig om i dag, det er at åbne hjertet for kærlighedsbudskabet, for julegaveeventyret, en ny fødselsproces i vores hjerter, kærlighedsprincippet, livsglæden og tilliden. Når I tænker på processen, I har åbnet kærlighedsporten i vores hjerter, når vi åbner kærlighedsporten, så ligger der fra den bevidsthed, det der svarer til, at man åbner himmerigsporten. Hver gang vi laver nogen ting i vores sjælsbevidsthed, så ligger der paralleler i vores højere bevidsthed, i vores åndelige dimensioner, der ligger parallelverdener. Lad os åbne vores hjerter for kærligheden, for lyset, fødselsprocessen. Et nyt liv her i dag, vi åbner vores hjerter, kærlighed. Idet vi åbner for kærligheden, så kan der ligge meget gammel sorg, der skal erstattes med tillid og kærlighed. Når jeg somme tider tænker på, at vi lever i en sorgfuld verden, men hvor vi som sjæle kan lave det til en kærlighedsverden, en kærlighedsplanet.

Vi skal huske det guddommelige er inde i os, vi er guddommelige. Det er det guddommelige inde i os, der skal have en udtryksform. Det er selve fødselsprocessen, det er kærlighedsbudskabet, det er den indre beskytter, det er faktisk en af de største gaver, man kan få. Så prøv at forestille os det at vi lever et guddommeligt liv, et kærlighedsliv. Prøv at lægge kærlighed og tillid ind til alt det I foretager jer, lad lyset være tilstede i jeres hjerter, jeres pandecenter, i jeres sjæle. Forestil jer I kan rejse på tillidens vinger, kærlighedsvingerne, lige nøjagtigt derhen hvor det mest kan forvandles, og forvandlingen skal ske inde i os selv. Det sker ved, at man lytter til sin intuitive bevidsthed, så kommer fornyelsen indefra, kærlighedsbudskabet, i intuitionsbevidstheden er der ingen begrænsninger, personlighedsbegrænsninger, glæde, tillid, ny forståelse, omsorg.

Vi fungerer som beskyttere i dag, tillidsskabere. Måske har vores forældre meget mere brug for tillid i deres liv. Hvis vi begynder at udvise tillid til dem på en ny måde, så giver det en parallelforskydelse, der betyder, vi får det selv bedre, idet forældrene får det bedre, og det betyder igen, at de omgivelser vi fungerer i, får det bedre.

Jeg vil ønske jer en fantastisk god dag i dag. Husk det er juleaften i aften, men hvert enkelt menneske vi kan være gaven i os selv, gaven til at give livsinspiration fra os, vi kan skabe velstand alle steder.

Godmorgen til jer alle sammen, jeg vil ønske jer en dejlig dag. Ud og se på julestjernerne i aften, ud og se på himlen, hvis der er nogen klar himmel i sort. Godmorgen til jer alle sammen. I må have en god dag. Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen. Tak.