

Nr. 461 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 20. december 2019

Nøgleord: Selve opstandelsens energien, kommer fra den åndelige viljesenergi.

Godmorgen. En lille smule tekniske problemer havde vi, nu går det bedre igen. I dag er det fredag den 20. december 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 461. Og så er vi jo klar til en ny dejlig frisk dag. Tænk på i morgen der vender vi, og så skal vi jo snart have de lyse dage igen. Det er dejligt at tænke på. Okay.

Så i dag der har jeg tænkt på, I lige skulle anvende jeres kraftord og bruge jeres kraftords energi igen, hvor vi siger, jeg siger mit kraftord, I kan sige jeres eget. Jeg siger ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder”.

Og så siger jeg ”Jeg giver mit kraftords energi til Shamballah og alt det igennem, det går igennem pegefingern. Og så tager vi bagefter og siger Kristus, Hierarkiet, og så tager vi til Peter L. Simonsen, den indre vejleder og videre ud til menneskeheden.

I prøver selv at lave den proces med at give energi her, og lader jer selv op med energi, og I anvender jeres eget kraftords energi og bevidsthed. Så begynder I at sende det til Shamballah, Kristus, Hierarkiets overhoved, og til Hierarkiets mestre, til Peter L. Simonsen, til jeres indre vejleder og til menneskeheden. Lad os begynde med det.

Og dem af jer der ingen kraftord har, I bruger ordene fred, lys og ubetinget kærlighed i stedet for, og det er det, I videregiver til Shamballah, Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen, indre vejleder og menneskeheden. Nu kan I så lige være bevidst om her, om det er lang tid siden, I har arbejdet med den formel her. Det er det nok for mange, det vil sige, man er blevet lidt rustne i det, men det kan vi jo rette op på, og det vil vi også gerne gøre. Nu her mens I sidder og arbejder med de her ting, prøv at gør det i en meditativ proces, og så vær helt til stede i det, ikke lade tanker, andre tanker og følelser komme ind og spærre, eller flytte jeres opmærksomhed.

Samtidig med sender jeg velsignet energi over og ud til jer alle sammen og til menneskeheden. Og prøv nu samtidig at være bevidst om jeres sjæls hensigt, den måde I altid kan se jeres sjæls hensigt. I kan altid se det, der er gået skævt for jer i jeres personlighed, eller det der styrer personligheden, der prøver sjælen at arbejde med udtryk af den modsatte energi, som kommer fra jeres sjæls bevidsthed. Og så går vi lidt videre og mediterer på Kristus, kærlighedens Avatar, barmhjertighedens Avatar og verdenslæreren, det er samme person, som dækker mange forskellige embeder.

Jeg kommer til at tænke på, at Carsten har et kraftord, der hedder noget i retning af, jeg er den evige verdenslærer, eller noget i den stil. Prøv at tænke på, hvis nu man anvender sin evner og kvaliteter hver eneste dag, opløftet igennem kærlighed, barmhjertelighed og igennem oplysthed hver eneste dag, hvordan vil det så se ud? Når I anvender jeres kraftords energi hver eneste dag, kommer der en indre opladning, en indre opladning.

Jeg vil lige sige, jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys. Jeg arbejder med at hæve menneskehedens bevidsthed til en indre fuldkommenhed, selve opstandelsens energien, og jeg kommer med den åndelige viljesenergi. Jeg legemliggør den guddommelige kærlighed, den guddommelige visdom, lyksaligheden, den skabende intelligens, jeg er her som indvier, jeg er her for at hæve jeres bevidsthed.

Forestil jer I kan meget mere, end det I gør hver eneste dag, forestil jer når I er sjælsbevidstheden, så er I i de ubegrænsede muligheds land. Lad kærligheden løfte, lad kærligheden inspirere jer. Bestem jer nu til at bruge mere tid på jeres indre liv, lad det indre liv styre. Vi arbejder med kærligheden, kærligheden kan strømme

igennem alt levende, kærligheden til vores klode. Vi er ved at omdanne jorden fra en smertens og lidelsens planet til en kærlighedsplanet. Vi lader lys og kærlighed gennemstrømme alt levende.

Prøv nu at gå ind i betydningen, I kan bruge jeres energi konstruktiv, opbyggende, fuld af kærlighed, fyldt op med tillid og visdom. Prøv nu at lade lys og kærlighed og tillid gennemstrømme jer. Glæd jer over julen.

Glæd jer over Kristi tilsynekomst i jeres hjerter, det vil sige kærligheden strømmer igennem jeres hjerter, som fornyer jer, opbygger jer i jeres indre ståsted. Prøv at hvile i fred, kærlighed og tillid. Selv om I ikke synes, vi har mediteret på så meget i dag, så har det en fantastisk stor virkning.

Jeg vil ønske jer allesammen en rigtig god dag. Prøv nu at gøre det bedste I kan i dag, i selvforglemmelse og igennem ret tale. Så godmorgen til jer alle sammen, hav så en fantastisk god dag. Godmorgen, godmorgen og det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk