

Nr. 460 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 19. december 2010

Nøgleord: Forestil jer vi lever i kærligheden,

Godmorgen er alle kommet op i dag, lad os alle bede. Godmorgen og velkommen til overfladen.

Så i dag er det jo torsdag den 19. december 2010, og vi skal have morgenmeditation nummer 460. Det er også en E. V. F. dag, E. V. F. her i dag klokken 16, det skal I lige huske, så I ikke glemmer det. Det er godt med sådan en lille remember. Okay.

Hvad skal vi så lave i dag? Skal vi tilbage til kisterne, eller skal vi gøre noget helt andet, ja det er altid det gode spørgsmål? Men vi kan godt gå tilbage til kisterne. Vi havde den blå kiste i går med blomsterne på, og hvordan blomsterne voksede ud fra kisten af, hvordan blomsterne var i chakrasystemet. Det så ud til, at det var tilsyneladende en god ting for jer at arbejde med, men så var det jo nok heller ikke bedre end dertil, det var lidt mærkeligt at sige det sådan, det er fordi, nogle gange kan jeg se, hvor meget interesse det har ved jer. Okay.

Vi må prøve den lille kiste i dag. I den lille kiste der er det det, der hedder åndelig kærlighed tilstede, åndelig kærlighed, så kisten er fyldt op med åndelig kærlighed. Så vil det sige, jamen åndelig kærlighed det er jo også en drivkraft, en meget stærkere drivkraft i at udføre kærligheden. Jamen kærlighed er det ikke bare naturlig, jo det er det for nogle mennesker, de kan godt sætte sig ind i, hvad kærlighed er, men det er ikke det samme som at leve det.

Mange mennesker lever kun i begrænsningerne, det bliver de ved med år efter år. Det der skal til, det er en handlingsside en handling for at udføre og leve sig ind i kærligheden, men den lille kiste er den åndelige kærlighed. Det vil sige, at først lægger vi opmærksomheden ind på hjertet, på den indre kærlighed og kun være tilstede her, kun være tilstede her. Slip alle mulige tanker og følelser, hvad I skal i dag og sådan noget, slip det. Så tag nogle dybe vejtrækninger. Fokuser på jeres fødder, jeres tæer. Prøv at sidde og arbejde med dem om de er bevægelige, er de fleksible, er de levende de her fødder og tæer. I skal huske, fødderne det er dem, der bærer jer fremad i livet, vi skulle gerne have dem i orden alle tider.

Det der er vigtig, det er at lukke op for livsenergien, livsglæden, ikke have mere travlt her om morgenen, end I har tid til indadvendthed, indadvendthed. Forestil jer I skal åbne hjerteportene, åbne hjertet og ind til det guddommelige lønkammer, ind til det guddommelige lønkammer. Forestil jer vi lever i kærligheden, vi lever her i vores væren, i den ubetingede kærlighed. Vi kan mærke glæden inde i os selv, glæden ved at leve hver eneste dag, glæden i at give.

Husk at vi sender lys og kærlighed ud til vores klode, til menneskeheden og til de andre verdener. Gør vi det med det samme hver dag, når vi slår øjnene op, eller gør vi det også, når vi sover?

Mediter på kærlighedens lønkammer, som ligger dybt inde i hjerterne. Og forestil jer herinde i hjertets lønkammer, der ser I den lille kiste inde i et stort lyst rum. Kisten holder sig svævende konstant. Når I går hen mod kisten, så læg mærke til om kisten flytter jer, sig fra jer eller om I kan komme nærmere til kisten. Jo mere ren og jo mere oprigtig I er i jeres bevidsthed, og I bevæger jer hen til kisten i jeres ophøjethed, så vil kisten komme, nærme sig jer. Men hvis I vil tvinge jer adgang til kisten, så vil den ligge udenfor jeres rækkevidde. Forestil jer I arbejder med en inderlighed, en inderligheds oprigtighed, inderlighed og vær fyldt fuldstændig op med kærlighed og lys i alle jeres celler. Forestil jer I går over til at være et lyslegeme, et lyslegeme for guddommelig kærlighed. Et lyslegeme for guddommelig kærlighed. Det lyslegeme er i stand til at bevæge sig ind i kisten, hvor den åndelige kærlighed er tilstede. Man kan bevæge sig ind i kisten og være tilstede herinde,

så kan man se alting indefra og udadtil. Forestil jer I er inde i denne energi, en urkraft energi, en urkraft, en rumbevidsthed, og I kan bevæge jer i alle tidsaldre på engang, i alle verdener ude i forskellige kloder, galaksesystemer. I kan være alle steder på en gang men alligevel nærværende inde i jer selv, inde i jeres guddommelighed. Her hvor I er inde, der er ingen tankeenergi, der er ingen følelsesenergi, der er en ren væren, en ren væren igennem åndelig kærlighed, igennem kosmisk bevidsthed.

Det der er vigtigt er at prøve og se, om I er i stand til at få en ny mission i jeres liv, en ny mission. Det kan også være, I kommer helt ned i molekylebasis i jeres krop, lyslegeme. I bliver noget af stoffets energi, bevidsthed. I er lysende indefra, og I er en del af alle universerne. I har en helt anden intelligens, noget der går over al forstand. Det er en indre værens tilstand, I er inde i. Forestil jer I er ved at blive almægtige igennem kærlighed, åndelig vilje, i kosmisk bevidsthed. Forestil jer I er et magisk liv på alle planer, i alle verdener. I er fyldt op med inderligheden, kærligheden, den åndelige viljesenergi.

Vi kan være her i vores indre opmærksomhed i den lilla kiste. Der er så altid det, at når vi skal tilbage og være fysiske her igen på vores jord her, så er det vigtigt at træde tilbage nu, til jeres fysiske verdenstilstand, men se om I stadigvæk kan bibeholde noget af jeres storhed, tag det med jer tilbage, så prøv samtidig med at udslette alle begrænsningstanker der kommer tilbage.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen, og ønske jer en fantastisk god dag. Og det var så morgenmeditationen her i dag, den 19. december 2019. Godmorgen, godmorgen til jer og hav en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk