

## **Nr. 455 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation lørdag den 14. december 2019

**Nøgleord: Derfor er vi nødt til at gå i forbøn for dem, så de kan få lys ind i deres bevidsthed igen og få kærligheden til at fungere.**

Godmorgen. Så er vi jo kommet til lørdag den 14. december 2019, og vi skal have morgenmeditation nr. 455.

Se i dag der tænkte jeg lidt på, at der er mange vildfarende mennesker til stede. De ved ikke, hvilken vej de skal gå i deres liv. De har det svært på alle mulige måder, de mangler ligesom noget at se frem til. Det vi har inde i os selv, inde i vores hjerter, der har vi ubetinget kærlighed. Mange mennesker leder faktisk efter ubetinget kærlighed. De synes, de er der ind imellem. Det er de også, men den vedvarende der skal være for at være i kærligheden, det er en anden ting. Derfor er det, der er vigtigt, at vi tænder et lys, et lys i deres sind, i deres tankesind, vi tænder et lys så de kan finde vej.

Se, vi kan tænde lys med opmuntring, hvor vi kan opmuntre dem til at gå med deres sjæls hensigt. Vi kan også tænde et fysisk lys, når de skal til at komme hjem, så tænder man lyset uden for huset, så man kan finde hjem til boligen. Det der er vigtigt, det er at tænde lyset, så de her sjæle har en mulighed for at finde hjem, de skal hjem til kærligheden, den ubetingede kærlighed. Jeg ser mange mennesker hver dag, der har det svært, de begrænser sig selv ved at leve i deres personlighed, de begrænser deres indre sjælefred. Jeg tænker på, at nogle gange kan man sidde og bede lidt for de sjæle. Vi kan være i forbøn for at hjælpe de her sjæle ind i lyset, det vil sige personligheden ind i sjælsbevidstheden. Vi kan tænde et lys for andre mennesker, vi kan blive ved med at sige, vi skal den her vej, vi skal ind i ansvarligheden, vi skal ind i kærligheden, vi skal hjælpe hinanden med at nå et sjæleligt, åndeligt mål. Det er der meget, meget brug for vi gør. Så når I ser nogle mennesker omkring jer, som nægter at tage ansvaret, de vil det, de selv vil. Mange har store evner, rigtig store evner. Mange af de mennesker jeg møder i min dagligdag, er fyldt med store evner og kvaliteter, det er vigtigt, de bruger dem for at hæve menneskehedens bevidsthed, det er kun derfor, de er i inkarnation.

Jeg har været i inkarnation flere gange, der har altid været samlet mange mennesker, der begynder at gå helliggørelsens vej.

Nu er jeg jo lige her for at anslå en ny tone igen. Jeg kommer med den åndelige vilje, kommer med kærligheden, den skabende intelligens, jeg arbejder med at anslå en ny tone i vores bevidsthed, hvor telepatien er kommunikationsmidlet. Derfor er det, det er så vigtigt, det er at rydde op i de sårede følelser, fordi har vi nu ryddet op i dem, så er vi i stand til at se gennem den begrænsning, der har været tidligere, vant til at se på hvordan begrænsning hæmmer kærlighedsbevidstheden. Det er det, vi omdanner vores delpersonligheder til vores sjæls bevidsthed. Når man er i sin personligheds bevidsthed, så mangler man lyset. Man siger altid, jeg kan ikke se det, jeg kan ikke høre, hvad du siger Peter, jeg er for øvrigt også vred på dig. Det betyder så, at vreden og de negative tanker de er sunket ned over vedkommende. Vedkommende lever i mørket. Derfor er vi nødt til at gå lidt i forbøn for dem, så de kan få lys ind i deres bevidsthed igen og få kærligheden til at fungere.

Mange af dem der kender mig, de ved jo, jeg kommer med kærlighedslyset. Når de er åbne, for det jeg siger, så mærker de rørtheden og kærligheden i deres hjerter, de mærker medfølelse, de mærker sindsro. De er kommet hjem i sig selv, de er blevet lysbærer for andre i stand til at bære lys ind i folks bevidsthed. Prøv at tænke på den mildhed der kommer frem, kærligheden, latteren, det er ligesom, man ønsker at danse, danse af glæde når man kan se, andre mennesker de kommer hjem i sig selv igen i deres indre lys, de begynder at udstråle lys igen. I takt med at folk kommer mere og mere ind i lyset, så ser de alle deres begrænsninger. De begrænsninger de bliver efterhånden til en tærskelvogter, som skal nedbrydes med kærlighedslyset fra deres sjæl. Der står to sider og kæmper, mørkets energi vil gerne bestemme, har gjort det meget længe, men nu skal lyset til at bestemme, kærligheden og lyset. Når vi fungerer hver eneste dag, så skal vi bruge vores evner til at få det indre lys til at

lyse i folks bevidsthed, så de kan hvile i deres sjæls bevidsthed. Sjælen lyser, sjælen er kærligheden, sjælen er Gud.

Når vi tænker på, at vi er guddommelige, og Gud ser mig, og vi øver os i at forfine os, gøre os rene, rene for begrænsninger og bekymringer, det betyder også, at de gamle forgældelser til begrænsningerne de skal ophøre. Hvor der er rent liv i overflod, kærlighed, tillid, det betyder, man betaler sin gæld og frigør sig, så man kan arbejde som sjæl med rent lys og med ren kærlighed, og være den lysbærer man er skabt til at være.

Mange af dem jeg arbejder sammen med, er gamle sjæle, de er lysbærere, men der er rigtig mange, af dem der er omkring mig, de vil så nødig gå ind i lyset, selvom det dybest set er det, sjælen ønsker. I kan prøve at se omkring jer selv, hvor mange I kender i jeres omgangskreds, som har svært ved at lytte til det, jeg siger. Prøv at give dem et bedre liv. Men mange siger, ”jeg vil selv bestemme.” Så selvbestemmelsesretten i personligheden er kæmpestor, men den modarbejder lysets Herre.

Det kunne være en god ide at gå i forbøn for de mennesker, bed for dem og vis dem lysvejen, den oplyste vej, Vi kan se de mennesker for os, vi giver dem tillid, kærlighed, visdom. I kan bruge jeres aurafelt til at lyse med, jeres aurisk udstråling for at oplyse andre mennesker igennem jeres aurisk udstråling, som er fyldt op med kærlighed, tillid og visdom. Nu er vi lysbærere i virkeligheden. I sidder i en indre renhed af lys og kærlighed og tillid og lyser for de mennesker, som har det utrolig svært med at leve i kærligheden. Det er sådan en værdig sag at kæmpe for i dag, det er det hver dag, man fjerner ufreden på jorden ved at være i det indre liv.

Se nogle gange hvor sit liv er kommet dertil, hvor der ingenting er ved noget som helst, så er det der, jeg kan gå ind og hjælpe jer med det samme. Jeg kan få jer til at tro på jeres indre lys, jeres kærlighed. I vender blikket ind imod, så kommer oplystheden i jer igen, der kommer noget, som er større end jeres bevidsthed, det trænger ned i os som er Guds lys, det lyser os op, og vi ser vejen igen. Lad os gå i forbøn for andre mennesker som har det svært, lad os gøre det i dag. Vi beder for dem, så de kan komme ind og leve i deres sjæls bevidsthed. Vi ser begrænsningen for dem, vi begynder at nedbryde deres begrænsning, omdanne den til livsenergi og livsglæde. I må ikke være bange for andre mennesker, som kan være meget stærke og voldsomme i deres personligheder. I skal huske, at lige så blide og kærlige er de i deres sjæls bevidsthed. Lad os nu sidde, måske på knæ og så ligge offervillighedens lys ind og sige, nu beder jeg for de mennesker, beder dem blive oplyste. I kan selv finde jeres arbejdsmetode, men når et højere selv er blandet ind i det, I laver, så kører I den rigtige vej.

Det der er skidt, det er, at uvidende sjæle oplever at dem, der er bevidste, er bedre, fordi de føler sig for svage, men den indre styrke er kærligheden. Når I tror på kærligheden, giver kærligheden videre, så bliver vi stærke, og vi har indre frihed, frihed og forbøn, kærlighed, aurisk udstråling, og selv alle jeres chakraer kan begynde at lyse i samklang med jeres højeste bevidsthed, alt kan lyse, al visdom er til stede.

Lad os nu huske på at vi kan være et juleeventyr i dag, hvor magien er til stede, magien er kærligheden. Vi er i forbøn for andre i dag. Lica er altid i forbøn for dyrene, dyrenes beskyttelse, det er rigtig smukt, men hun kan meget mere. Prøv at tænke på hvert eneste menneske man møder, kan blive oplyst, alle kan blive healere, fordi det er sjælen, der healer og helbreder. Vi bygger kærligheden ind i folks bevidsthed.

Det her er meget enkel morgenmeditation, meget enkel, men kan være meget svær for mange.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer nu. Det er stadigvæk lørdag den 14. december, morgenmeditation nr. 455. Godmorgen allesammen, jeg ønsker jer en velsignet dag.