

Nr. 454 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 13. december 2019

Nøgleord: Universet er fyldt op med uendelige muligheder.

Godmorgen og velkommen op. I dag er det fredag den 13. december, og vi skal have morgenmeditation nr. 454. Å ja, å ja! Hvorfor kom jeg nu til at sige det? Det er der jo mange, der siger å ja. Å ja skal jeg nu til det her igen, å ja, og mange der skal starte på livet, eller en eller anden ting, de siger å ja. Hvor mange kender I, der siger sådan, eller stønner over at de skal til at leve en ny dag.

Hvis vi nu tænker i muligheder hver eneste dag, der er uendelige muligheder, og universet er fyldt op med uendelige muligheder. Alle de muligheder de er til rådighed for os i en verden i overflod. Jamen kan du sige det, Peter, en verden i overflod. Ja, hvis man fordeler goderne lidt, så vil der komme balance i tingene. Kan man nemt fordele tingene, hvis der er for meget selvsk natur? Nej, men hvis nu kærligheden er til stede, så er der ingen problemer med at dele, fordi så ved man, når man giver kærlighed fra sig, så vokser kærligheden indefra, så lukker man op til kærligheden i Guds hjerte, til den universelle kærlighed, til den uendelige kærlighed. Det vil sige, man har ikke følelsen af at miste, men har fået glæden i at give, når det er kærligheden, der bestemmer. Og man kan ikke engang sige, det bestemmer, det er en kærlighedsværen, hvor vi oplever godheden, kærligheden, tilliden i dig selv.

Jeg vil give en autentisk beretning. Engang for mange år siden, lige i starten hvor denne her stald blev bygget, det murværk hernede, der stod jeg oppe i køkkenet sammen med en anden håndværker, jeg var ved at fortælle lidt om, hvordan det nye byggeri skulle se ud, og i og med vi var murere begge to, så var vi jo meget interesseret i det her. Da vi stod oppe i køkkenet, så var det sådan en dag, hvor der var mad til kursisterne, vi hentede mad til dem. Så det vil sige, at ude i køkkenet var det naturligt at stå at spise mad. Så ham mureren, den anden murer han spiste frikadeller, og jeg spiste ost. Så vi havde lige stået og snakket en hel del sammen, så kom der en fra stuen af, en anden elev ind i køkkenet. Da hun gik ude i mellemgangen fra stuen og så ud forbi trappen ind mod køkkenet, der kunne hun høre, vi snakkede en hel del. Så da hun drejede om mod døren ind mod køkkenet, så blev der helt stille. Så kommer det, der er det sjove af det, hvordan opfatter den pågældende kvinde det, ja hun opfatter stilheden. Da stilheden kommer her, da bliver hun underlig tilpas, hun havde følelsen af, at vi snakkede om hende, og hun begynder at blive vred, meget vred, meget irriteret fordi vi snakker om hende! Vi havde, lige inden vi kom ind i køkkenet, den anden murer havde en frikadelle i munden, og jeg havde taget et ordentlig stykke ost, så vi var stille, ja, vi smaskede måske lidt, men vi stod og spiste, idet vi spiste, så var der blevet stille. Hendes opfattelse var, at vi snakkede om hende, hun blev faktisk så vred, at hun gik ud ad døren og ville ikke komme på skolen mere, fordi vi snakkede om hende, troede hun da. Det er en illusion og et blændværk. Havde hendes selvværd nu været i orden, så kunne hun jo se, vi stod og spiste, men det kunne hun hverken se eller høre, hun kunne kun se sin egen begrænsning. Det betyder så, at hun var gået i et sort hul, som det hedder, hvor hun hverken kunne se eller høre mere. Hendes opfattelse var meget negativ, og den smittede af på resten af gruppen, og så var der inde i gruppen nogle mennesker, der virkelig tog hende i forsvar og kom ud og skældte mig ud. Helt og aldeles fuldstændig. Jeg fik et helt chok. Ja men kan man begynde at skælde en så meget ud, fordi man står og spiser noget mad? Men hendes følelse der oplevede stilheden, det var stilhed, hun havde i hendes hjem, fandt vi ud af senere. Der var mange ting, forældrene ikke kunne snakke om sammen, og så var der en indre stilhed, og den stilhed var ikke behagelig at være inde i, så hun kunne ikke have stilheden. Andre mennesker vil gerne have stilheden, fordi så de kan få lidt plads til deres optankning af positivitet. Men denne her kvinde, hun oplevede det negative, og det negative smittede ud til gruppen, så lige pludselig havde jeg hele gruppen på nakken. Hun sad i stuen derinde, og hun kom, jeg satte hende i forsvar, hun kom, og var så meget negativ at nogen af eleverne derinde, de kom i så meget utur, at det varede næsten tre uger, inden de var i orden igen.

Så det vil sige, hvor tit fejltolker man en situation, hvor tit oplever man noget gennem gammel begrænsning. Det er vigtigt at tænke på og sige, hvordan var mønsteret, hvordan er mit livsmønster, er det fuld af kærlighed, tillid og visdom? Hvis man er fuld af det, så vil man sige, når man kommer ud i køkkenet, ”nå, I står nok rigtig og hygger jer og får noget godt at spise.” Så er der glæde til stede, glæden ved at nogen står og nyder deres mad og glæden ved at være i det samvær. Det vil sige, hvis spontaniteten og livsglæden er til stede hele tiden, så vil man se det positivt. Hvis nu man er vant til at leve i begrænsningsverdenen, så vil man se begrænsninger, og man vil tro på, at det er det, det er.

Det er sådan lidt tankevækkende med sådan en historie, en fortælling, og lad os så se, at nogle af de der var på skole i aftes oplever rent faktisk de her ting den her fortælling i køkkenet.

Vi skal tænke på, at når vi sender positiv energi ud til alle mennesker, ren kærlighed, så er der mange sjæle der bliver opløftede til en ny forståelse, inderligheden, ydmygheden og kærligheden. Men andre der måske har nogle sårede følelser, nogle begrænsninger der ligger, de vil opleve begrænsninger i den samme energi, som de andre mærker opstemthed. Men når man mærker begrænsningen, så har man fået en mulighed for at kunne forvandle begrænsningen til skabende aktivitet.

Lad os nu sige at det er planen, at man skal arbejde med skaberglæde, kærlighed og tillid hele tiden, så en man nødt til at blive ledt ind på sporet igen. Man skal se på, hvad der begrænser en. Hvis nu man virkelig skal åbne sit hjertechakra for rummelighed, kærlighed og tillid, nogen mennesker bliver total ulykkelige først, ulykkelige, vrede, irriterede, utålmodige, de kan blive alting. Men de er i processen, de er ved at forvandle sig, de er ved at tage kærligheden ind til sig, men de har ikke opdaget endnu, at det er kærligheden, de er ved at tage ind, fordi de har måske levet et langt liv i knaphed med kærlighed. Men når vi ligger inde med ubegrænsede muligheder, tillid og forståelse, så siger man, okay der er en ny mulighed til mig her, jeg kan forny mig selv. Fornyselsen er til stede, men i personligheden der oplever man kun vrede og afmagt og føler sig misforstået, og det er så det, man vil forsvare, misforstået heden i stedet for tilliden. Så det ene hold mennesker der er de kommet igennem det stadie, hvor de er i stand til at modtage kærligheden, fordi de er åbne for kærligheden, tænker på kærligheden. De andre er ikke helt kommet dertil endnu, men de er på vej, så der oplever de begrænsningen først og tror på begrænsningen. Nogle gange når man tror på begrænsningen, så siger jeg, det er fattigmandstanker. Når jeg siger de ting der, så får jeg endnu mere skældud. Når jeg siger, de er ved at åbne hjerterne for kærligheden, så vil de ikke rigtig tro på, at der er noget andet, man kan sætte i stedet for. Men når man kommer ud af følelsen, så begynder man at opleve den ubetingede kærlighed. Så kan man se sit eget liv tidligere, hvor meget man har mistet, fordi man ikke har lært det tidligere. Når man så opdager, at man ikke har lært det tidligere eller fået muligheden, så er det vigtigt ikke at skælde ud på sig selv igen men bruge overbærenhed i sit eget liv, sige okay nu er muligheden til stede, nu er kærligheden til stede. Så skal man give sig selv lov til at lade kærligheden vokse, så kommer rummeligheden, så kommer overfloden, så kommer der overflod på alle niveauer, og man oplever hele tiden kærligheden vokse. Når kærligheden vokser til andre mennesker, så kommer ydmygheden frem og rørtheden, så er det kærligheden, der forvandler.

Den her ting med køkkenet her, den proces her, den oplever jeg hver eneste dag ved alle mulige mennesker, at de er ved at åbne deres hjertechakra, deres rummelighed, deres tillid og forståelse. Det er da dejligt at se, når de kæmper, når de kæmper med at sige, at det er deres interesse, deres arv at leve i en verden med overflod. Vi skal give overfloden videre, det er en naturlig proces, når det er kærligheden, der er til stede inde i en selv, så giver man bare uden at skulle have igen. Man opdager, jo mere man giver, så er der mange døre, der åbner sig for en, barmhjertigheden bliver stor. Der er så mange sidegevinster, hovedgevinster ved at åbne for kærligheden. Når man virkelig åbner for kærligheden, så har man vundet i lotteriet, hvis man kan sige det sådan. Forestil jer al verdens rigdom kommer ind, rigdommene er kærligheden, rigdommen er Gud. Prøv at tænke på hvor mange her på skolen der er interesserede i Baba, en Kærlighedsavataren. Hvor mange gange siger, jeg vil gerne

ned til Baba og fyldes op med kærlighed, og den kærlighed vil jeg gerne videregive, det kan være vores højeste ønske i lang tid at modtage energien og videregive energien.

Nu giver jeg energi til jer, så prøv at videregive energien, selv om andre måske ikke er helt modtagelige for det, så skal de have chancen alligevel. Så hvis nu I tænker på, vi modtager kærlighed, og vi giver kærlighed videre, det er sådan en indre transmissionsproces inde i os, vi modtager og giver i ubetinget kærlighed, det åbner for vore hjerter energi, det er juleånden, jeg snakker om.

Lad lys og kærlighed gennemstrømme vores bevidsthed og fylde os op med indre lyksalighed. Prøv at tænke på at hjertet bliver ved med at være helt. I bliver raske gennem kærlighedsenergien. Når vi tænker på, at blodet er bærer af livsenergien, livsglæden. Jeg ser på jeres sjæle, jeg ser på jeres evner og kvaliteter, jeg arbejder udelukkende for, at I kan anvende jeres kærlighedsnatur, og når jeg ser, I anvender jeres kærlighedsnatur, så bliver jeg usigelig glad, så åbner jeg for universets overflod, og man har sådan følelsen af, at man er i paradiset, hvor al godhed, kærlighed og glæde er til stede. Man trækker paradiset ind på jorden, der kommer samklang mellem engleenergiene og os, og vi kan begynde at opleve lyksaligheden.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer allesammen og ønske jer en fredfyldt dag i sindsro, kærlig forståelse og tillid. Godmorgen hav en god dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk