

Nr. 453 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 12. december 2019

Nøgleord: Hvis vi virkelig tror på kærligheden i hinandens bevidsthed, så vil der ske en stor forandring.

Dette er et lidt specielt tal 12. 2019.

Jeg har tænkt på, at jeg vil snakke lidt om storhedens ånd, storhedens ånd. Er det sådan, vi tænker til daglig, at der er noget, der hedder storhedens ånd? Tænker vi på, at der er noget, der hedder samarbejdsånden? Og tænker vi på, der er noget, der hedder kærlighed? Det sidste det gør vi i hvert fald. Se det der er så vigtigt, det er at bygge kærlighed ind til hinanden. Prøv at se jeres kæreste, eller jeres mand/kone, prøv at kigge hinanden i øjnene, prøv at se den kærlighed der kan ligge i øjnene, længslen efter samarbejde, længsel efter fortrolighed, længsel efter ubetinget kærlighed. Det er det, der ligger dybt, dybt inde bagved. Men mange gange kan man se frygten, sorgen og angsten først.

Det dyrebareste det ligger inde i bunden af det hele, der ligger den indre perle, der ligger helligdommen. Så når vi skal arbejde med storhed, så betyder det også, at man arbejder med åndens energi. Vi skal huske, at hver eneste dag er vores sjæl i meditativ tilstand, den er meditativ ind mod åndens verden, den er meditativ ind mod sin personlighed, fordi den ønsker personligheden skal udtrykke det indre liv. Vi ved, at sjæle samarbejder, sjæle giver muligheder. Så når vi har travlt i vores hverdag, nogen mennesker har travlt med alle mulige ting, de skal nå det og det der først, og så bagefter får de tid til at stoppe lidt op og sige, at jeg skal faktisk også have mediteret i dag. Jeg skulle måske være lidt mere indadvendt, måske skulle jeg have taget en optankning af det indre livs goder, det kan man sådan få fat i glimtvis. Nogen gør det selvfølgelig mere end det, jeg snakker om her, det er kun godt.

Det der er så vigtigt, det er, at lade de evner folk har lade dem komme til udtryk. Det er vigtigt at lukke op for hinanden, lukke op for mulighederne, dele om arbejdsbyrderne, glæden i at dele. Når vi giver mulighed for, at vi kan hjælpe hinanden, så lukker vi op for livsglæden. Nogen mennesker de synes, de har alle de vise ord, og så kan deres partner synes, at tingene bliver ringere og ringere, det er fordi, man skal sådan set dele om kærligheden. Man skal give kærligheden, og man skal være til stede i kærligheden.

Hvis man kigger meget mere på storheden, så kigger man på åndens energi. Vi kan sige, at åndens energi oplyser, fornyer, velsigner. Jeg kom til at tænke på noget, jeg har læst i biblen engang, at da Jesus blev 12 år gammel, da søgte han sin far i Faderens hus. Har det så noget at gøre med den 12. her i dag? Ja det kan det godt, fordi lad os nu sige, at vi bruger mere tid til at søge vores fars hus, vores åndelige fars hus, det er der, storheden ligger, barmhjertigheden, kærligheden. Det der er så vigtigt, det er, at vi hjælper hinanden, lukker hinanden ind i fællesskabet. Glæd jer over, at den der føles mest undertrykt, har mulighed for at vise storhed. Storheden blomstrer faktisk lige bagved den totale afmagt.

Jeg kommer jo her med åndens energi, den åndelige kærlighed, den åndelige velsignelse til at hæve menneskeheden bevidsthed med. Det er lidt fantastisk, at vi alle har de muligheder inde i os, men bruger vi, anvender vi dem? Det er det, jeg snakker om, storheden i menneskets bevidsthed.

Vi ser mange gange nogle alvorlige kriser på kloden, så træder storheden ind, barmhjertigheden, så tænker man ikke så meget på sig selv og sine egne ting, der tænker man meget mere på at give, give hinanden omsorg, give hinanden medfølelse, hjælpe hinanden. Men man kan være så meget trængt, at man ikke har muligheden for at modtage hjælp, for man tror faktisk ikke på, at den eksisterer. Man kan køre så meget i fastlåshed,

selvmedlidenhed og sårede følelser, at man ikke tror, muligheden er tilstede. Men den er til stede i hvert eneste åndedrag, vi har. Vi ånder livet ind, og vi ånder ud igen, så hvert eneste sekund er muligheden tilstede. Hvis nu vi siger, jeg kunne godt tænke mig, at vi deler lidt mere med hinanden, deler noget af hinandens viden. Det er så vigtigt, at vi arbejder med storhed. Det er ikke sikkert, vores forældre har arbejdet med det eller vores gamle generation, men vi kan gøre forskellen, vi kan give forskellen, vi er forskellen.

Jeg ser sommetider, at nogle folk i tidligere inkarnationer de har haft et møde med helligdommen. Når de har været der, og de har fået sådan en oplevelse, så vil de blive ved med at bevare ydmyghedens ånd i deres hjerter. De har måske oplevet at være sammen med en mester i en tidligere inkarnation, Jesus eller andre ting, og set ind i Jesus øjne, eller en mesters øjne, en storhed og den altfavnende kærlighed der ligger der. Lægger man nu det dybt ind i hjerterne, når man tænker på det, så sker der en forvandling inde i en selv, man begynder at forvandle sig selv. I forvandlingsprocessen kommer storheden, lyksaligheden.

Jeg vil overføre den åndelige viljes energi til jer, den åndelige viljes energi. Når jeg nævner de her ting, så ser jeg muligheden for en ny tidsperiode, en ny tidsperiode hvor man lukker op for samarbejde, kærlighed og forståelse. Det er så vigtigt at lukke alle mennesker ind i helligdommen, give dem et nyt liv, give dem noget at leve for. Der hvor lyset og kærligheden kommer ind, fortrænger det jo mørket angsten og frygten, så tænk på at vi er kærlighedsbebudere.

Se, når jeg begynder at snakke lidt dybere om det indre liv, så kan jeg mærke den skabende aktivitet i halsen, og det er den, der får mig til at hoste, fordi der skal være plads til meget større gennemstrømning. Prøv at tænke på i dag hvad I kan gøre for at lukke op til kærligheden, den altfavnende kærlighed. Prøv at tænke på hvor I har set et glimt af skønheden i jeres hjerter, skønheden ved hinanden, skønhed, kærlighed og varme. Prøv at tænke på hvor mange ægteskaber der er ulykkelige, fordi de ikke kan nå hinanden. Prøv at tænke på hvor meget utilstrækkelighedsfølelse der er imellem at kunne nå hinanden. Dem kan vi forvandle til skabende aktivitet. Hvis vi virkelig tror på kærligheden i hinandens bevidsthed, så vil der ske en stor forandring, det vil give større indlevelsesevne.

I forestiller jer at jeres sjæl modtager åndelig energi, og I selv begynder at opfatte den åndelige bevidsthed. I begynder at respondere på storheden. Der ligger megen storhed i menneskets bevidsthed, så vil man også gøre noget, der ligger udenfor det de andre mennesker gør, det vil sige, de normer andre mennesker kører efter, kører man ikke efter, hvis der ligger storhed, rummelighed og kærlighed.

Jeg overfører velsignet energi til jer alle. Den indeholder kærlighed, storhed, samarbejdsvillighed. Åndelig energi til frigørelse af undertrykkelse, kriser, smerter og lidelser. Jeg overfører energien lige nu til jer til meget større forståelse. Har vi nu det hele tiden i vores bevidsthed, at Gud ser mig, og så samtidig mediterer og modtager en velsignelse, lægger bevidstheden på guddommelig kærlighed, så kan man jo faktisk mærke det inde i brystet. Der er noget, der fornyer os, man kan mærke ydmygheden og rørheden. Det betyder også, at nogle af de gamle tankemønstre i personligheden ændres.

Prøv at forestille jer jeres stemme fuld af kærlighed, jeres tanker, jeres væremåde, I giver en fantastisk næring til hinanden, en stor næring, og der kommer en kæmpe stor værdsættelse inde i en selv, og de store længsler vi har inde i os selv, bliver opfyldt med kærlighed. Når det ligesom er fyldt op med kærlighed, så er storheden etableret.

Godmorgen til jer allesammen og ønsker jer en fantastisk god dag. Det er godt nok lidt mørkt udenfor, men pyt med det, vi ved, det bliver lyst igen så se lyst på tilværelsen. Godmorgen.