

## **Nr. 451 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation tirsdag den 10. december 2019

**Nøgleord: Det er godt at blive rørt Hedens tårer. Når I anvender den gode vilje, kærligheden og tilliden.**

Godmorgen. I dag er det tirsdag den 10. december 2019, vi skal have morgenmeditation nummer 451. Godmorgen Keld dejligt at se dig.

Se i dag, der tror jeg, vi tager fat i et nyt emne. Vi har noget, der hedder Jesus lignelser, dem kender vi næsten alle sammen, men kender vi dem til Peters lignelser. Jeg vil begynde at fortælle om nogle af dem, fordi det kan være en måde at nå ind til jer på en ny måde, hvor I ikke synes, I er presset så meget.

Se jeg kan huske i min ungdom, da jeg var kom i murerlære, da jeg var 15 år gammel, der kan jeg så huske, at jeg arbejdede med mange forskellige mennesker, og det jeg sagde ja tak i min læretid, det var et sted, hvor vi var omkring 130 ansatte ved en murermester, da sagde jeg ja tak til, at jeg både ville lave murerarbejde, og alt andet forekommende, jeg ville lære det hele. Så jeg var en meget atypisk murerlærling, fordi jeg ville gerne have indsigt i det hele. Jeg rensede både kloak og alting. Så siger man, jamen du er jo murer, du må da have en anden værdighed, blev der sagt til mig. Jeg har jo også værdigheden i at fjerne skidt der blokerer, bremses folk så de ikke kan komme af med de ting, de har, så de kan få noget nyt til at gennemstrømme sig. Okay. Jeg fik lov til at være, som jeg var, selvom man kiggede misbilliget på mig. Men det betød senere hen i livet, at så kommer man til at arbejde med mange forskellige områder, så kendte man jo både det der var at arbejde med, man kendte også de mennesker, der stod bagved.

En af de mennesker som stod bagved, det var så en, jeg mødte, en fyr som hed Axel. Han var altid tjenestevillig, så ham kaldte man dagens mand. Han oplevede så også, at han havde en kæreste, han boede sammen med i mange år, så døde hun pludselig, og så begyndte han jo at forhutlet sig igennem tilværelsen, fordi meningen med livet den var sådan meget stærk begrænset. Han har altid fortalt mange vittigheder og de ting, han var blevet meget tavs. Han havde jo sådan en lille fiskekutter nede i havnen, som han sejlede ud og fiskede lidt i. Den fandt jeg ud af, han boede i, så han havde jo ingen plads at bo i, han havde ingenting rigtig, så det var blevet meget sølle for ham. Så spurgte jeg min mor, ”Mor kan vi ikke her på søndag, må jeg ikke invitere ham Axel hjem og spise til middag”. ”Jo det må du da godt”, sagde hun så. Så min mor og far var på det tidspunkt skilt. Min mor hun har altid haft enorm kærlighed i sig, masser af kærlighed, masser af tillid, hun havde ikke så meget at gøre med, men hun var hjertevarm. Så inviterede jeg ham med hjem og spise, og vi snakkede lidt frem og tilbage og drillede lidt og gassede lidt. Men det der var sjov at se i manden der, det var jo den gode vilje, min mor hun havde, også den jeg havde, øh. Den gjorde det i det, at det fik rørt hedens tårer frem i hans øjne, rørthedstårerne. Så det der er vigtig at tænke på, rørthedstårerne det er det, der forvandler det hele. Det betød hans sindelag blev forvandlet til kærlighed, hvor han kunne mærke, der var brug for ham igen, hvor han havde gået inde i sorgens verden og i selvudslettelsesverden i at miste. Så han kom jo til at arbejde med kærligheden igen, det kærlige budskab, kærlighedsbebuderen.

Så vi skal tænke på, at når vi møder mennesker med lidelser, så har vi jo stor mulighed for at forvandle dem. Vi kan gøre det i det, forvandlingen ligger i, at de går fra personlighedsopfattelsen til sjælsopfattelsen, kærlighedsopfattelse. Hvis nu man er præget af nogle forældre, som ikke har så meget kærlighed inde i sig selv, men hvor de er meget kritiske og måske negative, eller ikke kan give kærlighed, jamen så er det jo ikke ensbetydende med, at vi skal leve det samme, vi skal prøve at leve den gode vilje. Min far han synes mange gange, at mor hvorfor, hvorfor, hvorfor hjælper du dog de mennesker der, lad dem da hjælpe sig selv, så sagde mor, ”Jamen de har brug for hjælp, man kan da ikke sidde og kigge på andre mennesker, lider så meget, når vi

bare kan give dem nogle søde ord eller venlighed eller bare lidt opmærksomhed, så er der noget, der vil flytte alting.

Så nu her på skolen her, der kan vi jo kalde det både for ja vi kan jo sige, at vi lever her på det gode bjerg, hvor det er godheden, vi prøver at putte ind i menneskeheden bevidsthed, så godheden, kærligheden og tilliden, også rørtheden.

Vi har lige arbejdet med rørtheden her i weekenden, det gør det, at det forløser, det opbygger, og det giver mod på livet igen, så rørt hedens tårer er vigtig at tænke på, det gode liv er kærligheden. Så det her sted jeg bor her, der hedder Lundsberg, der kan vi lige så godt kalde det den gode viljes hus, kærlighedshuset, hvor vi arbejder med oprigtighed, kærlighed og tillid, fordi det er det, vi gør hver eneste dag, og det er sådan set også kendetegn for det, jeg arbejder med. Det betyder, kærligheden forvandler, kærligheden opbygger, kærligheden er tilliden, men er man ikke vant til kærligheden, så kan man jo lære at modtage den og bare være åben overfor det, åben overfor og se nye muligheder, nye tiltag.

Hver gang vi hæver energien en lille smule, så ser man rigtig mange mennesker, som har svært ved at tage imod kærligheden. Den ene side vil fantastisk gerne, den anden side lever mange gange i de gamle mønstre, de gamle overbevisninger, det er så det, vi skal have drejet lidt. Så det der er så vigtigt, det er at have glæden i sit liv hver eneste dag. Glæde, lyksalighed og tillid. Så her på godhedsbjerget, der kan alting forvandles, godheden, kærligheden, tilliden. Når vi ser, det ikke rigtig fungerer, så er vi i vores skyggesider eller i vores delpersonligheder, og mange af de delpersonligheders overbevisning vil forhindre en i kærligheden, det er en lidelse i sig selv. Så selve vores jord er en smertens og lidelsens planet, fordi vi er ved at udvikle kærlighed. Skal vi så ikke bare lægge tillid ind, overbærenhed ind til folk, og så sige vi ved på sigt, så vinder den gode vilje i dem, den gode vilje, kærligheden til det gode.

Det kan tage lang tid for nogle mennesker, hvor de skal have alvorlig sygdom først, inden de kommer ind i godheden, men her på godhedens bjerg her er alle muligheder til stede af godhed, kærlighed og tillid.

Jeg kunne godt tænke mig her i dag, at vi prøver at meditere på rørt hedens tårer, rørt Hedens tårer. Og det vil så sige, hvornår I sidst har oplevet rørthed i jer selv, og ser en oplever en indre forvandling inde i jer, når rørtheden er tilstede i jer. Lad os prøve at meditere på det, rørt Hedens tårer. Rørt hedens tårer lad os meditere på det. Når jeg tænker på rørtheden, når jeg hører andre mennesker fortælle om de svære ting, de har været igennem i deres liv, og de er i deres gode hjertes energi, hjælper et andet menneske til at få det bedre, det er en fantastisk ting at se. Prøv at tænke på, når vi som healere her, at det er det, vi ønsker dybest set inde i os selv at arbejde med kærligheden. Tænk på det guddommelige strømmer direkte, uhindret igennem os, når vi arbejder med rørthed, rørtheden er til stede, den kommer jo inde fra, inde fra os. Rørt hedens tårer lad os glæde os over små, de små ting i livet, som kan blive til store og fantastiske ting, rørtheden og kærligheden er tilstede.

Jeg kommer med den energi, hvor rørtheden og kærligheden kan udtrykkes og videregives. Det er utroligt, at mange mennesker de skal forbi en lidelse hver eneste gang for at udvikle kærlighed, det handler hele tiden om et dybere engagement ind mod sin højere bevidsthed, et dybere engagement ind mod sin højere bevidsthed.

Vi har jo læst i bibelen nogle gange, hvor Jesus han blev kaldt hen, og der var mennesker, der var døende, og så gav han dem deres liv tilbage igen, fordi han kunne se, der var et større formål med deres liv. Det det hedder også, det er jo, at når vi ser andre mennesker, så giver vi dem også livet tilbage igen, hvis de kan gå ind i deres sjæls bevidsthed, livet, kærligheden og sandheden, det begynder at virke i dem igen. Det er de små mirakler i dagligdagen, og mange vil kritisere miraklerne på grund af uvidenhed, og mange bliver glad ved det. Så rørt hedens tårer er helt fantastisk, rørtheden, tilliden og kærligheden. Så mange mennesker giver helhjertet, hvor de ikke forventer at få noget tilbage igen, de giver med ubetinget kærlighed, tillid og visdom. Jeg synes, vi skulle

glæde os over, der er mange af de her mennesketyper, og der bliver flere og flere, hvor det er kærligheden, der er i højprioritet.

Prøv at se muligheder i dagligdagen, se muligheder alle de steder hvor I kommer hen, hvor I kan arbejde med kærligheden, tillid og visdom.

Når jeg igen tænker på historien med Jesus, han ofrer sig, for at vi kunne få et godt liv, han døde på korset for kærligheden til menneskeheden, også hvor han siger til sidst, ”Fader ske ikke min vilje, men din vilje”. Når vi giver det bedste fra os, vi kan, så ligger der en enorm glæde i at videregive kærligheden, og videregive kærlighed til andre mennesker. Det er altid godt at løfte og inspirere. Det er godt at blive rørt Hedens tårer. Når I anvender den gode vilje, kærligheden og tilliden. Prøv at se ind i folks øjne, hvor herlighedens håb er til stede, herlighedens håb. Når man ser folk komme hjem i deres højeste bevidsthed, det er fantastisk smukt at se.

Jeg udsender den altfavnende kærlighed lige nu, den altfavnende kærlighed til jer alle, til vores klode, til de forskellige verdener der lever her. Tænk på hvor meget vi har at give af, vi har ubegrænsede muligheder. Vi er kun små celler i en guddommelig bevidsthed, i en guddommelig væren, rørthed, tilliden og kærligheden er altid til stede.

Godmorgen til jer alle sammen, jeg ønsker jer en fantastisk god dag, med glæde, kærlighed, spontanitet. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)