

Nr. 449 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 8. december 2019

Nøgleord: I muligheden for at få jeres åndelige virkelig til og blive virkelig.

Godmorgen. Godmorgen. I dag er det søndag den 8. december 2019, vi skal have morgenmeditation nummer 449, og så er det blevet søndag igen, det er jo helt fantastisk at tænke på, vi har fået muligheden endnu en gang, for at nærme os det guddommelige, det guddommelige som er inde i os selv.

Jeg vil sidde, utrolig og tænke på at vi alle har også måske en personlighed, og den gør jo virkelig oprør mod at gå ind mod det guddommelige. Lad os nu sige at man kunne nedbryde og omdanne alle personlighedens begrænsninger, sådan noget som begær, vrede, jalousi, had, angst og frygt. Tænk på hvis man kunne nedbryde det og omdanne det til livsglæde, kærlighed, tillid og forståelse, medfølelse og sindsro og ny visdom. Det kan man jo godt, det er det, man kan sige, vores højere bevidsthed arbejder på hele tiden, at vi kan få en indre balance og en indre ligevægt.

Se det jeg gør hver eneste dag, det er igennem energioverførsler, og alt det jeg laver, der prøver jeg at hæve jeres bevidsthed, få jer op i jeres sjælsbevidsthed, op i jeres åndelighed, op i jeres guddommelighed. Jeg tænker sommetider på, at hvis man ser træer, der vokser ude i naturen, dem kan man fælde, og så kan man både save og høvle dem til, så det bliver til et pænt stykke træ, der kan bruges til alting. Jeg tænker også på stenhuggere, de kan se nogle rå klipper, dem kan de også til forme til nogle smukke figurer.

Så når vi tænker på, inde i os der er det guddommelige inde i os, det kan også skabe helt nye former inde i os, hvis nu vi styrer vores personlighed, vores gamle tankesind, få dem nu ensrettet ind mod det guddommelige, så kan den indre skønhed i os skinne ud hver eneste dag. Så det der sindelag vi har derinde og følelseslivet prøv at tænke på, hvis det er under kærlig styring hver eneste dag, hvordan alting ser anderledes ud. Kunne det ikke være en smuk tanke at tænke på her i dag, at det er det, vi ønsker at gøre.

Se nogle gange når jeg siger til jer, siger til jer, som går på skolen, prøv og tag en med herved der har det svært, så er det faktisk en handling fra jeres højere bevidsthed, I repræsenterer, hvor jeres guddommelige natur kan komme til at overtage i stedet for det gamle tankesind og følelsesliv. Se når man går i dagligdagen, i sin personlighed, så har man en hel masse begrænsningsoverbevisninger, og de overbevisninger tager meget af kærligheden og livsglæden, men når man så begynder at ændre på de ting der, så kommer kærligheden til at styre endnu mere inde i os. Det vil sige, at hver gang jeg siger jamen kom nu, kom nu ned til os, og se hvordan det ser ud, så er det faktisk en påkaldning til jer, til at arbejde med jeres højere bevidsthed. Vi kan sige, det guddommelige det kan løse alle problemer, det kan vores personligheder ikke. Når man kalder på jer, så betyder det, der stadigvæk er en mulighed, for at man kan ændre sit livssyn, livssyn til at fungere i kærlighed, visdom, stor tolerance, sindsro, medfølelse og ømhed. Der er stadigvæk muligheder for at ændre sit tankesind. Så hver gang der er blevet lagt tanker ind på os og sige, det er en god ide at komme nu, så er muligheden stadigvæk til stede.

Jeg kan huske tidligere, når vi har været ude og heale folk i deres private hjem, hvor de har været meget syge, hvis jeg så healer dem, og så anvender mit æteriske syn samtidig, så kan jeg faktisk se deres livslængde eller deres rest livslængde. Så er det vigtigt her at sige, jamen kan energien respondere på dem, jamen så er der mulighed for et længere liv, men hvis de ikke respondere på energien, hvor de stadigvæk er helt stivnet i deres tankesind, så vil de dø inden for 48 timer. De vil fysisk dø, fordi det har man valgt for lang tid siden. Det vil sige, al den sygdom som kommer ind for at hjælpe dem, den ignorerer man, fordi man vil hellere afslutte sit liv, i stedet for at forvandle sit liv. Jeg ved ikke, om det giver god mening for jer, det jeg snakker om her. Jeg har

set det mange gange. Hvis man så ser, jamen okay det kan ikke respondere længere, så kan man finde højdepunkterne i det menneskes liv, og så fremelske det, så det menneske får en anden afslutning på det fysiske liv. Så det skal vi tænke på, at det kunne vi gøre, fordi så bliver der en anden motivation til at gå ind i den nye inkarnation. Det vil sige, man dør fra det liv her kommer ind i de indre verdener og får den indre opstandelse igennem kærligheden. Og så betyder det, nogen af de ting her vi snakker om, eller jeg snakker om, de forskellige ting jeg kan nævne fra deres liv, det bliver en indre tilskyndelse til, at det vil man forstærke i sit næste liv. Det vil sige, man har bygget positiv energi ind til det nye liv, når det på et tidspunkt kommer, så det bliver medfødte egenskaber, det bliver positive tendenser, det menneske er født med. Men sådan en proces man laver her, den kan man stadigvæk nå at lave for mange mennesker, men mange mennesker har stadigvæk muligheden. Så når jeg siger, det er en god ide at komme, der kalder man faktisk på jer, det er en påkaldelse til at sige, at man kan leve i sit ophøjede væren, det er et indre liv i paradiset.

Det er vigtigt at tænke lidt mere over det, det jeg siger til jer og være alvorlig og oprigtig, og der er jeg lige nu, så der er mere mellem himmel og jord, end I fatter, og nogle af de ting er synlige for mig, og nogle af de ting vil jeg videregive til jer.

Hvis nu I lader de andres personligheder bestemme, så går I den vej som de andre personligheder bestemmer, men hvis nu I er stærke nok til at modstå det og bevare kærligheden og lade dem komme ned og få en åndelig velsignelse af mig, så kan der begynde at ske en forandring i deres bevidsthed. Man kan give dem et nyt syn på livet, man kan fjerne slørene på deres bevidsthed, og de kan begynde at se total ren og klar igen med deres livsopgaver, og hvad deres formål var i livet. Når jeg siger, hvad deres formål var i livet, så er det, ligesom jeg snakker i datid, det gør jeg også, fordi når man har vanskelighed med at komme, så er det fordi, man har modstand på sin egen guddommelighed, og det er den begrænsning, jeg kan omdanne, og det betyder, man kan gå ind med sit aktiv. En stor aktivitet kan være i dem, hvor man fornyer livet, man giver dem nye muligheder, man giver dem ny fremtid, og fremtiden er nøje afstemt med deres sjæls hensigt. Så derfor er det så vigtigt, at gøre det bedste man kan. De mennesker I skal tage med, har jo så bare ikke rigtig evnen til at gøre det bedste, de kan, fordi de tror, de gør det. Men når vi står på sidelinjen, så kan vi godt se, at det kan være anderledes. Vi skal jo tænke på, at når jeg kalder på jer, så er det fordi, jeg har en mening med jer, og det vil sige, I kan gå ind i helligdommen, helligdommen.

Så hvis nu vi mediterer på, at vi er inde i helligdommen, og vi vil gøre det bedste for vores medmennesker, for vores klode. Vi skal huske, mange af dem der har modstand på, på det guddommelige har fantastiske gode egenskaber, som er låst fast i begrænsningstanker eller i uvidenhed, men jeg kalder på jer alligevel. Det vi kan nå at gøre her i det fysiske liv vil få stor betydning for fremtiden og det næste liv.

Jeg kommer igen til at tænke på en gammel morgenmeditation, hvor I prøver at stå på regnbuebroen, og her på regnbuebroen har jeg overført kærlighedsenergi til jer, kærlighedsenergi, tillid og sindsro, hvor der faktisk er sket en fødselsproces inde i jer, hvor jeres åndelige barn er blevet synlig, jeres åndelige barn, det vise barn. Hver gang jeg kalder på jer, så har I muligheden for at få jeres åndelige virkelig til og blive virkelig, så det er en stor chance at tage. Det er faktisk naturligt at tage mulighederne i stedet for at fravælge mulighederne og blive i sine begrænsninger. Prøv at forestille jer I er helligdommen, og I er kærlighedsbebuder, og samtidig kan I huske, hvor jeres åndelige barn, jeres vise barn blev født. Det barn skal vi give næring til, give ny visdom til, jeres kærlighed, og jeres åndelighed skal vokse, kærligheden til vores medmennesker skal vokse, kærligheden til kloden, kærligheden til englerigerne. Vi skal omdanne begrænsningstanker til skabende aktivitet. Forestil jer I er i den indre helligdom, I lever i den guddommelige åsyn, I bygger på det vise barn. I bygger nyt liv ind med vores healerkræfter, eller med vores kraftords energi. Vi giver kærlighed og visdom til alt det, vi ser, vi skaber nyt liv, og vi skaber en ny verden. Men husk jeg kalder på jer allesammen til at gå ind i jeres ophøjede væren, når jeg ser de muligheder, I har, og jeg ser mange gange, hvordan man forspilder sit liv. Men hvis nu man

omdanner det forspildte til en stærkere målrettethed i sin guddommelige natur, i sin kærlighedsnatur, det kan vi gøre, vi kan vise det igennem energioverførsel, hvordan mulighederne er til stede, og hvordan I forstærker jeres medfødte evner, jeres sjælskvaliteter. Husk hver eneste af jer giver et afsæt i den her verden, hvor andre mennesker kan læne sig op imod. De skulle gerne kunne læne sig op imod tilliden, sindsroen, visdommen, udholdenheden, kærligheden.

Meditér på I er helligdommen, hvor I prøver på at være kærlighedens budbringer, bringer oplysthed ind i menneskeriget ind til vores klode. Jo renere et sind I har, jo mere kan I afspejle, og videregive af jeres guddommelige natur. Når jeg så beder andre mennesker gå hen og hente de mennesker, som har brug for hjælp og kærlighed, så er det en udsending fra jeres egen guddommelighed, hvor vi anvender et andet menneske som mellemlid, hvor troen og tilliden er tilstede. Der kan komme en større gruppefusion, hvor man beder folk om at hjælpe den trængende næste.

Jeg kan se, at tiden er ved at være smuttet i dag, den er smuttet.

Vi mediterer nu på, at I er inde i helligdommen, og I er kærlighedsbebuder. Og nu vil jeg ønske jer en fantastisk god dag igennem kærlighed, tillid og visdom. Hav en god dag og godmorgen til jer allesammen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk