

Nr. 447 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 6. december 2019

Nøgleord: Hvis nu I tænker på, at når I vil nå jeres mål, så vil I lave kvalitetsarbejde.

Godmorgen. I dag er det fredag den 6. dec. 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 447.

Så kan vi sige i dag "Hvem har fødselsdag i dag, du da du da du da, hvem har fødselsdag i morgen, du da du da du da". Er det ikke noget mærkelig noget at sige? Jo jo jo, men tillykke til jer der har fødselsdag både i dag og i morgen. Så må vi håbe, I får det, I ønsker jer. Hvad kan være det bedste, man får? Ja der kan være mange gode ting, men det bedste det er jo altid at have et godt helbred, ja ja.

Nå men æh jeg kom til og spekulere på noget andet, det er faktisk at være realistisk, realistisk hvad, hvad er det for noget mærkeligt noget? Se sådan set Peter, hvorfor vil du snakke om realistisk i dag, være realistisk, er det ikke noget træls noget at komme i gang med? Jo, jo tænker jeg så, men kan det ikke være godt nok at være realistisk. Se mange mennesker de har mange forskellige ønsker med deres liv, de vil gerne være tandlæge, de vil være læge, og de vil være alle mulige ting, men vil de gøre sig umage for at nå derhen til? Har de en realistisk skøn på, at de kan gøre det, eller opgiver de undervejs? Mange mennesker når de sætter sig et mål, så er det meget aktuelt i starten nu, så blegner målet lidt, så kommer der andre interesseområder ind, man tror, man gør det rigtige. Det der er vigtig, det er ligesom hele tiden at sige, jamen kører jeg mod det mål, jeg har bestemt mig, eller kører jeg en anden vej? Det der er vigtig, det er at være realistisk i sig selv og sige, "Jamen er jeg i stand til at nå det mål, eller er det bare fatamorgana? Ligger det inden for min rækkevidde, eller ligger det udenfor?"

Jeg kan huske i 1970, der har jeg været som medejer af en flisefabrik. Vi besluttede os så til, at vi ville omdanne det til en betonvarefabrik, hvor vi også lavede færdiglavet beton. Så skulle der sættes nogle helt andre midler ind, helt andre interesseområder og en helt anden målrettethed ind, for at det kunne lade sig gøre. Det betyder også, at der skulle laves store investeringer. Når man så starter med at lave store investeringer, og så sige hvad skal vi lave det her af, hvordan, hvordan kan vi lave investeringer, når vi kun har den og den indtægt lige nu, men nu skal der bruges meget, meget større indtægter. Er vi så i stand til at målrette vores tankestyring på nye mål, er vi i stand til at tiltrække de ting, der skal til for at realisere det?

Når vi siger her om morgenen, så prøver vi at meditere, vi mediterer på et mål, en sjælsstyret personlighed. Okay. Vil man så gøre det aktiv, og så sige jamen jeg styrer min personlighed, jeg kan se de tendenser, jeg har til og gå på opdagelse og ikke styre den. Det vil sige, hvis jeg nu lader min personlighed bestemme igen, i forhold til det mål jeg har sat mig, jamen så kører vi derudaf, men vi kører ikke den rigtige vej, vi kommer til at køre i personlighedsinteresser. Man skal virkelig have noget gennemslagskraft bygget ind, så skal vi have sjælsbevidstheden med, og vi skal have viljesenergien med, viljen til at styre tanker og følelser med. Det er så vigtigt at være realistisk i det, man laver. Hvis nu man vil nå et mål, så skal man kunne sætte alt ind på det for at nå det mål. Vi skal også være glade.

Livsglæden kommer af, at man siger, man laver et mål, man gennemfører det, og så ser man et nyt mål, så udfører man det også. Det er sådan, mange skytter de fungerer, det er det, der ligger i skyttens bevidsthed. Man ser et mål, og inden man når målet, så ser man et nyt mål, men man gennemfører det mål, det første mål her, man springer ikke over, hvor gærdet er lavest, man udfører det, og når man gør det, så giver det livsglæde og tillid.

Jeg sad sådan og tænkte på det i morges, man kan godt lave en meditation, hvor man arbejder med vand, hvor man siger, jamen når man kigger på en sø med vand i, så vil sådan en sø altid reflektere omgivelserne, omgivelserne. Det vil sige, himlen spejler sig ned i søen, solen spejler sig ned i søen. Men hvis nu vi står foran en sø og kigger ned i søen, så kan vi antagelig se vores eget spejlbillede i søen. Så søen kan repræsentere følelseslivet. Hvis nu vi siger, vi kan begynde at se inde i os selv, begynde at reflektere på følelseslivet, hvad der spærrer en for at nå et nyt mål. Hvis vi siger, vi er den indre iagttagere, det er ligesom at se ned i vandet. Hvis nu vi iagttagere vores følelsesliv, og ser de forhindringer der er der, for at nå det mål, man har sat sig, vil det så ikke være ideel at rydde op i følelseslivet for at få det indre lys til at gennemstrømme sig. Det indre lys har vi inde i os, det er sjælsbevidstheden, men det er også sjælsbevidstheden, man hele tiden kan arbejde med, fordi det er kærligheden. Okay.

Jeg skal lige ordne en lille sløjfe, der hedder, at de ting jeg startede med i halvfjerdserne med at lave betonvarefabrikker og de her ting det gennemførte jeg. Jeg kiggede på en af mine gamle billeder, der kunne se, den første bil jeg købte, den købte jeg i 1973. Det der stod for over bilen, i, for vinduet, der var sådan et, en æh, et sted der kunne stå min, øh, det jeg ønskede at sælge, eller vindspejlet eller hvad det hedder, og der stod kvalitetsbeton. Så der var mange, der solgte beton, men hvis nu man sælger kvalitetsbeton, så er det jo noget andet, så man præciserer, man sælger kvalitetsbeton.

Hvis nu I tænker på, at når I vil nå jeres mål, så vil I lave kvalitetsarbejde. Kvalitetsarbejde det betyder, man går ikke på dekort med at lave noget, der er ringere end kvaliteten. Hvis nu man siger, jeg laver første kvalitetsarbejde hver eneste dag, så kommer I også til at gennemføre jeres processer. Det vil sige, I går direkte mod målet, og I lægger al energi ind på det, så kommer det til at virke, og så er tingene realistiske. Men springer vi nu lidt over og siger, jamen jeg kan godt lave det lidt ringere, jeg behøver ikke følge det helt slavisk, så laver man ikke kvalitetsarbejde mere, så bliver det tilfældighederne, der bestemmer. Okay. Hvad vil det så sige, hvis nu man siger, at jamen jeg ønsker at køre abstraktionstænkning ind i mit liv. Abstraktion det vil sige, at man kan være intuitiv styret i stedet for personlighedsstyret, se det er så nogle helt andre dimensioner igen, men for at kan gøre det, så er vi nødt til at omdanne de sårede følelser til skabende aktivitet for at være helt realistiske inde i sig selv, og så sæt alle kræfterne ind på at få det til at lykkes, de ting man har bestemt sig til, ikke sige nej men nu har jeg prøvet det i lang tid, og det går nok og det og det. Med det samme de tanker de er der, så har man dybest set opgivet, nej det skal være en målrettet hensigt, målrettet hensigt.

Vi kan jo altid se det, der forhindrer en målrettet hensigt, det er der, følelser, sårede følelser der kommer ind undervejs, måske gamle bindinger, gammel måde at tænke på, det kan være, vi skal have det omdannet lige nu, lige nu, lige her i dag. Så kan vi så sige, vil jeg omdanne det, eller kommer lysten lige ind her og bestemmer, om jeg har lyst til det eller ej. Lysten er jo en personlighedsinteresse, og mange mennesker siger, det har jeg ikke lyst til, selv om sjælen presser på og siger, jamen der skal en forvandling til her, og så siger man ja, ja så lad mig prøve og forvandle mig lidt. Men vil man tage skridtet fuldt ud, eller tager man kun delmål, og så sige jamen delmål det må være helheden, er man så realistisk, så siger man, det er det ikke. Så jo mere oprigtig man er i sine bestræbelser, jo mere virker det, oprigtighed.

Hvis nu vi siger, jeg er sjælen, jeg har ubegrænsede muligheder, ubegrænsede muligheder hver eneste dag. Jeg tror på, jeg kan skabe nye relationer. Jeg tror på, jeg kan putte ny viden ind hver dag, og den viden kan jeg videregive. Vil det være farligt at tænke sådan, eller vil der være en opgiveness allerede her? Det kan være nogle, der siger, jeg mangler en færdighed i at kan skrive og notere, det kan være, den ting står i vejen, for den næste ting man skal, nå vil man så tage beslutning på at ændre på det, og sige jamen jeg vil udvikle den færdighed også. Mange mennesker står lige overfor et mål, de er lige ved og kan nå, så kommer der hele tiden en hindring ind, vil man så være realistisk og se på, hvad er det der forhindrer en i at gøre det, og vil man give sig til at ændre på det.

Jeg prøver lige at sige her, jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Når man ser på de her ting hver dag, så har man også mulighed for at videregive den visdom, der ligger i, at man er den magiske himmelåbner. Det vil sige, man per definition er i stand til at hæve andre menneskers bevidsthed op i en guddommelig bevidsthed. Så kan alle sige, jamen det ønsker jeg også, og nogle vil sige, det er ikke muligt. Det er hele tiden efter, hvordan man tænker, man skal nu slet ikke bruge tankeenergien, men lægge sin bevidsthed i den intuitive verden, så ser det straks helt anderledes ud. Man siger, jamen jeg styrer min personlighed, jeg vil styre det fra nu af og altid fremad, og jeg vil give lys og kærlighed til det, jeg ser, ligge i en indre væren i kærlighed, tillid, visdom. Prøv at være tilstede i en indre væren af lys, kærlighed og tillid. En indre væren af lys, kærlighed og tillid, lad os lige repetere lidt på det. Indre lys, kærlighed og tillid.

Jeg vil tilføje jer en gylden farve i dag og en blålig farve lad det overgå til jeres bevidsthed. Jeg lader lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed. Kom ind i en indre værens tilstand, som ligger i kærlighedsenergien. Jeg ønsker, I prøver at sende fjernhealing ud til jordens energi, jordens bevidsthed for at hæve vibrationen.

Jeg ønsker jer allesammen en fantastisk god dag i dag, prøv at gøre det bedste I kan. Godmorgen og hav en rigtig god dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk