

Nr. 442 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 1. december 2019

Nøgleord: Jeg arbejder med at forny jer, give jer livsenergi, livsglæde og kærlighed.

Godmorgen, i dag er det jo søndag den 1. december, og vi skal have morgenmeditation nr. 442, godmorgen til jer alle sammen. I dag har vi så fået en ny dag igen, vi er kommet ind i julemåneden. Jeg fik lige sådan et billede, da vi startede her i dag, et billede af Jesus der hang på korset, naglet fast til korset fordi hans vej var kærlighedsvejen, den oplyste vej. Han prøvede at hæve menneskehedens bevidsthed hjælpe alle mennesker, selvom der var lavet masser af velsignelser, mange helbredelser og andre ting. Han kom dengang for at ændre på uret, på uretfærdigheden og for at bygge balance og for at bygge kærlighed og balance ind i menneskehedens bevidsthed. Tænk på at sådan et menneske er gået i døden, for at vi andre kan gå ind i opstandelsen, det var fantastisk. Der er noget, der hedder ”Fader ske din vilje, ikke min vilje.”

Så vi skal jo tænke på her i dag, hver dag, vær taknemmelige for alle de ting vi har mulighed for her i Danmark, mange af os vi mangler hverken mad eller husly eller andre ting, vi har det hele. Vi skulle måske tænke lidt mere på taknemmeligheden for alt det, vi har. Jeg tænker også på 2. verdenskrig, hvor mange mennesker der har ofret deres liv for at skabe en bedre verden. Det er fantastisk, at mange har givet deres liv, for at andre kan fungere igen. Jeg ved ikke, om vi sommetider tænker på det? Jeg kan ikke lade være at tænke på det, når vi kommer ind i julemåneden, så begynder det at accelerere.

Det var Lica, jeg snakkede lidt med i går, hun sagde, ”snak du bare lidt om taknemmelighed,” og Jan snakkede lidt om tillid, tillid til en forvandringsproces. Det er lidt fantastisk at tænke på, det med tillid kan knibe meget for mange mennesker. Der er altid det, at når man begynder at lægge ny visdom ind til det eksisterende, så skal vi jo hele tiden se på, hvordan modtager vi den nye information? Modtager vi den gennem kærlig forståelse, eller modtager vi i afvisning, eller en gammel såret følelse. Nå, det kan vi jo snakke lang tid om, det her, men det vigtige er jo at arbejde med den gode vilje, kærligheden, tilliden og visdommen. Forestil jer at vi kan løfte hver eneste dag, vi kan inspirere.

Når jeg tænker på Kristus, kærlighedsbebuderen, Fredsfyrsten, så tænk på at der er nogen, der har et kraftord, hvor man er Fredsfyrste i de indre verdener, Fredsfyrsten i Guds hjerte, og tænk på at der er nogen, der har sådan et kraftord, men kender ikke betydningen af det, og det virkeområde man ligger inde med.

Så vi kan begynde at interessere os lidt mere for vores kraftords energi og bevidsthed, hvad det i virkeligheden er. Så mange af jer har et kraftord. Det kunne være godt at meditere på jeres kraftords energi og bevidsthed og så prøve at forestille jer, at I giver det til Kristus, Hierarkiets overhoved, det giver I jeres kraftords energi til, og så tænke på Kristus kærlighedsbebuderen, Fredsfyrsten, det er det samme, det prøver I at give jeres energi til, jeres kraftords energi. Forestil jer Kristus. Buddha der kom med oplysningskræfterne.

Når man tænker på, for 2000 år siden, da den åndelige vilje trådte ind i Jesus bevidsthed, i Kristusbevidstheden, prøv at tænke på at vi arbejder med nøjagtig det samme stadigvæk, hvor den åndelige energi kan gennemstrømme jer og opløfte og inspirere og forny jer. Tænk på hvad I kan udrette med jeres kraftords energi, jeres kærlighed, det er en dybt bevægende tanke at tænke på, at I har kærligheden i jer, I har lyset, I har drivkraften, hvis I ønsker at anvende det.

Vi mediterer på Kristus, på Buddha. Vi fokuserer i hjertet, hjertechakraet, lad hjertets energi udvide sig. Forestil jer at jeg er her som kærlighedsbebuder, prøv også at tænke på de gange I får tilbud på, hvordan I kan komme nærmere jeres guddommelighed, og så tænke på at måske lige så tit afslår I muligheden, som at tage muligheden. Jeg overfører lys og kærlighed til jer alle sammen. Jeg arbejder med at forny jer, give jer livsenergi, livsglæde og kærlighed. Jeg kommer med den åndelige viljes energi, jeg bygger lys og kærlighed ind i jeres bevidsthed,

ind i jeres hjerter. Forestil jer at I ser jer selv som en kærligheds og tillidsbebuder som hjælper andre mennesker, prøv at se jer selv om 5 år, se hvordan det ser ud, hvordan I selv fungerer om 5 år, kærlighed, tillid og visdom. Prøv at være bevidst om, om jeres grundenergi er kærligheden, tilliden. Prøv at se yderligere 10 år frem i tiden og se om det er lykkedes for jer at videregive kærlighed, tillid og visdom. Se jer selv som kærlighedens og tillidens budbringer, hvor I bringer oplysthed og kærlighed ind i menneskenes bevidsthed, se jer selv fungere sådan fra nu af og i al fremtid. Prøv at være bevidst om det falder jer let, eller om der stadigvæk er lidt modstand på. Forestil jer at I arbejder efter jeres sjæls hensigt og bygger lys kærlighed og tillid ind i menneskeheden bevidsthed.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen og ønske jer en fantastisk god dag, prøv at bruge jeres positive evner så godt I kan, vær taknemmelige og så arbejd som tillidens kærlighedsbebuder.

Godmorgen til jer alle og hav en god dag. Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen til alle.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk