

Nr. 441 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 30. november 2019

Nøgleord: Hvis nu vi mediterer i dag på den guddommelige vilje, den åndelige vilje og kærlighedsaspektet.

Godmorgen og velopstået. I dag skal vi have morgenmeditation nr. 441 lørdag den 30. november 2019, nu skal vi snart ind i julemåneden, det bliver lidt spændende at se, hvad det bringer. Ja, sådan er det jo hver gang.

Det jeg har tænkt på i dag jeg vil sige, når vi snakker om kristusbevidstheden, som er kærligheden, kærlighedens goder. Se, jeg kommer jo med den åndelige viljes energi, som hænger meget nært sammen med den guddommelige viljes energi. Det vil sige, når man kommer med den type energi, den åndelige viljes energi som hænger meget sammen med den guddommelige viljes energi, den guddommelige plan hvor man hæver menneskeheden bevidsthed. Det gør man jo, når man udtrykker det gennem kærlighed, men det betyder også, at man arbejder med nedbrydning af personlighedens interesser, personligheden. Når man så ligesom kommer videre og nedbryder sin personligheds interesser, så kan kærligheden være styrende, det er kærlighed, man udtrykker. Men for at det nu skal have en rigtig god virkning, så skal vi have den åndelige vilje med os, og det er den, jeg kommer her til jer med. Den åndelige vilje hvor vi udfører tingene gennem kærlighed og visdom. Det betyder, at man arbejder med at skabe et bedre system her på jorden, vi begynder at omdanne den til en kærlighedsplanet.

Der er altid en masse kampe, når man er ved at omdanne den til en kærlighedsplanet. Det betyder, at alle vil sige, når de kommer til at skulle opfatte det på en måde, "hvad kan jeg give" i stedet for "hvad kan jeg få." Det betyder, at der er rigtig mange mennesker, der går fra passivitet til aktivitet. Passiv forsørgelse til aktiv indsats, en indsats hvor det er den guddommelige gennemstrømning af bevidsthed, der kommer til at strømme igennem. Allerede ved de her få ord er der kommet en del modstand på opstandelsen på ligesom at gå ind i et evigt liv, fordi personlighedsinteresserne er utrolig stærke. Bindinger til de gamle begrænsninger er utrolig stærke, men nu begynder vi jo at arbejde med oplysthed, kærlighed, viljen til det gode, viljen til det indre liv.

Hvis nu vi mediterer i dag på den guddommelige vilje, den åndelige vilje og kærlighedsaspektet, hvis vi nu lægger vores fokus her, det betyder "ske din vilje, men ikke min vilje." Det var det, Jesus sagde nede i haven dernede i Jerusalem, hvor han overgav sig til en højere ledelse. Det er den samme proces, vi står i og overgiver os til den indre ledelse, det indre livs tilsynkomst i den ydre verden. Det er fantastisk dejligt at overgive sig til en højere bevidsthed, og endda en højere bevidsthed der er det vejledende element.

Hvis vi nu skal arbejde med en enhedsforståelse, der går fra en dualitetsbevidsthed til en enhedsforståelse, og tænk på hvor mange ting der skal omdannes, hvor mange nye evner der bliver realiseret. Det er lidt fantastisk at tænke på, at den mulighed er tilstede lige nu, lige nu, lige her, og det er en realitet gennem jeres bevidsthed, hvis I ønsker at følge jeres guddommelige åndelige natur. Det vil sige, man bestemmer sig for at ændre på sin opfattelse.

Vi kan jo altid sige, hvis vi skal have fremgang i systemet, så er det det indre liv, man skal lægge sit liv i og have tilliden til at gøre det. Så de forskellige energioverførsler jeg giver jer, der kommer I nærmere jeres egen guddommelighed, som ligger dybt forankret inde i hjerterne, inde i sjælens bevidsthed. Prøv at forestille jer at det er kærligheden, den åndelige vilje der skaber de nye former, den nye verden, en ny forståelse. Man går fra vildfarelse til oplysthed, fra mørke til lys.

Vi mediterer på den guddommelige vilje, den åndelige vilje udtrykt gennem kærlighedslivet som ligger i den skabende intelligens. Medens I gør det, kan I fokusere på mig her på hovedet, panden, mine øjne, så vil jeg formidle det lys, vi snakker om. I starten er det lige som en spinkel tråd, der kører med den guddommelige vilje, gennem den åndelige vilje, gennem kærligheden. Jo flere gange vi har mediterer på det, jo stærkere bliver tråden, tråden bliver til et tov. Vores indre liv skal gerne udtrykkes i en ydre form, det betyder, vi skal være stærkere, end vi er i dag gennem tillid, tro og visdom. Jeg overfører nu lys og kærlighed til jer, nogle af de ting I har brug for i jeres opfattelse.

Vi er kærlighedsbudbringere, vi bringer lys og kærlighed ind i menneskers bevidsthed, det er her, udholdenhed bliver udviklet. Lad nu lys og kærlighed gennemstrømme jer. Mediter på min guddommelige vilje, den åndelige vilje udtrykt gennem kærlighedslivet. Man kan både lægge bevidsthed på hjertet og på hjertecentret i hovedet. Hold fokus på den åndelige energioverførsel jeg giver jer, samtidig med I mediterer på den guddommelige plan, guddommelig viljesenergi, åndelig viljesenergi udtrykt gennem kærlighedslivet men åbenbarer guddommelighedens indre værenstilstand inde i jer. Kun operere her som sjæle men vi prøver på at omdanne vores personligheder til sjæls bevidsthed.

Vi er kommet hertil, at det skal til at gå lidt hurtigere, fordi kærlighedsarmeen skal sikres mere aktivt. Opgaven er stor, men vi er i stand til at løse den ved fælles hjælp.

Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, og jeg kommer med den åndelige viljes aspekt. Prøv at lade lyset strømme gennem jeres øjne, kærlighedslyset. Prøv at lade det strømme indefra, det er ligesom at være forelsket i livet. Tænk på hvis I skal til at give kærlighedsgaver fra jer i dag, det var lidt spændende.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen og ønske jer en fantastisk god dag med processen her. Godmorgen og en rigtig god dag. Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk