

Nr. 437 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 26. november 2019

Nøgleord: Forestil jer det er troen og tilliden, I arbejder med.

Godmorgen i dag er det jo tirsdag 26. november i det herrens år 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 437. Nå hvad skal den så handle om? Det er det gode spørgsmål hver morgen.

Jeg sad lige og tænkte på, inden jeg skulle starte, at da Jesus levede for ca. 2000 år siden, da blev han jo overskygget af Kristus, kærlighedsbevidstheden.

Så når vi så kigger på de sidste to tusind år, og ser på hvor svært er det at få kærlighedsbudskabet bragt igennem til menneskeheden, megasvært. Så kom jeg til at tænke på, at sådan drive healerskole og få kærlighedsbudskabet bragt ud til menneskeheden her, hvad er det? Det er også megasvært. Så kan vi sige, der er også meget lighed i de to processer. Hvad skyldes det så? Det skyldes delvis menneskers selvished, at de har nok at gøre med sig selv eller med deres følelsesliv, eller er det manglende interesse for, hvad man er inde i sig selv, det må det skyldes. Er det noget med engagement at gøre, er det noget med oplysthed at gøre, eller er vi oplyste nok til at vide, at det sådan set er kærligheden, der er bærekraften, er vi oplyste nok til det?

Nå så er det, at man beder hele tiden om hjælp til kærlighedsbevidstheden, Kristusbevidstheden, til det guddommelige. Man beder om hjælp, så får man også hjælpen. Men får man hjælpen, som man ønsker det? Ikke helt. Det der sker mange gange, det er, at man får et problem, man skal løse først. Så kan man sige, ”jamen løser jeg så problemet, jeg har indsigt i problemet, men vil jeg løse det?” Jeg lægger, hvad lægger man ind og spærret først, lægger man angst, frygt, modløshed, opgiveness ind først, eller siger man, ”okay nu løser jeg den her opgave, jeg har fået, jeg har fået en opgave i mit liv, for at udvikle guddommelige egenskaber.”

Guddommelige egenskaber er der jo i forvejen, så hvorfor ikke bare videregive den, videregive dem igennem tro, tillid og forståelse, er det ikke nemmere? Jo det er så. Jamen vil vi gøre det, vil vi videregive den indre viden, vi har fået, vil vi kigge i alle vores notater og sige, ”her der fik jeg en indsigt, der var en indsigt, der var der også en indsigt?” De indsigter de gavner menneskeheden udvikling. Er I i stand til lige at trække dem frem, når I skal bruge dem, eller har I glemt at notere dem? Jeg tror ikke, I har dårlig samvittighed, jeg prøver bare at se på, hvor er mulighederne henne? Den dårlige samvittighed, det er Guds stemme, man mærker her. Men lad os nu sige at vi er lidt bedre til at give livsenergi, inspiration fra os, så vil tingene se anderledes ud, og hvis man tør tage lidt større ansvar ved at sige, jamen alle skal yde noget i fælles egenskab for at få hjulene til at køre, alle skal give noget hver eneste dag.

Nå, men kan vi så hjælpe hinanden til at yde noget alle sammen, det kan vi nok i en vis udstrækning, men så kommer der selvbestemmelsesretten ind igen, jeg vil selv bestemme, hvad jeg skal gøre, vel vidende at selvbestemmelsesretten den bruger af jordens ressourcer, klodens ressourcer. Vil vi prøve at gøre lidt mere med sin åndelighed, sin sjælelighed? Kunne vi forestille os, vi lever lidt mere i kærlighedsverdenen, eller fornægter vi kærligheden? Oftest fornægter vi kærligheden, fordi vi vil blive i følelseslivet, i de sårede følelser. Man kan vælge at være i sin sjæls bevidsthed, i sit kærlighedsophav i stedet for. Mange gange gør vi et lille problem til et kæmpeproblem, det er vigtigt at ændre på det.

Nåh lad os nu sige kristusbevidstheden har været under udvikling de sidste to tusinde år, det er nogle år, men nu er vi kommet dertil, vi er så meget oplyste, at nu kan vi realisere det, kærlighedsbevidstheden, så lad os da gå i gang med at gøre det i stedet for at blive ved med og udsætte det. Udsættelsen er også en lidelse i sig selv. Se mange gange så ved man godt, hvordan man skal handle med hjertet, så kan man sige, hvorfor gør vi det så

ikke? Okay. Nu er det her jo ingen formaningssamtale, envejs, det er for ligesom at sige, hvordan kan vi opløfte, hvordan kan vi oplyse, hvordan kan vi inspirere?

Hvis nu vi tænker på, vi alle sammen er et lyspunkt i Guds liv, så er det vores opgave at få tingene til at lyse inde i os, åbne os, kærlighedsbudskabet. Nu er det snart jul, så skal vi til at arbejde rigtig med kærlighed, ja, ja. Hvad skal vi meditere på i dag? Skal det være kærlighedens tilsynekomst, ja lad os bare gøre det.

Vi mediterer på kærlighedens tilsynekomst, kærlighed igennem Guds liv ind igennem menneskeheden opfattelse og til videregivelse til menneskeheden, til vores klode i det hele taget, kærlighedens tilsynekomst. Kærlighed, velvillighed, spontanitet, livsglæde. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed. Vi mediterer på kærlighedens tilsynekomst. Forestil jer sådan en lille tanke at hvis hver enkelt af os skulle formidle kærligheden til kloden, forestil jer I var lederen, der får tingene til at ske. Hvordan vil verden så se ud? Forestil jer at vi er den eneste ene, der kan få alt liv, al kærlighed til at fungere. Hvordan vil det se ud, hvis vi, os der skulle formidle? Prøv at tænke lidt større tanker omkring jer selv. Det kan være en spændende tanke, men det kan også være en skræmmende tanke. Nu mens I arbejder med processen, så vil jeg overføre livsenergi, livsglæde og kærlighed til jer allesammen.

Husk vi alle har et større arbejde, der skal gøres hver dag. Prøv at tænke på frigørelsesøjeblikket, når man frigør sig for sine begrænsninger, forestil jer lige her der er udsprunget af en nyt lys, der vil udspringe solringe, sollys, en ny bevidsthedslys. Når I laver sådan en proces her, så må I ikke bare springe ind i sollyset og bevidsthedslyset. I skal se på virkelighed, opgaver der skal udføres for at komme dertil, det er det, der er selve processen, processen vi skal gennemføre, I skal ikke bare høste erfaringen.

Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden og nådens lys.

Hvis nu I ser et øjeblik op på mit ansigt, på mit hovedområde her, det er faktisk ligesom et fjernsyn og kigge på, det kan være det. Jeg vil formidle lys og kærlighed til jer igennem øjnene. Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys. Jeg kommer med den åndelige viljesenergi, som blev sammensmeltet med kærlighedsenergien. Vi kan realisere det indre lys, kærlighedslyset, vi kan få det fuldbragt, den indre virkelighed. Vi kan gå ind i den ophøjede væren, og være tilstede her, og lade tilliden gennemstrømme jer, tillid. Tilliden strømmer fra jeres højere bevidsthed.

Forestil jer I kender menneskesønnen, forestil jer I kender Jesus, Kristus, forestil jer I kender kærligheden. Kærligheden har altid været inde i jeres liv helt fra I blev født af, og det er stadigvæk til stede, selv om vi fysisk dør, så er kærligheden stadigvæk bærekraften. Forestil jer det er troen og tilliden, I arbejder med. Og forestil jer når I kigger på mig, så åbner jeres syn lidt mere og lidt mere, for hver proces I gør det, jo mere indre lys kommer der på det hele, vi kan se lysudstrålinger. I kan se himlens port gå op, himmeriget kan vi, I gå ind i. Alle muligheder er tilstede.

Jeg vil gerne ønske jer en dejlig morgenstund, og en rigtig god dag, en fantastisk god dag i lys og kærlighed og tillid. Godmorgen til jer alle sammen, og det var så Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen, godmorgen til jer.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk