

## **Nr. 436 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation mandag den 25. november 2019

**Nøgleord: Guds herlighed, Guds herlighed, som også er Guds kærlighed.**

Godmorgen. Godmorgen Bente. Godmorgen til jer alle sammen. I dag er det jo mandag 25. november, dejlig dag, Vi skal have morgenmeditation, meditation 436.

I dag vil jeg fortælle jer noget, der er helt enkelt men også meget svært, helt enkelt og alligevel meget svært. Hvad kan det så være? Jeg vil lige vente et øjeblik, indtil der kommer flere på, og så vil jeg begynde at fortælle det.

Se vi mennesker vi leder dybest efter kærligheden alle sammen, men vil vi modtage den? Det er noget helt andet. Det er to forskellige ting. Så det der er meget enkelt er også meget svært at forstå. Det er sværere at forstå, at noget der er enkelt, kan være svært at opfatte.

Se hvis nu vi siger, at vi rigtig starter nu og siger, at vi er alle guddommelige. Det ved vi godt som kendsgerninger. Vi ved godt, at vi alle er sjæle, og vi ved, sjæle er kærlighedsbevidstheden, og kærlighedsbevidstheden er Kristus. Når vi så udtrykker kristusbevidstheden, så udtrykker vi kærlighedsbevidstheden. Okay, det ved vi godt et eller andet sted. Så når vi tænker på, at Gud er inde i os, Gud er lig med herlighedens håb, herlighedens håb det er inde i os.

Lad os nu sige at når vi så prøver at meditere, arbejde med herlighedens håb, det betyder også, at det er Kristi tilsynekomst. Det vil sige, at man prøver at tilsynekomme, lade det indre liv komme frem i det ydre. Er man så i sin sjælsbevidsthed, der er det helt enkelt, men er man nu kommet til at være i sin personlighedsopfattelse, så er det meget svært, men begge dele er inde i os. Opfatter vi nu tingene igennem personligheden, så kommer der smerter og lidelser i kroppen. Vi kommer ind i håbløshed, vi kommer ind i sorg, forvirrethed, fortvivlelseshed. Det er her, man siger nej tak til alting, men man er selv trådt ind i sin personlighedsopfattelse.

Det betyder, at hvis jeg prøver at give noget energi, som strømmer ind i jer fra Guds herlighed, som er inde i hele menneskeheden, jamen så er det jo der, man tager afstand siger nej tak, jeg skal ingen kærlighed have, jeg vil ingen oplysthed have. Sådan er det rigtig mange mennesker, der siger, nej jeg vil ingenting have, jeg vil ingenting have med dig at gøre, og det man ikke vil have noget med at gøre inde i sig selv, det er Guds herlighed. Herligheden åbenbarer herlighedens lys. Man siger nej tak til det guddommelige inde i en selv. Så kan man gå der og være fortvivlet hele livet og blive syg, ditten og datten, fordi man tror, det er det rigtige, man lever. Man tror, man skal være sine begrænsninger i stedet for at tænke på, at vi er Guds herlighed. Så herlighedens lys helbreder.

Og så når man siger, at børnene kommer til mig, det vil sige, de børn vi har inde i os selv, delpersonligheder. De sårede børn der er derinde, de skal ind i Guds rige, ind i herlighedens håb. Det vil sige, de skal ind i den altfavnende kærlighed, ind i paradiset på jorden.

Prøv at tænke på hvor mange overbevisninger der ligger for at forhindre en i at træde ind i Guds rige igennem, gøre det igennem ydmyghed og kærlighed og tillid. Det skulle være så naturligt og så enkelt for os at gøre det. Men prøv at tænke på hvad uvidenhed gør, fortvivlelse og frustrationer.

Når jeg tænker på, hvor mange mennesker der er modstandere af sit eget guddommelige liv. Det er helt utrolig, og det er helt katastrofalt at tænke på, hvor enkelt verden kan se ud, og hvor let alting kan være, selvom man begynder at sige, ”jamen, okay jamen jeg kan godt tro på det indre liv, jeg vil tro på kærlighedens tilsynekomst.”

Selv om man siger, ”jamen jeg vil godt begynde at tro på det,” så er smerten ikke væk alligevel, fordi man er ikke begyndt at leve det endnu, man skal leve det indre liv.

Når vi mennesker ikke rigtig kan huske det, så er det der, vi skal skrive tingene op. Vi skriver forvandlingsprocessen op. Forvandlingsprocessen hedder, man skriver sine delpersonligheder ned, og man ser om transformationen i det og begynder at leve det nye liv, som er kærlighedens budskab, kærlighedens bebuder, det er sjælskvaliteterne. Det er utrolig, man kan spænde så meget ben for en selv.

Så lad os meditere, lad os meditere på Guds herlighed, Guds herlighed som også er Guds kærlighed. Se det jeg kommer med, det er åndens viljesenergi og den sammensmeltning der er ved at ske. Det er, at det åndelige liv smelter sammen med kærlighedslivet, som bliver til Guds herlighed. Det er en guddommelig hensigt. Lad os prøve at leve det i stedet for.

Når jeg tænker på det, så kan jeg mærke lykkeligheden, lyksaligheden i mig selv. Jeg glæder mig utroligt meget over og kan se rigtig mange mennesker og begynde at leve det indre liv. Tænk på hvor mange muligheder der er, hvordan det åbner dørene for Guds kærlighed, Guds herlighed. Det er lyset på jorden, vi snakker om. Det er et nyt liv, det er nyt liv til vores klode, det er magien, det er forvandlingen, det er det, vi er med lige nu, lige her. Det er Kristi tilsynekomst inde i hver eneste af os. Det vil sige, at alle vores celler bliver opladet igennem herlighedens håb. Det vil sige, alt mørke, al sorg forsvinder fra jordens overflade og på menneskeheds bevidsthed. Er det ikke enestående, at vi kan begynde at arbejde med de her ting her sådan en mandag morgen den 25. november 2019. Prøv nu at lade glæden strømme igennem jer, glæden. Prøv at tænke på alle de døre der har været lukket, hvor man siger nej tak, hvor man bliver afvist, prøv at tænke på det er nu, forvandlingen er der, så begynder man at åbne døren for sin guddommelighed, den guddommelige herlighed.

Jo større bevidsthed jeg snakker om her, det er den, jeg formidler til jer hver dag. Jeg formidler den bevidsthed, jeg giver lyset og kærligheden. Prøv at tænke på, at når man har omtransformeret alle sine begrænsninger til nye evner og kvaliteter, se en stor bevidsthedsudvidelse der kommer i ens bevidsthed, i menneskerigets bevidsthed. Det er lige nu, det kan ske, lige nu hvis vi vil tillade det. Så lad herlighedens håb lyse igennem jeres bevidsthed, herlighedens håb, den altfavnde kærlighed. Den altfavnde kærlighed er forløseren, det er forløseren, jeg snakker om. Når jeg snakker om de her ting, så kan jeg mærke, den indre rørthed kommer indefra, det er den indre rørthed, det er Kristi tilsynekomst, det er Guds herlighed, som er i hjerterne på os alle sammen, det er det indre lys, det er fuldkommenheden.

Den her morgenmeditation er meget anderledes end andre. Prøv at lytte til den mange gange og lad det gennemstrømme jeres bevidsthed.

Jeg siger lige mit kraftord her, ”Jeg er den magiske himmelåbner.” Det er det, jeg snakker om her i dag, Guds herlighed. ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder”. ”Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds herlighed, lyksaligheden, nådens lys, jeg kommer med den skabende intelligens, jeg formidler jeres indre liv, kærlighedsbudskabet, jeg anslår en ny tidsalder, hvor kommunikationsmidlet bliver telepatien, jeg giver oplysthed til jer alle, til alle sjælene.”

Når man begynder at blive mere sjælsstyrede personligheder og jeg fornyer jeres energi, jeres indre styrke, og når man er bevidst om, at Gud er inde i os, Guds herlighed. Jeg har en dyb længsel efter at se jeres forvandlingsproces, vores forvandlingsproces. Prøv at tænke på vi er alle guddommelige bebudere. En længsel der ligger i vores hjerter at se himlen på jorden, Guds himmel, at vi alle kan være her i hver eneste dag uden krig, kun med fred og med fredsenglen. Formidler herlighedens håb.

Det er her den 28. november på torsdag, da vil jeg lave en indre ceremoni ind mod sin ophøjede bevidsthed, I er velkommen. I skal bare give besked om det, så er der efterfølgende kaffe og te, chokolade og lidt kage, så alle er velkommen.

Så det her var vores morgenmeditation i dag mandag den 25. november, og det var morgenmeditation nummer 436. Godmorgen, godmorgen til jer allesammen, jeg ønsker jer en fantastisk god dag, og det var så Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen, godmorgen til jer.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)