

## **Nr. 435 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation søndag den 24. november 2019

**Nøgleord: Forestil jer vi er overskygget af Fredens Avatar, Syntesens Avatar og Kærlighedsavataren.**

Godmorgen Bente. Godmorgen og velkommen, det er tidligt at komme op i dag måske. Nå i dag er det så søndag den 24. november 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 435.

Jeg kommer lige sådan til at tænke på det, der hedder, at energi følger tanken, og øjet styrer energien. Det kom jeg til at tænke på i den forbindelse, med at min gode ven Jan han sagde en dag, han sagde, "Jeg er ikke min mund". Nå hvad betyder det så? Det kan betyde det, at hvis man nu siger noget, der er knap så positiv, så siger man, man ikke er sin mund. Okay lad det nu falde.

Det der er vigtig i dagligdagen, det er at kan se det positive i andre mennesker og så snakke om det positive, det positive man ser, de positive muligheder, det er dejligt at fremelske dem. Fremelske nye kvaliteter, nye muligheder. Mange gange kan man se på de unge mennesker, børnene, man kan faktisk se deres fremtid for dem, og hvordan de vil udvikle sig helt ind i alderdommen, hvis man nu kigger nøje efter. Vi kan også se, hvordan og hvorledes vi kan motivere undervejs. Vi har evnerne til at kan gøre det. Det der er godt, det er at anvende kærlighedskraften, kærligheden.

Lige et øjeblik, det var et lille morgenhost og Dan undskyld.

Det der er så vigtigt, det er at arbejde med kærligheden, tilliden og visdommen, tillid til sine egne evner, tillid til at man kan tale om kærligheden. Der er masser sorg og elendighed på vores klode og inde i os selv, men det kan vi omdanne til kærlighed. Det er vigtigt at give sig til at gøre det.

Jeg tænker på sådan en dag her i dag, hvor det er dejligt mørkt udenfor, man kan rigtig putte sig i sin seng igen, når man har hørt morgenmeditation og reflektere lidt over det. Det er jo dejligt, så kan man sove hen på det igen et stykke tid.

Det der er vigtigt, det er at lægge tillid ind til de gode egenskaber, man har inde i sig selv, begynde at fremelske dem. Jeg siger mange gange, når man har et mål, man gerne vil nå, så er det godt at begynde at realisere det, men hvis nu det kniber lidt med viljen, så kommer det aldrig til at ske. Men vi ved, vi er ved at opbygge viljesenergien til at udføre jeres opgaver i. Det er dejligt at tænke på, at alting går fremad, kærlighed, ydmyghed og igennem rørthed.

Jeg vil gerne, vi prøver at meditere på kærlighed, ydmyghed og rørthed og samtidig med at finde en situation, hvor I har fået en energioverførsel af mig, hvor I kunne mærke kærligheden, ydmygheden og rørtheden, Se om I kan finde sådan en meditation eller en energioverførsel, hvor det ligger i kærlighed, ydmyghed og rørthed.

Nu mens I arbejder med det, så vil jeg overføre livsenergi til jer, livsglæde, kærlighed og tillid. Livsenergi, kærlighed og tillid overfører jeg til jer og begynder at se det indre liv inde i jer forvandles. Det vil sige, jeres personlighed forvandles ind mod det indre liv, og det er ren kærlighed, der styrer. Kærligheden åbner alle dørene, kærlighed er en guddommelig handling.

Mange mennesker er i sorg hver dag, fordi de er ved at åbne deres hjertechakra for kærligheden for at modtage kærligheden og give kærligheden videre. Prøv og tænk på hvor mange mennesker der ikke har fået lov at

modtage kærligheden i deres ungdomsår, i deres vækst, i deres opvækst, mange gange fordi forældrene ikke har vidst, hvordan de kunne give kærligheden fra sig. Det kan være bare venlige blikke, imødekommenhed som man synes, man har manglet. Det kan vi rette op på lige nu. Vi prøver at arbejde på forventet efterbevilling på, at det kommer til og ske.

Forestil jer i dag der skal I se kærlighedsduerne, kærlighedsduerne. Så er vi kommet ind i fuglelivet. Forestil jer I kan høre vingeslag, vingeslag, og I begynder at respondere på fredsduer, og prøv at forestille jer der strømmer fredsduer ud fra jeres hjerter, meget, meget smukke duer, og så udvider de sig til at være meget større, og det er duer, fredsduer, de flyver hen til de mennesker, der virkelig har brug for kærlighed, omsorg. Prøv og lad fredsduerne strømme ud fra jeres hjerter. I det I gør det, så prøv at lade kærligheden vokse. Det vil sige, duerne bliver smukkere og smukkere, duerne flyver som kærlighedsbudbringere. Vi tilføjer dem magiske evner duerne, så der hvor de kommer hen, og de flyver over nogle områder, der skaber man nyt liv og ny forståelse. Prøv at lade duerne flyve hen til jeres kære, fredsduerne, kærlighedsduerne og den åndelige kærlighed lad det strømme ud fra jeres hjerter, bliv ved med at høre vingeslagene. Begynd at opleve jer selv som fredsduer, hvide smukke fredsduer. Vi ved jo, duerne de har jo en fast partner hele livet igennem, en kærlighedspartner. Forestil jer I kan høre duerne, ligesom når de taler med hinanden i et dueslag. Forestil jer også at vores mennesker, vi mennesker, vi snakker i kærlighed, kærlighed til hinanden, en kærlig forståelse. Vi prøver nu at bygge det hele sammen med det, vi mediterer på, duerne, dueslagene. Husk hvad hjertet er fyldt op med, det er det, man videregiver. Det er der, ydmygheden, rørtheden kommer ind.

Forestil jer vi er overskygget af Fredens Avatar, Syntesens Avatar, Kærlighedsavataren, af Hierarkiets mestre, af Sanat Kumara, viljesenergien. Forestil jer vi kan skabe ligevægt, alle de steder vi er henne. Forestil jer også vi kan skabe mere balance i dyreverdener. Mange dyr lider meget hårdt under menneskehedens åg. Forestil jer vi kan gøre det bedre for alt levende på kloden. Vi kan arbejde i en lille målestok og stor målestok, vi kan gøre begge dele på en gang.

Jeg glæder mig sådan over, at vi er ved at sætte skub i at få kærligheden til at virke på vores klode. Så vi kan bygge det op med kærlighed istedet for. Forestil jer nu, at vi alle er guddommelige kærlighedsbudbringere. Flyv ud over verdener, fred, lys og ubetinget kærlighed.

Jeg vil gerne ønske jer en fantastisk dejlig dag i dag og håbe på, vi ser solen lidt i dag, det stiver os altid lidt mere af. Nå. Godmorgen til jer allesammen.

I dag er det søndag den 24. november og godmorgen, godmorgen til jer alle sammen. Hav en fantastisk god dag. Så pas godt på jeres kære omkring jer. Godmorgen og det var så Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)