

Nr. 431 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 20. november 2019

Nøgleord: Prøv at tænke på at tillidens vinger, hvor kan jeg komme hen på dem.

Godmorgen, i dag var jeg godt nok faldet i søvn igen, så det var godt, du sendte en sms til mig, jeg skulle lige til at stå op der, jeg var lidt overrasket over, at jeg var faldet hen igen.

Vi skal have morgenmeditation nr. 431, og det er den 20. november 2019. Jeg snakkede lige lidt med Jan i aftes og spurgte lidt efter, hvad vi skulle arbejde med i dag, så sagde han, Peter du skal arbejde med tillid. Tillid, okay og så kommer jeg for sent op! og hvad er det så med tilliden, har man så tillid til, at det kan fungere alligevel eller ej, det tror jeg folk har.

Se mange af de handlemåder jeg arbejder på, er ikke altid i kronologisk rækkefølge. Når man arbejder med energi og de ting, og kan man sige, at man skal udvikle nogle ting, så kommer det gennem abstraktionstænkning, og den måde man fungerer på, abstraktionstænkning og tillid til at ting ordner sig. Det er det, man skal lægge energi ind på, at alting det ordner sig i den sidste ende. Vi mennesker vil gerne have tingene til at fungere på en bestemt måde, helt bestemt måde, og man ser, hvordan tingene er forudsigelige mange gange, inden man begynder, og mange gange vil have svarene på hvad man er ved at lære. Man vil gerne have svarene først og så bagefter finde ud af, hvordan tingene hænger sammen. Men lad os nu sige når jeg arbejder med Darshan f.eks., og jeg laver meditation samtidig med, at jeg arbejder med darshan, så den vejledning der ligger i den telepatiske kommunikation, der ligger indadtil, er fuldstændig anderledes, end det man opfatter i sin personlighed. Så derfor er der altid store differentierende forskelle i det, så det skal man tænke på. Så når jeg laver opgaver til jer, så er det også anderledes, end det der er normalt ved en normal skoleundervisning. Jeg tænker anderledes, fordi tingene er ikke forudsigelige med det samme, fordi det drejer sig om er, hvordan vi kan udvikle vores tænkeevne til at modtage på en ny måde, det skal vi altid tænke på. Så nogen gange kan man så sige, ”jamen Peter jeg havde regnet med det var sådan og sådan, nu gør du noget andet og hvorfor nu det”? Jamen det er jo fordi, det er abstraktionstænkning, man arbejder med. Ligger man nu tilliden ind, livsglæden og kærlig forståelse, så siger man okay, vi ser lige, hvordan det virker, og så vil vi tage vores bedømmelse senere af, hvad der er han laver ham Peter, det er godt nok, det du laver der, men vi kan jo ikke altid vide, hvor du vil hen, og det er jo heller ikke sikkert, du selv ved, hvor du vil hen.” Så siger jeg, ”jo jeg ved godt, hvilken vej jeg vil, men undervejs kan der komme nye muligheder og nye inspirationskilder igennem, så siger vi okay, de kommer igennem fra sin højere bevidsthed, og så siger man, så lytter man til den del og så på den måde, man giver undervisning, behandling på.” Nogen gange ved man en ting, og så er man nødt til at springe over i en anden bane og så sige, det er den vej, man skal køre først for at komme hen til det ønskede mål. Det skal I ligesom tænke på, at det er den måde, jeg fungerer på, og det er abstraktionsundervisning, og det hænger sammen med intuitiv forståelse af, hvad der sker, og hvordan vi udvikler os.

Så vi udvikler os alle sammen til at blive gode sjæle, der fungerer med sin sjælsbevidsthed, men vi udvikler os også alle sammen til at blive en Kristus. En Kristus, det vil sige et menneske, som har total kærlighed inde i sig selv. Nogen gange når man tager ansvar, og så lægger vores bestemthed ind i en eller anden retning, det vil så sige, at når man er lidt bestemt i tingene, så er det fordi, der er et større formål med det, end sin personlighed kan se. Så siger jeg okay, der må være en årsag til, at han handler, som han gør. Det kan være, der er ikke tid til unødvendig snak, nu skal energien og spændingsfeltet holdes, udviklingen skal ske, og det skal ske nu. Derfor er det, at når det indre liv fungerer, så er det ikke sådan, personligheden fungerer, det er to vidt forskellige områder. Så nogen gange når tingene er totalt i orden på sjælsplanet, så er der kaos i følelseslivet, men det er en naturlig ting, det er sådan. Det er fordi, der kommer en ny type energi ind, og så kommer der opbrud i sit følelsesliv og tankeliv, fordi der skal noget andet til, der er bedre, det skal erstattes med en anden viden end det, man havde før. Så det er vigtigt at blive ved med at lægge tilliden ind til og sige, vi er på rette vej. Personligheden

den synes bare det modsatte. Og den kan være vred og negativ og irriteret eller kritisk og have fordomme, men prøv nu at lægge tilliden ind alligevel og se, hvad skal vi så, hvilken vej skal vi så?

Vi kan så sige, f.eks. når jeg giver energi til Sanat Kumaras ashram, der ligger viljeslivet, det vil så sige, der ligger viljen til at udføre en guddommelig handling. Så er det, man begynder at sige en guddommelig handling, hvis man giver energi til millioner af mennesker på en gang, så er det meget større område at arbejde med, det er bl.a. det, jeg arbejder med til darshan. Her i søndags det vil sige, den energi der skal laves på et meget større plan, det var den, vi var ved at lave, og når man laver sådan en stor opgave, har fået det tildelt som et nyt embede, så tager du det Peter, det er nu, du gør det, og derfor var der det, at jeg var nødt til at lukke nogen ting af med bestemthed i det ydre liv for at jeg kunne få det indre liv til at virke, og så kommer jeg tilbage igen og laver mere det jordiske liv igen her direkte i salen her, og så arbejdede jeg samtidig med et større formål. Så hvis nu vi tænker på, når I sidder her og modtager energi af mig, I modtager energien til at få livsglæde, livskærlighed og visdom, og så får I ligesom noget til de ting, I selv står og sloges med samtidig. Men hvis I nu tænker mere globalt samtidig med og siger, der er rigtig mange mennesker, der har brug for hjælp til det og det. Ligger jeg nu min bevidsthed der, det er faktisk det, jeg vil have energi til. Den energi jeg skal have til mit personlige selv, den skal ikke fylde så meget, men når jeg sidder og arbejder med et større formål i jeres liv, jeres sjæls hensigt, hvis nu I arbejder med det fuldt bevidst, så vil I respondere anderledes, og så vil opfattelsen blive en helt anden end den, man opfatter til daglig, og det er nogen af de ting, I skal have tillid til. Vi er jo her på jorden med en større mission end bare det, man ser. Jeg ville gerne, hvis I kunne tænke den vej og sige, at der er et højere formål med tingene.

Men livsglæden, kærligheden og tilliden, lad os bygge det op. Livsglæde, kærlighed, tillid, vi skal huske, at livsglæden er faktisk betinget af, at man arbejder med sin positivitet, det er sjæleligt udtryksform, så livsglæden hænger sammen med et positivt tankesind. Så kan vi så sige, er jeg positiv hver eneste dag? Tænker jeg positive tanker? Hvad kan jeg nu nå i dag, hvem kan jeg inspirere, hvor kan jeg lave en god gerning? Nogle mennesker er fantastiske til at lave gode gerninger, helt fantastisk at se og høre. Andre mennesker de tænker ikke så meget på det, de tænker mere på, hvordan skal de overleve i dag, og hvordan ordner vi det og det, og nogle mennesker kommer til at gå med mange bekymringstanker, også fordi man bekymrer sig for andre. Hvordan og hvorledes fungerer andre mennesker, hvordan kan vi hjælpe dem, hvordan kan vi inspirere dem, men det der er vigtigt, det er en optankning hver morgen, og hver dag sige jeg vil prøve at gøre det bedste, jeg kan i dag, det vil jeg gøre i morgen, det vil jeg blive ved med at gøre. Så det der er vigtigt, det er at lægge noget udholdenhed ind og sige, jeg er gennemstyret af kærlighed, det er kun kærligheden, jeg vil, jeg vil give kærlighed, livsglæde og tillid.

Prøv at tænke på at tillidens vinger, hvor kan jeg komme hen på dem? I stedet for mistillidens vinger. Mistillidens vinger hænger sammen med den mørke loge, tillidens energi hænger sammen med den hvide loge. Og det jeg arbejder med, det er jo hvid magi, så lad os sige, det er det, vi gør. Jeg har tillid til, hvis det ikke lykkes her og nu, her i dag, men jeg kan jo altid ringe til ham Peter og sige, hvordan var det lige, det var, hvordan kan jeg ændre på det, jamen så får I altid svar på, hvordan I kan gøre det, og hvis jeg ikke har svaret på stedet, jamen så kommer det ganske kort tid efter, så kommer der en løsning på, hvordan og hvorledes løser vi det her problem. Men vi skal have tilliden til det, vi skal have tilliden til, at der er et højere formål med ens liv.

Det betyder så, at jeg siger, ”jeg er Solavataren, der legemliggør Guds vilje, Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, medfølelsen. Jeg kommer med nådens lys,” og nådens lys betyder, at man giver håb til menneskeheden, der hvor al håb er ude. Og der hvor al håb er ude, der træder jeg frem i manifestation, i det legeme andre mennesker de beder om hjælp i. Det vil sige, jeg laver et stort stykke arbejde indadtil, og det lavede jeg også i søndags. Så derfor vil en darshan blive fuldstændig anderledes i sin ydre form, fordi det er det indre liv, der udføres på et højere plan for millioner af mennesker. Det jeg lavede var, at jeg aktiverede sjælene

fra Guds himmel og havde muligheden for at sende dem ud der, hvor der nøjagtig var brug for det, og de her engle der blev sendt ud, de gik ud og løftede menneskehedens bevidsthed. Hver enkelt de var ude ved, kunne de se deres inkarnationsforløb, de kunne se deres fremtid, og englene begyndte at vise fremtiden til de mennesker, hvor tingene var håbløse, og så fik de ligesom en indre inspiration til: jeg vil gøre det nye alligevel. Det var ligesom et wake up system, hvor man kan sige, lige inden man dør, så får man sådan en gennemgang: hvis jeg fik lidt mere liv, så ville jeg gøre sådan og sådan. Det var det, englene de lavede, idet de blev sendt ud. I søndags blev det aktiveret, og det vil sige, man gav dem nye muligheder, nyt håb rundt omkring på kloden i den samme proces som jeg sad og lavede her i stalden. Så derfor havde jeg absolut brug for ro og bevare den høje energi til det arbejde, der skulle udføres, og samtidig med så arbejdede jeg også herinde i stalden. Men jeg tog dem i den rækkefølge ligesom det passede sammen med det indre liv. Det var sådan, det jeg var nødt til at gøre. Jeg håber, I ser på det med nye øjne, ny forståelse og lægger en mængde tillid ind til det.

Så vi mediterer i dag på, at vi er tillidsskabere. Tillidsskabere der prøver på at arbejde med den guddommelige kærlighed, guddommelig visdom, lyksaligheden, kort set alt vi mediterer på tillid, kærlig forståelse, visdom, jeg må sige, det vi har derinde. Det der er så vigtig, det er, når vi har tilliden til vores egen højere bevidsthed. Når vi har tillid til det, så er livet i orden, så er man hjemme i sig selv hver eneste dag. Men det der er vigtigt, det er at have tillid og opbygge sjælskvaliteterne, udføre sjælskvaliteterne hver eneste dag. Det er vigtigt, I gør det. Det betyder, når tilliden er tilstede, og man tænker på, man får hjælp af sin egen indre vejleder, sin Solengel, sin sjæl, så er der ingen fordomme, ingen kritik, der er ingenting. Det er så vigtigt at tænke sådan, at det er sådan, det er.

Vi skal tænke ydermere på en ting, at jeg kommer med åndens viljesenergi. Det betyder, jeg kan få ting til at ske, og det vil sige, jeg kommer til at arbejde i modsat retning af mange menneskers opfattelse, fordi det er kærligheden, der skal være den styrende del, og derfor skal man nedbryde begrænsninger først, nedbryde dem og omdanne dem til livsenergi, livsglæde. Så det der er så vigtig at tænke på, at det er det, vi gør. Så jeg kommer med en stor impuls, hvor det er kærligheden, der skal være den vejledende del, kærlighed, tillid og visdom. Når jeg tænker på det, og tænker på de muligheder vi har, så er det helt fantastisk, tænk på hvad vi kan forandre, og når jeg spekulerer på det, så kan jeg mærke den indre livsglæde inde i mig selv. Jeg kan mærke energien fra Fredens Avatar. Jeg kan mærke energien som Kærlighedsavatar. Jeg kan mærke energien som Solavatar. Jeg kan mærke den støtte, der ligger fra den universelle bevidsthed, som er Gud, jeg kan mærke det inde i mig selv, det er helt tydeligt lige nu. Hvis I kigger på mig med tillid, så vil jeg overføre tillidens lys i jeres bevidsthed. Det vil sige, jeres indre legemer begynder at reagere på det. Hvis vi nu er bevidste på alle sammen, at vi er gudesønner, også kvinderne, vi er Guds børn. Kan I begynde at respondere på den energi, jeg giver til jer lige nu, så kan det være, der kommer rørthed frem i jeres bevidsthed, rørthed, ydmyghed og tillid. Jeg lader det guddommelige lys trænge mere ind i jeres bevidsthed. Jeg er i fysisk inkarnation lige nu, og her kan jeg udøve mere energi i den fysiske verden. Jeg har muligheden, jeg har muligheden for at præge jeres sind med lys, kærlighed og tillid. Forestil jer at det guddommelige lys skinner gennem jer, oplader jer, giver jer renhed i jeres tankesind, renhedsløset, kærlighedslyset og tilliden. Jeg vil tænke på jer alle sammen i dag, tænke gennem tillid og forståelse. Hvis nu vi tænker på at Herrens veje er uransagelige, det vil sige, vi ved ikke 100%, hvordan tingene vil virke, men hvis nu vi har tilliden til det, så er det meget nemmere. Tænk på vi er ved at blive en årsag til nye udviklingsområder.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen og ønske jer en fantastisk god dag. Ja, og vi kan så sige, at det er vores morgenmeditation nr. 431. Godmorgen til jer allesammen og en fantastisk god dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk