

Nr. 428 Godmorgen til alle:

Morgenmeditation søndag den 17. november 2019

Nøgleord: Er vi nu pligtopfyldende over for os selv? Stoler vi på vores evner og kvaliteter?

Godmorgen i dag er det søndag den 17. november 2019, vi skal have morgenmeditation nr. 428. Det er lidt mørkt derude, jeg tænker på, at det ikke er ret længe siden, jeg kunne sige marts måned, marts nu er vi henne i november og snart i december, det er helt utroligt, som tiden den går. Jeg spekulerede lidt på i dag, hvis nu man føler sig elsket hver eneste dag, der er nogen, der elsker en, hvordan er det at føle sig elsket hver eneste dag. Der er nogen, der holder af en, der er mange, der holder af en, der er mange, der holder af en. Der er det guddommelige, som holder af os, som giver den altfavnende kærlighed til os. Jamen hvis nu vi tror på det hele, vores liv, der vil ske det, at vores selvværd bliver øget kraftigt, vi vil begynde at tro på vores egen kærlighed, kærlighed til sig selv og sine gøremål. Lad os nu sige man er forelsket i livet, i at kunne se muligheder hver eneste dag, en ny mulighed hvor I kan få større gennemslagskraft med jeres evner. Har I tænkt sådan helt tydeligt over, jeg har de og de evner, hvordan lader jeg dem komme til udtryk. Prøv at se om I kan finde ud af, hvilken ting I har påtaget jer, I skal udføre i det liv her, som er i overensstemmelse med jeres sjæl, jeres indre vejleder, jeres karmiske proces. Kunne det ikke være spændende at vide, hvad det er, jeg har påtaget mig at gøre. Jeg synes da, det er meget interessant at se på, fordi det kan måske fortælle lidt om, hvad for nogle evner man er ved at udvikle, tålmodighed, tillid, visdom, lyksalighed.

Jeg har helt fra barnsben vidst, at jeg skulle være ren, ren inden i mig selv, det vil sige jeg må ikke forårsage nogen ting i mit liv, som gør mig uren. Uren det er da et mærkeligt ord at bruge. Men det er jo klart, at vi er ude i alle prøvelserne for at se, om vi nu kan holde stien ren. Kan det være sådan, at man ikke kan tale negativt om andre? Ja, det kan det godt. Kan det også være sådan, at man skal betale sin gæld? Ja det kan det godt. Kan det også være det, at man bare skal yde sit bedste hver eneste dag? Ja det kan det godt. Gør vi nu det bedste, vi kan hver eneste dag, eller udsætter vi, udsætter vi til det kan blive på den eller den tid? Er vi nu pligtopfyldende over for os selv? Stoler vi på vore evner og kvaliteter?

Jeg kom til at tænke på, sådan en lille fugl der sidder ude i træerne i efteråret og vinteren, prøv at se, de sidder ude i træet, det blæser og stormer, dårligt vejr, men hvad gør fuglen? Den bliver siddende derude, for den stoler på sine evner og kvaliteter, den stoler på sine vinger, den har indre styrke i sig selv. Har vi den styrke i os selv? Har vi styrken, har vi tilliden, har vi tilliden til at følge med livsstrømmen, eller bremser man op. Hvis nu vi fokuserer for meget på vores kropsbevidsthed, er det noget, der giver os glæde?

Jeg tænker sommetider på, når jeg siger, "Jeg legemliggør Guds kærlighed." Hvad betyder det rent faktisk. Det betyder, at Guds kærlighed strømmer uhindret igennem mig, og direkte ud til de mennesker jeg kigger på. Det vil sige, gennem mit syn og min væremåde der kan den guddommelige kraft strømme igennem en, jamen er det ikke noget, alle kan? Jo det kan de godt, alle kan lave det samme, hvis de har tillid og forståelse til det. Det betyder, at vi er nødt til at omdanne alle de begrænsninger, vi har liggende derinde. Dem skal vi have omdannet, det giver renhed i tankesindet og følelseslivet. Man kan ensrette sin bevidsthed ind mod guddommeligheden, det kan vi alle gøre. "Jamen Peter, hvorfor gør vi det så ikke"? Det er fordi, der er lige noget, der hedder vaner, gamle mønstre og andre ting, utilstrækkelighed ikke? Der ligger en helt masse ting, hvis vi nu rydder dem af vejen, hvordan vil det så se ud?

Lad os sige, hvis nu det regner, det gør det jo en del nu, lad os sige at regnen er lige som nådens frigørelse, en guddommelig nåde er ligesom regn. Det vil sige, den laver frigørelse. Prøv at tænke på hvor mange gange I kunne være frigjort f.eks. i en energioverførsel. Tænk på I er trådt ud af jeres gamle legemer, jeres gamle

bevidsthed, vil det ikke være bedre at søge dybere ind i sin guddommelighed i stedet for omgående at søge tilbage i den gamle bevidsthed. Skal vi ikke prøve det her i dag, og prøve om vi kan blive i vores ophøjede bevidsthed gennem kærlighed, tillid og visdom. Det ville være godt at tænke på og så sige, hvad der er ens livsformål i det her liv. Prøv at tænke på hvis man var helt bevidst om det. Hvordan bliver vi det så? Det bliver vi, ved at vi ser på de begrænsninger, der fylder, og bag ved begrænsningen der ligger den altfavnende kærlighed. Vi skal bare omdanne begrænsningerne, så kommer der nye evner tilstede, og så føler man sig elsket og værdsat hver eneste dag. Er der så sorg derinde, eller frygt eller sygdom? Nej det er der ikke. Jeg tænker nogle gange på de mennesker, der har en alvorlig sygdom, f. eks en kræftsygdom, jamen føler de mennesker sig elsket? Eller er deres kærlighed betinget? Nogen gange kan det være, en lille smule og sige ja, men hvis jeg skal give dig noget, så skal jeg også have noget af dig. Men hvis man nu slet ikke skal tænke på, at man skal have noget igen, og man bare får ved at give. Glæden ved at give er en gave. Det er en stor gave at få lov til at give, uden at skal have noget igen. Det man giver af, det er den indre rigdom, man har fået, det er det, man giver fra sig. Det betyder, at jo mere vi giver, jo mere får vi selv, men det giver vi også videre. Der kommer en evig fornyelse inde i os selv, det er lige som at opdage ungdomskilden, ungdommen bliver ved med at være inde i os. Alting er tilstede. Lad os prøve at føle os elsket i dag, og se om vi kan modtage kærligheden med åbenhed uden restriktioner.

Så jeg vil overføre den altfavnende kærlighed til jer. Jeg tror ikke, det guddommelige tænker på hver enkelt person men tænker på helheden på alle mennesker på en gang. Alle skal have et godt liv i harmoni og livsglæde og igennem tillid. Det der sker er jo, at vi går igennem vores gamle slør og ind i Guds kærlighed, så er det det, man kan give videre. Man kan bygge storhed ind på jorden her, storhed, kærlighed, tillid og visdom. Det er lidt spændende at tænke på.

Prøv at forestille jer hvis I ønsker her i dag hen mod jul, jeg har måske tre store ønsker, vi gerne vil have indfriet. Det ene kan være, hvordan man kan være til større rådighed for sin sjæl og sin guddommelighed. Det kan være et ønske. Det andet ønske kan være, hvordan kan jeg leve et liv med ubetinget kærlighed. Det tredje har jeg muligheden for at give den altfavnende kærlighed. Det kunne være tre juleønsker. Det kan selvfølgelig også være, man siger, jeg skal gerne have et par nye tænder og nye sko og noget nyt tøj, der er mange ting, man kan ønske sig.

Der kan også være det der, man siger, jeg ønsker at have tillid til min højere bevidsthed.

Jeg vil nu gøre det, jeg vil føre livsglæde og kærlighed over til jer alle sammen. Jeg begynder at fylde jeres hjerter op med kærlighed, tillid og visdom. Prøv at tænke på at de lidelser man påtager sig i sin personlighed, ikke eksisterer på sjælsplanet. Lica, hvis nu du tænker på dem, der er derhjemme og så tænker på dit kraftord, der er, ”der er helbredelse i min lyse stemme, når jeg udtaler guddommelige budskaber.” Prøv at bruge den evne hver eneste dag, brug den til børnene, brug den til din kæreste, brug den på arbejdspladsen. Du vil se en mærkbar forandring i alting. Spørg ind til de andre hvad du bedst kan hjælpe med, glem dig selv. Nogen gange synes vi, det er de andre, der skal forandre sig, det er det måske også. Det der er vigtig at tænke på, det er, hvad kan jeg selv gøre, hvordan kan jeg selv forandre den situation, jeg er i.

Prøv at forestille jer en jul med lys og kærlighed, den altfavnende kærlighed, prøv at lægge glæden ind, læg glæde, tillid og forståelse ind, det er da rigtig dejligt at gøre det. Tænk på lyset, tænk på kærligheden, tænk på alle de gode egenskaber I har alle sammen.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen og ønske jer en fantastisk søndag, så prøv at lade kærligheden udvikle sig, have tillid til at det bærer jer. Godmorgen til jer, jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Det var så Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk