

Nr. 427 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 16. november 2019

Nøgleord: I mediterer på Kristi tilsynekomst og kærligheden i Guds hjerte.

Godmorgen til alle I friske unge mennesker. I dag er det lørdag den 16. november, og vi skal have morgenmeditation nr. 427, og hvad skal det så handle om i dag, vi har alle muligheder at tage hul på. Men noget af det vi altid kan gøre, det er, at fremelske de positive egenskaber hos dem vi omgås, det vil være godt at snakke om de positive egenskaber, særlig til børnene. Vi skal snakke om det, de er gode til, og det de er ved at udvikle, kærligheden til dem så tør de udvikle det næste. Hvis nu vi aldrig selv er blevet opdraget på den måde, at vi lærer gennem kærlighed, så kan man miste en del af engagementet, fordi så er det jo ikke så sjovt mere. Hvis vi får masser af kærlighed, til når vi er ved at udvikle en ny evne, så vil man blive så fantastisk glad, man vil endda sige tak til sin lærer og sige, at det var dejligt, du lærte mig de her ting, for nu kan jeg mærke fremgang inde i mig selv. Så hvis I er opdraget i kærlighed, medfølelse og tillid, så kan vi gøre en stor forskel hver eneste dag. Er vi nu opdraget modsat, så kræver det meget energi for også at modtage kærligheden i det hele taget. Jeg kan huske i min barndom, da sagde man til mig, ”du kan ikke altid være positiv, Peter, du ved jo, der kommer noget negativt.” ”Ja, ja det ved jeg, men når jeg ikke tænker så meget på det, så trækker jeg det ikke så meget frem.” Så jeg fik mange gange skældud, fordi jeg var positiv. Sådan er der måske også nogen af jer andre, der har det, men vi skal se lidt på, hvordan vi har fungeret tidligere.

Jeg kan huske, jeg boede engang på Lupinvej, der var der to familier. Den ene familie opdragede deres barn i vrede, frustration og irritation, fordi det havde de i sig selv. Det barn blev altid ulydig, for det var forældrene også selv. Den anden familie det var en telefonmontør og en sygeplejerske, der opdragede deres to børn i kærlighed. De fik total fremgang på alle planer, de gav det samme videre til deres børn, da de fik dem, det var fantastisk spændende at se på. Så det kan være vigtigt at give alting fra sig i kærlighed, forståelse og tillid, og så lade os fremelske de evner vi kan se i et andet menneske, der står på vejen til at blive udviklet. Det kan være godt at snakke om det, det kan være godt at fremhæve det, når man står over for en ny større bevidsthedsudvidelse.

Prøv at tænke på hvis vi har den indre ro hele tiden. Den indre ro og tilliden til at det hele det løser sig. Det skal måske drejes et par gange mere, og så kommer løsningen på vores problemer. Det kunne være dejligt hvis I ville tænke sådan. I skal selvfølgelig selv bestemme, hvordan I vil tænke, det er jeres liv.

Nå men hvad kan vi lave af gode ting i dag? Skal vi lave morgenkaffe og morgen te til vores familie, måske var det en god ide. Eller skal vi have en lille travetur, inden vi rigtig går i gang, eller gør vi det, vi er i gang med lige nu, det er at morgenmeditere og får en indre livsglæde bygget op. Glæden kommer jo indefra. Glæden kommer ikke fra de sårede følelser men fra de positive følelser.

Jeg synes, vi igen gør det, vi mediterer på Kristi tilsynekomst, kærlighedens tilsynekomst. Skulle vi ikke prøve at meditere på det, for kærligheden åbner alle dørene, kærligheden er en guddommelig kraftkilde, det er faktisk den største kraftkilde, der er. Lad os meditere på Kristi tilsynekomst, kærlighedens tilsynekomst i vores bevidsthed, i vores legemer. Det er dejligt for jer, hvis I kan se nogen, I kan sætte kærligheden ind mod, og så kan vi begynde at glæde os over, at andre er ved at lære at modtage kærlighed også. Prøv at tænke på at vi er faktisk kærlighedsbebudere.

Det er mærkeligt for mig at høre, at jeg har en helt anden stemme i dag, hvad mon der er i gang her? Vi mediterer på Kristi tilsynekomst, kærligheden i Guds hjerte. Prøv at forestille jer inde midt i hovedet der ligger der et lyscenter af ren kærlighed, vilje, kraft, skabende intelligens, prøv at forestille jer vi har en meget højere

bevidsthed, forestil jer at vores bevidsthed kunne rumme en rumbevidsthed, og hvad siger jeg så med det? Den ene ting er, at vi kan være rummelige inde i os selv, den anden ting er at forstå, hvordan et solsystem er bygget op. Det er også en form for rumbevidsthed. Nogle gange kommer man så til at bevæge sig lidt længere ud end andre mennesker tænker, men nogen mennesker tænker alligevel i de områder.

Det der er vigtigt at tænke på er, at Jorden er ikke det eneste sted, der er liv, der er liv mange andre steder også. Man kan bare tænke på, når man ser stjernerne, de bevæger sig rundt på himmelbuen, så kan det være, Jan vil sige, at det er jorden, der flytter sig i forhold til stjernerne, men stjernerne flytter sig også indbyrdes mellem hinanden, det betyder, der er liv her. Hvis nu vi tænker over og værner meget om vores jord. Det blå lys i jordens atmosfære er kristuslyset, kærlighedslyset, og tænk på at vi er ved at bygge en kærlighedsplanet op, så jo mere kærlighed vi kan bygge ind til hinanden, til hinandens evner og kvaliteter, jo bedre er det. Vi kan også tænke på, hvor meget vi arbejder på at nedbryde os selv og vores klode. Tænk på den skal bygges op i stedet for. I skal bygges op til en større forståelse. Vi skal anvende visdom hver eneste dag. Nu gør vi det igen, vi mediterer på Kristi tilsynekomst og kærligheden i Guds hjerte, og medens I mediterer på Kristi tilsynekomst og kærligheden i Guds hjerte, så vil jeg overføre kærlighed til jer, den ubetingede kærlighed og den altfavnende kærlighed. Så vi lader lys og kærlighed gennemstrømme vore legemer i ophøjet indre ro, sindsro, og samtidig med at vi tænker på, at vores jord er en ung planet, som er under udvikling.

Jeg tænker lige på Sanat Kumara, der kom fra Venus for 18,5 mio. år siden. Han kom til jorden her for at udvikle ny bevidsthed på vores klode, prøv at tænke på hvis vi giver ham lys, kærlighed og tillid, og hans ledsagere fra Venus, vi kan næsten sige, at Venus er en søsterplanet til Jorden eller omvendt, for vi er ved at udvikle kærlighed her på vores klode. Tænk på vi får hjælp til det, og tænk på Sanat Kumaras viljesenergi som får os til at gå fremad her i livet. Vi kan forestille os, at vores legemer vores celler bliver opladede med energi, kærlighedsenergi, hvordan vi så vil have det bedre på alle måder. Jeg sidder og bliver helt rørt over, at når vi lader kærlighedens energi fylde vores hjerter, vores blod, kødet af livsenergien, livsglæden, og vi rengør os selv gennem kærlighed, kommer der et indre ønske om at hjælpe, et indre ønske, det er Kristi tilsynekomst, det er kærligheden i vores hjerter. Lad kærlighed og lys strømme ud fra vores planet til menneskeheden, lad den strømme ud i alle naturrigerne.

Jeg vil gerne ønske jer en velsignet dag i dag, ønske det allerbedste for jer alle sammen. Godmorgen til jer alle, det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Morgenmeditation nr. 427, godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk