

Nr. 422 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 11. november 2019

Nøgleord: Udholdenhed, tålmodighed og overbærenhed.

Godmorgen, har I sovet godt, en fredfyldt søvn, har I bygget glæde ind til dagen i dag. Det er jo mandag i dag, det er her, vi kan starte en god udfoldelse med livsglæde, tillid og kærlighed. Vi kan møde mange nye mennesker, som vi kan være et godt eksempel for, og vi kan arbejde med udholdenhed, tålmodighed og overbærenhed, **det er vores nøgleord i dag, udholdenhed, tålmodighed og overbærenhed.**

Vi skal have morgenmeditation nr. 422, det er jo et spændende tal også. Lægger man dem nu sammen, så giver tværsummen 8, og 8 er uendeligheden, 8 er også det guddommelige, det er lidt spændende at tænke på.

4. stråle, det er harmoni og konfliktstråle, og så er der to sjælsstråler, kærlighedsstråler, det er lidt spændende. 11/11 det er også to totaler, ja men det er også spændende. Vi kan lægge dem sammen så får vi en 4. stråle, så får vi harmoni og konflikt igen.

Nu ved vi jo, at den konflikt der kan være, det er frigørelse inde i os selv. Frigørelse ind mod vores guddommelighed. Vi er ved at frigøre vore begrænsninger, vi er ved at træde ud af slørene, slørene af illusion og blændværk, intellekt, stolthed, materialisme og andre ting, vi er ved at træde ud af illusions og blændværks slør, så vi kan arbejde med kærligheden, kærligheden, den ubetingede kærlighed, den altfavnde kærlighed. Prøv at tænke på at man kan lukke op til Guds rige hver eneste dag, hver eneste dag kan man leve i sit inderste, som er opladet med kærlighed.

Prøv at tænke på når man sommetider synger lovsange, man synger Om Shanti, Shanti, Shanti, det er fred på jorden, det er jo en dejlig velsignet sang. Man synger Gayatri mantraet, det er en dejlig sang. Tænk på når vi er afstemt efter det indre liv, og vi siger "lad det indre liv gå først." Når vi bruger vores økonomi ind mod det guddommelige og hjælper med at udvikle en selv, der kan blive mere guddommelig, så flyder energien, og så får I medvind, tingene vil gå lettere for jer selv. Vi lader livsenergien køre i rotation, så alt man giver ud, det får man tilbage igen. Man får det mangefold tilbage, og så giver man det ud igen, og så får man endnu mere tilbage. Tænk på at tålmodighed, udholdenhed det er lige som en diamant. Forestil jer I havde lige som en diamant inde i hovedcentret, inde i pandecentret hvor vi kan reflektere alle mulige lystyper, alle mulige bevidstheder. I kan være til stede i det, I ejer det ikke, men vi kan være til stede, hvor lyset er til stede. I kan være til stede i barmhjertigheden. I kan være barmhjertige. I kan også være overbærende, tålmodige, men det er også vigtigt, at vi kan uddele ansvar, få andre mennesker til at blive ansvarlige for deres handlinger, det er godt, vi kan give ansvarlighed fra os.

Der er altid det, hvis man handler i vrede, utålmodighed, kritik, i de tungere energier, så mister man meget af det, man er ved at bygge op, det går uden for ens rækkevidde. Når man handler i irritation, vrede, afmagt, så er det ligesom, man holder på trækullene, og så smider man diamanterne væk.

Det der er vigtigt, det er at leve med et rent hjerte, vær ren, vær retskaffen. Det er dejligt at tænke på kærligheden hver eneste dag. Kærligheden er opbyggende, den bygger os op, den bygger vores legemer op. Prøv at tænke på at den ubetingede kærlighed gør det, den giver mulighed for at være i kærligheden uanset høj eller lav. Vi giver ubetinget kærlighed fra os fordi vi ved, inde bag ved folk der handler gennem begrænsninger, der kan kun være et godt hjerte inde bagved, et hjerte der er værd at kæmpe for. Der kan ligge en sjæl inde bagved, der er værd at kæmpe for, men som har valgt en inkarnation, hvor man måske vælger at være ødelæggende, men det kan der også ændres på.

Alt kan ændres, når vi er i harmonien og livsglæden. Jeg har set mange mennesker vende sig 100% om, lave en kovending i deres liv, når vi er i harmonien og livsglæden. Jeg har set mange mennesker vende sig 100% om, lave en kovending i deres liv og målrette det ind det mod det guddommelige igen. Jeg har set mange mennesker, som er kørt en forkert vej, når man så prøver at hjælpe dem lidt, så de kører den rigtige vej, så er det der, man får alle vredesudbruddene, beklagelserne, afstandtagen. Men afstandtagen er en afstandtagen til sin egen guddommelighed. Det er spændende, hvordan det er.

Men lad os nu lægge lys og kærlighed ind i vores bevidsthed, lys, kærlighed og tillid. Vi mediterer i dag på lys, kærlighed og tillid, og så lever vi med overbærenhed og tålmodighed og visdom. Medens I mediterer på det, vil jeg overføre en altfavnende kærlighed til jer alle sammen, den altfavnende kærlighed. Mange af jer der var på skolen i weekenden, kan begynde at fornemme, hvad den altfavnende kærlighed er. I kan respondere på det som sjæle, I ved, hvad jeg snakker om med jeres sjæls bevidsthed. Jeg overfører altfavnende kærlighed til jer allesammen. Jeg ser hver enkelt af jer som sjæle, jeg ser også jeres kampe, jeg ser også jeres overvindelse af begrænsninger, hvordan I kommer til at stå frie igen, at den indre frihed der ser Kristi tilsynekomst hver eneste dag. Det er kærligheden i jeres hjerter, der kommer til fuldt udtryk, og det vil gøre det, at I får andre øjne at se med. I ser gennem barmhjertighed, kærlighed. Lad nu lys og kærlighed gennemstrømme jeres legemer, forestil jer at jeres hjerteenergi, kærligheden, kærlighedsenergien flytter op i hjertechakraet i hovedcentret, som er solenglens bevidsthed, som igen er nærværelsens engel. Forestil jer fra jeres hovedcenter er en rigtig stor lyskaster med lys og kærlighed, tillid. Prøv at være i den indre lyksalighed, sindsro. Lad os være her i det indre liv. Når I prøver at være til stede her, så vil I mærke den optankning, jeg giver jer, jeg optanker jer med ny bevidsthed og et nyt liv. Så hvis vi tænker på Bente, hun er Altmøderen, der giver den guddommelige kærlighed. Sikke noget at have i sin besiddelse. Prøv at tænke på hvis hun altid er til stede i sin inderste kerne her sammen med os her på skolen. Jeg ved, hun er det i sine tanker. Prøv at forestille jer når den fysiske bevidsthed bliver forandret til en sjælelig bevidsthed.

Jeg overfører lys og kærlighed til jer alle sammen, så lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres legemer. Lad dem være fyldt op med livsenergi og livsglæde, hvil i jeres indre liv, og så modtager I Herrens velsignelse, en velsignelse der overgår al forstand. Forestil jer den der lever altid i jeres ophøjede bevidsthed, forestil jer hvilken visdom de kan give til andre, I er på vej derhen inde i jeres indre liv, I er godt på vej. Lad lys og kærlighed erstatte angst og frygt, vi omdanner det til livsglæde, kærlighed og tillid. Glæd jer nu over hvad I kan udrette i dag af gode ting. I må gerne skrive, om det I laver, det er jo en Guds gave til jer, at I kan gøre det velsignet gennem kærligheden og tilliden.

Jeg vil ønske jer alle en fantastisk god dag i dag, fyldt op med kærlighed og tillid. Godmorgen til jer allesammen, jeg ønsker jer en fredfyldt dag i lyksaligheden. Det var Peter L Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen til jer alle sammen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk