

Nr. 418 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 7. november 2019

Nøgleord: I begynder at harmonisere alting inde i jer. I gør det på en kærlig måde.

Godmorgen. I dag skal vi have morgenmeditation nummer 418. Det er torsdag den 7.11.2019, og jeg skal lige have et glas vand først, det slubrer lidt.

Okay. Nå, så skal vi have en ny morgenmeditation, og hvad skal det så være? Jeg kom jo til og tænke på den store invokation, hvor det er fra lysets kilde i Guds hjerte, lad lys og kærlighed strømme ind i menneskers hjerter. Det er jo en fantastisk ting, vi har der at lade lyset komme til jorden. Det betyder jo hele tiden, at vi prøver at blive gennemstrømmende af det guddommelige lys og kærlighed. Når vi bliver det, så bliver alle de ting, der er ufuldendt inde i os synlige, fordi ellers kan der ikke komme den rigtige gennemstrømning. Hvis nu vi lægger tankerne ind og siger, vi mediterer på den guddommelige kærlighed, kærligheden i Guds hjerte, og vi lægger bevidstheden i vores eget hjerte, hvor vi kan modtage lys og kærlighed igennem. Det kan vi nok finde ud af og gøre så nogenlunde, fordi der kan vi i hvertfald bruge vores forestillingsevne. Når vi så arbejder med de ting, så kan vi så sige, så arbejder vi med helliggørelse i vores liv. Vi lader det åndelige liv, det guddommelige, vores åndelige liv træde ind i vores sjælsbevidsthed. Det er fantastisk dejligt at tænke på.

Vi skal jo tænke på, vores sjæl, vores solengel er rettet mod det guddommelige, det er rettet mod åndens verden. Den interesserer sig ikke så meget for personligheden, sjælen. Men vi ved alligevel, sjælen er den skabende natur, og sjælen prøver at skabe balance i vores liv, så sjælen trækker også det ufuldkomne op inde i os. Vi skal så have muligheden for at forvandle vores begrænsninger, bindinger, låsninger, overbevisninger, negative tanker, mørkets energi, alting der ligger inde i mennesket skal forvandles til lys og kærlighed, hvor vi skal leve i Guds kærlighed. Når vi snakker, nu om at Kristus, Kristi tilsynekomst, det betyder kærligheden i vores hjerter, skal være det, vi udtrykker igennem tale, tanker, bevidsthed. Prøv at tænke på at der står et eller andet sted her i 2025, der kommer der en større gennemstrømning i menneskehedens bevidsthed, og det betyder også, der står et eller anden sted i det at Kristus, Kristus tilsynekomst kommer da. Det er jo en fantastisk ting at tænke på, at vi har sådan en mulighed lige nu her, men vi skal jo sådan lige som sige, at vi skal være beredt til, at vi kan modtage lyset og kærligheden.

Man læser somme tider om nogle mennesker, der bliver udsat for nogle ulykker, og så tænker man på, at det der det skulle næsten ikke, de skulle næsten ikke kunne overleve, men så sker der mange gange et mirakel i sig selv, de overlever, så kan man få inde i hjertet, så kan man få en usigelig glæde i og se, jamen der er jo alligevel lidt retfærdighed til en et eller andet sted. Okay, så siger vi retfærdighed, hvad er det så for et mærkeligt ord, retfærdighed? Det kunne vi tænke lidt over, hvad er retfærdighed for noget? Se det der er vigtigt, det er hver eneste dag udføre dharma, arbejde med det indre lys, den indre kærlighed for at hæve menneskehedens bevidsthed.

Når vi går mod lysets love, så udvikler vi karma, det betyder årsag og virkning, og det vi så siger, det vi kommer til at ødelægge på et tidspunkt, det kommer vi til og selv blive ødelagt inde i os. Er det det, der er retfærdig, eller er det bare en øjenåbner? Er det for at se, at det vi gør mod andre, det gør vi også mod os selv, er det sådan, det skal forstås, er det retfærdighed? Så man kan tænke over det, jeg har ingenting sagt om lige nøjagtig, hvad det er, det er jeres vurdering. Men jeg ved jo, at jo mere lys og kærlighed man giver fra sig, jo bedre fungerer alting.

Jeg har jo fungeret hernede siden august, 1. august 94 og har slået tonen an med lys og kærlighed og tillid. Så mange mennesker har, hvor meget hjælper det, andre mennesker kan se siderne i sig selv og sige, ah det kan

nok ikke være helt rigtig, det han siger ham Peter. Nogle mennesker er fejlsøger, det lever de for, nogle mennesker konflikter, det er deres liv at konflikte hele tiden, men tænk på nu hvis de kunne arbejde med overbærenhed i stedet for, overbærenhed, taknemmelighed. Man har mulighed hver eneste dag for at forvandle sig selv. Det er jo lidt fantastisk at tænke på, hvor mange muligheder der er til stede, hvis nu man vil bruge dem. Så det der med lys og kærlighed og tillid det er jo en fantastisk ting. Prøv at tænke på, at hver dag kunne vi være gennemstrømmende af de ting, af guddommelig kærlighed, den altfavnende kærlighed, den ubetingede kærlighed.

Det der drejer sig om for os, det er at se lyset i andre mennesker så lad lidt lys træde igennem deres bevidsthed. Det vil sige, man forvandler mørket til lys. Når vi ser på billeder fra biblen af, så ser man de hellige mænd, som har en glorie af lys rundt om sig. Prøv nu og tænke på, hvis vi kom dertil en dag, vi har en glorie af lys og en kærlighed omkring os, prøv og tænke på, hvad vi kan gøre, for at få den renhed ind i vores bevidsthed, så vil det være et meget anderledes liv at have. På det tidspunkt er der nok ingenting, der hedder delpersonligheder, sårede følelser, det er udlignet, der er kommet balance i det. Det kan være, at retfærdigheden er kommet til stede her, hvor det er lyset, der har absorberet mørket. Så det der er vigtig for os, det er leve i kontakt med vores guddommelighed, vores åndelighed, vores sjæl. Det er lidt fantastisk at tænke på, at vi er lige i en tid her, hvor der sker store forandringer på vores klode, hvor det er lysets kræfter, der prøver at balancere tingene igen.

Så når I tænker på jeres kraftords energi og sender den kraftords energi til Shamballah, til Hierarkiet, til Kristus, til Solavataren, til Fredens Avatar, til jeres indre vejleder og til menneskeheden, når I udtaler jeres kraftord og anvender det, når I laver det med oprigtighed, så har det en rensende virkning inde i jeres legemer. I begynder at harmonisere alting inde i jer. I gør det på en kærlig måde, med kærlig forståelse, og det er slet ikke svært, det er kun den tunge energi, som gør det svært inde i os. I den tunge energi når du begynder at leve den, så ligger alle fristelserne i den, det er at gå tilbage til vores begrænsninger. Men hvorfor leve i begrænsningerne, når vi har ubegrænsede muligheder.

Så vi mediterer i dag på Guds kærlighed i Guds hjerte. Vi prøver at være åben i vores sind og lader lyset strømme igennem vores åndelighed, til en ny indre oplysning indefra og videre ned til vores sjæl, og så ser vi igen, at sjælen sender lys ind ad sine tre lavere legemer, vores fysiske legeme, vores følelseslegeme og vores lavere mentallegeme. Prøv og lad det blive lyst op med lys og kærlighed.

Prøv at forestille os vi er ved at udvikle os til en kærlighedsarme med kærlighed, tillid og forståelse, overbærenhed, medfølelse og taknemmelighed.

En meditation består af, at vi mediterer på Guds hjerte, Guds kærlighed, med nedstrømning til vores åndelighed og videre ned i vores sjælsbevidsthed og lade det strømme ind i jeres sjælsbevidsthed, jeres solengel, så kan I indtone jeres kraftord lige her, men på bevidstheden på den guddommelige kærlighed, og lad lys strømme ned i jeres åndelige verden. Helligåndens energi er også viljens energi, viljen til at udtrykke kærligheden igennem, så prøv nede i jeres solengels bevidsthed at indtone jeres kraftord her, så responder på responsen i lyset, både i hjertechakraet, i hovedcentret og nede i vores fysiske hjertechakra, eller i hjertet. Det vil give en fornyelse inde i os, fornyelse og en gennemstrømning af ren kærlighed. Så tænk på vi er ved at udvikle os til en kærlighedsarme, der bringer lys og kærlighed ind i menneskeriget, ind på vores klode.

Hvis nu der er plads til et indre smil, så vil det jo være helt fantastisk. Vi kan jo sige, at strømmen fra den indre guddommelighed kan strømme uhindret ned til vores sjælsbevidsthed, herfra har vi mennesker fået muligheden for og flytte det ned igennem vores lavere legemer. Det der kan stoppe energien, den indre indstrømning, det er personligheden, vores lavere tænkning.

Der hvor vi er ved at udvikle ny bevidsthed, der kommer der et friktionspunkt, og sådan et friktionspunkt det er en smerte eller en sygdom. Når vi så siger, jamen okay så slipper vi de gamle begrænsninger og prøver at hæve vores bevidsthed, så kommer der en fusionsenergi, en indre samklang med vores højere bevidsthed. Det er det, jeg formidler lys og kærlighed til hver dag, at vi kan lave opstigning, og når vi er ved at tage opstigning igennem kærligheden, så er det jo vigtig at tage, vi har jo to hænder, tage to sjæle mere med her en i hver hånd, og så se om I kan løfte deres bevidsthed også. Det vil sige, hver gang man tager en med i hver hånd og skal gå fremad, så er det en form for treenighed, man bygger, bygger på det lavere plan og mod det højere plan. Og vi ved jo, der står et eller andet sted, at når der er tre mennesker samlet i en åndelig hensigt, så får vi gennemstrømning fra vores højere bevidsthed, så har det en større virkning. Det er også det, der hedder triangelen der er udsprunget af eller kan være udsprunget af. Det kan være dejligt, hvis vi er tre mennesker, der siger, man udtaler den store invokation hver dag. Det var Inga, hun snakkede om den anden dag, det kunne hun godt tænke sig at stå lidt mere for. Det var en god ide. Så jo mere lys og kærlighed vi kan modtage, jo mere kan vi forvandle i dagligdagen. Så lad os sende lys og kærlighed ud til menneskeheden, lad os gøre det hver dag.

Så jeg ønsker jer allesammen en rigtig god dag i dag, fantastisk god dag. Prøv at køre fra hjertet ind mod jeres åndelighed og videre ind mod den guddommelige kærlighed, prøv at tage en opladning her.

Jeg siger godmorgen til jer alle sammen, og jeg ønsker jer en fantastisk god dag.

Og det var så Peter L. Simonsen, fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen til jer alle sammen. Så lader vi Herrens velsignelse gennemstrømme jer. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk