

Nr. 415 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 4. november 2019

Nøgleord: Tillids skaber, harmoni, livsglæde og forståelse.

Godmorgen, i dag er det jo en ny dag, mandag den 4. november 2019, og vi skal have morgenmeditation nr. 415, og det bliver en dag med masser af glæde, har jeg indtryk af, masser af glæde og tillid.

I dag skal vi starte med at meditere på, at vi er en tillidsskaber, vi skaber tillid, kærlighed og visdom.

Vi mediterer på, at vi er en tillidsskaber, vi skaber tillid, kærlighed og visdom. Det begynder vi at meditere på her fra morgenstunden. Nu skal vi forestille os, når vi er en tillidsskaber, og vi ser på andre mennesker, så skal vi forestille os, at vi kan se deres sjæls egenskaber vokse, vi ser hvordan sjælens egenskaber vokser, og hvordan andre menneskers sjæle får mere styring på deres personligheder. Det er det, vi mediterer på i dag, og vi anvender vores forestillingsevne til at få sjælen til at vokse i andre menneskers bevidsthed. Dem giver vi tillid og kærlighed til, vi ser hvordan de trives bedre, vi skal huske, at når vi giver tillid, så skaber vi nye muligheder både for os selv, og dem vi giver tillid til. Det kan godt være, I er gift med nogle mennesker, som ikke forstår, hvad I laver, som er uforstående med det at arbejde med sjælens hensigt og den guddommelige hensigt. Mange mennesker vil ofte sige, ”det er noget pladder, hvorfor bruge penge på noget du ikke kan se.” Men det er en tillidssag. Det er jo ikke altid, man kan se det indre liv i et menneske, men man kan se dets udtryksform. Hvis nu udtryksformen er kærlighed, tillid og visdom, så er det det, man udstråler, vi ved jo, at sjælen er skaberkraften, midterprincippet mellem ånd og stof. Vi ved jo, det er sjælen, der får det indre liv til at blive fyldestgjort. Hvis nu vi er mange, der er gift, eller bor sammen med en der er uvidende, så må vi ikke miste modet. Vi skal forstærke vores evner derimod og gå frem med kærlighed, tillid og visdom. Jo mere I går igennem, jo bedre kan I få den åndelige energi til at flyde, og I ved jo, at skaberkraft i fysisk manifestation er penge, så jo mere man bruger skaberkraften jo større velstand. Den velstand sætter man i cirkulation igen, så andre kan få glæde af den velstand, man har høstet. Det man høster, det er muligheden for den indre verdensstyrelses tilsynekomst. Vi arbejder med tillid, vi er tillidsskaber. Det er dejligt at have tillid til sine egne evner, det er dejligt at have tillid til andres evner. Jeg ved godt, der er mange begrænsninger, der skal forvandles, men lad os bare gå i gang med at forvandle tingene hver dag. Det der også er vigtigt, det er, at få de mennesker der er omkring os til at blive mere ansvarlige end det, de er. Ansvarlighed, tillid og forståelse.

Hvis nu I forestiller jer inde i jer selv en stor tillidsskaber, prøv at lade tingene komme indefra, I ser jer selv som en tillidsskaber. Det er solenglen, der er tillidsskaber, det er sjælen, det er kristusprincippet, kærlighedsprincippet. Begynd at se på at hver eneste dag er en ny fødsel, hvor I kan åbenbare kærligheden og tilliden, og så lægge mere ud til verden hvor menneskeheden begynder at reagere på tillid, tillid, livsglæde og kærlighed.

Lad os prøve at tænke på hvis der var mange flere mennesker, der var glade og tilfredse i dagligdagen, glade og tilfredse, og I anvender tilliden hver eneste dag og skaber et nyt liv for andre og også for jer selv. Lad lys og kraft og kærlighed være jeres kendetegn. Vi ved jo, at vi lige har arbejdet med godhed og mildhed, det har vi også i os, vi kan yderlig mere have indre sindsro, sindsro. Vi er tillidsskaber, vi skaber øget velstand på alle planer.

Hvis nu I er syge eller andre ting, så hav tillid til at I bliver raske igen. Brug tillid og forståelse. Mange mennesker kommer til at støde ind i tvivl og frustration, det er jo det sidste, man skal overvinde, tvivl, angst og frygt. Når tillidsskaber er til stede, så eliminerer tillidsskaber de andre problemer. Tillidsskaber skaber harmoni, livsglæde og forståelse. Så vis der er en, der spørger efter ”hvem er du”? ”Jeg er tillidsskaber.” ”Hvem er du”? ”Jeg er tillidsskaber.” ”Hørte jeg rigtigt, hvem er du”? ”Jeg er tillidsskaber.” Så sig ”jeg

kan kommunikere med mit eget spejlbillede, jeg kan give tillid og kærlighed til mit spejlbillede.” Så sig ”jeg elsker livet hver eneste dag, jeg glæder mig til et langt liv med masser af tillid og forståelse.”

Jeg overfører velsignet lys og energi til jer alle sammen. Er du tillidsskaber? Ja. Er du lysmester? Ja. Er du kærligheden? Ja. Prøv at tænke på hvor mange ting man besvare, man er i virkeligheden. Bliv jeres kraftord, lev det indre liv i dagligdagen, prøv at se en mærkbare forandring der sker, I ser det på andre mennesker, I ser det inde i jer selv. I lærer det gennem udholdenhed. Er du udholdende? Ja. Hvem siger det? det siger tillidsskaber. Kan du se på dig selv om du er med til at forandre verden? Ja, for jeg er tillidsskaber. Hvis nu lige I hører Michael her, så siger han: Jeg er tillidsskaber, hvis I kigger på ham, og så ser den overbevisning, han taler med. Så har man indre overbevisning på, at man er tillidsskaber, man er sjælen, så er der mere styrke i det, man foretager sig. Det betyder, man taler igennem kærlighed, kærlighed, tillid og ret forståelse.

Jeg vil ønske jer en fantastisk god dag i dag, en ny uge, lad os gøre en forskel. Dette var vores morgenmeditation nr. 415, Jeg ønsker jer alle en velsignet dag. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Kan I have en god dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk