

Nr. 414 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 3. november 2019

Nøgleord: Jeg ved, det vi laver, har en virkning, det har en stor betydning.

Godmorgen og velopstået. I dag er det søndag den 3. november 2019, og vi skal have morgenmeditation nr. 414.

Når man siger 4 1 4 og bruger det som dansetrin, så danser man rumba, det er lidt sjovt at tænke på, 414 rumba.

Se nu er det jo søndag i dag, og det er her, vi skal udvise vores gode gerninger og tænke på det guddommelige. Tænk på vi er guddommelige, tænk på vi skal udføre guddommelige handlinger.

Jeg prøver lige at sige mit kraftord til jer: ”jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder” så siger jeg, ”jeg legemliggør Guds kærlighed.” Hvad kan det så betyde? Kærlighed det er jo ikke noget man læser, det er noget, man er. Man er kærlig over for andre, det er en bevidsthedstilstand, kærlighed, godhed, oprigtighed det kommer indefra. Det der er vigtigt, som jeg har sagt så mange gange før, I har kærligheden inde i jer selv. Ikke gå på kompromis, når I snakker med andre så tal i positive tanker, tal i positivitet. Nogen gange kan man se, hvad der er bedre for andre, end det de gør. Prøv så at snakke med afdæmpet stemme uden vrede uden irritation, uden kritik, prøve at give et forslag og sige at dit liv vil blive fuldstændig anderledes og bedre, hvis du nu gjorde sådan og sådan. Lad din stemme være i overensstemmelse med din sjælsbevidsthed. Vi kan nok få folk til at fremelske det gode, det sande, det oprigtige i dem selv, det tror jeg, vi kan. Det er næsten det samme som at sige Om Shanti, Shanti, Shanti. Det er lidt sjovt at tænke på.

Hvad skal vi så i dag? Der mediterer vi på godheden, godheden er den guddommelige kærlighed. I skal prøve at forestille jer, at I anvender godheden hele dagen. Medens I gør det prøv at have et smil på ansigtet. Det allerbedste er at lade smilet komme indefra, smil med hjertet udfør godhedens tanker. Spred lys og livsglæde alle de steder I kommer. Når I spreder lys og livsglæde de steder, I kommer hen, så åbner I hjertets dør, I begynder at frigøre begrænsninger. Tænk på aldrig mere at sige sårende ord, alt det I sårer, det vender i selv tilbage til igen. Prøv at tale gennem kærlighed, elskelighed, prøv at være opmærksom på hvad I har kær inde i jeres hjerter. Prøv at mærke at kærligheden kommer indefra, også når I lever sammen, så I kan bygge kærligheden op imellem hinanden. Se også tilbage på hvor I er kommet til at såre et andet menneske, eller sin partner og se, vi begynder at rette op på det i dag. Så kan der være mange, der siger, ”hvis vi nu skal begynde på det, så kommer vi rigtig på arbejde.” Ja så skal vi bare i gang med det, forny og komme fremad.

Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og tilgivelsens lys. Nogle gange er vi nødt til at tilgive os selv og tilgive andre for den opførsel, vi har bragt for dagen og omdanne det til kærlighed, tillid, visdom. Lad os bygge en renselsesproces ind i vores bevidsthed, og lade kærligheden gennemstrømme og rense os. Så frigør vi os for alle begrænsninger, mange sygdomme forsvinder, det er kærligheden, der renser, kærlighed, medfølelse, omsorg, godhed. Vær mod andre som I ønsker, andre skal være mod jer. Prøv at forestille jer en fantastisk smuk verden vi kan have, når det er kærligheden, der renser, kærligheden der fornyer. Når kærligheden renser og fornyer, så fjerner man al negativitet fra en selv. Forestil jer I er Solengle, der er fyldt op med kærlighed i jeres sjæl, det er den jo i forvejen lad os bruge kærligheden. Begynd at glæde jer over alle de steder I kan anvende kærligheden i dag, godheden, tilliden og forståelsen, det er en god ting at arbejde med glæde i.

Når I hører sådan en morgenmeditation her, så kan I forny jer selv. Fornyelsen kommer indefra. Når I fornyer jer selv, har I mulighed for også at forny andre, andre får frihed, andre får muligheder, nye muligheder. Det er

grundenergien i kærlighed, godhed, sandhed, oprigtighed, vær oprigtig ind mod jeres højere bevidsthed, jeres åndelighed.

Jeg fylder livsglæde og livsenergi ind i verden, ind i jer alle sammen, til menneskeheden. Jeg ved, det vi laver har en virkning, det har en stor betydning. Jeg ved det indefra, at det er sådan, det er. Arbejd med godhed, venlighed og smil på ansigtet. Smil fra hjertet og I laver fornyelse, renselse i jeres legemer, et sundt helbred. Forestil jer at der strømmer meget lys ind i jeres bevidsthed, jeg oplyser jer og fornyer jer. Når I fokuserer både på hjertet og hovedcentret, og I taler i positivitet, så sker der en kraftig opladning, og I er hele tiden forbundet med Solenglen, og Solenglen igen er forbundet med jeres åndelighed, jeres guddommelighed.

Lad lys og kærlighed være tilstede i alt hvad I foretager jer. Prøv nu at sige til jer selv igen, ”vi er den fortabte søn, der vender tilbage.” Det betyder, man har forladt sin personlighed og kommer tilbage i hjertevarmen, kærligheden og er tilstede i Gudsriget igen som et sjæleligt åndeligt menneske, der taler gennem godheden, og er godheden selv.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle og ønske jer en rigtig god dag i kærlighed, tillid, og smil lidt indefra og tænk på at det er en god måde at starte dagen på, og det er en god dag at udføre det, og det er en god fremtid. Godmorgen og jeg ønsker jer en fantastisk god dag.

Det var Peter L Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk