

Nr. 413 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 2. november 2019

Nøgleord: Sandheden, oprigtigheden, kærlighedslyset i Guds sind.

Godmorgen og vel opstået. I dag er det lørdag den 2. november, og vi skal have morgenmeditation nr. 413. Prøv nu lige at se på 413, Giro 413 – hvordan var det nu det var? Prøv lige at se på tallet 413. Har I en god fornemmelse med det, eller har I en dårlig fornemmelse med det, prøv lige at være opmærksom på det, hvad denne morgenmeditation måske vil indeholde. Det var rart nok at vide det nogen gange, inden man går i gang. Det er ikke nemt at afsløre det. Det handler om at tale med hjertet i centrum, så jeg vil gerne, når man snakker med andre mennesker, selv om de er vrede, hadefulde, negative, og nogen gange vil smide forbandelser ud på en. Den eneste måde vi kan ændre det på, det er at snakke venligt med andre mennesker, vi skal tale venligt, det skal komme fra hjertet. Når vi taler i venlighed, i godhed og kærlighed, så taler vi faktisk med Guds stemme, så kan vi nedbryde alt det negative. Nogen mennesker kan godt have megen hårdhed i deres tale, sådan virkelig nedbrydende som skaber barrierer. Det der er vigtigt at se er, at se det gode i de mennesker som er negative og irriterede, prøv stadigvæk at bevare det indre billede af det andet menneske se deres positive egenskaber. Det der er vigtigt er at møde andre med kærlighed. Kærligheden helbreder, kærligheden løfter.

Når man hele tiden lægger bevidstheden og oprigtigheden i kærlighed, så ligger der faktisk en stor beskyttelse til en selv.

Jeg kan huske tidligere i mit liv, jeg havde nogle store konkurrenter, som havde al mulig magt, al jordisk magt i deres besiddelse. Jeg var knækket mange gange, blev knækket mange gange. Det eneste der holdt mig oppe, det var venligheden, kærligheden og smilet. Når jeg kunne udtrykke kærlighed over for de mennesker, som ville tage mit omdømme og alting, det kunne de jo sådan set godt, men de kunne ikke tage den godhed, jeg havde i mig. Så godheden, kærligheden, tilliden, overbærenheden, det er noget, man rummer. Det vil sige, det er ikke noget, der sårer andre. Når vi sårer andre med forsættelig hensigt, så er det et sår, der faktisk ikke læges igen, det eneste der kan læge det, det er de mennesker, som er vrede og skælder ud. Så bevar den indre ro, tillid. Det menneske er i stand til at læge den andens sår, fordi man anvender tilgivelse, overbærenhed og ret tale. Selv om andre kan være totalt umulige, så kan vi snakke venligt til dem. På den måde kan vi give det menneske, der føler sig forurettet en ny forståelse og en ny tillid til, at de kan få et bedre liv. Så prøv at se om I nu kan bevare jeres indre ligevægt, når der er nogen, der ikke forstår, nogen skælder ud, nogen er vrede, og se om I ikke kan se deres bedste egenskaber, hos de mennesker der er vrede og bevare den indre ro alligevel. Der er det, at hvis vi falder for det, de andre mennesker siger af negative ting, så er vi blevet offer, og så betyder det, at den tunge energi er taget i besiddelse i vores krop og vores bevidsthed. Men kan vi bevare venligheden, kærligheden, smilet se det bedste i mennesker alligevel, på den måde opløser man bitterhed, vrede, frustration, utålmodighed. Og hvis man samtidig mediterer på sandheden, sandheden er Gud, så har vi den indre ligevægt. Hvis vi mediterer på sandheden, kærligheden og det guddommelige lys. Sandheden, kærligheden, det guddommelige lys.

I skal huske på, vi kommer fra himmeriget af, vi skal ud blandt menneskene, give dem ny forståelse, kærlighed, tillid. Vi er her af en eneste grund, det er for at skabe balance, kærlighed, tillid i den verden vi lever i. Vi er her for at eliminere uretfærdigheden, det negative, ondskab, vi er her for at legemliggøre Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, overbærenhedens lys. Det er det, man kommer som Avatar for at løfte menneskehedens bevidsthed. Jeg kommer med åndens viljesenergi, hvor også overbærenheden ligger i. Der er meget, vi kan gøre hver dag. Prøv at lade godheden være en gennemstrømmende del af jer, godheden, sandheden, oprigtigheden. Responder på en indre styrke. Vi er overbærende på andres vegne, når folk bliver hårde og nogen gange ondskabsfulde. Vi kan jo se, hvor det menneske skal hen i virkeligheden, og som jeg også sagde i går, det er vigtigt at hjælpe i kærlighed, samhørighed med den anden sjæl, med andre sjæle.

Så vi mediterer på sandheden, oprigtigheden, kærlighedslyset i Guds sind. Så det kan begynde at blive en del af vores liv at anvende godheden og kærligheden, selv om andre er negative. Så kan vi komme videre på livets vej. Det betyder, vi bærer den altfavnende kærlighed i vores hjerter. Det er den kærlighed, man giver videre til sine medmennesker. Vi kan ikke andet, det er det, der løfter, og det er det, der inspirerer, det er det indre liv i kærlighedslyset i Guds hjerte, det er det, vi mediterer på.

Forestil jer I var port åbnere i de høje himmelsale, og man lever det, så kan der aldrig være hårdhed i sine tanker, i sine følelser, i sin stemme, der kan kun være kærlighed. Derfor tænk på jeres kraftords energi og bevidsthed. De siger i Biblen, ”vend den anden kind til.” Det er jo i godhed, kærlighed, tillid. Ind i en verden hvor tingene kører uretfærdigt, det betyder kun, at vi får muligheden for at træde ekstra frem og skabe forandring. Når livet er uretfærdigt for en, så betyder det, man skal træde frem som en kærlighedsbebuder, det er vores opgave, og det er en guddommelig hensigt.

Prøv at forestille jer at I kan se ind i hjerterne, se overbærenhedslyset og bag ved overbærenheden der viser sig ligesom et kærlighedsskjold inde i hjertet. Det bliver til en beskyttelse mod al ondskab og negativitet. Overbærenhed, godhed og kærlighed, når vi arbejder med det hver eneste dag, så bliver vi tiltrukket af de mennesker, der kommer fra mørket og gerne vil ind i lyset, så det er der, vi træder frem som lysbudbringere. Det går fremad med kærligheden, sandheden, oprigtigheden, når vi er badet af lys i det guddommelige, så har vi fået en indre rigdom for et langt liv i godhed, kærlighed. Hvert eneste ord I siger, får talt igennem kærlighed, I smider lænkerne, smider bindingerne til personligheden, vi fornyer os, vi gør det rigtige.

Jeg vil gerne ønske jer godmorgen i dag og sende velsignet lys ud til jer alle.

Det var morgenmeditation nr. 413. Det var det, den indeholdt i dag. Lyt til den mange gange og anvend den visdom der ligger i den, så kører I på rette spor. Godmorgen og hå en fantastisk dag.

Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk