

Nr. 409 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 29. oktober 2019

Nøgleord: Kærligheden er kristusbevidstheden.

Godmorgen. Godmorgen og vel opstået. I dag er det jo tirsdag den 29. oktober 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 409.

Jeg kom til og tænke på et lille ord, der hedder selverkendelse, om vi nu rigtig har tænkt på, hvad betyder selverkendelse? Hvad er det for et mærkeligt ord og bringe på banen Peter, selverkendelse?

Selvet er sjælen, og inde midt i vores hjerter der ligger kærligheden, og kærligheden er kristusbevidstheden. Det betyder, vi skal fødes på ny, det betyder, vi skal udtrykke kærlighedsbevidstheden hver eneste dag i kristusbevidstheden. Vi kan så sige, at jo mere vi udtrykker kærlighedsbevidstheden, så begynder vi at udtrykke det guddommelige, så er vi søn eller børn af det guddommelige. Når vi snakker om det guddommelige, så snakker man altid i en han form, guddommelig det er en han, det er ikke noget, jeg har opfundet, så undskyld I kvinder, det er bare sådan, man gør det, men det indebærer selvfølgelig begge køn. Øh, se nu når der strømmer meget energi fra vores sjæl, og sjælen modtager energi fra nomaden, sjælen er meditativ ind mod nomadens bevidsthed, og får tilført åndelig energi, og vi kan sige, den åndelige energi kommer fra Shamballah og Sanat Kumaras ashram, hvor Guds vilje er kendt udvikler den guddommelige hensigt.

Det vi prøver som mennesker, det er at blive sjælsstyret personligheder, så det vil sige, der strømmer masser af psykisk energi fra sjælen, ind i vores tankeliv. Vores tankeliv er jo delt på to måder, den ene del hvor det er intellektet, materialismen, konkurrenceevnen og konkret tænkning, det hører med til vores lavere tankesind, altså vores personlighed. Der har vi modsvarhed i det højere mentallegeme, hvor det er sjælsbevidstheden, hvor det er kærlighed, visdom og abstraktionstænkning, helbredende energier som ligger i den modsatte side, men begge dele de ligger på sjælsplanet. Sjælsplanet indeholder det positive, og et mere fysisk hjernebevidsthed der har vi det almindelige tænkende menneske.

Så har vi også det, der hedder i solar plexus, der har vi alle de sårede følelser, der strømmer der energi ind i hele tiden. Det vil sige, de sårede følelser skal omdannes til hjertets energi, hvor kærligheden er. Så der ligger en dualitetsopfattelse af de positive energier og de negative energier. Der er sådan en vedvarende strøm, ind mod det der er negativ eller ind igennem vores fastlåste systemer, fastlåsnings, blokeringer. De der blokeringer strømmer der energi ind på hver eneste dag fra sjælen af, fordi sjælen øh arbejder med udvikling. Vi mennesker vi arbejder med bevidsthedsudvidelser, det er godt at tænke på, vi arbejder med bevidsthedsudvidelser. Det betyder så, at når der strømmer meget psykisk energi, som er sjælsenergi ind i vores følelsesliv, så er det jo der, man skal have paratheden til at omdanne det, så den forvandlingsproces jeg snakkede om i går og snakker om mange, mange gange. Vi skal forvandle os fra begrænsningsverden til den positive verden, og positivitet det har vi snakket om mange gange leve i den positive verden.

Så er der bare det i det, at når man er ved at omdanne det, så har man ikke fået bevidsthed nok på, til at man kan se forvandlingsprocessen endnu, det vil sige, det er der, man kommer til at skal skrive tingene ned. Man skriver situationerne ned, de sårede følelser, vores tanker, vores handlinger og vores sjælsbevidsthed, det er det, der hedder delpersonlighedsskemaet. Når vi begynder og udfordrer, udvikler den og arbejder med det, så kan vi se forvandlingsprocessen. Hvis vi ikke ser forvandlingsprocessen eller kommer i gang med den, jamen så arbejder man jo i følelsens verden hver eneste dag, så kommer man næsten til at fordumme sig selv, undskyld jeg siger det mærkelige ord, at fordumme sig selv. Man skal gøre det, at man skal arbejde med bevidsthedsudvidelser, fordi når man frigør sig selv, for det der begrænser, så arbejder man i en parallelverden, hvor man laver vedvarende bevidsthedsudvidelser, og bevidsthedsudvidelser inden de er der, så ligger der en

erkendelsesverden, som giver en bevidsthedsudvidelse. Når man får en større bevidsthedsudvidelse, så har man fået meget mere energi, og meget mere indsigt, bevidsthed og rummelighed, forståelse, meget, meget mere tolerant end man var før, så det jeg så vil sige i stedet for at begrænse sig selv så lad os udvide os til at rumme mere.

Nu når det kniber med og komme ind i sjælsbevidstheden, og man ikke rigtig mærker stimuleringen derfra, så er det sådan at selv livet, livet er ingenting ved at leve mere, fordi det er lige meget, hvad man giver sig til, så synes man ikke, det virker. Det er jo fordi, man er kommet ind i formbevidstheden, i følelsernes bevidsthed, så derfra der skal man op igen, sige jamen jeg skal have fat i min sjælsbevidsthed igen. Så begynder man at meditere på sjælen og sjælens egenskaber. Det er jo det, man glemmer nogen gange, når man kun er i følelsernes verden, men det er vigtigt også at få det skrevet ned og sige, jamen hvordan ser det ud, hvad er jeg ved at udvikle. Fordi vi skal huske, at udviklingsprocessen er en vedvarende proces. Det er derfor, vi er født ind som mennesker for at udvikle sjælsbevidstheden og for at udvikle gruppebevidstheden. Det er lidt sjovt at tænke på, at det er sådan, det er, så derfor i stedet for at skyde os selv i skoene og sige jamen, jamen jeg vil ikke udføre de ting, der skal til, men presset ligger inde fra sjælen af, det er jo ikke en pres, jeg kommer med til jer, ikke så meget endda men måske lidt, og sige jamen man kan måske gøre det lidt bedre, end det man gjorde dagen før. Okay. Så kom vi så tilbage til det sædvanlige, og jeg fik fortalt det en gang igen.

Jeg tænkte sådan på, at når vi går fremad i livet, så kan man placere en Herrens engel foran en selv. Man kan bygge en Herrens engel op og forestille sig, hvordan sådan en engel ser ud, en Herrens engel, en total bevidsthedsengel der er både bevidst på nutid, fremtid og fortid, en der kan lede os fuldstændig fremad, noget man har tillid til, en Herrens engel.

Man kan også have en Herrens engel, der går bagved en og beskytter os. Beskytter os hver eneste dag. Man kan gå herinde midt imellem og udvikle vores bevidsthed. Noget af det man har, der altid går bagved en, det er Hierarkiets mestre. De beskytter os mod al ondskab, så vi i ro og mag kan udvikle vores bevidsthed, og samtidig med så har man en Herrens engel, der også går foran en og viser vejen. Vi har både beskytteren og frontviseren. Det betyder, at det er meningen, at vi selv skal være frontvisere, vi skal vise vejen for andre. Når vi har fået nogen, mange erfaringer, sjælsbevidsthedserfaringer, erkendelser så er det dem, man lever, det er dem, man videregiver. Det er det, der giver bevidsthedsudvidelse. Synes I ikke, det er enkelt det her, jo?

Hvis man så ligesom siger, jamen jeg har ikke lige lyst til at lave det, selve udviklingen, så er man faktisk ved at afvikle sit liv. Det vil sige, at den stimulering man får, den bliver ved med at strømme, den kommer til ophobning, den kommer til begrænsninger, det betyder, følelseslivet, de sårede følelser bliver stærkere, og sygdom er uundgåelig, fordi sygdom hænger sammen med hæmmet sjælsliv. Hvad vil det så sige? Er man så selv medvirkende til at skabe sygdom? Jah faktisk. Så indstrømmende energi, den psykiske energi drager os hele tiden fremad mod himmeriget, mod sin kærlighed. Det er lidt fantastisk at tænke på, at hvad der sker hver eneste dag. Det der er vigtigt, det er at leve det liv, man har i kærlighed, forståelse og tillid.

Nu gør vi det, at vi lukker vores smukke øjne, og så mediterer vi på Herrens engel, der går foran os og viser os vejen. Lad os lige meditere på det. Forestil os hvordan englen ser ud, og den engel der er placeret for at vise os vejen. Vi kan sige mange disciple, seniordisciple, individer er også vejvisere for menneskeheden. De har gået igennem lidelser og smerter tidligere, og i og med de er gået igennem lidelser og smerter og offervillighedens vej, så bliver man per definition også en vejviser, fordi man lægger kærligheden ind til at vejvise andre mennesker. Vi er ved at udvikle os til sådan nogle vejvisere. Vi vejviser os, vejviseren går på den knivskarpe vej, på rejsemålet ind mod guddommeligheden.

Vi mediterer på Herrens engel, som går foran os. I hans engel er der mange betroede, betroede talenter der er integreret i talenter, egenskaber, som er opnået igennem bevidsthedsudvidelser og frigørelse af karma. Se frontviseren arbejde med dharma. Der er også en Herrens engel, der går bagved os og beskytter os og breder

sine store vinger ud, så vi kan leve i tryghed hver eneste dag. Når man føler sig beskyttet herinde imellem, så er der ingenting i vejen for hurtig at udvikle os, hurtig eliminering af angst og frygt, vi får rent faktisk hjælpen hele tiden. Når vi sommetider ser det bedste i andre menneskers bevidsthed, så træner vi os selv i at se med vores positive tankesind. Nu har vi gået lige her i den her beskyttelsesform, så er det vores opgave at videregive vores bevidsthedsudvidelser. Vi skal huske, vi ejer det ikke, det er noget, vi får til låns af en højere bevidsthed, til videregivelse igennem videregivelsesprocessen, igennem kærlighed udvides vores bevidsthed. Det betyder, livet er interessant at leve igen, det kommer indefra en ny glæde, en ny forståelse.

Jeg giver lys og kærlighed til jer alle sammen hver eneste dag. Lys og kærlighed til jer alle og tillid. Jo mere oprigtig vi er, jo mere kan man udnytte energien, den åndelige energi, sjælsenergi og man begynder hele tiden at udvikle skabende intelligens, man udvikler, og man videregiver. Så tænk på vi er et flow i en større bevidsthed.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen og ønske jer en fantastisk god dag i glæde og harmoni med jeres højere bevidsthed, sjælsbevidstheden. Godmorgen til jer alle sammen, og have en god, god dag og ikke komme for sent på arbejde, det gør I nok heller ikke. Kom på arbejde med livsglæde og tænk på I kan lave en forandring i dag. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk