

## **Nr. 404 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation torsdag den 24. oktober 2019

**Nøgleord: Jeg giver mit kraftord, kraftords energi til Shamballah.**

Godmorgen. I dag er det torsdag den 24. oktober. 2 måneder, om to måneder er det juleaften, jul, julemorgen, fantastisk. Vi skal have morgenmeditation nummer 404.

Vi ved, når vi kommer til jul, eller inden vi kommer til jul, har vi en masse ønsker. Hvad med at tage dem til i dag? Hvem siger, vi er levende om to måneder? Ej det er vi nu nok, fordi ukrudt det forgår jo ikke så let, så det gør vi jo heller ikke. Så kan vi sige, hvad er det for en sammenligning? Ja hvordan er det, at vi sammenligner os selv. Hvad siger vi til os selv i dagligdagen? Er det noget godt, vi siger til os selv, eller er det noget dårligt?

Nu i går da fik vi den, da snakkede vi lidt om, at vi havde den mulighed for, at vi kunne lige indtale en besked til jer selv på jeres telefon, og så kan I få en positiv besked. Så er det jo så spændende her, hvor mange der har gjort det i virkeligheden, og når man bliver opfordret til at lave noget, der er positiv om sig selv. Om man gør det, eller man ikke gør det, det er jo altid det store spring. Men det er jo altid dejligt at være lidt god ved sig selv, det kan man altid være og spise nogle lidt store lagkager og andre ting, så bliver man så glad ved sig selv. Man er i hvert fald så glad ved det, man spiser, men bagefter så får man jo skældud, så skælder man sig selv ud, at man kunne finde på at spise det der lagkage, for så bliver man så stor og kraftig, ja det er sådan set det.

Det var Bente, hun sagde, jeg skulle komme med sådan en anden god ide, det var nok ikke lige sådan, den skulle være. Bente hun snakkede om, vi skulle, når vi kommer på skolen, så skulle vi komme med nogle positive kvaliteter til skolen og begynde at sende det herved til skolen. Det betyder selvfølgelig også, at man kan sende sine kraftords energi her til skolen, Healerskolen i dag her hvor vi har en periode med fem dages E. V. F. er, hvor vi virkelig kan flytte os, og det betyder, man kan sende nogle positive tanker hertil, det kan man jo også gøre til morgenmeditationerne. Jo mere positivitet man går ind med, jo mere får man tilbage her, det er jo helt dejligt at tænke, at det er sådan.

Jeg kom til at tænke lidt på, al den mad vi spiser, hvordan det bliver fordelt i vores krop og vores knogler og vores følelsesliv og tankeliv, og de finere legemer, hvordan føden hænger sammen med den indre udvikling også, det er sjovt at tænke på. Men æh vi kan jo sige, jo finere bestanddel der er i maden, jo højere kan det gå ind energimæssigt i vores bevidsthed, ja, ja. Så vi, vi kan jo ja, okay. Når Bente hun skriver, ha ha hun glæder sig til lagkage, jamen det kan jeg da godt forstå, hun tager nok selv en med til os i dag, skal vi håbe på, Bente tager lagkage med til os, ja, lad os gøre det, okay.

Øhm jeg vil gerne i dag, at jeg begynder at meditere på Sanat Kumaras ashram, Shamballah. Prøv at tænke på hvad der kom til kloden her for 18½ millioner år siden, med en hel masse kumpaner, og hvad er det, det hedder Aktivitetsdevaer for at hæve menneskehedens bevidsthed, det er fantastisk og tænke på, at vi har sådan nogle bevidsthedsenheder på vores klode.

Det ville være dejligt, hvis vi alle sammen har udviklet æterisk syn, så kunne vi jo se den ashram, han har i Gobiørkenen. Men det har, det har vi jo ikke, men så kan vi gøre noget andet, vi kan bare meditere på det, og så måske få nogle sanseindtryk i det vi mediterer på, det kan jo også lade sig gøre. Og så er der nogle, der siger, jamen jeg kan jo ikke sanse, nej men vi kan forestille os, at vi kan det. Alt det vi forestiller os, det er et skridt fremad end ikke forestille sig. Så prøv og tænke på at vores forestillingsevne hvad det er for en størrelse. Så hvis vi forestiller os noget af det, der er lidt umulig at opnå, jamen så begynder det at bruge det, at blive en realitet.

Så vi mediterer i dag på Sanat Kumaras ashram og lægger bevidstheden her, og det er selvfølgelig altid godt at tage hjerteenergien med derind. Men vi ved det center, det står for åndelige, åndelig viljesaspektet, Sanat Kumaras ashram. Lad os lige meditere på det. Vi mediterer på Sanat Kumaras ashram, hvor Guds vilje er kendt, den guddommelige hensigt.

Vi skal huske, når vi mediterer på en ting, så sender vi energistrømninger ud. Vi ved også, vi kan give vores kraftords energi til Shamballah. Jeg kan udtale mit kraftord, I kan udtale jeres kraftord. Mit kraftord det er, ”jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.” Jeg giver mit kraftord, kraftords energi til Shamballah, energi og bevidsthed. Når vi begynder at gøre det på den måde, så starter vi med en okkult meditation, vi arbejder også med livsaspektet, kærlighedsaspektet og den åndelige viljesenergi. Det vi får tilbage, når vi flytter opmærksomheden fra Shamballah, så trækker vi viden med tilbage, idet vi flytter bevidstheden hjem til os selv igen.

Så hvis nu vi forestiller os, vi yderligere mere lægger opmærksomheden på vores hjerter, vores hjertechakra, på livsaspektet i hjertet, og kærligheden vi har i hjertet. Vi ved også, vi kan flytte opmærksomheden fra hjertechakraet op til hjertechakraet i hovedcenteret. Vi ved, at hovedcenteret har med den åndelige vilje at gøre, der flytter vi kærligheden op i. Det er sådan lidt kompliceret det her, på en måde og på en anden måde er det enkelt.

Vi kan jo forestille os, at når vi sender vores kraftords energi til Shamballah ind foran vores hovedcenter. Vi kan forestille os, det ligger omkring Shamballah en sky af visdom, åndelig visdom. Sådan en sky den kan jo blæse, hvad vej det skal være, det kommer an på vinden. Så kan vi sige, kan vi styre luftelementet med vores bevidsthed. Noget kan vi da godt styre, vi kan da i hvert fald forestille os, at vi kan flytte skyen derhen, hvor vi ønsker. Lad os nu forestille os sådan en sky med åndelig visdom, kærlighed, glæde og tillid. Sådan en sky den flytter vi over til ham præsidenten, Trump derover i Amerika og forestiller, vi lægger sådan en sky af visdom omkring ham, omkring området. Kunne det tænkes, han var præget eller kunne blive præget af de gode tanker så. Kunne det tænkes, det kunne hjælpe ham, så han ser lidt mildere på verden. Skulle vi prøve at gøre det og bygge sådan en sky over til ham af visdom, kærlighed og tillid og se, om vi kan præge hans tankesind næstkommende periode.

Vi skal huske alle mennesker har både det gode i sig, og de har også det mindre gode. Kan vi nu få det gode til og virke, så er der vundet meget for mange mennesker, rigtig mange mennesker ved hele vores klode. Har vi indflydelse på vores klode hver enkelt af os, ja det har vi da. Hvis nu vi samler vores energi og bevidsthed, så har vi større indflydelse.

Vi kan også sige med andre ord, når vi kan samle vores bevidsthed ind mod vores sjæls bevidsthed, at vi kan styre alle vores delpersonligheder, lad os styre dem med vores kærlighed. Når vi giver kærlighed til en begrænsning, så forsvinder begrænsningen, for den bliver erstattet med kærlighed. Kærligheden nedbryder de ting, man ikke kan gøre. Vi bruger igen vores forestillingsevne til at ændre på tingene, vores forestillingsevne har vi altid til stede.

Tænk på hvis nu vi begynder og synger igen, som Jan synger så smukt, ”begynd din dag med kærlighed, udfyld den med kærlighed og slut med kærlighed,” prøv at tænke på hvor forfinet vi bliver så, hvordan alting bliver lettere hver eneste dag. Tænk på jeres gode egenskaber, tænk på den kærlighed I rummer, formild kærlighed, kærlighedsbudskabet hver eneste dag. Husk at oplade jeres tankesind med kærlighed, tillid, visdom. Tænk på lyksaligheden, sindsro, prøv og være til stede i det, lyksalighed, sindsro det er åndelige kvaliteter.

Forestil jer til allersidst her sender vi lys og kærlighed rundt på vores planet særlig til alle de steder, hvor der er krig og andre steder. Vi lægger en sky af kærlighed ud over det hele, en sky hvor solen kan skinne igennem, en

kærlighedssky. Vi kan vælge at være til stede i sådan en kærlighedssky. Prøv og tænke på hvis man får at vide, du har en livlig fantasi, er det ikke dejligt at få det at vide, tænk på alle de muligheder man har så.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen her i dag torsdag den 24. oktober 2019, og det var vores morgenmeditation nummer 404.

Godmorgen til jer alle sammen, jeg ønsker jer en velsignet dag, og mit navn det er så Peter L. Simonsen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)