

Nr. 400 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 20. oktober 2019

Nøgleord: Jeg er Solavataren der legemliggør Guds vilje, Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys.

Godmorgen i dag er det søndag 20. oktober 2019, og vi skal have morgenmeditation nr. 400. Nu håber jeg, I er friske og har haft en lang søvn med masser af udholdenhed, med mange muligheder, vi er gået i gang her i dag den 20. oktober. Der er ikke lang tid til jul, så vi kan godt begynde at ønske os nogle julegaver. Har I bestemt jer til, hvad I gerne vil have? Måske en speciel velsignelse til jul det må vi kigge lidt på.

Men i dag skal vi til at tænke på, at vi er alle sjæle, og vi ønsker at træde ind i sjælsbevidstheden og leve i sjælsbevidstheden. Sjælsbevidstheden er kærligheden. Men sjælsbevidstheden er også gudsriget, det er det, der er sjælsbevidstheden, det er Guds rige, så det er vigtigt at tænke på det. Vi tænker på, at vi er ved at udvikle kærlighed lige som Kristus og hans disciple. Kristusbevidstheden, kærlighedsbevidstheden er noget, der har været lang, lang tid her på jorden ca. 2000 år, det er fantastisk at tænke på, at vi er en del af den kærlighedsenergi. Vi skal tænke på, at kærlighedsenergien er den energi, der løfter mest. Så når vi tænker på, at vi er sjæle, der arbejder med kærlighed og giver kærlighed fra os, vi giver det, vi har inde i os selv, det giver vi til andre mennesker. Nogen mennesker er meget glade for kærligheden, andre har måske lidt besvær med at modtage kærligheden og måske endnu sværere ved at give kærligheden fra sig. Men det skulle vi nok kunne hjælpe med at lære andre mennesker at kunne modtage og give kærligheden. Det er fantastiske muligheder, vi har. Prøv at tænke på alle de fremskredne mennesker der er til stede på vores klode, som hjælper og inspirerer hver eneste dag. Vi kan lægge nogle tanker til dem og sige tak, vi kan også lægge nogle tanker ind til Hierarkiet, Hierarkiets mestre og sige tak for den gode hjælp vi får hver eneste dag. Vi kan sige tak til Baba, som hjælper os på de indre planer, men som kan trænge gennem vores bevidsthed. Vi kan sige, at os der har været så heldige at være til stede i hans ashram og mærke kærlighedsbudskabet, tænk på hvis vi anvender det hver eneste dag til oplysthed, medfølelse, tolerance og visdom, det vil være helt enestående for os at leve et kærlighedsliv. Kærligheden ligger i hjertet, kærligheden ligger i hjertechakraet i hovedcenteret, kærligheden er vores udstråling. Så når vi udstråler kærlighed, så tiltrækker man kærlighed ved andre mennesker, og så kommer de ind i den ophøjede bevidsthed, et sted hvor de altid ønsker at leve og være. Så når vi tænker på, at vi har ubegrænsede muligheder hver eneste dag, hver eneste dag har vi ubegrænsede muligheder.

Når vi er derhjemme og sidder ude i jeres have, hvis I forestiller jer, der er et rumskib herude, et rumskib. Så kan man spekulere lidt på, hvad der er i rumskibet. Er det et, jeg tør gå hen i? Er det et, jeg tør flyve i, rejse i, ud til andre planeter, solsystemer? Er det noget, jeg har lyst til, brug for? Eller vil jeg nøjes med at rejse inde i mit sjælsrige, sjælens rige, der kan man jo også rejse ind.

Men rumskibet kan jo godt være meget tillokkende og sige, hvis nu vi rejser ud i andre systemer for at udvikle en anden bevidsthed, jamen hvad så, kommer vi nogensinde tilbage igen? Det er det gode spørgsmål. Men vi kan jo rejse som Solengle, vi kan rejse lige nøjagtig derhen, hvor vi ønsker det. Prøv at tænke på hvor mange mennesker der responderer på folk, de påkalder os, de beder om hjælp, kærlighed, tillid. Tænk på hvor mange steder rundt om på kloden der har virkelig brug for hjælp. Vi kan rejse derhen til i vores bevidsthed, eller vil vi tage rumskibet og ligesom rejse en lille tur i den, måske rundt om vores egen klode. Ja vi snupper rumskibet, og vi tænker lidt på, at der er ingen instrumenter, ingenting i den. Hvad rejser det på så? Er det tankeenergi? Er det kærlighedsenergi? Nogen rumskibe rejser på kærlighedsenergien, så kan vi jo rejse med det system også, vi kan rejse rundt i rumskibet, rundt om vores klode. Vi forestiller os idet vi rejser, så udvikler vi samtidig æterisk syn hvor vi kan udvikle os til at se ind gennem dimensionerne lige nøjagtig hvor der er brug for hjælp, vi kan rejse derhen i rumskibet med stor hastighed. Prøv at rejse derhen hvor der virkelig er brug for hjælp, prøv at lande rumskibet der. Der er ingen brug for landingsbane eller noget som helst, det sted man sætter fokus på der

er man på stedet. Lad os vende ud til de mennesker der virkelig har brug for hjælp, lad os lytte til dem, lad os arbejde med nådens lys, kærlighedslyset. Lad os rejse ud til de mennesker der har brug for det, vi vil komme i en tidsalder vi kan hjælpe og inspirere, og vi kan omgående flytte os ind i en anden tidsalder, vi oplever de forskellige tidsaldre, vi er til stede alle steder på en gang og alting er fuldt funktionelt inden i vores bevidsthed, den er udvidet så andre verdener og andre dimensioner træder igennem på en gang. Lad den verden træde ind i jeres bevidsthed hvor der er mest brug for hjælp, lad det indre bestemme. Forestil jer at vi kan rejse uden for tiden, til noget ikke menneskeskabt, forestil jer vi kan bevæge os med lysets hastighed, forestil jer også at vi rejser ud i universerne med lysets hastighed, og så når vi rejser ud i universerne, så rejser vi stadigvæk i gudsbevidstheden, det er kæmpestort. Gudsbevidstheden er livet i alle systemer, I al materiale, der ligger det guddommelige i. Forestil jer at vi er oplyste sjæle. Prøv at rejse til en anden planet, visdomsplanet som vi er ved at bygge op, prøv at rejse til visdomsplanet i jeres rumskib, prøv at forestille jer at i har rumbevidsthed, kærlighedsbevidsthed, åndelig bevidsthed. Prøv at være bevidst om at I kan møde andre intelligensformer, men vi er jo i vores ophøjede bevidsthed, så der er ingen angst og frygt her.

Lad os meditere på ubegrænsede muligheder, ubegrænsede muligheder der ligger uden for vores bevidsthed. Lad os prøve at meditere på det, og når vi mediterer på ubegrænsede muligheder, så er det også et stykke værktøj man kan rejse på, man kan rejse uden for tid og rum igennem selve meditationen. Prøv at slippe det håndgribelige men rejs på tilliden, rejs på tilliden. Forestille os at vi kan rejse helt nede på molekylestadiet, vi kan være helt nede i grundstofferne, vi har mange rejsemuligheder. Vi kan materialisere os selv det sted man kommer hen igen, vi kan materialisere os selv i Guds billede fordi vi alle er guddommelige. Vi kan også vende tilbage til kloden her igen og se at vores klode er ved at blive den visdomsplanet vi leder efter, fordi vi bestemmer det, er det den skal være. Forestil jer vi kommer med meget udvidet bevidsthed som kan bygge menneskeriget op på ny, kærlighed, tillid og forståelse, vi har alle mulighederne, vi har ubegrænsede muligheder.

Jeg overfører velsignet lys og energi til jer. Jeg velsigner jer i Faderen, Sønnens og Helligåndens navn, forestil at der stadig er noget af rumbevidstheden til stede inden i jer, vi er ude i dimensionernes paradis, kan være til stede her, vi kan også være til stede i mellemverdnerne, der er mange steder vi kan være til stede på en gang, prøv at tænke på den dag vi er alvidende, vi er altfavnende i kærlighed.

Jeg overfører den altfavnende kærlighed til jer lige nu og lige her, den altfavnende kærlighed.

Jeg er Solavataren der legemliggør Guds vilje, Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys. Vi der kun her for at oplyse sjælene, arbejde med at omdanne jorden til en visdomsplanet.

Godmorgen til jer alle sammen. Det kunne være en god ide, når I skal hen at sove igen, at lytte til denne morgenmeditation en gang mere, og så bare lade det arbejde inden i jer, og så skrive drømmene, jeres oplevelser ned bagefter, og dem kan i jo sende til mig eller lægge dem ind i jeres opgaver. Det bliver interessant at se hvad I udvikler jer til.

Det var søndag den 20. oktober, morgenmeditation nr. 400 jeg ønsker jer en velsignet dag. Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, kan I have en fantastisk god dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk