

Nr. 399 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 19. oktober 2019

Nøgleord: Åndsbevidstheden ligger i mesterens hjerte, i hovedcentret.

Godmorgen, i dag er det lørdag den 19. oktober 2019, og vi skal have morgenmeditation nr. 399. Når jeg siger godmorgen til jer allesammen, så er det fordi, vi har en frisk dag igen, en helt ny dag hvor vi kan skabe nye muligheder, nye relationer og masser af ny tillid, det er dejligt, det er sådan.

Jeg kom jo til at tænke på, vi ved jo, vi er sjæle, der er i fysisk inkarnation. Men vi lever jo det meste af tiden i personligbevidstheden, hvor man arbejder for at få tingene for egen vindings skyld. Det skal vi til at udskifte til en gruppeforståelse, til hvordan man kan give i stedet for, give mest muligt, hvordan kan vi åbne for de størst mulige egenskaber. Vi ved jo, at det vi prøver på, det er at blive sjælsstyrede personligheder, men vi ved også, at når sjælen begynder at have indflydelse på os i vores personlighed, så kommer der virkelig modstand, konflikter, smerter og lidelser, fordi man har modstand på at blive sjælsstyret.

Når jeg så sommetider beder folk om at skrive deres frigørelsesproces ned, nogen skriver delpersonligheder, fordi der er forskellige dele, der modarbejder sjælsplanet ganske gevaldigt. De erkendelser vi skriver ned, det er erkendelsesvejen, den oplyste vej, det bliver til sjælserfaringer. Prøv at tænke på når man lever en "normal" hverdag, så får personligheden nye erfaringer. Hvis man skal lære at cykle, så får man nye erfaringer, når vi er ude at gå, får vi nye erfaringer. Når vi skal lære noget nyt, så får vi nye erfaringer. Jo flere erfaringer man har, jo bedre kører det for en. Men mange af de erfaringer man får i personligheden kan være negativt drejede, dem skal man undgå igen. Men de ting man får som en oplyst sjæl af viden energi, bevidsthed man kan give videre, og der ikke ligger nogen begrænsninger i, så det jeg prøver at fortælle her, det er, vi skal dyrke sjælsbevidstheden med de ubegrænsede muligheder. Hvis nu vi tænker på sjælen hele tiden er bevidst mod mesterens ashram, ind mod mesterens ashram, ind mod mesterens hjerte. Prøv at tænke på at man kan få lov at komme ind i mesterens hjerte og mærke den altfavnende kærlighed, den bevidsthed, den rummelighed, den forståelse der er her, hvor der er fantastiske muligheder for personlighederne. Vi lever i en tid, hvor vi går fra det personlige til det upersonlige og for at få erkendelser, og det eneste man laver, når man skriver tingene ned, det er at begynde at udvikle sjælsbevidstheden, fordi man går fra det personlige til det upersonlige, som er i sjælsbevidstheden.

Vi ved jo også, at sjælen mediterer i sin egen verden ind mod monadens bevidsthed, ind mod den åndelige bevidsthed. Vi ved jo også, at sjælen hjælper med at udvikle vores intuitive bevidsthed, vores intuition som er abstraktionstænkningens formål, det er det, sjælen arbejder med ved at tænke abstrakt. Prøv at tænke på at som sjæle så har man pr definition åbnet sig til ideernes verden, få nye ideer, nye inspirationskilder ind, en fornyelse hver eneste dag. Så kan vi så sige, hvorfor ikke forny os? Der er jo det i det, at når man deler sjælserfaringer med hinanden, så vokser vi alle sammen.

Det er jo en glæde at dele sjælserfaringer, men skriver man nu om personlighedserfaringer, som ligger i delpersonlighederne, så er der også stor modstand på at skrive de ting ned, se på dem, bare se på dem i det hele taget, det kan være farligt. Men når man kigger på sjælsbevidstheden fra et åndeligt synspunkt, så er det en glæde, så er det en stor, stor glæde at dele de livserfaringer der ligger på sjælsplanet, og vi kan dele det gode liv med hinanden, fortælle om det gode liv. Set er jo lidt spændende at gøre det.

Det gode liv som vi indeholder alle sammen, det kan man gøre fuldstændig fri for sygdom, smerter og lidelser. Sygdom, smerter og lidelser det kommer jo af, at sjælen er ved at få mere indflydelse på personligheden. Hvis vi nu holder op med at stritte imod og siger ok, jeg vil gerne gå i min ophøjede bevidsthed. I den ophøjede bevidsthed der lægger man ikke begrænsninger ind. Begrænsningen ligger oftest i personligheden, der siger,

”jeg er ikke klar endnu, jeg skal vente, jeg skal udsætte.” Men i sjælsbevidstheden sige man, ”ok, god ide, jeg må hellere prøve det med det samme, jeg vil gerne udføre det, fordi jeg kan se, der er glæde i det.” Glæde, skabende aktivitet, så vi skaber muligheder hver eneste dag for sin personlighed. Vi kan skabe muligheder for sin personlighed. Vi kan skabe muligheder for andres personlighed, skal vi være bange for det? Nej det skal vi jo ikke, det er kun personligheden, der er bange, men sjælen er jo i direkte kontakt og altskabende, og er kærligheden. Vi kan sige, at det guddommelige udtryk det går igennem den åndelige bevidsthed, ned igennem sjælsbevidstheden. Det jeg kommer med til jer alle sammen, det er den åndelige bevidsthed, det er det, sjælen arbejder hen imod.

Så lad os meditere på at vi er sjæle, også meditere på at vi i al fremtid vil være sjælsstyrede, og så begynde at lave de notater på når sjælen styrer. Er det ikke et fromt ønske? Det synes jeg, det er. I skriver ned hver eneste gang, det er sjælen, der har styret, sjælen der vejleder. Hvordan gør man så lige det? Jamen hvis nu vi er vant til at lytte til sjælsbevidstheden, det er en indre væren, hvor man kan se ind i andre folks bevidsthed. Man kan se, hvad de andre sjæle har brug for, hvordan de får styr på deres personligheder. Så det bedste man kan ønske sig, det er, at være sammen med andre som også er målrettede på at være sjælsstyrede. Det er en god gave, man kan ønske sig. Det er bærer for venskabs og kærlighedsforhold. Det vil altid være det, og som sjæl træder man altid til på stedet, man gør det med det samme, fordi det er sjælens natur, og det betyder, vi kan ikke andet end træde til med det samme. Vi skal huske på, at sjæle helbreder, sjæle oplyser.

Men vi mediterer her i dag på, at vi er sjæle, der mediterer ind mod den monadiske bevidsthed. Vi skal huske, at den monadiske bevidsthed er Guds øje for at se ind i menneskeriget. Så lad os meditere på det fuldkomne, på vores højere bevidsthed. Sjælen det er Solenglen. Vi mediterer her i dag som sjæle, vi mediterer ind mod åndsbevidstheden. Åndsbevidstheden ligger i mesterens hjerte, i hovedcentret. Det vil sige, hovedcentret er aktivt. Når man arbejder med åndelig energioverførsel, så strømmer energien også gennem hovedcentret, og så er kærlighedsbevidstheden tilstede også og den skabende intelligens, alt er forenet i et udtryk. Det betyder fortid, nutid og fremtid er tilstede på en gang. Det det drejer sig om lige nu, det er at styre sjælens hensigt.

Og medens I mediterer ind mod den åndelige bevidsthed, så overfører jeg energi til jer samtidig. Jeg overfører energi via mit hovedcenter, den åndelige viljes energi til forøget styrke gennem kærlighed og tillid, skaberkraften vil vokse, jeres iderigdom vil vokse, og personligheden blegner, den forsvinder ligesom et gammelt minde, der måske ikke var alt for godt.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds vilje, Guds kærlighed, Guds visdom, saligheden, nådens lys. Man har jo en vilje, der kan styre tankerne, og tankerne kan styre følelserne. Vi har også en åndelig vilje, som inspirerer sjælen, forøger styrken, en stærk drivkraft i fremadskridende processer.

Hvis I nu er helt stille, når I mediterer på det, så vil jeg faktisk være i stand til at høre jeres pulsslag inde i hovedet. I kan høre blodet suse af livsenergi og livsglæde, vi kan være bevidste på mange planer på en gang, mange niveauer. Vi kan også have et andet ønske, der hedder, at det måske en dag kan blive en gave for menneskeheden fremskridt og udvikling. Vi kan give os selv til dem, der har brug for os, vores oprigtighed, tillid og kærlighed. Forestil jer man kan trække det ind i den åndelige væren.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen her i dag lørdag den 19. oktober 2019, morgenmeditation nr. 399. Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Jeg ønsker jer en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk