

Nr. 397 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 17. oktober 2019

Nøgleord: Vi skal huske, at erkendelsesvejen er den oplyste vej.

Godmorgen til alle. I dag er det torsdag 17. oktober, og vi skal have morgenmeditation nr. 397. Nu er det jo dejlig mørkt udenfor, det tror jeg, alle de ved, det regner lidt, og det er også dejligt.

Jeg tænkte, det er lang tid siden, vi har mediteret på Sirius, solen Sirius. Det har vi brugt meget før i tiden, så tænkte jeg, at det trænger vi nok til at gøre igen, så vi kan starte med at give vores kraftords energi til Shamballah. I nævner jeres kraftord og giver kraftordets energi til Shamballah. Jeg nævner mit kraftord, I kan nævne jeres eget. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg giver lys, kærlighed, visdom og lyksalighed, og åndens vilje til Shamballah. Det er så mit kraftord. Jeg gentager det til Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen, den indre vejleder og menneskeheden. Så I kan prøve at sidde og lave jeres ting lige nu. I andre der ikke har et kraftord, I kan arbejde med fred, lys og ubetinget kærlighed, fred, lys og ubetinget kærlighed.

Husk at give til Shamballah, Hierarkiet, Kristus, som er Hierarkiets overhoved, Peter L. Simonsen, indre vejleder, menneskeheden. Når vi har bygget energien op herpå, så begynder vi at meditere på solen Sirius, og vi forestiller os, at vi kommer i samlet flok op til Sirius, til det broderskab der er heroppe. Vi kommer som Solengle og prøver at træde ind i bevidstheden på Sirius. Vi er rejsende i tid og rum, i rumbevidstheden, vi tilbyder vores hjælp her og har stærk intention på, at vi gerne vil være med til at hæve menneskeheden bevidsthed, udvide bevidstheden, den intention videregiver vi til solen Sirius. Vi vil stå i den pagt, at solen Sirius giver inspiration til vores klode, til vores sol, vi prøver at være forenede i den bevidsthed. Det kan være lidt svært for os. Nu starter vi lige som solengle, rejser til solen Sirius, går i samarbejde i en indre pagt på at vi vil hæve menneskeheden bevidsthed, og vi begynder at arbejde med de erkendelser, vi har fået og videregiver det, leve gennem nye erkendelser. Vi skal huske, at erkendelsesvejen er den oplyste vej. Så vi tilbyder vores hjælp på solen Sirius. Vi har yderligere et kardinalpunkt, der hedder solen Sirius, som vi lige har arbejdet med, givet energi til Sirius, Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen, indre vejleder og menneskeheden. En form for energitransformation man laver til solen Sirius. Husk vi har en målrettet styrke, det er ikke ensbetydende med, at der kommer bevidsthed tilbage med det samme. Men forbindelsen er skabt, og derfra flytter vi opmærksomheden over til vores sol, Sollogos, og her prøver vi at foretage den sammen handling, og det er bevidsthedssummen, man giver af det, der ligger i vores måde at meditere på, det er det, vi giver videre. Det er også en energiform. Herfra fra solen af der følger I solens stråler ud i universerne, solens stråler, solens vinde, solvindene, prøv at være bevidste om det i jeres verden. Vi fortsætter vores rejse til fjerne galakser på sollysets hastighed. Forestil jer den opladning I lige har lavet til Sirius, Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen, indre vejleder og menneskeheden deres engagement på Sirius, solen. Den bevidsthed, energikilde den kan man rejse på, rejse af sted ud i uendeligheden. Noget af det der oplader jer rent hjerte, ren forståelse er en bærekraft. Den bærekraft, den rejser mulighed til fjerne universer. Der hvor I rejser ud til, der kan vi bygge nyt liv op. Der er altid noget, som er en større kilde, end den vi selv har, som vil trække os derhen, hvor vi kan skabe den størst mulige udvikling. Det kan være, vi kommer til nogle steder, som er mere udviklede end os selv, end den bevidsthed vi har. Så bliver vi som solengle, der kan vi nemt acceptere det, fordi det vi rejste derhen til, der ligger accepten i, at vi er rejst. Hvis nu vi var endnu mere bevidste, om alle de legemer vi rejser igennem med vores bevidsthed. Hver eneste dag kan beliver med energi. Hvis nu vi havde meget større forståelse på, hvad der sker i virkeligheden, så ville vi opdage, hvor smukt det er. Så bliver alt smukt, det bliver fortryllende smukt, og så opstår der en stor glæde i at give, glæden i at give bliver intens stor, fordi man forener kærlighed, lys, liv og nye bevidsthedsintelligenser med vores eget.

Det her var en anden slags morgenmeditation. Vi kan rejse i det ydre, og vi kan rejse i det indre, og vi kan rejse ud i menneskehedens bevidsthed. Vi har mange muligheder, og mange universet vi kan befinde os i.

Jeg ønsker jer alle en velsignet dag, og ønsker I får en god dag.

Det var morgenmeditationen her i dag torsdag den 17. oktober 2019 nr. 397.

Mit navn er Peter L Simonsen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk