

## **Nr. 396 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation onsdag den 16. oktober 2019

**Nøgleord: ”Ske din vilje, men ikke min vilje”.**

Godmorgen. Godmorgen alle sammen og vel opstået. I dag er det onsdag den 16. oktober 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 396.

Det jeg godt kunne tænke mig, vi skal meditere på i dag faktisk helt fra morgenstunden, det er, vi skal meditere på, at der er født et barn i Jerusalem, Jesusbarnet. Jeg synes lige, vi skal meditere på det. En begyndelse til et nyt, æh, livsafsnit for menneskeheden, vi mediterer på Jesusbarnet er født i Betlehem. Lad os lige lægge det ind i vores tanker og begynde at glæde os over et nyt livskapitel i menneskehedens historie for ca. 2.000 år siden. 2019, vi mediterer på, Jesusbarnet er født i Betlehem, og så prøver vi at være bevidst om, et barn det store ansvar der allerede hviler på barnet, et nyfødt barn der kom ind på kloden med stor visdom, som skulle realiseres i menneskeriget. Og selv om man så får sådan et barn ind til menneskeheden, et barn der er født med åben bevidsthed, en gudesøn der er trådt ind i menneskeriget og lever i menneskerigets bevidsthed.

Vi mediterer på Jesusbarnet, der er født i Betlehem, og alle glæder os ved hans fødsel, og det liv han skal ha. Så glæden er stor, når menneskesønnen er født, en gudesøn er født, alle mennesker ser jo frem til det her mirakel, som der sker ind imellem, når der bliver født en gudesøn.

Nu kan vi så efterfølgende af historien se alle de gode gerninger, han laver, da han levede på jorden i menneskeskikkelse. Forestil jer hver gang der er født nogle hellige mennesker, det er ikke sikkert, de var hellige, da lige da de blev født eller de første mange leveår, men de havde et kald, der viste, viste menneskeheden en anden målretning, en anden målsætning, en frigørelse af jordiske bindinger, for at få muligheden for at træde ind i himmeriget. Det betyder, vi kan leve i vores ophøjede bevidsthed. Det er dejligt at tænke på, han blev født her for 2019 år siden, og når vi så tænker på, at de samme processer sker stadigvæk inde i os, i mange af os. Prøv og begynd, prøv, de nye indsigter der skal til og hæve menneskehedens bevidsthed. For ca. 2000 år siden, der var hengiven, hengivenhed og ydmygheden og kærligheden og arbejdet med at udvikle. Det gør vi stadigvæk, men i dag der tager man også åndens element meget dybere med ind.

Vi kan huske, da vi så Jesus dåbshandling, og der nedsteg en due fra himmeriget, det betyder, at Jesus blev meget mere åndelig gearret, og det betyder så i ordene, ”Ske din vilje, men ikke min vilje”. Det var så det, der blev lagt op til, at Jesus var indforstået med, at der var et højere formål med hans liv, end den han umiddelbart så. Han var ren nok i hans legemer til at modtage den åndelige velsignelse. Ligesom når vi er rene nok i vores legemer, og der ingen modstand ligger. Det har måske ligget der tidligere, men hvis vi nu fjerner modstanden med kærligheden, så kan kærligheden få lov og bære.

Mange mennesker har jo modstand på fremgang, og mange børn har måske aldrig fået lov til at udtrykke deres evner og kvaliteter. Det kan være, de har fået at vide, at de skal holde deres mund, så kan der ligge opspændt vrede i legemerne, følelsesmæssigt energi som er forsmået, og det udløser så depressionssider, depressionssider fordi det er undertrykte følelser. Der kom Jesus så for at kunne hjælpe os med at forløse de her ting.

Jeg er kommet her som Avatar også for at hæve menneskehedens bevidsthed i en ny retning, hvor jeg er kommet med den åndelige bevidsthed, og jeg lever også i et menneskelegeme, hvor jeg ønsker at udtrykke den åndelige og sjælelige bevidsthed, og lige nu der arbejder vi jo så med undervisning. Vi underviser igennem kærlighed, tillid og forståelse, hvor vi alle prøver at tage et meget svær, større ansvarsområde end det, vi har taget hidtil, og det betyder også, alle de ting der spærrer inde i os, de kommer til overfladen, bliver synlige. Det vil sige, følelseslivet bliver vendt og drejet, så vi får mulighed for frigørelse til et højere formål i vores liv. De små fødselsprocesser der sker hver dag, hver dag.

Når I tænker på jeres kraftord, og hvordan I kan videregive det til Shamballah, Hierarkiet, Kristus, Hierarkiets mestre, til Peter L. Simonsen, til jeres indre vejleder og til menneskeheden. Når I anvender det konstant, og det er det, vi starter med at helliggøre vores liv hver dag, så træder vi ind i nye dimensioner, nye dimensioner. Prøv og tænk på fødselsprocessen sker inde i hjertet, det guddommelige kim der er inde i os fornyer os, helbreder os og giver en stærk tro og tillid til, at det kan lykkes for os. Hvis vi kommer til, kun til solar plexus, så kommer vi til at blive i vores begrænsninger, vi skal op på hjerteplan. Jeg ser nogle gange i mit arbejde med udvikling, at undertrykt vrede og manglende accept kan give problemer for kvinderne i underlivet og andre steder. Der kan de oplagre begrænsningen i haracentret, og det hæmmer dem i spontaniteten, livsglæden, skaberkraften, seksualiteten bliver hæmmet. Så er det så vigtigt at tænke på, at vi er gearet til noget mere, end det vi ser.

Jeg prøver at give jer både oplysninger, meditation, fremtidsaspekter og prøver at trække jer med ind i himmeriget, hvor jeg forløser skyld, sorg og frygt. Jeg prøver faktisk hver dag, at give jer det bedste jeg har, så vi kan opnå større ligevægt alle sammen. Tænk på jeres fødselsprocesser hver dag og det engagement vi har til livet. Nå min stemme den er lidt hæs i dag, undskyld.

Så jeg vil gi energi til jer her, hvor jeg siger fødslen i Betlehem, Jesus fødsel, der vil jeg overføre velsignet lys og energi til jer. Forestil jer at vi kan leve i himmeriget med hovedet i himlen, fødderne på jorden, og så kan vi arbejde med kærlighed i hjertet, det er lidt spændende.

Tænk på hvad vores hænder kan gøre, de kan give opmærksomhed og kærlighed, medfølelse og tillid. De kan gøre så meget, og nogen gange er det kun en håndsækning, der skal til, så er vi forvandlet igen, en håndsækning.

Så jeg giver jer alle lys, kærlighed og tillid. Jeg velsigner jer, vær åndelige, og kærlighedsenergien til I alle kan få en fantastisk god dag, hvor vi kan arbejde med de opladende energier. Jeg overfører velsignet lys og energi til jer. Prøv og tænke på at dybest set er vi alle guddommelige. Lad den guddommelige kærlighed strømme ud over menneskeriget og alle naturriger. Prøv at tænke på vi bygger en visdomsplanet, der er bygget op med kærlighed, tillid og ny forståelse. Jeg lader lys og kærlighed gennemstrømme jeres legemer til frigørelsesprocesser af gamle begrænsninger, bindinger, så I kan tage det nye liv i brug, få et nyt liv sat til rådighed, et nyt liv hver dag, et ny kapitel hver dag.

Så jeg ønsker alle en velsignet dag i dag og i al fremtid.

Det var så vores morgenmeditation her i dag, 16. oktober 2019, morgenmeditation nummer 396. Godmorgen til jer alle sammen. Kan I have en fantastisk god dag.

Det er så Peter L. Simonsen, fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen til jer alle sammen, og en rigtig god dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)