

Nr. 395 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 15. oktober 2019

Nøgleord: Antakaranaen, bevidsthedsbroen, mellem vores højere og lavere tankesind.

Godmorgen og velopstået. I dag er det tirsdag den 15. oktober 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 395, det er godt nok.

Så i dag vil jeg lige starte med at fortælle en smule ting til jer, som I måske godt ved i forvejen, men noget der kan være godt nok at blive repeteret lidt.

Se hvis vi nu virkelig gerne vil flytte os lidt udviklingsmæssigt, så er det godt at følge den her udsendelse morgenmeditationen, det vil være fantastisk godt at bearbejde stoffet, den undervisning jeg giver jer. Sæt noget mere tid af til det.

Vi kan sige, når vi arbejder med meditation, så når vi jo ind mod sjælen og den åndelige udviklingsvej. Når man begynder at gå på den, man bygger rent faktisk på Antakaranaen, bevidsthedsbroen, mellem vores højere og lavere tankesind. Vi kan sige, at meditation det er en fantastisk måde at frigøre sig fra sin personlighed på. Men noget af det der virker endnu bedre, det er at få de der åndelige energioverførsler jeg giver til jer, der kan jeg trække jer ud af hele gruppen på en gang, og ind i jeres højere bevidsthed.

Hvis I nu lægger noget mere tillid ind til det, og dukker noget mere op til darshan, så er det der, I kan frigøre jer endnu mere. I kan begynde at leve det liv, som vi får anvist på de indre planer. Men for at lave det og leve det så er I nødt til at snakke lidt mere om det, nogle af sine oplevelser, dele nogle af sine oplevelser med andre, men først og fremmest så kommer de i den gruppe vi går i, i den klasse man går i på skolen. Man gør simpelthen det, at man skriver sine oplevelser ned. Det er ligesom en klardrøm, der kommer i jeres bevidsthed, det skal man også skrive ned, fordi ellers har det ingen værdi. En klardrøm kommer fra jeres indre vejleder, jeres sjæl som kan se både fortid, nutid og fremtid.

Det er ikke sådan et afdødt familiemedlem, der fortæller noget, nej det er en helt anden videns mængde, der skal til, men i de åndelige energioverførsler jeg giver jer, der ligger den visdom også, I skal anvende. Men vi er nødt til at begynde og skrive det ned, fordi ellers kan vi ikke, vi kan ikke rumme det. Den udvidede bevidsthed den kan vi ikke bibeholde, fordi vi har kun vores fysiske hjernebevidsthed, den kan ikke rumme det, den kan ikke rumme højspændinger. Så når vi får højspændingsenergi ned igennem os, som er åndeligt oplyst, så er vi nødt til at skrive det ned, og synliggøre det på det fysiske plan idet I modtager tingene. Det er den måde, det virker på. Så vi kan sige, den der ting jeg kan formidle og kan give videre op og udvide jeres bevidsthed, det er det, der skal til. Så jeg er jo lige her for at hæve jordens bevidsthed, jeg har nogle år endnu til at arbejde med det i.

Efter den første plan jeg fik i Alperne, hvor jeg havde ni år til at arbejde med og udvikle jordens tarv på, det er sørme en begrænset tid, når man tænker på, hvor meget krig og ufred der er overalt i verden. Når vi arbejder som lysbærere, så skal vi formidle lys og kærlighed ind i menneskers verden, vi skal formidle det og give dem tillid og visdom.

Se hvis nu det var inde i jer, og I havde uberegnet, ubegrænset lagerrum, og ligesom man kan sige, der ligger et kæmpestort bibliotek, hvor man bare kan hente tingene i med det samme, så er det en helt anden sag, men i og med at biblioteket og tilgangen ikke er bygget op endnu, så er det vanskeligt at formidle. Det er derfor, vi skriver tingene ned, så vi skaber et nyt bibliotek på vores fysiske plan, på det jordiske plan. Det er derfor, vi gør det, og det er også derfor, man siger men vi skal ikke lægge modstand ind på at blive oplyst. Fordi lægger man modstand ind på det, så bliver det til irritation, selvkritik, afvisning. Man afviser det nye, som har en større oplyst end det gamle. Årsagen til man gør det, det er fordi, man har bindinger til sit gamle liv, hvor man siger, jamen den

er jeg ved at give afkald på, fordi der er et nyt liv, der skal leves i åndelighed, i sjælelighed, sjælelighed og åndelighed. Hvor det er det, det er det, man lever igennem, og det er det, man bliver, man begynder at blive mere sin højere bevidsthed end sin lavere bevidsthed. Det er den overgangsperiode, jeg sidder her i for at hjælpe jer hver eneste dag.

Vi ved jo, vi har mesterhierarkiet, de forskellige mestre som arbejder med stråleenergi, og stråleenergi er også forskellige bevidsthedsformer i udtryk. Vi ved jo, vi har syv legemer, og de lavere legemer skal afstemmes efter det indre liv. Vi ved, vi har chakraerne, og vi har, vi ved, vi har en masse gamle ting, der er lagret i chakraerne, mange gamle begrænsninger som skal frigøres. Det er et kæmpe stykke arbejde, vi er i gang med, men sådan er det jo, når man begynder at blive bevidst. Så kan vi jo se alle de ting, der skal frigøres, eller vi tror i hvert fald, vi kan. Men frigørelsesprocessen ligger jo også igennem alle de inkarnationer, man har levet i, så der ligger oplagring af gammel bevidsthed, som man kan læse i arkadiske optegnelser, og så sige jamen okay det her skal jeg så også lige have løst, og de her nye, nye opgaver hver eneste dag. Men det er vigtigt, at vi begynder at arbejde med det og begynder at udvikle os.

Så lad lys og kærlighed gennemstrømme jer. Nu har vi lige en her, en uge 43, en fem dages E. V. F. vi skal arbejde med. Det er klogt at tage så mange dage som mulig for at få den der indre opkobling, men prøv nu at se hvad I kan. Det står altid i kontrast til det, man skal gøre i sin personlige liv.

Hvis nu I mediterer på, I er lysbærer og giver adgang til de høje himmelsale. Vi har adgang, hvis vi kommer som sjæle, det er ikke mig, som stiller betingelsen, men der er bare det, hvis ikke vi er i vores sjælsbevidsthed, så kan vi ikke trænge ind i den højere bevidsthed. Så derfor er der jo det, at vi arbejder med alt for at begynde at blive sjælsstyret, så sjælen styrer personligheden. Så via den vej kan vi komme videre ind i de høje himmelsale, så lige her der kan vi begynde at iagttage, hvad vi skal frigøres fra. Vi kan også se glæden ved opstandelsen. Når vi hæver vores bevidsthed, så udvider vi vores kapacitet. Den forstand vi har lige nu og fungerer med, prøv at forstille jer, den kan køre ti gange hurtigere, eller hundrede gange hurtigere, hvor det er noget helt andet, der tager over. Så derfor vurderer vi altid ud fra den bevidsthed, man har nu og siger mange gange, at det er umulig, det er det også med det niveau, man har, det er jo derfor, man udvikler sig til noget andet. Vi udvikler os til at være sjæle, der er i fysisk inkarnation.

Så I prøver at meditere på, at vi er sjæle, vi skal tage hjertets energi med i brug, kærlighedsaspektet. I husker på der hvor vi er arbejder med den ubetingede kærlighed, prøv at finde sådan et sted inde i jer selv, og I ved, I arbejder med ren, ubetinget kærlighed, hvor der ingen følelsesliv er inddraget i det, I gør. Ligesom Gurli siger eller andre siger, jamen når jeg får energioverførslen, så har jeg ikke ord til at fortælle, hvad der sker, fordi det er en indre værens tilstand, man går ind i, og det er faktisk næsten umuligt at trække ned i sin dagsbevidsthed. Men man har jo så været der i den her ophøjede bevidsthed. Vores opgave er jo at træde ind i det hver dag, i den indre væren, ind i det indre lys, lys, kærlighed og forståelse.

Vi kan jo gøre det i dag, at vi ser for os selv, hvor vi ikke slår til, vi skal jo se, hele tiden se på vores delpersonligheder, vores modstandssider hvor vi ikke rigtig vil forvandle det og så sige jamen, vi står jo i den situation, vi er nødt til at have mere viden og mere energi, mere udvikling. En stor del af det I står overfor, det kan jeg hjælpe jer med, med det samme. Det kan jeg give henvisning på, hvordan vi gør det. Noget af det smukkeste vi kan lave, det er også at hjælpe andre mennesker, når de er i nød, giv dem noget hjælp. Vi kan tilføre dem noget energi og måske hjælpe direkte, fysisk også.

Men vi mediterer på, vi er solengle, vi er sjæle. Vi mediterer på, vi er ved at få adgang til de høje himmelsale. Og vi mediterer på, at det er det, vi ønsker, så skal man også tage ansvaret, med den indsigt man får og videregive indsigten. Opbygning af Antakaranaen er jo det, man får indsigt i, man går fra sin fysiske hjernebevidsthed op

i sin åndelige væren. Den viden der ligger imellem der, det er den, vi prøver på at nedfælde på papiret eller computeren og så sende det til mig, så vil jeg støtte jer yderligere, for at få det til at fungere.

Så jeg overfører velsignet lys og energi til jeres processer. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed. lys, kærlighed og tillid.

Jeg kan se tiden er gået. Godmorgen til jer alle sammen. Det var så i dag tirsdag den 15. oktober 2019. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed. Godmorgen til jer alle sammen, og jeg ønsker jer en velsignet dag.

Og det var Peter L. Simonsen, fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk