

Nr. 388 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 8. oktober 2019

Nøgleord: Vi har en uendelighed af muligheder.

Godmorgen i dag er det tirsdag den 8. oktober 2019, og vi skal have morgenmeditation nr. 388. Banko.

Hvad skal vi så arbejde med i dag, ja, når vi arbejder alle sammen, så arbejder vi i en form for stor gruppe meditation. Det ville være spændende, hvis man nu siger, at der hvor I bor og så ned til mig, der kan vi oplyse alle de sjæle, der bor i området. Det ville være spændende, hvis det var noget, vi kunne begynde at gøre. Alt det I kører igennem af områder, det begynder I at oplyse med jeres bevidsthed. Prøv at tænke på hvis I kommer fra Esbjerg og I kører med landevejen der, så siger I, at alle de sjæle I kører forbi, dem oplyser I med kærlighed, tillid og visdom, og I er bevidste om, at det kan lade sig gøre. Eller når Keld kommer, Malene kommer fra Hobro, se hvor store udstrålingsområder det kan blive med lys og kærlighed. Jeg tænkte bare på, at det kunne være helt fantastisk at bygge sådan et netværk op, eller fra Sønderborg eller hvor man kommer fra, Bredebro, Rømø, det kunne være spændende at få mange oplyste sjæle i funktion. Eller oppe fra Hanna af, prøv at tænke på når Hanna sidder hjemme og sender energi ud til alle dem omkring hende. Så bruger hun visdom, og det tager hun med på arbejde, når hun skal derop, lys, kærlighed og tillid, ny forståelse. Det kunne jo være lidt spændende at se, hvad hun kunne bidrage med, hvis man er effektiv. Det der er så vigtigt er, at når man kører frem og tilbage, kan man gå ind i en meditativ proces og ligesom have fokus på det indre liv i stedet for at have tanker til at flyve alle mulige andre steder hen. Prøv at tænke på hvis man kunne ensrette dem, ja det kunne være spændende, rigtig spændende. Nu begynder vi at tænke den proces.

Men nu hvis vi alle sammen tænker på, at vi er Solengle. Vi er Solengle, vi har ubegrænsede muligheder i vores bevidsthed. Kunne det ikke være sjovt at begynde at arbejde bevidst på at alle muligheder er til stede og mange flere muligheder end dem, vi kan fatte er mulige for os. Så tænk på at hvis vi er sjæle, der er på rejse hele tiden, vi er sjælsstyrede personligheder. Sikke et liv man kunne have så, ingen gnidninger, ingen modstand, ingen kritik, ingen utålmodighed. Sikke et liv man kan få så, når man har sluppet alle de gamle bindinger til sit gamle liv og siger, nu starter vi her, lige nu og helt forfra. Vi kan sige, man er blevet helt nulstillet, og så siger vi, at nu skal al viden bygges ind igen. Alt det man bygger ind, det er det, hvor man har opnået sjæls bevidsthed tidligere. Det er kun det, man bygger ind i sin bevidsthed, alt andet det lader man ligge tilbage. Kunne det ikke være fantastisk at lave sådan en proces, og så bygge det op fra man ligesom er som et spædbarn, kærlighedsbevidstheden ind i vore legemer. Jeg prøvede det engang med ganske almindelige ting, men det er væk, man kan ikke huske det, det er fuldstændig væk. Så skal man bygge alt ind med kærlighed igen i vores legemer. Prøv nu at forestille jer at man skulle have sådan en proces, og man ved jo faktisk ikke engang, at det er noget, der hedder sko eller andre almindelige ting. Det skal man først til at genopdage. Det er en lidt spændende proces, og den tager tid at bygge op. Men det er en spændende proces at bygge ny viden ind i vores bevidsthed. Begynd at arbejde med, byg med lys og kærlighed og tillid. Prøv at forestille jer at I bygger alle jeres gode positive egenskaber ind, og I ser alle de steder, I har omdannet jeres begrænsninger til skabende aktivitet, og forestil jer I kigger på jeres skema med delpersonligheder og ser udelukkende, hvad I har skrevet i jeres sjælskvaliteter og ser på selve processen der, hvordan I kommer til udtryk med sjælskvaliteterne. Prøv at forestille jer at det er kun det, I skal lave. Jo flere skemaer I har lavet, jo større erfaringsområder er der til stede. Er det ikke spændende at kigge på, og det tager man frem, og lister det ind i Solenglens bevidsthed. Er det ikke lidt spændende, man kan gøre det, og så kan man jo se, hvor omhyggelig man har været undervejs. Jo mere stof er der tilgængeligt, beriget stof af kærlighed, lys og tillid. Prøv at iagttage alt det I har bygget op indtil nu, og se på de uendelige muligheder alt det der kan udvikles.

Så hvis vi yderligere mere tænker på, at vi har solen i vores hjerter, vi har solguden i vores hjerter, vi har sollys i vores tankesind, et oplyst tankesind med ubegrænsede muligheder. Vi forestiller os, at vi kan gå ind i solen, i solbevidstheden. Forestil jer at der er en kæmpe bevidsthed i solen. Når vi i dagligdagen skal kigge op mod solen, så er det umuligt, fordi vi kan ikke modtage den store styrke, og lyset det blænder vores fysiske øjne. Forestil jer at I selv er den sol. Fordi vi har det samme lys inde i os som solen. Tænk på vi kan oplyse alt inde i os selv og for andre mennesker. Forestil jer I er lysvejen, I er solvejen. Og forestil jer ydermere at vi kan rejse med den samme hastighed, som solen udstråler lyset med, det er vores bevægelsesradius lige nu. Den samme hastighed lyset rejser med fra solen. Tænk på at det er vores bevidsthed. Forestil jer hvordan vi kommer ud mellem andre galakser, ud i andre mælkeveje, sikke en rækkevidde vi har i lysudtryk. Nogle gange kan det være godt at tage den frihed at fokusere lidt mere på helheden, og vi ved jo, vores sol er kun en lille del af noget, der er meget større endnu, meget større. Forestil jer at man kan rejse til solen Sirius, og man kan rejse ud i andre solsystemer. Selv om man ikke fatter, hvorfor man skal gøre det, så er det godt at vide, man kan gøre det. Ligesom I ser hvordan netværket er mellem solsystemerne, den samme opbygning har vi inde i vores legemer og i vores alleryderste celler ind i kærlighedsaspektet. Forestil jer vi har en væren stilstand, der kan række derud, opleve de her store afstande, meget større intelligens. Vi opdager, vi ikke har en fysisk krop mere men en æterisk, hvor vi kan rejse i tid og rum. Vi begynder at få en rumbevidsthed i stedet for. Nogle mennesker vil have en stor interesse for det her område at være i, andre vil igen sige, at der er mange steder her på vores jord, de kunne tænke sig at være, opleve naturen, være et med naturen. Og andre vil sige, vi har nok i at få styr på os selv. Der er mange universer at være til stede i, men det er godt, at have storheden inde i os selv, storheden. Tænk på hvis vi rejser inde i vores blodbaner i kroppen. Vi kan føre os helt ind være en del af vores blod. Vi kan rejse rundt inde i blodbanerne, opleve vores eget blod og energi, vores egne blodårer, og nogle gange kan man se de forkalkninger, der kommer inde i blodbanerne, og nogle gange ved vi, at forkalkningerne hænger sammen med et stivnet tankesind, og nogen gange er man bevidst om kommende sygdom, man kan se gennem blodet, og man er også bevidst om, hvordan man kan omdanne det igen til ren kærlighed, der flyder i vores årer.

Forestil jer vi er kærlighedsbudbringerne, vi bringer lys og kærlighed ind i vores bevidsthed på alle planer, vi bringer livet og kærligheden ud til de grupper, vi møder, de veje I færdes på. Forestil jer at Healerskolen er et område med ren kærlighed, ren tillid og visdom, og I virkelig kan få en opladning, hvor I kan trænge ind i jeres sjæls bevidsthed, åndelig bevidsthed inde i jeres guddommelighed. Forestil jer det er et åndeligt center, vi har her et center med ubegrænsede muligheder. Det, det drejer sig om, det er at videregive de indsigter man får af sjælelig art. Prøv at forestille jer I har et visionært syn og udtryk.

Der er mange niveauer i denne her morgenmeditation, der kan bruges megen tid til efterforsknings, og det er en god ide at gøre det.

Det var vores morgenmeditation i dag tirsdag den 8. oktober 2019, morgenmeditation nr. 388, og det betyder, at **vi har en uendelighed af muligheder, og det er vores nøgleord.**

Godmorgen til jer alle, jeg ønsker jer en fantastisk god dag i oplysthed og kærlighed.

Det var Peter L Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Kan I have en fantastisk god dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk