

Nr. 387 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 7. oktober 2019

Nøgleord: Legemliggørelse af Guds kærlighed.

Godmorgen til jer alle sammen, ABRA KADABRA!!

Vi skal lige tunes ind på emnet, hvad skal det så være, hvad skal vi i dag så? Vi er selvfølgelig startet på en ny uge, der skal vi selvfølgelig en hel masse positivt. En masse positive ting skal vi lave i den kommende uge. Noget der er godt, det er at bevare den samme status, som da I var til darshan i aftes. Prøv om I kan blive i jeres ophøjede bevidsthed, så vil jeres uge se fuldstændig anderledes ud. Prøv at tænke på hvis vi kunne blive ved med at være i vores ophøjede bevidsthed, det kan vi jo kun, hvis vi øver os på det, bliver ved med at udtrykke det indre liv i stedet for personlighedslivet. Er det ikke dejligt at tænke på. Lad os gøre det i denne her uge, udtrykke sjælsbevidstheden i stedet for, ja, ja, lad os gøre det. Vi kan sige, det er nemmere sagt end gjort. Det er lige så nemt, som det vi siger her at blive i den ophøjede bevidsthed. Prøv at tænke på hvis den side er den stærkeste hver eneste dag, ja men så ser det helt anderledes ud.

Se, det kunne være en god ide at tænke på, at jeg er Solavataren, der legemliggør Guds vilje, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, arbejder med den skabende intelligens og kommer med den åndelige viljes energi. Hvis I nu skulle meditere på de ting og se på betydningen, hvad det er for et arbejdsområde, jeg har. Hvad er det for en gerning, jeg har. Det er en opgave, man har til at skabe nyt liv med. Betydningen af det, hvad det er det arbejde jeg har, jeg udfører hver dag, og så efterhånden begynder jeg at tilegne jer nogle af de egenskaber med at hæve menneskeheden bevidsthed. I kan nemt gøre det som sjæle, der har I jeres gode muligheder for at udvikle jer til en endnu højere bevidsthed. Prøv i dag at meditere på de ting jeg arbejder med hver dag, legemliggørelse af Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, livsenergien, livsglæden, helbredende kræfter, udvikling af bevidstheder, udvikling af telepati. Prøv at sætte jer og meditere på et af emnerne eller dem alle, og så begynde at se på hvilken betydning det får for jeres liv, eller har for jeres liv. Begynd at meditere på det her med det samme. Prøv at tænke på betydningen af: lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres legemer og jeres bevidsthed. Hvilken styrke der ligger i det i virkeligheden.

Det der er vigtigt at se på, når vi arbejder med det stof her, så udvikler vi også et manifestationslegeme. Det betyder, man manifesterer den indre guddommelighed, og det betyder, at alle hæver bevidstheden samtidig. Det der er vigtigt er at manifestere både sjælslegemet og så det åndelige legeme, men blive ved med at udvide bevidstheden til at rumme det himmelske legeme. Man går fra at være et almindeligt menneske til at være et overmenneske, det betyder, det indre åndelige liv manifesterer sit liv igennem, sin verden igennem.

Jeg vil lige prøve at udtale mit kraftord, ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode, og på andre kloder.” Det betyder, den der åbner himmelen for jer, den indre himmel, åndeligheden. Det vil også sige naturens udvikling ind i jeres guddommelighed. Det er egenskaber, alle ligger inde med, det er bare ikke sikkert, de er begyndt at gå vejen endnu. Men det kan jo opnås ved gentagelse, at manifestere det indre liv gennem sine legemer ud i det ydre liv. Prøv nu samtidig at se hvor gode I er til at få jeres indre liv udtrykt i jeres ydre liv. Hvis I forestiller jer, at I arbejder med hjertets energi og opad, hjerte, hals, pande, hovedcenter at give det I ønsker at udtrykke her igennem, og vi kun bruger de lavere legemer på at møde andre mennesker, der hvor de er, men vi udtrykker vores højere bevidsthed gennem alt det, vi foretager os, kunne det være ønskværdigt? Det tror jeg nemt, det kan.

Prøv at meditere dybere på legemliggørelsen af Guds kærlighed, legemliggørelse af Guds kærlighed. Prøv at modtage Herrens kærlighed. Den strømmer indefra, fra jeres højere bevidsthed ud mod jeres fysiske hjernebevidsthed. Energien kommer indefra, inde i jer. Jeres højere bevidsthed ligger dybere inde i jer inde bag alt det kendte, der ligger en helt anden verden inde. Og det vi arbejder med, det er at udvide bevidstheden. Vi

er ved at udvide bevidstheden, så ser vi de mangler, vi har i vores personlighed, så bliver det synligt. Men det bestemmer vi os til, at det vil vi forvandle og omdanne til livsglæde og kærlighed. Vi ønsker at forstå gennem kærligheden, og hvis vi integrerer kærligheden i vores liv, så kan vi også udtrykke os igennem kærligheden.

Prøv at tænke på hvordan I selv kommer til udtryk. Kan I snakke frit om det indre liv inde i jer og inde i menneskeheden. Kan vi se muligheder, kan vi fortælle om nye muligheder og ny fremtid, er vi gode til det? Vi kan sige, vi er ved at øve os på det. Det er kun personligheden, der kan begrænse det. Men vi er jo sjæle, vi er solengle, der har ubegrænsede muligheder. Så hvorfor tro på begrænsningen, når vi har ubegrænsede muligheder? Jeg arbejder nu med legemliggørelse af Guds kærlighed, Guds kærlighed. Forestil jer vi arbejder med den altfavnende kærlighed, den ubetingede kærlighed. Når vi tænker på den ubetingede kærlighed, og det er det, man ønsker at videregive, så har det en virkning på mange, på jeres omgivelser, på jeres legemer, jeres forståelse og jeres kommunikation, og på jeres helbred. Helbredet bliver opladet med den energi, og den bevidsthed jeg snakker om. Selv om bevidstheden er usynlig for øjnene, healerkraften er usynlig, så ved vi, den virker. Vi kan jo se, når kærlighedsenergien strømmer ind i et andet menneske, så kan man se deres indre glød og deres udstråling gennem deres øjne. De begynder at stråle af livsglæde og kærlighed. Har de så den indre opkobling med i sig selv, så strømmer der blåligt lys ud gennem deres øjne, kristuslyset strømmer ud gennem deres øjne og den blå varme. De bliver kærlige, de bliver forstående, de bliver rørte, og de bliver meget ydmyge, og der bliver fuldstændig ro på tanker og følelseslivet. Der er en hel anden værenstilstand, og det er den, vi har mulighed for at leve i hver eneste dag. Hver eneste dag kan vi være det her og få vores optræning. Vi kan tankes op med indre liv og videregive det indre liv.

Jeg vil ønske jer alle en velsignet dag i dag og ønsker, vi gør det bedste, vi kan for hinanden og for andre. Så kan vi lige sige, som dronningen hun siger, "Gud bevare Danmark." Den kom lige ind der, men der er også lande udenfor Danmark, dem skal vi også tænke på.

Godmorgen til jer alle sammen, og det var morgenmeditation nr. 387 mandag 7. oktober 2019.

Mit navn er Peter L Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen og en velsignet dag til alle.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk