

Nr. 382 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 3. oktober 2019

Nøgleord: Prøv at meditere på Jeg er den, jeg er, jeg er skabt i Guds billede.

Godmorgen og velopstået. I dag er det torsdag den 3. oktober 2019, og vi skal have morgenmeditation nr. 382.

Jeg kom til at tænke en lille smule på her i dag. Tænkning kan være farligt, som Jan siger, det kan også være noget godt. Jeg kom til at tænke på, at vi er født med ubegrænsede muligheder, jeg synes, det er dejligt at vide, at vi er det, ubegrænsede muligheder det er vældig fint. Det vil sige, vi er født som sjæle og som åndelige mennesker. Som sagt er vi født med ubegrænsede muligheder, vi er jo som sjæle på de indre plan. Inden vi bliver født, der bliver det lagt ind, bestemmer man sig til hvilke handicaps man vil have, hvad man gerne vil lære igennem. Så man vælger en hel masse begrænsninger for at udvikle nye evner og kvaliteter. Dem vælger man ind bevidst for ligesom at få nytænkning ind i livet. Alle de ting de foregår jo på sjælsplan med sin indre vejleder hvordan og hvorledes, det skal være.

Så bliver man jo født i det fysiske liv, og så aner man intet om, at man har indgået sådan en pagt med sin vejleder, sin sjæl og de indre verdener. Inden man bliver født, der kan man se hele sin livslængde, og hvad man kan udvikle sig til, og det er med fuld accept. Men når man bliver født på ny i den fysiske verden, så er man ikke bevidst om det gamle, kodningen den ligger inde i himmelen. Kun nogle få enkelte mennesker er bevidst om det, det er dem, der er født med indre oplyst tankesind, de kan tage det med sig fra de ene liv til det andet. Men for det meste sker der jo det, at vores prægning i vores liv (det fysiske) det bliver allerede skabt i femårsalderen. Fra meget, meget tidligt indtil femårs alderen der har vi dannet vores mening om alting, vores opfattelse. Og den opfattelse, den bærer man jo videre. Den ligger sådan set som en grundenergi inde i os, og når vi så skal noget nyt og skal udvide bevidstheden, så er det mange gange det femårige barns bevidsthed, der skal udvides, og det stritter man jo meget imod, fordi alt i fremtiden kan være farligt, og det betyder så, at hvis forældrene har tænkt meget i begrænsninger, så er det også den bevidsthed, der ligger ved det nye barn. Vi ved jo, hvor meget prægning der er i at ligge i moderens mave, moderens stemninger, faderens stemninger alting kommer til at blive indkodet allerede i det ufødte barn i dets bevidsthedstilstand. Det jeg vil sige med det er, man har en ren bevidsthed helt inde bagved, så har man forskellige iklædninger af begrænsninger, man har fået senere. Når vi så skal udvide vores bevidsthed og skabe nye muligheder, så møder man måske sin gamle lærdom, og det vil så sige, at der kan der ligge mange begrænsninger i. Så tror man mere på begrænsningerne, end man tror på bevidsthedsudvidelsen.

Der er mange gange, man prøver at vise eksempler til folk for at lade dem se tingene fra mange forskellige niveauer for at få en større indsigt, det er et gode.

Jeg kan huske engang for mange, mange år siden, der stod jeg faktisk uden arbejde, og så havde jeg set, at jeg kunne jo nok få noget arbejde der og der, men det var uden for mit eget fag, fordi der var mangel på arbejde. Så jeg søgte ind på en limtræsvirksomhed, hvor jeg vidste, der var noget lagerstyring og noget truckkørsel. Så sagde de, at jeg godt kunne få jobbet, jeg skulle bare have truckkørekort først. Nåh men så måtte jeg erhverve sådan et. Så tog jeg på noget kursus i det og begyndte at studere det og fik noget teori puttet ind i hovedet. Og så synes jeg, at nu var jeg klædt på, nu kan jeg lige nøjagtig håndtere det her, det er bare rigtig godt. Så kom jeg så til at tænke på, da jeg gik det hele igennem, har du nu styr på det Peter? Ja det går godt nok. Så kom jeg lige til at kigge i teoribogen, så stødte jeg på et område. Det havde jeg overhovedet ikke beskæftiget mig med det her, kommer jeg op i det her, så er jeg dumpet, for det her ved jeg ingenting om. Nej, så må jeg studere det. Så satte jeg mig ned i haven og arbejdede med det i tre timer. Hvad kom jeg op i næste dag? Lige nøjagtig det jeg havde studeret de tre timer. Så havde jeg nu ikke givet mig til at se efter, om der var blinde vinkler i min bevidsthed, havde jeg ikke kigget på de ting, så havde jeg aldrig fået det truckkørekort, og så havde jeg aldrig fået det arbejde. Det betyder så, at når man klæder sig selv på til at kunne håndtere det, så kører det videre. Men

det var et chok for mig at se, at jeg havde nogle blinde vinkler. Hvis jeg havde fået stillet spørgsmål ind i det, så havde jeg været blank, og så vidste jeg, at jeg aldrig havde fået det arbejde, jeg skulle have. Så nogen gange når vi siger, at nu kører vi videre i vores liv, så skal vi tage det nye liv til os, vi skal udvikle os på alle mulige områder, fordi det er det, der er meningen med os. Der er mange gange, man siger, at når man har nået et mål, så siger man, nu ligger man på laurbærrerene her, man har nået målet. Der er bare det i det, at når man når et mål, så er der altid en ny opgave til os bagefter. Vi bliver iscenesat af sjælen, vores højere bevidsthed, så er der noget nyt, man skal lære, og den måde man kan se, man skal lære det på, det er, at man møder en begrænsning først, og den begrænsning skal man overvinde. Så vi skal kæmpe hele tiden for at udvide bevidstheden, men vi skal have tillid til det, tillid til at forsynet vil det bedste for os. Det betyder igen, når vi har ubegrænsede muligheder så lad os begynde at tage dem, glæde os over at man kan være positiv.

Nogle mennesker er meget udadvendte, nogen er meget indadvendte, og det er jo sådan en blanding, man har måske fra den indre kodning fra barndommen. Men det der er vigtigt, det er ikke at være angst for fremtiden. Tænk på I er sjæle. I sjælsbevidstheden ligger der ubegrænsede muligheder i forhold til personlighedsopfattelsen. Så jeg vil jo gerne, vi tænker på, at vi er faktisk vindere hver eneste dag. Vi kan få nogle nye kompetenceområder hver dag, og det er jo sådan set rigtig dejligt at tænke på. Men de her gamle bindinger og mønstre, det er dem, vi skal af med, det er dem, der ligger og styrer det hele. Prøv nu at have tillid til at I kan forvandle det. I har jo magien inde i jer selv. Vi arbejder med hvid magi hver dag og siger okay mange gange. Når man udvider sin bevidsthed ud over det normale, så oplever man en kort periode, man ikke har styr på det. Lægger man så en membran ind, mellem det der begrænser en og det nye, membranen det er tillid. Lægger man tillid ind, så sker det lige pludselig, at man har udvidet sin bevidsthed, og så er man endnu mere klædt på, end man var før.

Tillid nu tænker jeg igen på det åndelige barn, vi har født på regnbuebroen med mange intelligenser i sig, minimum syv intelligenser. Prøv at tænke på hvor meget kreativitet der ligger til os, ubegrænsede muligheder. Lad os nu bruge de ubegrænsede muligheder der er til os og sige, at det er den verden, vi vil leve i. Mange mennesker siger, jeg er ikke rigtig parat til det nye endnu, jeg tør ikke rigtig tage det job der. Det vil sige, mange gange ligger man energien fra sig i stedet for at tage den hjem, tage energien hjem til sig selv igen og begynde at arbejde med kærlighed, tillid og visdom. Jo mere vi handler med det, jo mere usårlige er vi. Vi kan ikke blive sårede på samme måde, som når man er i sin personlighed. Vi skal jo tænke på, hver eneste dag er en fornyelse så lad os følge med strømmen, lad os leve i nutiden og i fremtiden. Det der er vigtigt, det er ikke at leve i skyggen af jer selv, men sige oh vi tør godt springe ud i de nye ting. Det kan være, der kan komme så meget glæde ind i vores liv, som vi ikke havde før. Lad os glædes over fremgang, tag imod fremgang med kærlighed.

Jeg vil gerne, I fokuserer på jeres hjerter, på kærligheden i jeres hjerter, så sig: ”Jeg er den, jeg er, jeg er den, jeg er, jeg er skabt i Guds billede, jeg er guddommelig.” I guddommelighedsbevidstheden er der ingen begrænsninger, der ligger den altfavnde kærlighed i stedet for. Prøv at meditere på ”Jeg er den, jeg er, jeg er skabt i Guds billede, jeg er guddommelig, jeg har ubegrænsede muligheder, og de ubegrænsede muligheder vil jeg videregive til andre.” Det er en kraftkilde, der løfter og fornyer. Men de nedbryder også alle de ting, der begrænser os og omdanner og forvandler det til fuldkommenhed. Så lad os være der og meditere på at vi har ubegrænsede muligheder. Når vi har troen og tilliden til det, så er det det, vi er. Og vi mediterer på, at vi har ubegrænsede muligheder, og vi er den, vi er, og vi er skabt i Guds billede, vi er guddommelige med ubegrænsede muligheder, og de ubegrænsede muligheder, det er det, vi tager med ud og viser andre mennesker. Det der er det allervigtigste, det er at hvile i sit indre liv, i sit hjem. Det indre liv det er ens hjem.

Jeg vil gerne lige sende energi til Gurlis barnebarn, livsenergi, livsglæde og kærlighed, og det vil jeg sende til alle de mennesker, der er ved at blive født på ny ind i deres sjælelige åndelighed, så processen bliver lettere. Jeg giver jer livsenergi, kærlighed og tillid, og jeg er jo hos jer alle sammen. Det guddommelige inde i jer passer på

jer. Så vi kan jo sige, at i de ubegrænsede muligheder der ligger der en beskyttelse i, til os fordi de er ubegrænsede, der ligger en oplysthed, som overgår al forstand. Lad os anvende det. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres legemer, jeres hjerter. Prøv at forestille jer at kroppen bliver oplyst med lys og kærlighed og længslen ind mod det indre liv, lad os udtrykke vores guddommelighed, forestil jer at det er blandet sammen, det er solbevidstheden, det betyder, at solbevidstheden er i vores hjerter. Livet er inde i os, og vi videregiver det liv og kærligheden til alt det, vi møder. Det betyder, at den indre væren det er bærekraften. Det vil sige, hvis der er noget, der er uforudsigelig, så har vi svar på det alligevel, fordi vi er guddommelige. Læg nu kærligheden ind i jeres liv, kærlighed, tillid, visdom og vær nu lykkelig hver eneste dag.

Jeg ønsker jer alle en velsignet dag, også i dag, også i morgen, det er torsdag den 3. oktober i dag og morgenmeditation nr. 382. Godmorgen til jer alle sammen, jeg ønsker jer en pragtfuld velsignet dag. Det var Peter L Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Hå en god dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk