

Nr. 381 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 2. oktober 2019

Nøgleord: Alle har brug for fornyelse til nytænkning og i sjælsbevidstheden.

Godmorgen, godmorgen, i dag er det onsdag den 2. oktober, og vi skal have morgenmeditation nummer 381, og vi er så heldige, at det er en E. V. F. dag, tænk på hvor dejlig det er en skønne, skønne dag.

Se nu når vi sådan går lidt fremad i livet, så er det vigtigt, vi kan bruge vores kreativitet. Kreativitet, hvad er det for en størrelse at være kreativ? Det er jo at arbejde med sin skabende intelligens. Det er jo den energi, jeg kommer med til jer, som jeg gerne vil have jer til at bruge. Jeres evner og kvaliteter. Se, der er altid det, at når man går videre i livet, det er, at man skal være åben for muligheder, for at udtrykke det guddommelige inde i os selv. Vi skal jo tænke på, at den energi der har skabt os, den energi har også en mening med os, den vejleder os derhen, hvor vi skal igennem. Vi skal se på alle de problemer, der dukker op. Det er muligheder for forvandlinger, for forvandlinger. Tager vi muligheden, flyder vi med strømmen, eller vil vi bevare vores gamle koncept? Vi kan sige, de gamle koncepter vi har haft, der er opslidt for lang tid siden, vil vi starte med og anvende det, når vi skal lære noget nyt? Hvis vi vil bruge det gamle koncept, så har vi faktisk tabt, fordi så har vi ikke åbnet for mulighederne for forandringer. Vi skal tænke på, den kraft som har skabt os, det er også den, der fører os videre frem i livet. Men det er vigtigt ikke at lægge modstand ind, modstand på det nye. Det der er vigtigt, det er at slippe bindingerne til det gamle, den gamle måde at opfatte tingene på, det skal vi til at ændre på. Jeg vil give jer et eksempel.

Der er en kvinde, for mange år siden der kom til mig, hun havde så forfærdeligt ondt i hendes håndled og i hendes hænder og hendes arme, og efterhånden så var det ved at brede sig overalt i kroppen.

Så siger hun til mig, at det kunne hun ikke leve med det her, og det blev hun ved med at sige. Så siger jeg til hende, det du siger til dig selv, det er, at jeg er ved dø, at jeg ønsker at dø, sagde jeg så er det, det du siger til dig selv. Når du siger, jeg kan ikke leve med det, jeg kan ikke leve med det her. Så siger jeg til dig, du fortæller hele tiden din krop, du er ved at dø, at du vil dø, er det det du ønsker. Nej hun kunne bare ikke leve med det. Så kom jeg lidt til at kigge på, anvendte clairvoyancen til at sige, hvad kan du ikke leve med? Så fandt jeg ud af, hun var blevet ældre end hendes mor, og det kunne hun jo ikke være bekendt at blive ældre end sin mor. Det kunne hun ihvertfald ikke leve med, at hun var ældre end sin mor, og det vil sådan set sige, at jamen, det kunne man ikke blive, fordi sin mor det var sin vejleder og overlever man sin mor, jamen så går sin verden i stå, i stykker. Det var hendes overbevisning, og den overbevisning var det, der satte sig ind i kroppen, så hendes bevægelighed i arme og sådan nogle ting det gik i stå, fordi hun synes, det var forkert at blive ældre end moderen.

Så hvis jeg ikke lige kunne anvende den bevidsthed der min kreative bevidsthed, jamen så kunne vi jo ikke få hende videre i livet så. Så var jeg nødt til at ridse op, alle de muligheder hun havde, så leve de nye muligheder, men det var jo meget svært at gøre det, fordi det kunne hun jo ikke leve med og komme videre i hendes liv. Hun havde kodet sig ind til for lang tid siden, at hun skulle gerne dø i hvert fald senest på samme tid som hendes mor, hendes mor var død. Prøv og se en overbevisning her.

Så når vi går ind i nye forhold på alle mulige måder, så er det vigtig og slippe bindinger til det gamle, lad det nye fungere. Hvis det skete til møder, store beslutninger, gå ikke ind i beslutninger med jeres gamle tankemønstre. Vi skal have bygget et nyt tankesæt ind, der er baseret på kærlighed, på jeres guddommelighed, på jeres sjælsbevidsthed. Det er det, der skal være grundenergien. Grundenergien skal være kærlighed, tillid, visdom. Hvis vi skal ind og lave nogle store møder, store forandringer, det kan vi kun gøre, hvis vores selvværd er i orden. Selvværdet, det betyder sjælsbevidstheden er til stede. Hvis man bliver fristet til at køre det gamle

liv, så kan man ikke udføre tingene. Det der er vigtig hele den ene side, jamen jeg har fornyet mig, jeg er ved at gøre noget andet, jeg tager et andet livsafsnit ind, det nye livsafsnit skal være baseret på en guddommelig udtryk. Og det der siger, at jeg giver jer jeres muligheder for at udvikle jeres sjælelige og åndelige evner, det er det udtryk, som I er skabt til at arbejde med. Så kan man så sige igennem sin personlighedsopfattelse i de gamle låsninger, det er den, man skal give slip på. Og der er så mange mennesker, de siger, ja vi vil faktisk hellere dø end ændre på vores opfattelse, vel vidende at evolutionskræfterne bærer videre fremad og trækker alle de gamle begrænsninger op til overfladen, fordi de skal forvandles til at skabe nyt liv med og ny forståelse og ny udvikling.

Det er simpelthen en plan, der ligger i at hæve klodens bevidsthed, og det der er vigtigt, det er ikke at stritte imod hele tiden, men så sige jamen okay, nu tager vi den lærdom til os, vi tager den visdom til os og så begynde at anvende den i dagligdagen. Det er det, der giver fremgang, fremgang og foranderlighed. Vi skal videre, vi skal bygge i det nye koncept ikke i det gamle.

Når man har sluttet et afsnit, så slut det endeligt men se på det med gamle minder, men se på det som en positiv livsafsnit, et afsnit der var slut, og nu kører vi videre i et nyt koncept.

Så kom vi derind til det, hvor vi arbejdede med i går, det åndelige barn, det åndelige barn på regnbuebroen, man kan både have det i bunden af broen, og man kan også have det midt på broen.

Forestil jer sådan en regnbuebro, den går over i en flod, så man kan gå op ad regnbuebroen, og vi kan sige, de forskellige farver der ligger i broen, er forskellige bevidsthedstilstande, som det åndelige menneske fungerer igennem. Det vil sige, at man udvikler sin åndelighed og sin sjælsbevidsthed som udtryksform, og så kan vi sige, som vi snakkede om tidligere, hvor vi anvendte solen som udtryksform. Vi kan huske, det er ikke så lang tid siden, vi har mediteret på himmel, eller på øh, på nordlysuen, stjernehimlen på ind, selve på indvielsesvejen, med solen som udtryksform, det har vi lige arbejdet med for nylig. Hvis vi tager det mere til os i dagligdagen og begynder at leve det, så lever vi mere i kontakt med sit indre liv, og så får sit indre liv ligesom en udtryksform.

Vi skal jo tænke på, at vi er alle sammen celler i Guds bevidsthed. Vi er små celler i en større bevidsthed, men alligevel så er vi skabt til at kan udvikle på sigt et solsystem, fordi vi har de guddommelige egenskaber i os, og så kan vi sige, ej Peter nu er du sgu lidt for langt ude. Men prøv nu og tænk på hvilken bevidsthed der ligger i for eksempel i en tomatfrø. Tænk på man sår et frø, der vokser op til en tomatplante, og så se på hvor meget, hvor mange tomater der kommer på den i sådan, i sin levetid, og hvor mange kerner der er i sådan en tomat, sikke bevidst der er, sikke en intelligens, det er helt utroligt. Men det er altid noget med befrugtninger, og det man bliver befrugtet af, det er helligåndsenergien. Helligånden befrugter alting, og Helligånden er den skabende intelligens, det er da dejligt at tænke på, hvor enkelt det er.

Jeg fik lige her en sms, lige inden vi skulle starte, og det betyder, at en del af vores morgenmeditation det er at sende livsenergi og livsglæde ud.

Så Gurli hun havde et barnebarn, et nyfødt barnebarn. Hun havde, nej hun har, må jeg hellere sige, et nyfødt barnebarn, der er på intensiv, der synes jeg lige, vi skulle sende livsenergi og livsglæde til og lys og kærlighed til både barnet og familien, så de kommer ind i den indre væren lad os lige gøre det et øjeblik. Vi skal huske, livsenergien og livsglæden er til stede inde i os, inde i os alle sammen. Jeg giver livsenergi, livsglæde og kærlighed til det nyfødte barn. Vi tænker på Gurli, hendes barnebarn og hendes familie, det gør vi lige nu. Så jeg overfører livsenergi, livsglæde og kærlighed til det nyfødte barn, til Gurli og Carsten og familien. Og idet jeg laver processen, der kan jeg mærke min ydmyghed, og min kærlighed vokser. Ydmyghed, kærlighed, tillid. Prøv at tænke på livsglæden, livsenergien. Prøv at tænke på de muligheder vi altid har. Prøv at tænke på vi kan arbejde med forvandling og magi, det er inde i os. Så jeg overfører energi her igennem pandecenteret, hovedcenteret og hjertechakraet til det nyfødte barn.

Og samtidig med, så overfører jeg til alle, til alle jer hvor der for nylig er skabt et indre åndeligt barn inde i jer. Nu hvor I går på himmelbuen, og jeg som Solavataren legemliggør et åndeligt barn inde i jeres bevidsthed. Jeg oplevede også selv for nylig, et åndeligt barn der blev skabt, et åndeligt barn til at legemliggøre Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys. Jeg legemliggør Guds kærlighed inde i jeres bevidsthed, inde i jeres aurafelt, i jeres hjerter. Jeg lukker op for livsenergien, livsglæde, glæden ved at leve hver eneste dag. Man lever hver eneste dag i kontakt med sit indre liv. Man går på arbejde, så er det en livsglæde at gå på arbejde, fordi man er ved at udtrykke det indre liv, som ligger i alle mennesker nemlig kærligheden. Prøv at lade kærligheden vokse i jeres bevidsthed. Husk det er den, vi tager med ud i det nye liv, lad det nye liv leve, ikke trække fortiden frem eller lade jer begrænse af fortiden. Alle har brug for fornyelse til nytænkning og i sjælsbevidstheden. Prøv at være bevidst inde i jeres hjerter, inde i jeres indre krop, jeres væren, et indre liv. Forestil jer selv her I går på regnbuebroen, og måske bærer på jeres egen åndelighed, jeres nyfødte åndelige barn som kun kan få næring igennem jeres kærlighed og jeres åndelighed. Jeg kan tilføre jeres børn energi hver dag, og det gør jeg med glæde, overfører velsignet energi til jer og lader ny kreativ bevidsthed udfolde sig jer, udfoldes i jeres bevidsthed.

Når I lytter til morgenmeditationen her flere gange, så vil I blive opladet, opladet med livsenergi, kærlighed, kreativitet, sjælsbevidsthed og åndelig bevidsthed. Så lad os gå fremad og leve et nyt liv, slip begrænsningerne, slip fortiden og lad os leve en ny tid, lad os køre her i nutiden i stedet for i fortiden.

Godmorgen til jer alle sammen, og jeg ønsker jer en velsignet dag.

Mit navn det er så Peter L. Simonsen, fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen, godmorgen til jer alle sammen, og have en fantastisk god dag.

Så jævnlig send energi til jeres små børn inde i jer og til Gurlis barnebarn. Kan I nu have en god dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk