

Nr. 379 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 30. september 2019

Nøgleord: Åbner I jer for kærligheden, eller lukker I af for den.

Godmorgen og velkommen. I dag er det jo så mandag den 30. september 2019, morgenmeditation nummer 379.

Se, æh, jeg kom sådan til at tænke på nogle ting, i går da snakkede vi om indre og ydre vejledere. Set fra Hierarkiets side der finder man nogle gange nogen mennesker, som man kan se igennem deres karmiske opgaver, at de er sat til at løse de opgaver, som de er gearret til, og for at hjælpe det indre Hierarki frem mod Hierarkiets mål realisere Guds plan. Det vi sige, når man har muligheden for at gøre det, så sker der oftest det, at de mennesker er meget sårbare i sig selv, fordi de er sensitive, og sensitiv betyder ikke, at det er en begrænsning. Det betyder, det er en ny mulighed for at tør åbne sig endnu mere ind mod universet.

Det jeg ser mange gange, det er at Hierarkiets mestre kan vente i dagevis, ugevis, somme tider månedsvis på, at den de kontakter vil vende blikket indad. De lader være med at gøre det, det vil så sige, at der ligger muligheder til de enkelte mennesker, store muligheder, stor fremgang i deres liv, som man siger nej tak til, og det vil så sige, hvis man kan kigge frem og tilbage i inkarnationsforløbet, så kan man se de store muligheder. Der kan også være, der ligger nogle specielle arbejdsopgaver, som kan udvikles på bestemt måde, som man er gearret til og kan udvikle, fordi tiden passer, tidens tand passer, så er det vigtigt at tage sådan en opgave.

Se vi har hele tiden vores højere bevidsthed, som prøver hele tiden at videregive informationer til os, fordi der er jo det, at hvis man har bedt tidligere om hjælp, så får man hjælpen på stedet, så vores højere bevidsthed siger ikke, ja nu skal jeg lige finde ud af, om jeg har tid til at give det eller ej, den giver det på stedet. Men i sin personlighed der har man den indstilling, man er ikke, æh, man siger, jamen jeg kan godt lukke op for det indre liv, men det skal være, når det passer mig, siger personligheden, fordi personligheden ønsker måske ikke fremgang, men bliver ved med at dvæle i det samme problem år efter år, også selv om det ligger muligheder for fremgang. Så det der med at tage, modtage fremgang, det er et problem for mange mennesker, fordi de tør ikke åbne sig for kærligheden. Så det kan være store muligheder i en anden livsform, som er bedre, end det man havde før. Prøv at tænke over det. Åbner I jer for kærligheden, eller lukker I af for den? Når jeres vejleder ringer, åbner I for muligheden, og kontakter muligheden igen? Der kan blive ringet på den måde, fysisk ringning, men der kan også ske det, at der kommer en smerte eller sygdom. Det er fordi, så er det et kald igen, på at sige jamen nu skal du åbne for din højere bevidsthed igen, og videregive den information du er ved at blive udviklet til.

Se jeg kan huske der førhen, tiden for en del år siden, jeg var nede i bjergene, i Alperne, der fik jeg en indsigt i, hvordan og hvorledes vi skulle arbejde med at hæve menneskeheds bevidsthed, og jeg fik et vist antal år til at løse det i, og jeg syntes, at ni år det var mange år, men det er det jo ikke. Lige pludselig så er de ved at være gået, og så kan jeg kigge tilbage på og sige, hvor meget har jeg fået løst? Jamen så kan jeg sige ikke nok endnu, slet, slet ikke, fordi jeg skulle jo arbejde med at løfte sjælene op imod det guddommelige og ud mod, ind mod deres åndelighed. Men jeg sagde jo ja tak til opgaverne, fordi det var det, jeg skulle.

Så jeg kunne godt tænke mig, at hvis I begynder og tænke mere på og sige, ”jamen vi kunne godt åbne os for større muligheder.” Det vil være en god ide ikke starte med at lægge en begrænsning ind, og så sige ”jamen jeg er ikke helt parat endnu, jeg har ikke helt tid til det.” Prøv at tænke på alle de begrænsninger der ligger først. Prøv at tænke på, når man vil give folk noget, der er bedre, større muligheder end det de har, prøv at tænke på hvad man modtager det med, og hvordan man videregiver det. Så det er godt nok at få noget blødhed og kærlighed ind i livet, en kærlig forståelse af det man skal udføre. Nogle gange bruger man spontanitet og livsglæde for ligesom at forcere nogle ting. Der er nogle gange, man siger, jamen man kunne godt gøre det mere

smart, men det er jo ikke altid, at man siger, man tager det hele med på en gang, men der er nogle delelementer for at udvikle de forskellige sider i en selv.

Da jeg fik de der indsigter nede i bjergene, da var jeg jo stadigvæk healer, arbejdede med clairvoyance, arbejdede med menneskehedens udvikling, men jeg fik nye evner sat til rådighed, og de evner kom indefra, inde fra min ophøjede bevidsthed, så blev de sat ind, ind i mig, fordi man havde set, jeg vil, jeg ville godt arbejde for, målrettet for hierarkiet og for det guddommelige inde i en selv. Jeg ville godt, og jeg vil have lagt offerviljen ind, hvor man siger, jamen nu giver vi alt for alle mennesker, så de kan løfte deres bevidsthed. Det vil sige, alt blev lagt ind også sit helbred, så det var sådan set en overvindelse i sig selv at gøre det. Okay.

Senere hen så fik jeg ind, eller blev jeg så nulstillet på et tidspunkt, som det hedder, hvor man ligesom bygger tingene op total forfra. Det gjorde jeg sammen med nogle søde mennesker, jeg var på ferie med, Helle og Dan. I Østrig fik jeg lige en nulstilling, så skulle jeg til at bygge alting op igen, alt var slettet, alt skulle bygges op på ny måde. Og det er jo mærkeligt at leve et liv hvor alt forsvinder, alt skal bygges op igen. Så det betød så, alt skulle bygges op med kærlighed igen. Senere hen havde jeg nogle voldsomme rygsmærter, der varede ved i tre uger. Jeg vidste aldrig, hvornår de ville holde op igen de her smerter, men det var, fordi jeg skulle have nye indsigter, nye muligheder for at lave større tjenestearbejde.

Jeg sad her, jeg lå her en dag nede på min briks hernede og fik en healing, og der fandt jeg ud af, at jeg var en Avatar. Det vil sige at igennem en indre bevidsthedsudvikling, udvidelse, så begyndte jeg at se de beføjelser, der lå i det. Så det vil sige, at når man åbner sig for kærligheden, for muligheden, så kan der komme ny bevidsthed ind, og de muligheder vil jeg gerne give jer alle sammen, og så sige jamen det vil være en god ide at åbne sig for kærligheden, tilliden, visdom. Man kan jo altid se på sig selv, om man nu gør det.

Se jeg ser nogle gange, at de mennesker som har alvorlige sygdomme, de passer meget på sig selv og deres egne gamle sårede følelser, hvor det er svært for dem at tage nyt liv til sig. De afviser det nye, men kører den gamle plade igen. Det nye af nye fornyelser det er sjælens hensigt, der fornyer dem.

Se man har jo det, at man kan lægge nogle, ønsker ind, og de ønsker de kan faktisk blive opfyldt på stedet, men man kan også have et lager af uønsket, eller man kan sige, ønsker som aldrig blev opfyldt. De ønsker som aldrig blev opfyldt, det er også fordi, vi ikke har modtaget, tør ikke modtage udvikling.

Jeg kan huske, vi har det, der hedder vildfarelsens bjerg og visdomsbjerg, så har man også noget, der hedder uønsket behov, der ikke bliver opfyldt, men man kan sige, de ting man beder om, sker ikke. Men hvis vi nu lægger kærligheden ind imod det, så vil tingene ske, idet udviklingen sker i, som sjælen kan komme igennem med. Vi har virkelig meget at hente hver dag.

Når vi tænker på vores verden og vores klode, så kan vi se, det løber simpelthen så stærk, så stærk, hvor det er vanskeligt for os at følge med. Jeg tænker på hver eneste dag, at jeg skal ned og tanke bilen, eller når jeg skal ned og tanke bilen, er der olie nok, kan der blive ved med at være nok i det kæmpeforbrug, vi bruger af hele tiden. Man tænker sådan på, eller jeg tænker mange gange på, at de her goder, de må da holde på et tidspunkt, når vi har fået tømt jordens ressourcer. Så jeg vil gerne, at vi begynder og tænke lidt mere på at modtage kærligheden og videregive kærligheden. Modtag den altfavnende kærlighed og videregiv den uselvisk.

Er man i sin ophøjede bevidsthed, så er det helt enkelt det her, jeg siger, men er man i sine følelser, sin personlighed, det er der, man lægger afstand ind, selv om man kunne få muligheder, som man ikke havde før. Tænk på nogle gange er der muligheder for også i jeres liv at gøre noget andet, hvor den indre livsglæde er til stede i alt, hvad I foretager, den indre livsglæde og tilliden. Prøv at tænke på når der er mildhed i jeres tanker, mildhed i jeres bevidsthed. Tænk på hvis vi ingen formål har, og så siger jamen jeg lytter til det, jeg gør det på stedet. Det der er vigtig, det er at tør tage imod fremgangen. Hvis vi ikke tør tage imod fremgangen, så har vi

valgt tilbagegangen. Så jeg ønsker, alle tager imod fremgangen. Prøv at tage imod fremgangen i tillidens klare lys. Responder på mesterens opkald og nogle gange skal der en voldsom sygdom til, for at man vil lytte indad igen, det er mærkeligt at tænke på. Nogle gange kommer der meget modgang. Prøv at kigge på mange gange, hvor mange gange I har haft muligheder til at udvikle jeres evner, jeres sjælelige åndelige evner, arbejde for at hæve menneskehedens bevidsthed. Det her det er jo ikke en dommedagsprofet, jeg giver her, det er bare at sige, kan vi modtage kærligheden? Det tror jeg, I kan.

Prøv at være til stede i jeres hjerter, og prøv at lytte til hvor mange gange jeg har givet jer en positiv udtagelse, og se om I ikke vil modtage den. Vi har alle muligheder lige her for fremgang, fremgang i tillidens lys. Prøv at tænke på man, nogen kan, kan se både nutiden, fortiden og fremtiden. Det vil sige, man står på bjergets top, har frit udsyn, både i det indre og de ydre verdener. Det er uforståeligt for personligheden, men det er en oplyst sandhed på sjælsplanet. Vores opgave i dag, det er at modtage kærligheden og få indre glæde og indre spændingsfelt, der er fyldt op med tillid, visdom, medfølelse og tolerance. Tag imod fremgangen. Det der hører med til morgenmeditationen i dag, det er faktisk det hele. Prøv at lade det være i jeres bevidsthed i dag, udforske det I laver, kig på det som en forsker der er ved at udvikle nye evner og kvaliteter.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer allesammen og ønske jer en fantastisk god dag. Prøv nu at tage imod kærligheden, tag imod fremgangen, og anvend tillidens lys til at forstå med. Godmorgen til jer alle sammen. Og det var så Peter L. Simonsen, fra Healerskolen i Sønderjylland. Hav det rigtig godt, hej.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk