

Nr. 375 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 26. september 2019

Nøgleord: Vi arbejder med den ubetingede kærlighed, den altfavnende kærlighed.

Godmorgen. Godmorgen. I dag er det torsdag den 26. september 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 375.

Så i dag der vil vi arbejde med noget så enkelt, så enkelt, som hedder guddommelig kærlighed. Hvis nu vi tænker på, at vi alle er guddommelige, og vi arbejder med legemliggørelse af Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, livsglæden, sindsro.

Hvis nu vi tænker på, at vi alle er guddommelige, så betyder det også, at vores selvtillid er i orden, selvtillid. Det er vigtigt at tænke på, man har selvtillid, fordi selvtillid er en guddommelig egenskab. Se når vi arbejder med selvtillid, så er livsglæden tilstede, man ved, man kan realisere de ting, man har besluttet sig til, fordi man har selvtilliden. I selvtilliden der ligger det modsatte af det, der hedder personlighedens bindinger. Tænk på hvor mange gange man er bundet til sine begrænsninger. Man skal arbejde med frigørelse i sine begrænsninger, men ligger man i den indre selvtillid, kærligheden og tilliden, så får man alting til at fungere, fordi så ligger man i sin guddommelighed. Tænk på det indre væsen inde i jer er det guddommelige. Vi skal prøve at fjerne de hindringer, der ligger i vejen for og realisere det guddommelige liv, og det er så der, man kommer til at se på sine sårede følelser, hvad for nogen oplevelser der ligger tidligere. Der kan ligge, endda, oplevelser der ligger skjult for en i barndommen, som lige pludselig dukker op til overfladen, som har styret en rigtig, rigtig længe, mange år, der styrer ens tanker og følelser. Man er ikke bevidst om det, men det kan nemt være nogle ting, der ligger.

Prøv at tænke på mange gange man måske skulle lave lektier i skolen, og man ikke rigtig har gjort det, jamen så kan man få skyldfølelse, utilstrækkelighed, afmagt. Prøv at tænke på hvor mange gange man kommer til at føle sig helt forkert, fordi man kunne have gjort det anderledes. Nå men der kan ligge så mange prægninger tidligere, og de prægninger de kan så blive ved med at ligge længere oppe ad livet. Men det er vigtigt at begynde at tænke på, at vi er guddommelige, så vi skal sige, at det guddommelige liv vi har inde i os selv, den altfavnende kærlighed den rummer det hele. Det betyder, at hvis nu vi arbejder med selvtillid, så arbejder med selvforglemmelse af sin personlighed, selvtillid, det er så vigtigt, at det er bygget op.

Det betyder, man kan nå ind til andre mennesker, der hvor det ellers var umuligt igennem selvtillid og kærlighed. Når vi anvender kærligheden, så bliver vores fjender faktisk til vores venner, fordi det er kærligheden, der bærer over med alting. Så i kærligheden ligger der overbærenhedens lyset. Hvis nu I kan bygge selvtilliden op til det, jeg siger til jer, prøv at sige ”jamen ok, jeg kan godt trække kærligheden ind i mit liv, jeg tør godt.” Mange mennesker har besvær med at trække kærligheden ind, for de tror ikke på sig selv. Mange mennesker går alene, fordi de tror på begrænsninger i stedet for at tro på kærligheden, så lad os starte med kærlighed, tillid og sindsro. Men tænk hele tiden på at det er kærligheden, kærligheden er det guddommelige, når I tager kærligheden til jer, så er selvtilliden til stede, selvtillid.

Selvtillid er også det modsatte af mindreværd, fordi mindreværd betyder selvudslettelse, man fjerner sig fra selvet, fra kærligheden. Hvis nu man har tilbøjelighed til at gå i mindreværd, så vil man også tiltrække mindreværd. Det vil sige, så vil man tiltrække begrænsninger hele tiden, man vil selvudslette sig selv. Så det er vigtigt at omdanne det til selvtillid, til guddommelighed. Husk at inde i os, der er vi alle guddommelige, så alle har de gode egenskaber i sig, alle er født med det. Tænk på at det er det, vi skal realisere. Vi skal realisere og legemliggøre den guddommelige kærlighed igennem vores handlinger. Når vi gør det, så er selvtilliden i top, selvtillid. Det vil sige, den fjerner også, er selvtilliden til stede, så fjerner den også skyldfølelse, afmagt,

irritation, frygt og kritik, det bliver elimineret. Vi arbejder med den ubetingede kærlighed, den altfavnende kærlighed.

Tænk på hvor enkelt det er, det er det budskab, jeg kommer med til jer, og det er det, jeg vil give jer, jeg vil hjælpe jer med at lukke op til jeres guddommelighed. Prøv at tænke på al den skældud man kan få for at hjælpe jer ind i jeres ophøjede bevidsthed, det er utroligt at tænke på. Og så er det så alligevel ikke, fordi man har jo været der i så mange år, i sine begrænsninger, og man tror faktisk, det er den virkelige verden, men inde bagved der ligger guddommeligheden, først vores sjælsbevidsthed, og så videre ind i guddommeligheden. Det vil også sige, at her i det guddommelige der ligger der også det, der hedder, at man kan ofre sig for en større sag. Man lægger sit liv ind på at realisere den guddommelige kærlighed. Så jeg kan sige, jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, jeg arbejder med den altfavnende kærlighed, og videregiver det til jer hver dag, til menneskeheden. Tænk på jeres kraftords energi. Prøv at være bevidst når I har været i jeres ophøjede bevidsthed, hvordan alting er let, lettere, og det er jo vores arv at leve det guddommelige liv. Det er jo inde i os, dybere inde i os, en helt anden indre væren. Vi gør bare som, ser os alle sammen, en tillidsskaber med masser af tillid. Vi ser på, at de bedste resultater kan vi opnå, fordi vi har selvtilliden, selvtillid, livsglæde, kærlighed. Hvis vi kigger på selvtilliden, livsglæden og kærligheden, hvis det er sådan, vi opfatter os selv, og det er det, vi videregiver, så vil vi omdanne de negative mønstre med lethed. Så vil I komme til at udstrømme, at udstråle en ny form for energi, energien som der ligger i jeres oprindelighed, det der har været med til at skabe jer ind i det liv her.

Forestil jer I går i jeres åndelige liv hele dagen, og det ligger helt permanent inde i jer, jeres guddommelighed. Er det ikke fantastisk dejlig at gå ind i den indre væren, der ligger fra hjerteenergien inde i hjertet, inde i hjertechakraet i hovedcenteret. Forestil jer, når I ligger, eller er opmærksom på hjertet igennem kærlighed, tillid, selvtillid, tillid til andre mennesker, så kan det åbne for rørtheden, ydmyghed og lyksalighed, jeres indre ophøjede væren kan træde igennem, og når jeres indre liv, det guddommelige liv træder igennem, så vil I se verden på en helt anden måde. I vil både se det indefra med lukkede øjne, og I vil også se det ydre verden på en ny måde, en fornyelse, en ny begyndelse, vil forny os hver eneste dag.

Så jeg vil gøre det, at hvis I mediterer på den guddommelige kærlighed, den åndelige vilje som er den, jeg kommer med til menneskeheden. Og Buddha kom med oplysningskræfterne, og Kristus med kærlighedsbudskabet, der kommer jeg med det tredje aspekt, den åndelige vilje, til at realisere på. Forestil jer at vi alle er guddommelige. Prøv ligesom at lytte og være til stede i jeres hjerteenergi, i en indre væren. Forstil jer ligesom I er forelsket, så kan I det hele, hvis I så synker dybere ind, så kommer kærligheden, den ubetingede kærlighed, og dybere endnu ind i det mod det guddommelige. I ved 100 procent, at selvtilliden er til stede her, selvtillid til alt levende. Vi kæmper for en god sag. En god sag hvor I hele tiden vil have det hele som meditation med selvtillid og tillidsskaber. Skab tillid alle steder. Lad os begynde at udstråle kærlighed. Hvis der er selvtillid nok, så behøver I ikke tro på andres begrænsninger, men byg kærligheden ind, kærligheden løfter, kærligheden bærer, og kærligheden forvandler. Forestil jer, I kan se på mange mennesker på en gang, forestil jeres øjne er fyldt op fuldstændig med kærlighed, kærlighedslyset, en indre væren tilstand. Vær bevidst om, at I arbejder med barmhjertighedslyset, barmhjertighedens lys.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen nu og sige, det var vores morgenmeditation nummer 375, torsdag den 26. september 2019.

Og mit navn det er så Peter L. Simonsen, jeg kommer igen i morgen klokken seks. Alle er hjertelig velkommen. Jeg ønsker jer en fantastisk god dag i dag. Byg på selvtilliden. God morgen til jer alle sammen og en god dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk