

Nr. 371 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 22. september 2019

Nøgleord: Vi udvikler devasubstansen med vores bevidsthed.

Godmorgen venner og veninder og vel opstået. I dag er det søndag den 22. september 2019, og vi skal have morgenmeditation nr. 371, og årsagen til at vi skal have nr. 371 er, at jeg lavede en formiddagsmeditation i går, der hedder 370. Så der var to meditationer i går.

Se jeg vil gerne give jer en lille opmærksomhed. I dag er det 26 år siden, jeg startede med at bygge en sjælelig, åndelig impuls ind her i Sønderjylland, det var sådan set vældig spændende. Da jeg begyndte i området, der var der ikke meget aktivitet i det sjælelige og slet ikke i det åndelige liv. Der var ikke meget gang i det alternative. Da jeg ligesom begyndte at komme i gang, da kom der gang i uddannelserne rundt omkring i det alternative miljø, det vil sige, man gik fra enkeltkurser over i uddannelseskurser. Uddannelse i det hele taget, det var sådan en god impuls, man startede med at give. Men som Avatar der giver jeg også nye impulser hver eneste dag. Jeg giver impulser og indsigt i, hvordan man bygger på det sjælelige plan, det buddhiske plan, det åndelige plan og videre ind i det guddommelige. Det er det, der er mit arbejde. Mit arbejde er, at ændre de systemer man har, og det opfattelsesområde man har i sin egen bevidsthed, og hvordan vi nærmere kan nærme os vores egen solengel og videre ind i sin højere bevidsthed. Så jeg er kommet for at ændre på mange af de opfattelser, man har og ligesom begynde at bygge et nyt liv ind. Vi kan sige en ny verdensorden, nyt system, og jer som lytter til mig er en del af det system, hvor vi siger, at det er kærligheden, der er styrende, udvikler abstraktionstænkning, kærlighed, telepati, åndelig kommunikation, og det bliver muligt for mange af jer at læse i de arkaiske optegnelser, kan se nuværende liv, tidligere liv og fremtiden. I vil blive meget rene i jeres hjerter, i jeres opfattelse. Det der så også vil ske, er de tanker, vi har vil få en opbyggende karakter, opbyggende med sjælsbevidstheden. Prøv at tænke på, at hver eneste tanke der er bygget med kærlighed vil udsende kærlighed og lys og tiltrækning. Tænk på alle de mennesker der bygger tankeformer op i sig selv, som er negativ ladede.

Jeg kommer jo fra Mors oprindelig, og der havde man jo tidligere kun færgesejls til Mors, og det betød, at de var ca. 10 år bagefter udviklingsmæssigt, f.eks. til Århus, det vil sige at ting kom 10 år senere. Det var jo lidt interessant at se på, dengang man fik cowboybukser og andre ting i Århus og meget andet tøj, så gik der 10 år mere, inden det kom ind på Mors. Så var der mange gange den tankeform over hele øen, her sker jo ingenting, der er jo ingen udvikling osv. Det blev man ved at tænke, og så tog det meget længere tid, inden det kom. Det var først dengang, der blev broforbindelse, der virkelig begyndte at komme ekspansion i området.

Det betyder også, når vi laver broforbindelse til vores højere bevidsthed, til Antakaranaen, så får vi ny viden ind i vores bevidsthed, og gennem den nye viden og indsigt kan man se nøjagtig, hvad man skal ændre på i sit liv, hvor alting ikke er fastlåst, men man kan arbejde med frigørelse i sit eget tankesind.

Tænk på hvis der er et hjem, hvor der er mange negative tanker i familiemønsteret, hvordan vil skyen over huset blive? Der vil ligge en negativ sky altid. Det betyder, at det er en destruktiv tankeform, der er selvskabt og ødelæggende. Det vil så sige, at når man går ind i en lille himmel ved sig selv hvor der ikke er opbygget med konstruktiv tænkning, kan man sige, at nu vil jeg begynde at ændre på det her. Så er der mange ting inde i sig selv, angst, frygt og ligegyldighed, stress og frustration, der er meget, der skal nedbrydes, og det der kan nedbryde det, det er sjælsbevidstheden, det er gruppebevidsthed, de kan nedbryde de mønstre, så prøv at tænke på jer selv og sige hvad er mit hjem omgivet af? Hvad bygger jeg selv i mit eget hjem? Bygger jeg lys og kærlighed, gør jeg det på alle områder, eller er det kun nogen områder.

Der står i Biblen, at tror jeg nok, at der kommer en sky, hvor al bevidsthed er til stede i. Men vi behøver ikke kalde det en sky, vi ved jo, gennem solbevidstheden der udvikler vi ny bevidsthed. Når solen skinner i vores liv, så er vi glade og tilfredse. Det vil sige, vi har åbnet døren til kærligheden inde i vores eget hjerte og inde i vores højere tankesind. Men tænk nu meget over, at mange af de tanker, der har været begrænsninger, de har skabt bitterhed og selvforgiftningstilstande inde i vores eget tankesind, og der skal jo bruges nogen kraft og nogen kærlighed, meget kærlighed til at nedbryde de eksisterende mønstre, for ellers gentager man sig selv igen og igen i begrænsningsområdet.

Det var bare sådan en lille remember til jer. Det er også lidt opbyggende tankeformer, hver eneste gang man bygger en tankeform, så sætter man de små bygmestre i udvikling. Vi udvikler devasubstansen med vores bevidsthed. Når vi så f.eks. anvender vores kraftords energi, bevidsthed eller fred, lys og ubetinget kærlighed, så bygger vi opbyggende tanker ind. Det vil sige de bygmestre, der skal bygge nyt liv og ny forståelse ligger i vores kraftord, og i vores kraftords bevidsthed ligger der en stærk okkult betydning, fordi vi arbejder med bygmestrene, som ligger i den positive sjæleligåndelige bevidsthed, så bygger vi jo på de ting, det er lidt spændende.

Nu er det jo så søndag i dag. Nu er det vigtigt at hænge på jeres udvikling, ikke falde i søvn og sådan, og så sige i dag igen skal der ske en forandring, fordi vi vågner jo hver eneste dag, håber vi til en ny dag med større klarhed og større forståelse end det, vi havde dagen før. Så lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed, og så siger vi "Herren være med jer indtil verdens ende". Og hvis vi nu var nede i kirken, så ville man sige: "Lad os alle bede," men nu er vi jo hjemme i vores eget hjem, i vores egen helligdom, så når I er i morgenmeditationerne, så er I inde i helligdommen, og her kan I bygge nyt liv op, og det gør vi også, som er bærekraft. Det bærer jer igennem dagen og ind i fremtiden, og det er lys og kærlighed, der styrer jeres liv. Man kan ikke nøjagtig sige, det nødvendigvis styrer jeres liv, men det er en indre værenstilstand, ren kærlighed, ren tillid, ren forståelse, medfølelsen.

Vi siger, vi er sjæle, der er i fysisk inkarnation, vi er her, fordi vi har en mission. Den ene mission det er at styre følelseslivet, begærlivet. Lig lys og kærlighed ind i vores eget bevidsthedsområde, begynd at frigøre os fra begrænsninger der skaber sygdom og mange gange døden også som udfrier, fordi man ikke ændrer sin opfattelse. Det kan selvfølgelig også være karmisk bestemt, man har den og den levetid, og så er det så det. Men det mønster kan man så bryde ved at begynde at lave livsopgaver, der ligger ind i den næste inkarnation, man begynder at bygge op i det liv her, så gives der antagelig mulighed for at videreføre det liv, man har påbegyndt i sjælelig, åndelig henseende.

Vi gør nu det, at vi lige siger vores kraftord. Inde i jer selv, inde i jeres hjerteenergi siger I jeres kraftord, prøv at respondere på hjertet, jeres eget hjerte. Jeg siger mit kraftord, I siger jeres kraftord.

"Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder." Når jeg mediterer på betydningen af det, så kan jeg se en storslået hed, i de kraftord I alle sammen har. En storslåethed. Hvis nu vi siger det uden for halschakraet vores kraftord og lader kraftords bevidstheden synke ind i halschakraet, og I samtidig tager en blå farve med ind i halschakraet, så vil der begynde at kunne ske nye kommunikationsområder, der bliver opladede med jeres kraftords energi og bevidsthed. Nu medens I arbejder med det lader det strømme ind i halschakraet, så prøv at være bevidst ind i jeres hjertechakra og også samtidig hjerteenergien og så samtidig være bevidst her i jeres pandecenter, så vil I kunne mærke en respondering på det. Hvis vi ydermere bruger vores kraftords energi igen i hjertechakraet i hovedcentret, så betyder det, at man forstærker renheden i hjertechakraet inde i hovedcentret. Så vil der kunne komme en større åbenbaring inde i jeres bevidsthed. Vi åbner os for Guds rige, kærligheden over alt i naturen og i verdensrummet. Når vi arbejder på den måde her, så vil vi se en ny verden og en ny forståelse. Vi begynder at blive mere og mere bevidste om den psykiske energi, som er sjælsenergien, kærlighedsenergien, vilje/kraft, og den skabende intelligens

gennemstrømmer vores bevidsthed. Det er energi vi fokuserer på, energi og bevidsthed, det vil forøge jeres kommunikation, jeres skaberkraft og måden at opfatte alting på, en ny måde der bliver forædlet gennem jeres bevidsthed. ”Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds visdom, Guds kærlighed, lyksaligheden og nådens lys, jeg kommer med den åndelige viljes energi, viljen til at realisere det indre liv i vores dagsbevidsthed.”

Jeg sender nu lys og kærlighed ud til jer igen, til jer alle, og det kan nemt ske det, at jeg i fremtiden laver en formiddagsmeditation ind imellem. Jeg kan se der begynder at komme større ekspansion i det hele, så vi arbejder med muligheden når den er til stede.

Godmorgen til jer alle sammen, jeg ønsker jer en velsignet dag. Det var Peter L Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk