

Nr. 368 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 20. september 2019

Nøgleord: Lad os se det bedste i alle mennesker.

Godmorgen og vel opstået til en dejlig snevejrsdag, det kunne jo være lidt dejligt med sne en gang imellem, men vi kan også godt vente med det, til det bliver vinter, det tror jeg, vi skal gøre.

I dag er det fredag den 20. september 2019, og vi skal have morgenmeditation nr. 368.

I går der snakkede jeg lidt om Nordlysbyen, jeg snakkede lidt om stjernehimmelen, jeg snakkede lidt om indvielsesvejen, den oplyste vej, og så snakkede jeg lidt om solen, solen som udtryksform. Når man snakker om solen som udtryksform, så snakker man også om det guddommeliges udtryksform, og det betyder jo så, at det er ikke det samme som formbevidsthed. Her i vores menneskerige der har vi jo det, der hedder formbevidsthed, det er personlighedsbevidstheden. Og personlighedsbevidstheden det gør jo virkelig ondt i os selv at skulle frigøre os selv fra vores lavere legemer. De bindinger vi har i vores lavere legemer, de er svære at give slip på. Vi ved så alligevel, at vores indre vejleder presser på i karmiske processer, hvor sjælen spænder energi på. Det skaber forskellige fikspunkter i vores bevidsthed, hvor vi skal se på nogle bindinger, vi har. Bindinger til gamle mønstre, de bliver synlige for os konstant, og vi skal så se på, hvordan vi kan løse de her bindinger. Noget af det vi skal arbejde med, det er jo en kærlig forståelse, en kærlig forståelse. Vi skal arbejde med overbærenhed, og vi skal bygge storhed ind i vores bevidsthed, storhed. Vi er nødt til at se lidt stort på det.

Mange af de lidelser vi ser andre mennesker har, eller vi selv har, det er for at udvikle kærlighedsbevidstheden. Når der er meget angst og frygt til stede i et menneske, og man bliver ved med at gå i det, så er man angst og frygtstyret. Det vil sige, man er gearret til at miste, fordi vi ved jo, at angst og frygt skal omdannes til kærlighed, spontanitet og livsglæde. Det er altid svært at tro på det nye liv, som ligger i det, der hedder Gudsriget, den oplyste vej, Gudsriget der ligger den ubetingede kærlighed. Vi skal tænke på, at Gudsriget er her på kloden. Det har altid været her. Vi skal hæve vores bevidsthed derop i stedet for at være i formbevidstheden

I formbevidstheden der begræder man altid det tabte. Man elsker det tabte, selv om livet er gået videre, og vi har fået nye muligheder stillet til rådighed, så er vi stadigvæk i det gamle så mange gange. Jeg kan huske, da min første kæreste hun døde af kræft, da var jeg da også ulykkelig over det i mange år, men livet det var jo gået videre, og hun var der jo ikke mere. Hun var jo død og begravet for mange år siden, men bindingen til en god tid den var jo svær at give slip på. Men tidens tand den gør jo, at man er nødt til at gå videre. Sådan er det også med bindinger, de gamle låsninger, de gamle angstsider.

Forestil jer nu hvor der er meget irritation, vrede og kritik, det er noget af de sidste ting, der ligger og spærrer for en for at kunne udvikle rummelighed, kærlighed, tillid. Når vi har folk på skolen her og de får hævet deres bevidsthed, det gør vi ved at give dem noget healing, så kan de mærke, at trætheden forsvinder. Det der var meget svært for en, det er blevet lettere. Når jeg giver energioverførsel, så kan man trække folk ud af formbevidstheden meget let, og så kan man se det indre liv, de får i kærlighed, forståelse og tillid. Hver eneste dag så kæmper vi en kamp, men vi går fremad i udvikling. Det vil sige, man skal se på det gamle og frigøre sig fra det, der ikke kan leve længere. Det arbejder man med frigørelsesprocesser på. Så hvis man har mistet en helt masse ting tidligere, så vil man jo tro, at man kommer til at miste igen. Det er jo sådan personlighedsopfattelsen er, men i sjælsbevidstheden der er alt, som det skal være, fordi der kommer man til at iagttage sine gamle begrænsninger, og fra iagttagerrollen der kan man også se frigørelsen. Så frigørelsen er at arbejde med den kærlige forståelse, kærligheden. Kærligheden er bindemidlet, kærligheden er forståelse.

Når vi så arbejder som healere, så møder vi mange mennesker, der skal have trøst og forståelse og tillid. Selv om vi nogen gange kan fortælle noget, der er meget bedre for de mennesker at fungere igennem, så ligger der bindinger til det gamle liv, der er stærkere langt hen ad vejen, end til noget nyt liv der er bedre. Prøv at tænke på hvor svært det er at give folk et nyt liv, de skal selvfølgelig selv tage det til sig. Det svarer til, man har her ude på gårdspladsen, der har man en cykel, og folk er vant til at cykle. Så siger man til dem, at man vil give dem en bil, så kan du meget mere. Så vil der være store protester fra mange mennesker. ”Jeg er tilfreds med min cykel, hvorfor skal jeg have en bil?” ”Der må stikke noget under der, det kan ikke være rigtigt, der må være en bagtanke med, at jeg skal have en bil.” Det er der jo sådan set ikke. Man ønsker bare at give et menneske frihed, frihed inde i sig selv.

Så når vi arbejder med sjælsbevidstheden, så arbejder vi med frigørelsesbevidstheden. Man frigør sig fra sine bindinger på sit personlighedsplan. Så det er så vigtigt at sige, læg kærlighed ind, sig nu til dem I har omkring jer, at I elsker dem. Put også overbærenhed ind, hvis I kan se, noget er svært for dem, put overbærenhed ind. Når vi bærer over, det er det, en mor hun altid gør overfor sine børn, selv om de er lidt umulige ind imellem, så bærer hun over med dem, fordi hun elsker dem. Som forældre kan vi bære over, som sjæle kan vi bære over. Der rummer vi overbærenhedens bevidsthed og udholdenheden. Man bliver ved med at holde ud.

Det der er meningen, det er, at man arbejder med alle de forskellige sjæle. Arbejder med at trække dem ind i Gudsriget i frigørelsesbevidstheden, i kærligheden og tilliden. Og selv om man snakker om kærlighed og tillid, og man ikke rigtig forstår det, så skal vi ikke miste vores retning, og det der er vigtig også, det er, at man hjælper hinanden, yder det bedste man kan hver dag, en kærlig forståelse.

Når jeg tænker på, hvor mange ting man kan gøre, så kan jeg faktisk blive helt ydmyg over det, blive rørt over det og så sige, ”ja men der er jo så mange resurser, vi har derinde, som vi ikke anvender endnu, lad os gå ind og anvende dem, lad os gå på den oplyste vej.” Hvis vi nu kan se nogle mennesker, der handler mod bedre vidende, så kan vi begynde at hjælpe dem ind på den oplyste vej.

Vi ved godt, der er kampe undervejs, men vi ved også, at vi kan lægge tillid ind, tillid og kærlig forståelse. Det er kunsten at få et andet menneske til at tage det ansvar de skal tage. Jeg kommer til at tænke på en gammel oplevelse med en klient, jeg har arbejdet med tidligere. Hun var altid meget irriteret og kritisk over for hendes svigersøn. Hun blev ved med at skælde ud på ham altid, fordi hun syntes ikke, han var god nok til datteren. Hun fik øjenproblemer, hun fik maveproblemer, hun fik mange sygdomme, fordi hun blev ved med at have kritik på det. Så lærte jeg hende healingsværktøjet. Da hun lærte det, syntes hun, det var helt fantastisk, nu skal jeg hjem og bruge det på min mand. Så fandt hun ud af, at manden fik det bedre, så siger jeg ”brug nu healingsværktøjet til fjernhealing til din svigersøn.” ”Nej, det vil jeg ikke, det kan du ikke få mig til.” ”Prøv nu alligevel.” Så begyndte hun at gøre det, så begyndte hun at se på svigersønnen med nye øjne. Hun kunne godt se, der var mange gode ting i svigersønnen, som hun ikke havde set før. Hun begyndte at lægge kærlighed ind i sit eget liv. Hun fjernede sløret fra sine egne øjne, hun kunne se det gode i ham. Da hun begyndte at kunne se det gode i svigersønnen og datteren, så fik de jo et bedre liv, ved at hun forandrede sig. Så var hun ude at rejse i udlandet. Det betyder, at hun sammen med sin mand skulle køre bus et sted. Så havde hun glædet sig til busturen. Så kiggede hun over på en anden bus, og der kunne hun så se, der var en, der lige rejste sig op fra bagsædet. Så sagde hun til sin mand, ”prøv lige at se ham der, han ser vel nok sur og negativ ud, det er i hvert fald godt, vi ikke skal køre sammen med ham i dag i bussen.” Hvad gjorde han så ham fyren, han stod ud af bussen. Han havde sovet inde på bagsædet i den anden bus. Så gik han ind i den bus, hun skulle ud at køre med. Det var hun noget beklemmt ved, at hun skulle køre med ham. Men så kom hun til at tænke på det der, hun gjorde ved svigersønnen, så hun satte sig ned et par sæder fra ham sammen med hendes mand, og så begyndte hun at give ham fjernhealing, chaufføren, og hun kunne se, da hun kiggede op i spejlet, at chaufføren han ændrede ansigtsudtryk. Han blev mildere, mere kærlig. Så endte det med, at chaufføren han begyndte at fortælle om alt

det, de kørte igennem af landskaber meget levende, og til allersidst da stod han uden for bussen og sagde farvel til dem og håbede at de havde haft en god tur. Så vi kan jo godt sige, at kærlig forståelse, kærlighed, tillid det forandrer den verden, vi er inde i, og det slipper begrænsningerne.

Lad os slippe nogle af de begrænsninger. Hvis vi bliver ved at køre i den fastlåste vej, så kører vi mod afgrunden. Men kører vi den oplyste vej, så kører vi ind i himmeriget, fordi himmeriget er jo også inde i os. Begge dele er derinde, lys og mørke, kærlighed og frustration, begge dele er der. Der er mange dele inde i os, men vi kan så meget mere her. Vi er faktisk fantastiske mennesker. Prøv at tænke på hvad menneskeheden kan gøre for hinanden, når de tænker i storhedstanker, prøv at tænke på hvad vi kan hjælpe, hvad vi kan gøre i dagligdagen.

Jeg glæder mig sådan til dagen i dag og skal se, hvor mange positive ting man kan udføre. Der er enorm glæde ved at udføre positive ting, det giver livsglæde. Lad os sige, der hvor det er lidt besværligt at være, der kan vi gøre en forskel, vi gør en forskel hver eneste dag. Lad os gøre en forskel i dag. Lad os give andre ansvar, medansvar i at de kan arbejde med kærlighed, tillid og forståelse.

Nu til allersidst her der vil jer overføre livsenergi, kærlighed og tillid til jer, og så vil jeg glæde mig til, at vi måske skal have en god forlænget weekend her med masser af positive tanker.

Noget af det der kan være godt for os, hvis I kender nogle mennesker, der bor i deres hjem og er ensomme. Køb en blomst eller en lille ting eller bare jer selv, gå ud og snakke med de mennesker, prøv at være til stede på deres vilkår, kom med et kærligt input til dem. Det kan jeg huske, som dreng det gjorde jeg mange gange. Jeg købte blomster, så kørte jeg ud til de ældre med blomster og sad og snakkede, snakkede med dem somme tider. Hvor skal du holde jul henne? Jamen det skal jeg gøre med mig selv, fordi min familie har så travlt med alle mulige ting, og så siger de, at det er dejligt, du kom Peter, fordi nu er den der sårbarhed, nu er den ikke så stor mere, nu snakker vi om mange positive ting. Alt det der var svært, det er blevet mindre, siger de mennesker, jeg var ude ved. Så prøv at snakke gennem kærlighed, så forvandler vi den verden, vi er i.

Jeg overfører velsignet lys og kærlighed til jer alle sammen. Jeg glæder mig til at høre, når I har arbejdet med forvandling med nogle andre mennesker. Lad os forvandle den verden vi er i med kærlighed, tillid og forståelse. Der er mange niveauer, vi kan arbejde på hver dag, men **lad os se det bedste i alle mennesker, det kan også være vores nøgleord i dag.**

Jeg vil overføre velsignet energi til jer i løbet af dagen, så vi kan komme til at respondere på kærligheden og tilliden og visdommen, I vil have en følelse af, at der er ligesom noget, der hjælper jer hele tiden.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen og ønske jer en dejlig dag i dag fredag den 20. september 2019, morgenmeditation nr. 368. Lad os glæde os over det liv vi har og tænke på, at vi er rige på mange nye muligheder, mange nye færdigheder der skal udvikles.

Godmorgen til jer alle sammen, og det var Peter L Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Have en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk

