

Nr. 366 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 18. september 2019

Nøgleord: Husk vi er lysbærere fra de høje himmelsale.

Godmorgen i dag er det onsdag den 18. september 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 366.

Jeg sad lige og filosoferede over, hvad vi skulle lave i dag, så løb tiden for mig, så kom jeg til at kigge på klokken og sagde uha dada da, uha dada da, er klokken blevet så mange? Uha da dada, uha dada da.

Nåh, det vi skal arbejde med i dag, det er livsenergi, livsglæde. Vi ved jo, blodet er bærer af livsenergi, og livsenergi strømmer igennem hjertet, og hjertet er fyldt op med kærlighed, og I er jo sjæle, der er fyldt op med kærlighed, tillid og visdom. Det jo sådan, det er jo helt enkelt det hele. Prøv at tænke på at det er kærligheden, blodet der bærer livsenergien og livsglæden. Når vi sådan er helt bevidst om, at det der strømmer inde i os, det er det, der er bærekraften, ja så drejer det sig om at være en lille smule stille inde i os selv, stille så vi kan lytte til vores egen puls.

Lad os begynde at gøre os stille, man kan høre pulsslaget inde i os selv, vi kan fokusere på hjertes energi, pulsslag i hjertet. Prøv at tænke på hvor heldig vi er, vi kan observere de her ting, vi kan mærke blodet strømme inde i os, vi kan respondere på livsglæden og kærligheden, vi kan sidde i vores ophøjede bevidsthed her fra morgenen af, det er dejligt. Prøv at tænke på hjerter de banker for hinanden. Vi kan gå ind i kærligheden til vores medmennesker, kærlighed, livsglæden. Prøv at gøre jeres tankesind helt stille og kun lytte til pulslagene. Lyt til den indre væren, der er fyldt op med kærlighed, tillid og visdom, lad os lægge vores bevidsthed ind på det. Læg fokus på hjertet, på jeres hjertechakra, på kærligheden og på livsglæden.

Og så tænk på her i dag har vi en E.V.F. dag her på Healerskolen her klokken 16, og her skal vi også arbejde med livsglæde, kærlighed og tillid. Har I muligheden for at deltage, prøv at lægge engagement ind i det og sig, jamen jeg vil gerne have tilført mere energi, jeg vil gerne have mere kærlighed i mit liv, og jeg ønsker at udtrykke kærligheden, i alt det jeg foretager mig, jeg ønsker at fylde min bevidsthed op med kærlighed, tillid og visdom.

Det er da et myg, er det ik?

Hvis nu vi lægger vores opmærksomhed i kærligheden, i vores hjertes energi, vi mærker magien inde i os, vores tankesind bliver mildere og mildere og mere og mere ydmyg. Prøv at forestille jer hvis vi har meget mere ømhed i vores bevidsthed, ømhed, kærlighed og tillid. Vi siger til os selv i dag, i dag vil jeg være en tillidsskaber, bygge på livsglæden, kærligheden og tillid, det er det, jeg vælger, den strøm i mit liv, i min bevidsthed.

Så glæd jer til sådan en E.V.F. dag her på skolen, hvor jeg arbejder meget med energioverførsel til jer, og hvor det er livsenergien i kærligheden, den åndelige bevidsthed, der kommer til at styre jer, og det er det, der er lede, ledende inde i jer.

Vi ved jo altid, når vi tænker på morgenstunden, og vi står et sted, hvor solen er ved at stå op, begynder vi også at mærke glæde, kærlighed, stilhed og tillid. Forestil jer at solen er i jeres hjerter, og nu lader vi ligesom solens varme strømme igennem jeres hjerter, jeres krop, jeres bevidsthed.

Prøv at lave en lille trutmund til jeres kære. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jer.

Vi tænker på, vi er skabt i Guds billede, det er os, der formidler kærligheden. Jeg vil overføre noget kærlighedsenergi til jer, kærlighedsenergi og prøv at være bevidst om pulslagene. Det kan være, I kan høre pulslagene inde i hovedet, og samtidig kan I mærke hjertet slår, fornyer os med livsenergi og livsglæde. Der begynder at komme en rigtig iltning inde i os, det er fornyelsesenergien, jeg snakker om. Det er så vigtigt at

tænke på, man fornyer sig hele tiden, og I ser muligheder, I skaber tillid og vækst omkring jer så fjern tendensen til at dyrke jeres personlighed ikke give den opmærksomhed.

Forestil jer I kan se jer selv indefra, et kærlighedsvæsen der udtrykker kærlighed, skønhed og visdom. Det har en meget smuk udstråling i sit aurafelt med renhed, kærlighed og tillid. Så stadig væk meditere på, at vi er skabt i Guds billede, med ren kærlighed, ren visdom og lyksalighed.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, barmhjerteligheden. Jeg arbejder med den skabende intelligens, og jeg kommer med åndens viljesenergi. Jeg er her kun med et formål, en mission, det er at hæve menneskeheden bevidsthed, arbejde med jordens tarv og udvikle sjælene. Og nogle af sjælene som også er på skolen her, de skal være lederen, der leder i det næste rodracesystem. De skal bygges op nu her, hvor der er renhed i hjerterne. Det er kærligheden, der strømmer, og det er viljen til at realisere det indre liv i en ydre platform. Det er det, vi er ved at lære lige nu, udtryk kærligheden, legemliggør kærligheden. Jeg arbejder med at eliminere hindringerne inde i jer og give jer muligheden til at arbejde med jeres forvandlingsenergi, hvor I kan begynde at arbejde med hvid magi, kærlighed, tillid og visdom. Prøv at være et med jeres højere bevidsthed, et med det guddommelige, prøv at høre universets pulsslag. Husk vi er lysbærer fra de høje himmelsale. Vi bærer lys og kærlighed ud i menneskeriget ud på vores klode og til andre kloder.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen. Og det var så i dag vores morgenmeditation nummer 366, den 18. september 2019.

Så have en fantastisk god dag i kærlighedsnavnet, kærlighedsbudbringer.

Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen til alle.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk