

Nr. 362 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 14. september 2019

Nøgleord: Vi har mange ting, vi kan give positiv energi til.

Godmorgen. Godmorgen Lisbeth. Velopstået. Godmorgen i dag er det lørdag den 14. september 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 362.

Jeg tænkte sådan på i dag, æh, at der er så meget, vi afspejler til andre, vores indre liv vi har, den afspejler vi altid til andre, andre kan jo se vores skyggesider, og dem af dem vi prøver at gemme selv, så jo mere, stærkere, jo mere vi kan hvile i os selv, jo stærkere er vi i dagligdagen. Det ved vi alle sammen, det er en gammel visdom. Det der er så vigtigt, det er at stole på sin skaberkraft. Stole på vi kan skabe alting i vores liv og lægge engagement ind i det, så er det det, der sker. Så hå tillid til processen. Nå, men det tror jeg også, I har alle sammen, så det er godt nok.

Hvad skal vi så lave i dag? Det er det store spørgsmål. Ja vi ved jo, det er lørdag i dag, vi ved også, det er mørkt udenfor, og vi ved, det er dejligt at putte sig ind i dynen igen og hygge sig lidt derinde. Det kan være, det var det, vi skulle gøre i dag i stedet for, men nu er vi jo lige her. Så ved vi, at vi har brug for fred på vores klode, der er alt for meget oprustning, der er alt for meget krig, der er alt for meget ubalance.

Vi kan da begynde at meditere på, hvis vi skal have en ren verden, der er fyldt op med kærlighed, tillid og visdom. Skal vi ikke meditere på, at det er det, vi bygger på, og det vil vi lægge tanker ind på. Nogen gange er det godt at lægge tanker ind på en større proces end bare en lille proces. En lille proces det er os selv, det er vores egen univers, men vi kunne lægge det ud i et større univers, og så sige der er mange, der bygger på fred på kloden, fred, ligevægt, kærlighed og tillid. Skal vi ikke bruge energien på det lidt, jo lad os gøre det.

Så vi forestiller os, at vi alle sammen udenfor kloden, vi befinder os ude i universet og kan se ind på vores jord. Den ser rigtig smukt ud, en blå planet, en kommende kærlighedsplanet. Lad os lige meditere på en kommende kærlighedsplanet det er lidt sjovt at tænke på.

Tænk på, hvis vi kunne være med til at gøre nogen forandring hver dag. Men forandringen den ligger jo inde i os. Har vi nu indre ligevægt inde i os, så smitter det også af på den verden, vi lever i. Lad os nu sige, at vi er ude i universet som solengle, kæmpestore solengle vi er hver især, og der spreder vi sol, lys og kærlighed ind på vores klode. Ja prøv at gøre det som solengle. Så vi svæver udenfor kloden og sender lys og kærlighed ind til vores klode. Vi kan godt være begge steder på en gang. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jer alle, og vi sender alle lys og kærlighed til vores klode. Vi tænker i større format end det, vi plejer at gøre. Vi sender lys og balance ind til vores klode.

Prøv at forestille jer, I sender jeres kraftords energi ind til vores klode, til alle riger der ligger på kloden. Forestil jer, vi bygger nogle energiringe rundt om kloden, der er fyldt op med lys og kærlighed og tillid. Vi bygger ligesom en ny aura rundt om vores klode. Vi ved også, der er en enorm kraftkilde i jordens indre, som kan forny alt og skabe alt nyt liv.

Og det kan være, I hver især har nogle forskellige steder på kloden, I synes, I vil hjælpe noget mere end andre steder. Man kan tage ned og hjælpe i de forskellige områder. I kan være tiltrukket nogle steder på kloden, som lige nøjagtig har brug for din kompetence. Og så er der mange, der siger, jamen nytter det noget, ja det gør det. Hver gang vi gør noget, der hvor vi kan bruge vores evner og kvaliteter, så forvandler I nogle ting.

Vi ved også, at igennem teosofien, der ved vi, at vi er ca. 60 milliarder sjæle, der er tilknyttet kloden her, jorden, hvor vi ved ca., hvor mange der er i inkarnation, resten er ikke i inkarnation, dem kan vi også sende lys og

kærlighed til, til de sjæle og så sige at de er velkommen til at komme ind på vores klode, hvor vi vil tage godt imod dem igen, når de kommer i inkarnation igen. Vi har mange ting, vi kan give positiv energi til. Og jeg synes bestemt, det er en god ide at tænke lidt den vej rundt. Tænk på I er solengle. Solengle betyder, I er sjæle. I er sjælen trådt ud igennem solenglens bevidsthed. Tænk på vi har en fantastisk proces, vi kan gøre hver dag, vi kan opleve et nyt liv i alt det, vi ser. Vi kan forny os, glæde, harmoni og spontanitet, hvor alle begynder at respondere på vores grundtone i det, så smitter det af og giver ligevægt. Når vi tænker på, vi fornyer hele tiden, det er det, vi bruger vores liv til, så kommer der større glæde og harmoni. Tænk på hvad vi kan udrette i fællesskab på kloden, tænk på hvad vi kan hjælpe på de dis inkarnerede sjæle, byde dem velkommen igen inden de kommer i inkarnation.

Så hvor tit går der ikke tanker til vores forfædre, som har skabt muligheder, for at vi kan være her på vores klode, et stort fællesskab. Måske skulle vi tage et opkald, hvis vi har nogle levende forældre i dag og give dem en kærlig hilsen eller en invitation. Vi kan også lægge en invitation ind til vores afdøde forældre, og give dem den mulighed for, at de kan leve i vores hjerter, selv om de er ovre på den anden side, så vil det altid være et trygt sted at komme hjem til, hjemme i os, fordi vi er solengle, der kan bære deres lidelser, da de levede eller lever. Vi har mange ting, vi kan gøre.

Lad os forstille os, hvordan vi begynder at præge vores efterkommere med lys og kærlighed og indre balance. Såfremt vi ikke har fysiske børn, så har vi endnu større muligheder for at hjælpe alle mulige andre steder, hvor der også kan være brug for hjælp og tillid og forståelse. Der er meget, vi kan gøre som solengle. Hver eneste af jer vil altid være tiltrukket af nogle hjælpeopgaver, hvor I kan se, der er brug for hjælp. Hvis vi starter med at lægge vores bevidsthed ind på det hver morgen, der er brug for hjælp her og der, der på kloden, på enkelte familier, i vores egen familie. Tænk hen hvor der er brug for børn af forældreløse, hvor de virkelig har brug for omsorg og kærlighed, der kan vi også have en mission.

Vi kan også vælge, hvis der er nogle, der er syge at tage ind på sygehusene og bare være støttende til dem. Det vil altid være en god ide at lave nogle støtteopgaver. Men det allerbedste, noget af det allerbedste det er at komme ind på skolen her, så arbejde med forvandlingsprocessen, forvandling fra de sårede følelser til intuitiv bevidsthed og give Solenglen endnu mere næring.

Prøv nu lægge jeres bevidsthed og træde ind der, hvor I kan gøre størst mulig virkning og være en årsag i stedet for en medløber. Gør virkelig noget hver eneste dag, og noget af det bedste man kan gøre, det er at afspejle sin guddommelighed, den guddommelige kærlighed, den altfavnende kærlighed. Vi sidder jo her alle sammen i en meditativ proces, lytter indad, arbejder og udvikler os. Og det vi udvikler er nye evner og kvaliteter, nye erkendelser, det er det, vi giver videre til menneskeheden, til vores klode, til de disinkarnerede sjæle. Forestil jer, vi kan lave nye gruppefusioner på alle planer. Vi har kimen inde i os til at bygge et nyt solsystem. Er det ikke utroligt at tænke på, det er meget uvirkeligt, men derfor kan det godt være rigtig alligevel.

Jeg vil ønske jer alle en velsignet dag, håb og med håb og glæde og tillid. Jeg ved, I er meget dygtigere, end I selv regner med.

Jeg vil gerne sige godmorgen til alle. Ja så siger vi godmorgen til alle. Godmorgen og en velsignet dag her den 14. september, lørdag den 14. september 2019, morgenmeditation nummer 362. Godmorgen og det var så Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Jeg siger på gensyn til jer alle sammen. På gensyn.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk