

Nr. 358 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 10. september 2019

Nøgleord: Englene står med en velsignelse til dig, velsigner dig, opløfter dig, og giver dig kærlighed.

Godmorgen og velkommen op. I dag er det tirsdag 10. september 2019, og vi skal have morgenmeditation nr. 358. Det er en fin, fin dag i dag. Det er mørkt endnu, men det skal nok blive lyst igen. Det håber vi på, ellers vil det være første gang i lang tid, det ikke bliver lyst. Så når vi snakker om lyst, så er det vigtigt at se lyst på tilværelsen, lyst på tilværelsen. Et lyst sind, sige mange åbenbaringer der kan komme igennem et lyst sind. Jeg tænkte på, at når I får energioverførsler af mig, og så I kommer op i jeres ophøjede bevidsthed, der ser I så nye muligheder, I får energi til det, der er svært for jer, og så opdager I, i en ophøjet bevidsthed der kan I nemt realisere det i meget nemt. Så beslutter man sig til, at nu vil man gøre sådan og sådan, nu vil jeg gå igennem det problem, jeg plejer at have, gå igennem. Det siger man i sin ophøjede bevidsthed, der er det jo let at gøre det. Så kommer man ud af energien igen, man kommer tilbage til sig selv igen, til sin egen gamle bevidsthed, og i den gamle bevidsthed der skal man til at udføre det, man har bestemt sig til i sin sjælbevidsthed. Så gør mange mennesker det, at de ikke gør det, de har aftalt, de holder ikke ord overfor deres ophøjede bevidsthed. Det vil sige, at aftalen ligger der til sig selv i sin ophøjede bevidsthed, det springer man let og elegant over, det vil så sige, at den livsglæde og vitalitet der er til stede i den ophøjede bevidsthed, den giver man afkald på helt frivilligt, fordi man gør noget andet i sin personlighed, eller man ser angst og frygt i sin personlighed. Så gør man det, at man kommer op i energien igen ved en ny energioverførsel. Så siger man til sig selv, hvorfor løser jeg det ikke bare, det er jo let nok. Så kommer man derfra igen, så opdager man i dag, nogle dage efter at jeg kan blive ved at holde min energi, og min optimisme den bliver ved med at være længere tid. Så er der alligevel noget derinde bagved, noget der stritter lidt imod, fordi er det nu tilladt at være optimistisk? Det er det selvfølgelig. Hvis nu I er optimistiske og fyldt op med kærlighed, og I kommer ind i et rum, hvor der ikke er så megen energi og siger, at nu vil jeg give energi og kærlighed til rummet, til de mennesker der er her. Men så sker der faktisk det, inden man rigtig kommer til at give energien, så opdager man, at nu er man blevet træt, hvad sker der så? Der skar det pr. automatik, at alle dem der mangler energi, de trækker ubevidst af den energikilde, der kommer ind i rummet, så derfor bliver man flad.

Så skal man ind i morgenmeditationen igen og se, der blev jeg opladet med energi og så læg tankerne ind på det igen, så lægger jeg tanken ind på min ophøjede bevidsthed. Det er så vigtigt, når man er i sin ophøjede bevidsthed, at man realiserer det liv, der er i sin ophøjede bevidsthed, man må ikke lade personligheden tage over. Lader man personligheden tage over, så betyder det, at man ikke helt kan regne med sig selv mere. Så kan der komme vrede og irritation ud igennem, fordi man ved godt, man kan noget mere, end det man gør. Vil man så udskrive en ny livsretning i sin personlighed, ja men så vil man ikke kunne få den samme energi tilført, som hvis man var i sin ophøjede bevidsthed. Det er sådan lidt enkelt det her, men det er godt at tænke over. Jeg siger altid prøv at holde aftalen med jeres ophøjede bevidsthed, det vil sige prøv nu at holde ud, og gå igennem de livsprocesser I skal igennem, hold aftalerne selv om de er svære. Jo større sværhedsgrad der er, jo større er mulighederne bagefter.

Det der er vigtigt, det er, at vi begynder at samarbejde mere om et fælles indre mål, et fælles indre mål. Det lukker op for livsenergien.

Så husk hele tiden at lade livsglæden og spontaniteten vejlede jer. Jo mere oprigtige I er, jo større gennemstrømning af energi kommer der igennem, det betyder, at vi flyder med strømmen.

Nu prøver vi at meditere på i dag, noget så enkelt som Gud ser mig. I skal huske, at i det guddommelige er der ingen fordomme, vi har ingen problemer med at lave fordomme for os selv og andre, men i guddommeligheden er der ingen fordomme. Så prøv at meditere på at Gud ser mig og hans bevidsthed. Jeg kan huske tidligere, der

har vi lavet en øvelse, en parøvelse hvor man sidder over for hinanden og giver hinanden lys, kærlighed og tillid. Forestil jer at I gør det med jeres partner igen. Hvis I ingen partner eller kæreste har, så forestil jer at den der er overfor jer, er oprigtigheden, det er manifestation af oprigtigheden der er foran jer, så forestil jer at I giver energi til det væsen, oprigtighedens væsen. Oprigtigheden er en manifestation af Guds liv, det kan man prøve at sende energi til eller til sin partner. Hvis man healer sin partner med livsenergi, kærlighed og tillid, så er det det, der sker, for energi følger tanken. Og medens I laver sådan en proces her, så forøger jeg jeres livsenergi, jeres vitalitet og jeres kærlighedskræfter, kærligheden til det gode, det sande, det oprigtige.

Når man prøver at følge sin ophøjede væren, og de ting jeg fortæller jer, vil det have mange forskellige påvirkninger på jer. Det kommer an på, hvor I står i jeres liv, og hvad I foretager jer. Nogen vil sige, at det er det helt rigtige, andre siger, at det har de ikke lyst til at høre på. Det er meget forskelligt, hvor man står henne. Andre igen vil sige, at det gør de jo i forvejen. Men der er altid dybere niveauer i det, man foretager sig, et dybere niveau, og vi inddrager hjertet i alt det, vi foretager os, kærligheden i hjertet. Det der er vigtigt, der er, hvad vi giver udadtil, det bliver forstærket med det, vi giver indadtil. Det virker bedst, når man siger, man gør det indadtil først, ind i inderligheden, ydmygheden, rørtheden det er det, vi lægger indre fokus på synker dybere ind i hjertet samtidig med, man giver kærlighedslyset til sin partner eller til oprigtigheden. Det er sådan nogle gode processer at udføre, de forfiner ens væremåde og lukker op for livsenergien, livsglæden. Vi må jo huske, at det er kærligheden, der er bærekraften, kærligheden.

Kærlighed, lys og tillid. Medens vi udfører hele processen, sker det samtidig med, at Gud ser mig. Den bevidsthed har man på, at det guddommelige ser en, samtidig med er der noget, der registrerer os hele tiden, den indre iagttagelse er hele tiden til stede.

Forestil jer at I ser Solenglen i hinandens bevidsthed, Solenglen, prøv at se det i hinandens bevidsthed, se ind gennem øjnene, øjnene eller her i hovedet (panden) forestil jer at I kan se igennem og se den andens Solengel. Det er en forestillingsevne, vi anvender, en sansning. Jo mere den indre balance er til stede, jo mere synlig bliver det, man ser lysudtryk hos hinanden. Det kan også komme frem som et billede, eller billeder man ser. Solenglen kan komme frem på den måde, den ligner billeder, billeder man ser i kirken af små engle, større engle. Englene står med en velsignelse til dig, velsigner dig, opløfter dig, og giver dig kærlighed. Nogen gange kan man se sådan nogle små engle, der er fuldstændig fyldt op med kærlighed og tillid, og det er det, de lever af, det er deres næring. Når vi ser solenglen i en andens bevidsthed, ser vi ind mod en højere bevidsthed, ind mod et liv i kærlighed, tillid og visdom. Vi begynder at opleve lyksaligheden, vi begynder at opleve toner fra himmeriget, mange ting kan træde igennem her, mange indtryk. Når vi begynder at se ind i den verden her, så sker der ligesom en ny fødselsproces inde i jer.

Jeg kan se, at tiden den er smuttet, bliv inde i den indre væren, og jeg ønsker jer en velsignet dag i dag.

Det var Peter L Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, morgenmeditation nr. 358. Godmorgen jer ønsker jer en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk