

## **Nr. 356 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation søndag den 8. september 2019

**Nøgleord: Kristusbevidstheden som er i vores hjerter som kærlighed.**

Godmorgen og velopstået fra drømmelandet har I været i drømmelandet? Det har I nok, gode dejlige drømme, eller udviklingsdrømme.

I dag er det søndag den 8. september 2019, og vi skal have morgenmeditation nr. 356. I dag vil jeg gerne, at I kigger en lille smule på, om I har nogle ting, I har lovet jer selv, I vil udføre, og det ikke rigtig er sket endnu. Se lidt på hvordan I har det med det. Kan I huske, vi tidligere har snakket om, at man tænker et siger noget andet og gør noget tredje. Prøv at lægge mærke til hvad I gør i virkeligheden. Tænker I en ting siger noget andet og gør noget tredje? Se, der er altid det, når vi skal gå igennem noget eksisterende, vi skal gå fra personligheden ind til sjælsbevidstheden, så er det godt at tænke i sjælsbevidstheden først og være til stede i den, så er det nemmere at omtransformere personlighedens begrænsninger. Prøv nu at være i jeres ophøjede bevidsthed. I jeres ophøjede bevidsthed det er nemt for dig at sige Peter, ophøjet bevidsthed, hvad er det så lige, det er? Det er at gå fra sjælsbevidstheden, hvor al kærlighed er til stede, alle de positive egenskaber er til stede, alle sjælskvaliteterne. Gå derfra ind imod vores intuitive bevidsthed, videre ind mod vores åndelige bevidsthed, og senere, meget senere guddommelig bevidsthed. Det er lag på lag, vi skal skrælle af og omdanne. Oftest er det en smertefuld proces at frigøre os fra personlighedens begrænsninger, mange gange mega svært at ændre på sin opfattelse, sine mønstre.

Tænk på hvis man er ved at lære nogle ting, og man bare skal skrive en dags afhandling ned. Hvis man kigger på i går og siger, at det var en fin dag i går, prøv at tænke på hvis man skal registrere det helt fra starten af, alle sine tanker, alle sine følelser, hvad man gør, hvordan man virker, delpersonligheder, sjælskræfter, og de resultater der kommer ud af det. Tænk på hvis man skulle bogføre det, selv skrive det ned hver dag, det er faktisk et fuldtidsarbejde, men prøv at tænke på der er noget inde i os, der registrerer alt. Alt er gemt i vores højere bevidsthed, det ligger i de permanente atomer. Der ligger alle dagene af hele vores liv, og tidligere liv, alle vores tidligere liv er registreret. Det er lidt fantastisk, og hvor meget besvær det måske er at få skrevet en lille indsigt ned. Tænk på, vi skal bare skrive en lille indsigt ned og så sende den til mig for at arbejde med frigørelse inde i jer selv.

Jeg kan huske, der var engang, jeg var i klemme med en hel masse ting. Så kom jeg ind til min advokat, så sagde han, ”Peter, nu er jeg jo her for at hjælpe dig. Nu skal du se, de problemer du havde før, dem snupper jeg lige fra dig, så får du et nemmere liv, så løser jeg det lige for dig, i stor udstrækning så løser jeg det for dig, så kan du være i fred for dine følelser, din angst og bekymring.” Da han sagde de ting, det lettede helt utroligt inde i mig, jeg fik nye ideer til, hvordan jeg selv kunne løse det problem, jeg kom og gav ham. Jeg fik løsningen ved at have tillid til, at han sagde, han ville snuppe nogle af mine begrænsninger. Når jeg så siger til jer, send det nu til mig, det betyder, at jeg giver jer den samme mulighed, som min advokat gjorde. Han tog over, fordi han havde en anden visdom, end den jeg havde. Det gjorde, at det frigav ressourcen inde i mig, masser af ressourcer. Det betød, at jeg kom til at forøge min egen styrke, og efter nogle få dage havde jeg faktisk selv løst det problem, jeg havde lagt ind til advokaten. Så prøv nu at have tillid til at lave de her ting og se på de sider inde i jer, der forhindrer jer i at udføre opgaven. De skal nedbrydes og erstattes med positiv tænkning, og en vilje til at realisere tingene i.

Ja, det er sådan lidt eftertænksomheds snak, som kan give en fantastisk virkning. Nogen gange når man beder til Gud, om at man skal have hjælp til sine problemer, så har vi jo en bestemt forventning om, hvad der skal ske. Men det er ikke en guddommelig bevidsthed, vi har. Det der oftest sker, det er, at vi får større problemer end dem, vi havde før, fordi de større problemer skal løses først, inden man kan løse det lille problem. Sådan er det

jo ikke så mange gange, man tænker på, at man får mere modgang ved at bede om hjælp. Men dybest set er det ikke modgang, det er medgang, det er muligheden for at forvandle begrænsningen til skabende aktivitet, vi får det helt rigtige, for ud fra sjælsbevidstheden er det det rigtige, vi får, men ud fra personligheden kunne man godt undvære det.

Jeg ser mange mennesker, hvor de har haft store lidelser i deres liv, hvor de har forbandet deres lidelse, så ser vi, når de kommer helt ind på den anden side, og der er gået efterfølgende et stykke tid, så siger de, ”de her store lidelser og sygdomme jeg har haft, dem vil jeg ikke undvære, for ellers havde jeg ikke fået den og den indsigt.” Så tænk på, sådan er det også. Så når man er i det, så er det forfærdeligt, men når man ser på læreprocessen, så er det vidunderligt.

Det kunne være spændende for mig og lytte til jer og se, om I kunne finde sådanne processer. Prøv at se om I kan finde sådan en proces frem i dag. Nogen gange er der noget, man ikke tør gøre. Prøv at se hvordan det er, hvis I havde noget mere mod, mod, tillid, kærlighed. Giv jer til at løse opgaverne ikke udskyde dem til i morgen, et år, ti år, så sker det aldrig. Løs det på stedet med det samme, ikke udsætte. Nogen gange siger man, jeg udsætter tingene, jeg ved for lidt om det. Men nogle gange da skal man bare gå i gang med processen med det samme, fordi så får man viden undervejs, når man er ved at løse processen, så kommer der ny viden ind, hvis man er åben for ny viden.

Det der er så vigtigt, det er ikke at forkaste, at man har en indre vejleder, en indre inspirationskilde. Forestil jer at I hører med til en ashram, hvor I har en ashrams beskyttelse til jer, en avatars beskyttelse. Tænk på I har den mulighed lige nu i jeres liv, lige her. I har mulighed for større inspirationskilder, udholdenhedssider, alting kan forøges lige nu, kærlighedsbevidstheden. Kristusbevidstheden som er i vore hjerter som kærlighed. Den åndelige vilje er i hovedcentret og i rodcentret. Så tænk på vi er alle guddommelige, og i den guddommelige verden er der ingen begrænsninger, der er ingen jordiske begrænsninger ingen af de her ting. Ren kærlighed som er styret af en guddommelig viljes hensigt. Der er målrettet udvikling for at udvikle os til sjælsbevidsthed og siden hen til åndelig bevidsthed og siden hen til en Avatars bevidsthed.

Så der er mange åbenbaringsprocesser. Åbenbaring er også det, der hedder indvielse. Det betyder, at vi skal hele tiden gennemgå nye opgaver, nye processer for at udvikle nye indsigter, ny viden. Nu siger vi bare, nu tør vi godt at gøre det, tør at give slip på begrænsningerne. Når vi slipper dem, så opstår der frihed, spontanitet, nyt lys. Lysvejen opstår, når man slipper begrænsningen, lysvejen. Forestil jer at man går ind gennem en mørk tunnel, men man kan se lyset hele tiden forude. Når man er igennem mørkets vej og ind i lysets vej, så sker der faktisk en proces inde i os selv. Det er ligesom en fødselsproces, jo tættere på og jo mere man kommer ind i lyset, så opdager man kærligheden, evigheden, et helt andet liv, og man kan træde ind i en helt anden verden, hvor bl.a. det æteriske syn er udviklet. Man kan se gennem kærlighed, en ny verden, og man kan gå på græsset, uden at græsset knækker, selv om man går på toppen af græsset. Man kan se træerne, man kan se alting i deres auriske udstråling. Man ser skønheden i alting, skønheden er hele frigørelsen. Man opdager her, hvor man kommer hen, der oplever man at man kan se gennem værens tilstanden som man har i hjertet. Der kan man se alle de mennesker, der er døde for mange år siden, her går de lyslevende. De ser, at du er kommet ind i deres række i din bevidsthed. De tager imod dig alle sammen og ønsker dig velkommen. I er kommet ind i det, der hedder paradiset, kommet ind i vores højere mentallegemer, hvor vi kan se, og være sammen med vores kære som er døde for mange år siden. Men de er levende her på det plan, de er formløse, og vi er blevet formløse. Vi kan være til stede her og snakke om frigørelsesprocessen, frigørelse, en ny indsigt, og nye åbenbaringer.

Når der så er gået et stykke tid, og vi mærker, responderer på deres stemmer som vi har glemt for lang tid siden, så opstår der megen glæde igen, og vi er her kun for at være i en indre væren, en indre væren da er vi her. Og så snakker vi lidt med vores afdøde familie, vores forældre måske, og så på et tidspunkt så kommer du jo i tanke om, jamen vi er jo stadigvæk levende på det jordiske plan. Men vi vil så gerne være herinde, hvor lyset,

kærligheden, udstrålingen er, alt er smukt, total harmoni og livsglæde her. Man ser, hvordan vores tankekraft er fuldendt. Vi oplever, vi er blevet telepatiske, men vi får nu en tilskyndelse til at søge tilbage til det jordiske liv, fordi vi ved, der var nogle opgaver, vi ikke var færdige med. Vi ser også i det plan her meningen med vores liv, og alle de mennesker vi skal berøre med kærlighed og ny viden, dem ser vi her på det plan, hvor vi er sammen med vores forældre, vores familie. Når vi har set det hele, og vi kan se, hvis vi ikke var til stede, hvor stor en lidelse der så ville være. Så beslutter vi os for at træde tilbage igen til det jordiske liv. Vi kommer igen gennem en tunnel, en lystunnel. Der tager vi det overjordiske lys med ind i, og her kan vi så se de sjæle og de mennesker, der er på vej ind imod oplysningen, men vi kommer tilbage som oplyste sjæle, som kan træde ind på det jordiske plan. Vi kan svæve tilbage, vi kan flyve tilbage. Vi kan se, vi er solengle, og vi kan bevæge os ved tankens kraft. Vi har fået overjordiske muligheder og evner, dem træder vi tilbage med i det jordiske liv, men vi har bevidstheden om, at vi har ubegrænsede muligheder.

Det var vores morgenmeditation her i dag. Alt det jeg siger, er en opbyggende energi. Det var morgenmeditation nr. 356 søndag den 8. september 2019. Godmorgen til jer alle sammen, jeg ønsker jer en velsignet dag. Hå det rigtig godt. Jeg udsender velsignelse til jer alle sammen i dag. Godmorgen fra Peter L Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)