

Nr. 354 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 6. september 2019

Nøgleord: Jeg giver lys og kærlighed til alt det, jeg ser.

Godmorgen i dag er det fredag den 6. september, og vi skal have morgenmeditation nr. 354.

Så i dag synes jeg, emnet er kæmpestort at gå i gang med igen. Det er altid det, hvor skal vi gå i gang henne, og hvor skal vi slutte henne. Slutte det kommer vi aldrig til, fordi det er stadigvæk videreudvikling. Udvikling på udvikling.

Jeg tænkte på, at vi skal starte med at tænke på, at vi alle er sjæle og så tænke på, at sjælsbevidstheden ligger inde i os, hjertecentret, halschakraet, hovedcentret. Prøv at tænke på, at vi kan tale som sjæle, når vi møder andre, og forstå gennem sjælsbevidstheden. Det er fantastisk dejligt at tænke på.

Som Solengel har man en anden opfattelse end personligheden. Som Solengel tænker man i skabende muligheder, i visioner, i åbenbaringer, i erkendelser. Det er helt fantastisk at tænke på, at det er den verden, der er til stede her, og så er det fantastisk at tænke på, at vi har en masse brændsel, vi kan få til videreudvikling af vores evner at udvide dem på, det er alle vores begrænsninger i vores personlighed. Når vi bruger begrænsningerne i vores personlighed og omdanner dem til ny viden, så får vi en masse energi i frigørelsesprocessen. Når vi tænker på, at personlighedens begrænsninger er faktisk brændsel til videreudvikling af sjælsbevidstheden og den intuitive bevidsthed. Hvis vi nu kigger sådan på det, så kan vi sige, jo flere problemer vi har, jo flere evner er der klar til udvikling. Men vi kigger lidt fra sjælens synsvinkel, fra Solenglens bevidsthed. I Solenglens bevidsthed er vi fri for begrænsningssløret i personligheden. Når vi kigger igennem personlighedens slør, så ser man kun begrænsninger, når man kigger i personlighedsbevidstheden kun begrænsninger, og man er meget selvoptaget af sig selv. Men det slipper vi jo lige og siger, vi tager et medansvar. Medansvar det er en sjælsbevidsthed. Så siger man, nu vil jeg udvikle og omdanne mine begrænsninger til skabende udvikling. Det er der, man kan sige okkult, at man bliver et åndeligt styret menneske, et åndeligt styret menneske.

I går snakkede jeg lidt om, at da jeg gik ind i klippeformationerne, at man kan udvikle det æteriske syn. Det er et syn, vi alle sammen skal udvikle, hvor vi kan se andre dimensioner og andre verdener som en naturlighed. Illusioner og blændværk er vi kommet forbi. Vi er kommet ind i et helt andet stadie i vores bevidsthed, hvor den ophøjede viden er et delmål. Men vi skal meget mere end det. så hvis vi siger, at begrænsningerne i personlighedens bevidsthed er brændsel til udvikling af den intuitive bevidsthed, når vi målrettet arbejder på forvandling. Forvandlingen ligger i personlighedsskemaerne. Senere hen da arbejder vi med sjælsbevidstheden, så kobler man den åndelige vilje på, så betyder det, man realiserer sjælens hensigt, man begynder at realisere sjælens hensigt og ser de sjælelige egenskaber hos andre, så begynder man at arbejde i lysindtryk, nyt lys og nye muligheder. Det der er vigtigt er at kigge gennem lys, glæde, tillid.

Når vi fokuserer på det indre lys i et andet menneske bevidsthed, så fornyer vi os selv. Vi kan sige, vi giver afkald på en masse sygdom, en masse begrænsninger, og vi går faktisk i en foryngelseskur inde i os selv. Vi bliver yngre i og med, vi bliver mere smidige, vi bliver smidige i vores bevidsthed. Når vi bliver smidige i vores bevidsthed, så bliver vi også smidige i vores krop, alting begynder at ændre sig. Når vi ikke har brug for beskyttelse mere, vi har tidligere brugt mad som beskyttelse. Vi har været så sensitive, men nu begynder vi at kunne være i vores ophøjede bevidsthed. Vi skal huske jævnligt det der med at arbejde med jeres kraftords energi, hvor I siger jeg, giver mit kraftords energi, så nævner I kraftordet, jeg giver det til Shamballah, Hierarkiet, Kristus, Peter L Simonsen, min indre vejleder, menneskeheden. Kør med den jævnligt i jeres bevidsthed. Kør også med Gayatri mantraet jævnligt i jeres bevidsthed. Så får I en ophøjelse i jeres bevidsthed.

Jeg siger mit kraftord: ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.” Så kan man sige ydermere at ”jeg giver lys og kærlighed til alt det, jeg ser.” Der er mange, der har det her i deres kraftord, ”jeg giver lys og kærlighed til alt det, jeg ser.” Husk så i lyset, kærligheden.

Når vi mediterer på lyset, lyset fra det guddommelige sind, så er det vigtigt at finde ud af oppe i hovedet, der skal vi finde et område, vi kan lave til et åbenbaringspunkt, hvor vi kan åbenbare det guddommelige i os selv. Et helligt rum man har inde i sit hovedcenter. Helligdommen kan ligge i en energioverførsel, I har fået af mig på et tidspunkt, og den energioverførsel har givet jeg en udvidelse i jeres bevidsthed. Prøv nu om I kan finde sådan en, en energioverførsel jeg har tilført jer. Når I finder den energioverførsel, så skal I begynde at trække det ind i hjertet, ind i en indre væren, træk det ind i en indre væren, en ophøjet værenstilstande inde i jeres hjerter, hvor der ligger ubetinget kærlighed, medfølelse, tolerance, sindsro. Forestil jer at det sted finder I inde i jer selv i jeres hjerter. Den værenstilstande går vi dybere ind i, vores hjerteenergi en indre værenstilstand. I bliver i den indre værenstilstand, der er fyldt op med kærlighed. Det kan bredes ud over hele kroppen den værenstilstand, så alle jeres celler, jeres blod, molekyler alting bliver opladet med kærlighedsenergien. Vi skal forestille os, det er en værenstilstand at være i. Når i lader den væren brede sig ud over hele kroppen, så begynder kroppen at blive magnetisk. Den begynder at blive kærlighedsstyret. Kroppen bliver kærlighedsstyret, den vokser af tillid og livsglæde, kærlighed og tolerance. Det er en afstemning, man laver inde i kroppen.

Så går vi tilbage igen til den energioverførsel, I har fået af mig tidligere. Der er mulighed for at finde den, for den er antagelig skrevet ned i jeres hjemmeopgaver. Der var lige en energioverførsel her, den gjorde noget ved mig, den rørte ved et center inde i mig selv inde i hjertet, i hovedet måske, den energioverførsel den gjorde noget ved mig, den forandrede mig lige pludselig, den gjorde mig levende ind i et nyt område. Find den energioverførsel der levendegjorde jeres bevidsthed, udvid jeres bevidsthed. Når I finder den, så finder I udtrykket, I havde, da I sad foran mig, og jeg formidlede den energi, I skulle have fra det guddommelige tankesind. Jeg formidlede den energi, I skulle have. Der hvor I sidder i jeres ophøjede bevidsthed er et helligt sted, I er tættere på helligdommen, I er mere årvågne, et åbenbaringspunkt, et åbenbaringspunkt. Den oplevelse fra energioverførslen det der responderer inde i jer, der hvor I ser mit udtryk måske min rørthed ved at give jer den energi, den bevidsthedstilstand den flytter vi fra hjertechakraet til hjertechakraet i hovedcentret, og her er vi jo som solengle, vi er her som sjæle. Der løfter vi den bevidsthed op, og så kan I se, når I forener den energi, jeg har givet jer energioverførslen med jeres sjælsbevidsthed, så kan jeres sjælsbevidsthed udvide jeres erfaringsområder ind mod sin åndelighed. Der kommer en direkte gennemstrømning ind til jeres åndelige bevidsthed, ind til jeres intuitive bevidsthed og senere til jeres fysiske hjernebevidsthed, der kommer en energistimulering. Men vi vil jo noget mere end det, vi vil prøve ligesom at opbygge et åbenbaringscenter inde i vores hovedcenter, en åbenbaring ind mod Guds hensigt, det guddommelige lysudtryk. Der er mange dimensioner. Men vi vil prøve at fokusere vores indre bevidsthed ind mod det guddommelige lys og blive oplyste indefra ind mod det guddommelige lys. Det er det, vi mediterer ind på. I skal kun være interesseret i en værenstilstand. I skal ikke trække det ned i jeres personlighed, så er det en forkert opfattelse, og det vil næsten også være umuligt at gøre det. Men bliv i jeres ophøjede bevidsthed, find dit åbenbaringspunkt og sig at her vil I gerne åbenbare Guds lys, Guds kærlighed inde i din bevidsthed, inde i dit hovedcenter. Tænk på I vil gerne stabiliseres med ny viden igennem det guddommelige lys. Det vil fjerne blindheden inde i jer selv, når det kan komme ind og gennemlyse jer. I kan jo efterhånden arbejde med at udtrykke sjælsbevidstheden.

Nu kan jeg se, at tiden er smuttet, vi må fortsætte herfra en anden dag, fordi vi skal både arbejde med åbenbaringspunkter og erkendelsesområder, erkendelsesbevidstheden for at lave større samklang.

Godmorgen til jer alle sammen her i dag fredag den 6. september 2019. Jeg ønsker jer alle sammen en velsignet dag. Prøv at opøve den indre væren i jer selv, skriv det ned i jeres hjemmeopgave. Send opgaven til mig hver 7. dag, det er en måde at tage ansvar i jeres eget liv på for at udvide jeres bevidsthed.
Godmorgen og en velsignet dag. Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk