

Nr. 350 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 2. september 2019

Nøgleord: Vi går fra den ene sejr til den anden inde i os selv.

Godmorgen og velopstået fra søvnens land. Og jeg håber, I har fået mange klardrømme i nat, I er rigtig oppe på dupperne her i dag.

Nu er det jo mandag, mandag den 2. september 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 350.

Nå hvad skal vi så have, når det er noget, der ender på 50 eller 100, jamen så skal vi da have noget fremgang, skal vi ikke det? Det tror jeg, vi skal hå.

Så jeg tænker sådan lidt på i dag, at det hedder den gode vilje, den gode vilje til at realisere det indre liv med, om vi ikke snart skal have den til at opstå lidt bedre, lidt bedre end det man kan forstå i dag.

Så vi har noget, der hedder forståelsens ånd, samarbejdets ånd og erkendelsens ånd, vi har tre åndelige typer der. At forstå tingene igennem kærlighed, det giver jo en god vilje i, at kan dele og inspirere. Når vi holder op med at dele, holder op med at hjælpe hinanden, så får man først krig, det er lidt mærkeligt at tænke på, men når vi samarbejder med hinanden i forståelsesånden, erkendelsesånden, så sker der noget helt andet.

Prøv nu at tænke på, hvis vi tager ansvar bygger ansvarligheden ind i vores liv, så fjerner vi alt det, der hedder had, stress, frygt, konkurrence, ved at bygge en større ansvarlighed ind. Hvis nu vi tager en større ansvarlighed ind i vores liv og siger, jamen her har vi nogle ting, de skal jo gøres, og man så giver sig til at gøre det, så får man overskudsenergi, masser af overskudsenergi. Har vi brug for den? Ja det har vi da. Så vi skal have en god villighed til at udføre de ting, vi skal gøre i samarbejde med sjælen, samarbejdsånden, på den åndelige bevidsthed og på sjælsbevidstheden. Det er dejligt at tænke på, at det er sådan det hænger sammen, samarbejdets ånd. Vi skal også have en større forståelse, en forståelse igennem kærlighed, og vi skal have en erkendelse af, at det er det, vi gør. Så hver eneste gang vi frigør os for en personlighedsbegrænsning, så får vi en ny indsigt, en ny erkendelse, og den erkendelse den videregiver man til andre. Vi videregiver igennem en god vilje og en god kærlighed. Giver det ikke kærlig forståelse, når vi sådan lægger det lidt sammen? Det tror jeg, det gør. Så siger man, hvordan kan man lægge kærlig forståelse, samarbejdsånden, erkendelsesånden, hvordan er det, kan vi virkelig godt lægge det sammen, og så få et nyt facit? Ja selvfølgelig kan vi det. Den gode vilje ligger begravet i det her, gode vilje, viljen til det gode, det betyder, man er på vej hjem til solbevidstheden og den åndelige bevidsthed. Det er dejligt at tænke på, er det ikke det? Det synes jeg.

Så lad os meditere noget på det der hedder samarbejdsånd, forståelsesånden og erkendelsesånden, lad os meditere på de tre ting. Samarbejdsånd, forståelsesånden og erkendelsesånden. Og ved vi, vi ved, vi er åndelige mennesker, der kan fungere igennem kærlighed hver eneste dag. Har vi så problemer? Næh det har vi ikke, det er bare at gøre det hele tiden og lade den gode vilje bestemme. Så det her det mediterer vi på, kærlig forståelse, forståelsesånden, samarbejdsånden, Samarbejdsånden betyder også, at man deler, og det er det modsatte af konkurrence og had. Lad os lige meditere på det.

Det der er så vigtig, det er at komme op af starthullerne, så sige jeg har også ansvarsfuldhed til at kan hjælpe og inspirere mine medmennesker. Det er ligesom, når man bruger det, det er ligesom, når solen står op inde i en selv, solen, solen står op på himlen, så kommer der en ny dag. Når vi anvender de her principper, jeg snakker om, så får vi også en ny dag, nyt liv, ny forståelse og ny tilgang.

Vi kan sige yderligere mere, at hvis vi følger personlighedens interesseområder både på alle de ting, vi skal ha, de negative tanker, begrænsningerne, sygdommene de kommer jo, fordi vi skal arbejde med sjælsbevidstheden, sjælsforståelse. Mange mennesker de lever jo i det, der hedder i mere eller mindre i en ruin, hvor der ikke er

nok af alt det, der skal være, det betyder, man ikke anvender kærligheden. Så det der er vigtigt, det er at gå fra at være en dødsejler til en guldvinder. Det vil sige, når nu vi selv tager ansvaret i vores liv, siger vi vil arbejde med den gode vilje, kærlig forståelse, samarbejdets ånd, kærlig forståelse, den gode vilje, så kommer man jo til at køre med vinderånd. Er det ikke meget sjovere? Det tror jeg, det er. Ja man går fra en dødsejler til en guldvinder.

En kærlig forståelsesånd, en kærlig forståelsesånd, samarbejdsånden kan hænge sammen med Fredsavataren. Kærlig forståelse kan bygges sammen med Kærlighedsavataren. Erkendelsesånden er sammenbygget med Solavataren. Lad os hæve vores bevidsthed i fællesskab i samarbejde med hinanden, lad os hæve bevidstheden i samarbejde med hinanden. Det betyder, vi kan alle give muligheden for, at vi kan dele med hinandens sjælsbevidsthed, den åndelige bevidsthed og få indtryk igennem den guddommelige bevidsthed. Det var jo en rigtig god vending på det her, synes jeg selv, hvis jeg nu selv skulle sige det, det kan være, I ønsker at sige noget andet, så gør I bare det. Men det der er godt, det er altid at have motivet inde i sig selv, som er styret af god vilje, kærlig forståelse og en ny visdom, ny erkendelse baseret på guddommelig visdom.

Jeg vil nu overføre noget af den energi til jer, så I kan hæve jeres opfattelse. Jeres opfattelse kan blive større af det indre liv. Forestil jer I lever i kærlighedsbevidstheden i jeres hjerter, det er her, I forstår det igennem, igennem kærlighedssproget.

Lad nu lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed. Vi arbejder på at udvide bevidsthed til en ny erkendelse og ny indsigt. Vi er også nødt til at skrive det ned, fordi ellers bliver det ikke en fysisk manifestation. Når I skriver det ned, så bliver det til en styrende organisation. I kan styre tingene. Nye erkendelser er lig med nye indsigter, igennem kærlig forståelse. Så nedbryder I barriererne inde i jer selv igennem en kærlig forståelse, og igennem samarbejde med jeres sjæl. Det betyder, at sjælsbevidstheden vokser.

Når sjælsbevidstheden vokser, så kommer der fusionsenergi, man fusionerer med sin højere bevidsthed. Der kan komme smerter, men det er også fordi, det er en frigørelsessmerte, det er frigørelsessmerter. Det er ligesom for at udtrykke erkendelsesfasen, så den bliver mere bestandig, og det betyder, at den hjælpende ånd inde i os hjælper os til at forstå tingene i en større betydning. Udviklingsspiralen er aktiv, den er aktiv, og den er ved at blive mere aktiv i vores bevidsthed, så vi opfatter tingene igennem sjælsbevidstheden, igennem den gode viljesenergi, den kærlige forståelse, ansvarligheden vokser, rummeligheden er til stede. Vi går ind, og vi kan sige, vi er blevet guldvinderen, hvis det hvis vi kan sige det sådan. Vi går fra den ene sejr til den anden inde i os selv, og det er igennem sejr, vi videregiver ny visdom

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen, og det var så i dag den 2. september 2019, morgenmeditation nummer 350.

Jeg ønsker, I vil høre den flere gange, og så prøve at gennemleve det mange gange.

Ja, godmorgen til jer alle sammen, og det var Peter L. Simonsen, fra Healerskolen i Sønderjylland. Jeg ønsker jer en fantastisk dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk