

Nr. 347 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 30. august 2019

Nøgleord: Det vil sige, i sjælsbevidstheden der kører tingene 100 gange hurtigere, f.eks. i forhold til personlighedsbevidstheden.

Godmorgen Lisbeth. Godmorgen. Nej nu står solen op ude i horisonten, det er dejligt at se, at vi nok skal have en solskinsdag i dag, så skal vi være i solskinshumør igen.

I dag er det jo fredag den 30. august 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 347, 347. Det bliver jo helt fint, hvad det kan bringe til os i dag.

Se, jeg tror lige, jeg vil give jer lidt oplysninger. Vi har her i går arbejdet med det, der hedder erkendelser, erkendelser, erkendelsesvejen, den oplyste vej. Den oplyste vej er også sjælsbevidstheden. I skal tænke på, når I er i sjælsbevidstheden, så er I både abstraktionstænkende. I kan anvende jeres healende kræfter. I arbejder med hvid magi. I arbejder med jeres billedskabende evner. I begynder at være mere i kontakt med sjælsbevidstheden ind mod monadisk bevidsthed, når I er tilstede i sjælsbevidstheden.

Når vi så har frigjort en ting for personligheden, personlighedens begrænsninger hvor der lå måske angst og frygt, utilstrækkelighed, modløshed, eller en eller anden ting, og I så har udviklet den modsatrettede evne, som er en sjælsbevidsthed, og I så lige opdager, jamen nu har jeg kunnet styre den her begrænsning, som har ligget i mange år. Jeg turde komme igennem med mit budskab, man har fjernet angsten og frygten, og kan se det helt fuldstændigt klar, hvornår angsten og frygten er opstået, hvor lang tid den har været der, og hvilken evne mere man skal udvikle, det har man fået en erkendelse på, fået en erkendelse på at nu er man trådt ind i sin sjælsbevidsthed.

Hvis nu man så skriver sin erkendelse ned på stedet i sin ophøjede bevidsthed, med det samme, så fungerer det. Det vil sige, i sjælsbevidstheden der kører tingene 100 gange hurtigere, f.eks. i forhold til personlighedsbevidstheden. Når man så skriver det ned med det samme, det man får indsigt i, så udvider man sjælsbevidstheden, man kan rumme noget mere. Hvis nu man ikke gør det med det samme, selv om jeg siger til folk, skriv det nu ned med det samme, og man har en udflugt, man skal lige gøre noget andet først, så er det væk igen. Det vil sige at sin bevidsthed, sin bevidsthed i sjælsbevidstheden, den er trukket tilbage i sin fysiske hjernebevidsthed, og der ligger alle begrænsninger i. Så oplever man jo et tab, fordi man har trukket sig tilbage fra sin ophøjede tilstand, så bliver det vanskeligt at komme tilbage igen til sin ophøjede bevidsthed. Men der kan man så komme tilbage igen, ved at man ser på tidligere, hvor man har gået igennem ind til sin ophøjede bevidsthed. Så kigger man bare i sine gamle notater, og siger jamen her har jeg skrevet min forvandlingsproces, og forvandlingsprocessen ligger i, at når man har skrevet sit personlighedsskema, sjæls, eller hvad det hedder personligheds, delpersonlighedsskemaet, der ser man nøjagtig situationerne, de sårede følelser, tanker og handlinger. Man skriver også, man ser også sjælskvaliteten, man lige har udviklet. Det er, når man er flittig til at lave de skemaer der, man kan opnå sin ophøjede bevidsthed. Når man er iagttageren til, hvad man laver, så har man holdt sig ude af følelseslivet, men bare lige en indre iagttagere, men synes man nu, det gør virkelig ondt at være i følelserne, det gør det jo også. Det er en smertefuld proces, men jo hurtigere tingene kommer frem, jo hurtigere er evnen til at udvikle sjælskvaliteterne. Så sjælskvaliteterne står på spring, for at det skal indtage vores bevidsthed, så alt bliver i lykke, harmoni, tillid og visdom. Når man nu ser det fra sjælsbevidstheden, så er tingene fuldstændig i orden, som de skal være, men i personlighedsbevidstheden der er der kaos og frygt derinde, og det er fordi, at man har modstand på at gå ind i sin ophøjede bevidsthed. Det lyder helt paradoksalt, at man har kæmpe modstand på at frigøre sig fra den begrænsning der har låst en i mange år.

Prøv nu at tænke på man skal sige til dem, man har omkring sig, ”jamen vi skal arbejde på den samme hammel, vi skal trække på det samme læs, vi skal bygge ansvarligheden ind, vi skal hjælpe hinanden.” Hvis nu det f.eks. er indtægt, man skal have, jamen så skal man hjælpe hinanden og få tingene til at fungere. Man skal yde alt det, man kan, til det der fælles husholdningsprojekt, eller arbejde eller hvad man laver. Så alle skal gøre det bedste, de kan. Så lad os sige, at når man er på sjælsplan, så er det kun det, man ønsker. Man ønsker at give det bedste, man kan til andre ønsker at hjælpe og inspirere, og så sige ”jamen okay, nu sætter jeg tiden af, til at give meget mere af mig selv til andre mennesker, fordi jo mere vi giver, jo mere får vi.” Vi får en meget større rummelighed og forståelse. Men det der er vigtigt, det er ikke at være bange for at gå igennem processen, fordi går I igennem processen med kærlighed og forståelse, så får vi frihed, indre frihed, som vi dybest set længes efter.

Så derfor når I arbejder med det og sender det til mig, så kan jeg hele tiden se, hvor I står henne, og så kan jeg tilføje jer den bevidsthed, I mangler for at nå ind i jeres ophøjethed. Og så er det, I siger mange gange, når I er på skole her, ”jamen det er meget nemmere her ved dig Peter, her er det så enkelt og så oplyst, og når vi kommer hjem til os selv, så er det svært at se det oplyste igen.” Så vi kan sige, når I er her, så kan I træde ind i jeres ophøjede bevidsthed, det er bare den ophøjede bevidsthed, I skal kunne bevare hele tiden. Det vil sige, når man fokuserer bevidstheden på sjælsbevidstheden og lever sjælsbevidstheden, så får man jo ikke alle de der, man synes man får som nederlag, når man kommer hjem. Nederlag betyder, at man er gået ind i sin formbevidsthed igen, i sin personlighedsbevidsthed. Man kan vælge at træde sig ind i sjælsbevidstheden, i sjælsbevidstheden. Der er det den ophøjede bevidsthed, der gennemstrømmer en selv og andre.

Det vil sige, udstrålingsenergien er kærlighed i sjælsbevidstheden. Så det vil sige, når I kommer hjem, eller inden I kommer hjem, så vælger I at træde ind i de gamle mønstre, fordi det er der, man kan brokke sig inde i. Men lad os nu sige, at I bliver i jeres ophøjede bevidsthed. Den ophøjede bevidsthed skulle gerne blive jeres dagligdag Det er det, vi arbejder på, at det er en dagligdagsbevidsthed, som er sjælsbevidstheden i stedet for personlighedsbevidstheden. Er det ikke helt enkelt det her? Det synes jeg, det er. Så når I kan leve i jeres sjælsbevidsthed, i sjælens skabende natur, hvid magi, så kan I være den årsag, der skal til med at kan fungere. Der er jo mange, der siger, ”jamen vi skal gå forskellige veje Peter.” Der er kun en vej at gå, det er at opbygge Antakaranaen mellem vores lavere og højere bevidsthed igennem meditationer, gennem skabende udvikling, og videregive sjælsbevidstheden for at opnå rummelighed. Det er det, der er menneskeheden lod at gøre. Og så betyder det, at det er lige meget, hvad man laver, så prøver man at videregive sjælsbevidstheden, og det vil sige, man får styr på illusioner og blændværk, angst og frygt, alting bliver forvandlet til kærlighed, til magi.

Prøv nu at se, om I kan gå lidt igennem her i dag, meget mere og tør meget mere, men gør det igennem kærlighed, kærlig forståelse. Der kan ligge mange bindinger til sin personlighedsopfattelse, prøv nu at begynde og se på, om ikke I kan blive frie her, fri for de her bindinger til fortiden. Tænk på I lever et nyt liv hver eneste dag. Vi arbejder med fornyelsen. Med det samme vi har indsigten skriv det ned, så bliver I så glade, når I opdager, jamen jeg overvinder forhindringer gang på gang. Forhindringen ligger kun i at udvikle sjælsbevidsthed.

Så lad os meditere på, at vi er sjæle, der er i fysisk inkarnation. Når I sidder overfor mig her, så kan jeg hæve jer op i jeres sjælsbevidsthed, og I griner, synes det er sjov, det kan være dybt alvorligt, rørtheden kan være der samtidig, inderligheden, mange ophøjede niveauer på en gang i energioverførslen, men det stadie I er inde i, det er den, der skal være jeres dagligdagsfundament. Det vil sige, man erstatter af underbevidsthedens energi med kærlighedsenergien. Det er det, der er meningen, så vi bliver helstøbte. Så hver gang man tænker på en ting, så tænk med glæde, kærlighed og tillid, i stedet for låsninger, bindinger. Man mærker frigørelse, og man mærker tillid, for ens styrke bliver meget større hver eneste dag, styrke, udholdenhed, kærlighed. Og når vi går den oplyste vej, det er selvfølgelig smertefuldt at frigøre sig fra sine begrænsninger.

Vi tager et eksempel, hvis at man får en torn ind i sin finger, måske under neglen, så har man fået den derind, det må godt nok gøre ondt, men man synes, det gør meget mere ondt at få den ud igen. Sådan er det jo også, at når vi er personlighedsopfattelse, og man skal til at trække bevidstheden fra personligheden, jamen så gør det også ondt. Men der er forskel på en smerte, den første smerte man får og så frigørelsens smerten. Det der er så vigtigt, det er at se på, er det en frigørelsessmerte, man er inde i, eller hvad er det? Men læg nu lys og kærlighed ind, lys, kærlighed og tillid.

Lad os meditere på, at vi er sjæle i fysisk inkarnation. Som sjæl har vi ubegrænsede muligheder, som er bygget på kærlighed, tillid og visdom. Sjælsbevidstheden det er der, man siger ja, det er der, man er meget mere hurtig opfattende end i sin personlighedsbevidsthed.

Vi kender også eksemplet, hvis man er forelsket, så er det lige meget, hvor langt vedkommende bor væk, så kører man bare. Der er ingen betænkning, det er det, man gør. Men i sin personlighedsopfattelse, der kan man sige, ah der er langt derhen og sådan og sådan, jeg kunne også, måske gøre noget andet, ikke også.

Vi mediterer på, at vi er sjæle i fysisk inkarnation med ubegrænsede muligheder. Vi skal yderligere mere huske, at når man er i sin sjælsbevidsthed, så kan man se bagom tingene, man kan se, hvordan det skaber, problemet er skabt, hvor lang tid den skal være der. Man ser også frigørelsesprocessen. Man kan også se, når vedkommende anvender sin sjælsbevidsthed, hvor stor fremgang der bliver på alle planer. Men den der er personlighedsopfattet, vil altid sige, ”du forstår mig ikke.” Men sjælsbevidstheden forstår det. Husk glæden og kærligheden kommer indefra fra vores ophøjede bevidsthed og sjælsbevidstheden. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed.

Jeg kommer lige til at tænke på en ting, man har tidligere været i kirke i sin barndom, så siger præsten, ”Herren være med eder, lad os alle bede.” Det var sådan en tankeform, der kom frem. Prøv og tænk på at når det er sin ophøjede bevidsthed, der leder en, hvor fantastisk det så er.

Nu er det ved at blive lyst, det går jo hurtigt.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen, og ønske jer en fantastisk god dag med lys, kærlighed, tillid og større gennemslagskraft igennem kærlighed, kærlig forståelse. Godmorgen til jer alle sammen.

Og det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland her, morgenmeditation her den 30. august 2019, morgenmeditation nummer 347, tror jeg det var, yes. Godmorgen, godmorgen og hå en velsignet dag.

Lyt til den flere gange, se om I kan få noget mere forståelse. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk