

Nr. 345 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 28. august 2019

Nøgleord: Vores største mission det er jo at arbejde nøjagtig det sted, hvor vi er.

Godmorgen og velopstået i dag er det jo en dejlig dag igen, det er ved at blive lyst, men det er stadigvæk mørkt. Vi står i en skillevej mellem lys og mørke, men nu er det jo godt, at vi arbejder på at blive oplyste sjæle.

Jeg kom til at tænke på, at det der hedder verdenstjenerne, det er jo en forpost i en guddommelig arme, i den guddommelige kærlighedsarme, så det er jo dejligt at vide, at når man begynder at blive verdenstjener, så er man ved at centralisere sig selv ind mod sin åndelighed alligevel. Det er dejligt at tænke på, at mange mennesker er aktive ind mod sjælsbevidstheden. Vi kan sige, at vi kan lave mange forskellige gøremål udadtil, det er også rigtig godt, men det er godt at have bevidstheden indadtil, ind mod at være sjælsstyrede personligheder. Det er først der, det har en virkning, det arbejde man laver, ikke at have modstand mod sjælsbevidstheden. Det er jo en kamp, der ligger der for mange mennesker, fordi de skal til at være oplyste og være bevidste om, at man må ikke have modstand ind mod sjælen ind mod det guddommelige. Der er noget at tænke på lige her. Man kan så sige, at de modstande der ligger der, de ligger også som værktøjer til at forvandle ens tankesind, gå fra vores uoplyste bevidsthed mod vores oplyste bevidsthed blive mere ansvarlige.

Ansvarligheden hænger også sammen med, hvad kan jeg give, i stedet for hvad kan jeg få. Når vi tænker på hver eneste dag, hvad kan jeg give til fællesskabet, til hinanden, til grupperne, til familierne. Hvis vi arbejder som verdenstjener, så arbejder vi uselvsk. Vi arbejder for et indre formål, vi arbejder med at fjerne personlighedsinteressen, man begynder at arbejde ind mod gruppeforståelse, gruppefusion, det er noget, man påbegynder på det tidspunkt, men det er svært, for hvor mange mennesker har tænkt på, at man kan være ansat af Hierarkiet i stedet for, Hierarkiets mestre, arbejde sammen med de mestre som prøver at arbejde i det skjulte, i de subjektive verdener, og vi arbejder i de ydre verdener. Vi skal jo tænke på, at mange af os vi arbejder som frontløbere for at hæve menneskehedens bevidsthed. Det betyder jo oftest, at vi står fuldstændig alene i perioder, indtil vi begynder at få flere mennesker, aktiverede til at arbejde med kærlighed og tillid.

Så når I begynder at arbejde dybere med tingene, med det indre liv lige der hvor I er i jeres liv, så vil I også møde mange mennesker, der er helt uforstående, og så er det vigtigt at anvende kærlighed, kærlighed, tillid og en ny forståelse. Det der er vigtigt, det er at sige, jeg fornyer mig hver eneste dag, jeg skaber muligheder, jeg skaber tillid, og jeg modtager nye visioner, nye visioner. Så lad nu lys og kærlighed være jeres kendetegn, lys, kærlighed og tillid.

Så kan I sige her, hvad for nogle mennesker skal jeg arbejde med i dag? Hvilken arbejdsplads skal I ind og fungere på i dag? Vil I være i stand til at være kærligheden i deres hjerter? Hvis nu I kan give nogle positive impulser til andre mennesker, så får de jo en god dag, og den kan vi være medvirkende til at give dem hver dag, nye gode dage. Jeg kan huske et eksempel fra tidligere, jeg stod og handlede i Løvsbjerg i Nykøbing Mors, jeg stod og snakkede med et menneske, der havde købt en hel masse hvidkål, og så snakkede jeg lidt med hende om, hvad hun skulle hjem og lave med de hvidkål der, og det blev hun enormt glad ved, at jeg var positiv og venlig overfor hende, så sagde hun, ”det var vel nok dejligt, jeg mødte dig, hvad hedder du?” ”Peter.” Jeg snakkede lidt med hende. ”Det er da sjældent, at der er nogen, der spørger ind til, hvad jeg skal lave i dag.” Tænk på at den kone jeg snakkede med, hun var meget ensom, indadvendt, så fik hun lige lidt snak udadtil, og man beskæftigede sig med hende på hendes præmisser, det var hun enormt glad ved. Det vil sige, den glæde hun får, den smitter jo af på andre mennesker, hun møder i dagligdagen. Det jeg vil sige med sådan en ting, det er jo, at den pågældende kvinde blev ved med at sende positive tanker til mig (os). Så når I går ud og hjælper andre, man kan næsten sige missionerer, men missionen er kærlighed. Det vil sige, at når I går ud og giver

kærlighed, så får andre mennesker mulighed for at sende kærlighed ud i verden, men de sender også taknemmelighed til jer, og det vil sige, på den måde får man også en opløftende energi hver eneste dag, det er værd at tænke på. Der er nogle gange, når jeg har gået nede i byen, så har jeg kunnet sende fjernhealing over på den anden side af gaden, hvor jeg ser en kvinde, der har meget ondt i ryggen. Så kan man begynde at sende energi til hende, indtil hun begynder at rette sig lidt og begynder at opdage, at nu begynder smerterne at forsvinde, og så ser man taknemmeligheden i hendes ansigt. Hun ved ikke, hvor det kommer fra, men vi har jo glæden i at give. Så prøv at se om I kan lave sådan nogle små ting hver eneste dag, små mirakler som det hedder og hjælpe jeres medmennesker. Jeg er klar over, I har mange muligheder hver dag, jeg tror også, I vil benytte jer af dem. Det er jo sådan, vi står lidt bag kulisserne og giver den energi, de ting der skal til. Kan I forestille jer, hvem der skal have jeres hjælp. Det er næsten vanskeligt at forestille sig, fordi vi har jo ikke mødt de mennesker endnu.

Selv om vi ikke har mødt dem som mennesker, så kan vi møde dem som ting, der kommer på det indre plan, hvor der lige pludselig dukker nogle mennesker op i vores bevidsthed. Det kan være, de kommer for at sige, ved du hvad, jeg har brug for din hjælp, kan du ikke sende mig en venlig tanke, kan du ikke ringe til mig, kan du ikke gøre en eller anden ting, fordi jeg synes, jeg har brug for din hjælp. Det kan være godt at arbejde på den måde.

Det der er så dejligt, det er at arbejde med livsenergi, livsglæde og kærlighed, og tænke på vi kan forandre os hver eneste dag, vi kan udvide vores bevidsthed.

Jeg vil gerne, at I i dag igen arbejder med jeres kraftords energi og bruger energien til Shamballah, Hierarkiet, Kristus, Peter L Simonsen, jeres indre vejleder, menneskeheden. Prøv at arbejde med det, det vil virke fantastisk godt på det hele, det giver en selvopladning, I kan fokusere på.

”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.” Idet jeg gør det, så forener jeg min hjerteenergi og mit pandecenter, og så sender jeg energien til Shamballah, Sanat Kumaras ashram, og samtidig når jeg sender energien af sted, jeg tænker bare på ashram og ser, hvordan min energi er med til at berige ashramens bevidsthed. Det vil sige, min bevidsthed kommer til at ligge i yder periferien. Jo mere rene I er i jeres bevidsthed, jo længere strømmer energien ind i Hierarkiet. Renhed er en nødvendighed for ikke at forstyrre mestrene i deres arbejde, det er værd at tænke på, jo mere ren vi er i vores bevidsthed, jo større styrke har vi i vores healerkræfter, i vores kommunikation, vi går dybere ind i en indre væren, jo mere renhed vi får i vores bevidsthed.

Vi mediterer i dag på renhed i tanker, følelser, sind, og så tænker vi på Kristi tilsynekomst for 2000 år siden, at den renhed og kærlighed den blev givet til at starte en ny situation med for 2000 år siden. Nu skal vi prøve at være bevidste om, at den selvsamme proces er ved at ske nu her i vores tidsalder. Renhed, kærlighed, tillid og visdom.

Noget af mit arbejde består i at udvikle sjælene, sjæle der udvikler sig til at blive ledere i det næste rodracesystem, i det næste cirkulationsforløb, og mange de er til stede nu i inkarnation. De begynder at blive forposter for en ny visdom fra nu af og adskillige århundreder frem i tiden. Vi mediterer på renhed, kærlighed, tillid, lyksalighed og den altomfavnende kærlighed, vi bliver fyldt op af energi. Jeg overfører energi til jer lige nu, kig på mit hovedcenter, mit hjerte, området midt i panden, jeg fylder jer op med energi, så I er i stand til at gennemføre processerne, en større udvidelse af jeres bevidsthed i samklang med Kristus og Hierarkiet.

Det der er så vigtigt, det er hver eneste morgenstund at gennemstrømme jeres legemer med ny energi og ny bevidsthed. Der skal ske en fornyelse hver eneste dag. Vi bygger fra den ophøjede bevidsthed, vi havde i går, et grundfundament i dag, og her opbygger vi videre igen. Lys, kærlighed og tillid. Jeg tænker på jer gennem rørtheden tårer med lys og kærlighed til jer alle sammen. Lad os nu gøre det bedste vi har i os hver eneste dag.

Tænk på vi er alle Solengle, vi kan alle rejse ud i verden med kærlighedsbudskabet. Vores største mission det er jo at arbejde nøjagtig det sted, hvor vi er, og give det lys og den kærlighed der skal til, ny forståelse, og prøve at løfte menneskernes bevidsthed fra det personlige engagement op til sjælens engagement. Lad nu lys og kærlighed gennemstrømme alle menneskers bevidsthed, lad dem lyse med ny viden og ny indsigt.

Det var vores morgenmeditation i dag, morgenmeditation nr. 345, godmorgen til jer alle sammen.
Peter L Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, jeg ønsker jer en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk