

Nr. 342 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 25. august 2019

Nøgleord: Vi mediterer på lys, kærlighed og tillid.

Godmorgen. I dag skal vi have morgenmeditation nr. 342, og jeg kan se, det bliver en dejlig dag igen. Vi er faktisk meget heldige, hver dag er dejlige dage, og vi har jo hver eneste dag et godt liv. Vi har alle sammen mulighed for at leve et bedre liv hver eneste dag, det har man, når man lægger kærligheden ind i sit liv, så åbner man for nye horisonter. Kærlighed, tillid, visdom. Jeg vil lige prøve at spørge jer i dag, hvor mange mennesker kender I, der er blevet raske eller fået det bedre ved at have en personlighedsopfattelse? Hvor mange kender I, der har fået det bedre ved at have en sjælsbevidsthed? En sjælsstyret personlighed. Så her i dag mediterer vi på, at vi alle er sjæle, alle er sjæle, alle mennesker er sjæle, som indeholder sjælsbevidsthed. Sjælsbevidstheden er alle de positive egenskaber, lys, ubetinget kærlighed, visdom, sindsro, medfølelse, tolerance, accept, kærlig forståelse.

Kan I huske, når vi har snakket om kærlig forståelse, opfatter man en ny ting gennem kærlig forståelse, så får man en ny indsigt. Opfatter man i sin personlighed, og personligheden er meget negativ ladet, meget uvidende, så giver det jo en afvisning. Men kører man i sin sjælsbevidsthed og lytter der, så giver det tiltrækning. Lad os nu sige, når vi mediterer på, at vi alle er sjæle, alle mennesker har noget godt i sig. Der er bare nogle mennesker, der har svært ved at komme ind til det gode liv i sig selv, dem må vi hjælpe lidt på vej. Den eneste måde der sommetider kun kan være, det er at give andre mennesker kærlighed og forståelse. Når vi gør det, så får vi det bedre. Vi får det bedre, og de får det også bedre, når vi arbejder med kærlighed og kærlighedsforståelse. Det er ikke det samme som at løse deres problem, det skal det heller ikke være. Vi kan give kærlighed, kærlig forståelse. Og så kan vi sige, at de mennesker vi arbejder med, kan selv arbejde med på at udvikle sjælsbevidstheden, omdanne begrænsninger til skabende aktivitet, så begynder det at gå fremad.

Så lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed, lys, kærlighed, tillid. Vi arbejder med det næsten hver eneste dag. Selvom vi arbejder med det så tit, så er det så utrolig svært for mange mennesker at blive i deres ophøjede bevidsthed. Prøv at tænke på kærlighed, tillid, visdom, kun tre ord med en fantastisk virkning der ligger inde bagved. Vi kan sige, at de tre ting har pil ind i de indre verdener, ind mod monadens bevidsthed, ind mod sin åndelighed. Kan vi nu være meditative ind mod vores åndelige bevidsthed og samtidig sende lyset ud i sin personligheds bevidsthed så begynder det at blive spændende.

Som Dan sommetider siger til mig, ”hvorfor er det så svært at opnå sjælsbevidstheden, kærlighedsbevidstheden?” Tænk på at den guddommelige bevidsthed det er den, vi er født med, vi er alle guddommelige. Men anvender vi vores guddommelighed, eller vil vi nøjes med at være i vores personlighed? Jeg siger ”nøjes med,” det er fordi, man begrænser sig selv. Jeg ved jo, når I er i jeres kærlighedsnatur, kærlighed til hinanden, så siger I ja tak til al indre oplysning, visdom. Det er så smukt, så smukt når I er der.

Tænk nu på kærlighed, visdom hvor meget det kan flytte inde i jeres bevidsthed. Når I glemmer det, så flytter man sig fra sin ophøjede bevidsthed ind i sin dagligdags bevidsthed, eller ind i sin underbevidsthed, som er stærkt styrende. Vi skal huske, at alting vi har inde i os selv, og som er ufuldendt, bliver synligt. Det er jo en lovmæssighed, at alt bliver synligt, fordi vi får en ny chance for at forvandle det med positiv tænkning.

Så siger nogen, ”jeg kan ikke være positiv, fordi der er for mange problemer, inden jeg bliver positiv.” Så må vi jo bede lidt for de mennesker og give dem en ny mulighed. Det vil sige, vi tager dem med i vores aftenbøn, vi tager dem med i dagligdagen. Vi skal huske, at store dele af menneskeheden har brug for håb, tillid og visdom, nytænkning og et nyt liv. Det nye liv er også inde i os, alt er jo til stede, og alting er muligt her og nu, alting er muligt så lang tid, man kan trække vejret, så det dyrebareste vi har, det er vores vejrtrækning. Vi har muligheden hver eneste dag for at forny os, skal vi så ikke bare sige, at det er den evne, man ønsker at arbejde med, at forny

os gennem kærlighed, tillid, visdom. Hvis I kender nogle mennesker, der virkelig har brug for hjælp og omsorg, send lys og kærlighed til dem. Men mange mennesker nægter faktisk at modtage kærligheden, mange mennesker nægter oplystheden, men derfor kan de jo godt få den alligevel.

Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed, lad lys og kærlighed strømme ind til de organer hvor der er brug for hjælp. Anvend jeres kraftords energi og bevidsthed. Jeg kan f.eks. sige, ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.” Når jeg så forbinder mig i en meditativ proces ind i sjælen, og lever i sjælens verden, så strømmer der sjælsbevidsthed ud gennem al min tænkning, al min kommunikation. Forbinder jeg mig med åndens viljesenergi, kommer der en vilje til at gennemføre det indre liv, og når man lever i den verden meget af tiden, så er det uforståeligt for en personlighedsopfattelse. En personlighedsopfattelse vil altid have forståelse af, at man ikke forstår dem, det gør vi så sandelig.

Vi mediterer på lys, kærlighed og tillid. Vi anvender daglig vores kraftords energi og bevidsthed og sender den ud til verden til de lidende mennesker. Det betyder, at vi lader lys og kærlighed gennemstrømme vore egne legemer og andres legemer, vi ser det bedste i dem. Der er et indre såret barn i hvert menneske, vi ser som aldrig får næring, tillid, forståelse, det er det barn, der har brug for hjælp først og fremmest.

Vi ved, vi tidligere har snakket om overbærenhed, barmhjertighed, kærlighed og tillid. Vi har mange stykker værktøj, vi kan anvende hver eneste dag. Vi er jo her for at gøre en forskel, så gennem offerviljens lys der frigør vi andre sjæle, og det betyder, at derigennem kan der komme helbredelse til de mennesker, der har brug for hjælp, arbejde med dem gennem kærlighed, tillid og forståelse, næstekærlighed, sindsro, ellers sker der ingen udvikling.

Jeg vil nu overføre velsignet energi til jer alle. Jeg sender det ud i min bevidsthed til jer. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jer alle. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys. Jeg anvender mine evner og kvaliteter som Solavatar til at hæve menneskehedens bevidsthed med. Der er andre evner og kræfter til rådighed her end vores almindelige opfattelse. Mange af jer der har fået en energioverførsel af mig i tidens løb, prøv at tage en af dem læg bevidstheden ind i den, og så forestil jer rundt om jeres hjerter der fylder I det hele op med kærlighed og tillid, visdom. I pakker hjertet ind lige som i folie, men den folie er bygget op med kærlighed, tillid og visdom. Lad det strømme ind i hjertet eller i de organer som har det svært, man kan forny organerne med nye cirkulationer og ny visdom igennem kærlighed, kærlig forståelse og tillid. Det er kærligheden, der helbreder, og når man taler gennem kærlighed og forstår gennem kærlighed, så renser vi også vore sind og vore legemer. Synes I ikke, det er enkelt det her? Prøv at tænke på at man har chancen for at rette op på alting inde i os selv og være til rådighed for at hjælpe andre mennesker også. Mennesker, dyr, planter, hele kloden.

Jeg siger godmorgen til jer alle sammen. Det var vores morgenmeditation nr. 342, det er søndag i dag, og vi får en fantastisk god dag. Tænk på hvis man siger, at i dag vil jeg indlære noget nyt, og jeg vil gøre det gennem kærlighed, tillid og forståelse, sikke en god dag det bliver så.

Godmorgen til jer alle sammen, jeg ønsker alle en velsignet dag. Det var Peter L Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk