

Nr. 340 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 23. august 2019

Nøgleord: Når vi fungerer som solengle, så kan vi komme hjem, så er vi hjemme igen.

Godmorgen, jeg har tænkt mig her i dag, at der skulle vi starte lidt anderledes, end vi plejer at gøre. Vi skal tænke på et ord, der hedder pipelikukhans. Hvad er det? Pipelikukhans? Prøv lige at tænke på hvad er det, hvad betyder det, er det noget, vi kan bruge, eller hvordan forholder vi os til det? Prøv lige at være den indre iagttagere til at se på hvad betyder ordet pipelikukhans.

Jeg har tænkt mig, at vi i dag skal fortsætte med at meditere på lyksaligheden og så kan vi igen sige, hvad er lyksaligheden? Hvor kommer den fra? Hvordan forholder jeg mig til det? Hvordan anvender jeg det? Vi mediterer på lyksaligheden. Kan vi nu være i lyksaligheden, det er en åndelig bevidsthedstilstand, og hvis man så sætter det i forbindelse med humoren, den humor vi har i os selv. Humor er også en sjælskvalitet. Er der humor til stede, er der også fleksibilitet og forandringsvillighed. Så er man i stand til at kunne grine ad sig selv i en fastlåst tilstand, humor anvendes til frigørelse, det gør pipelikukhans også.

Vi mediterer på lyksaligheden, en indre værenstilstand man har inde midt i hovedet, som spreder sig ud over hele kroppen, lyksalighed, sindsro, åbenbaring. Prøv at forestille jer at åbenbare det guddommelige som er inde i os, dybest set dybt inde i alle chakraerne, hjerteenergien hovedcentret, alt det der er levende bag ved os, det er det guddommelige.

Prøv nu at lade vores guddommelige natur gennemstrømme vore legemer, det strømmer igennem os på alle niveauer, gennem vore legemer, vore chakraer, vores blod og igennem vores vejrtrækning. Forestil jer I er inde i en guddommelig væren, faktisk inde i himmeriget. Ind gennem glæde, kærlighed og ind i lyksaligheden.

Vi mediterer på lyksalighed, kærlighed, åbenbaring. Lige nu begynder jeg at formidle energi gennem lyksaligheden, åbenbaringsprocesser, kærligheden. Det vi åbenbarer, er Guds liv Guds kærlighed til os mennesker og alt liv, det guddommelige der er inde i os og uden for os. Vi forestiller os, at vi skal være født på ny igennem en åbenbaringsproces og træder ind i kristusbevidstheden, kærlighedsbevidstheden, ind i den åndelige vilje, og videre ind i guddommeligheden.

Jeg siger mit kraftord lige her: Jeg er den magiske himmelåbner der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg bringer lys, kærlighed, tillid og visdom ind i alle naturriger, i menneskeheden bevidsthed. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, medfølelse, nådens lys, den skabende intelligens, tillidsaspektet. Jeg er hos jer alle dage indtil verdens ende. Jeg formidler kærlighedslyset, forstærker jeres bevidsthed som solengle. Når vi fungerer som solengle, så kan vi komme hjem, så er vi hjemme igen.

Prøv at forestille jer som solengle, der kan vi bevæge os ind gennem vores chakrasystemer og frigøre blokeringer. Forestil jer når man frigør blokeringer, i starten kommer der indre uro, måske smerter og lidelser, men man frigør sin begrænsning og omdanner den til livsenergi, livsglæde, kærlighed, lyksalighed.

Anvender vi energien og bevidstheden i denne morgenmeditation, så begynder vi at frigøre os selv til sjælelige åndelige formål.

Det vi har snakket om nu til morgen her, det overfører jeg til jer i en oplysthed og i en ny forståelse. Tænk på I begynder at blive frie indadtil og oplyste udadtil. I kommer til at se gennem visionens øje, I kommer til at se gennem nordlysbuen, gennem himmelbuen og ud i uendeligheden, så alle opløftende sjæle som hæver menneskenes bevidsthed, Jordens og verdens bevidsthed. Når vi har de tanker, så responderer vi på kærligheden, på lyksalighedens energi. Vi er i en væren fyldt op med sindsro, tillid og visdom.

Bliv i denne værenstilstand, lad de nye åbenbaringer gå ind i jeres bevidsthed, så er man fuldstændig fri for menneskehedens begrænsninger i deres personligheder. De er ikke eksisterende her.

Det er en dyb indre rejse I har foretaget i dag, bliv ved at være i den indre væren så længe som muligt, det giver den indre opladning.

Godmorgen til jer allesammen, jeg ønsker jer en velsignet dag i dag fredag den 23. august 2019 morgenmeditation nr. 340. det var Peter L Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk