

## **Nr. 336 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation mandag den 19. august 2019

**Nøgleord: Jo mere glæde, kærlighed I giver fra jer, jo mere vil I få.**

Godmorgen. Godmorgen Keld og velopstået. Godmorgen til jer alle sammen. I dag er det mandag den 19. august 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 336.

Se, da jeg kigger her ud over fjorden og tænker på, at det bliver en fantastisk god dag i dag, igen i dag. Vi kan gøre den til lige nøjagtig det, vi ønsker.

Tænk på her I skal forestille jer, I går nede ved stranden, så sidst på dagen og det er ved mørkning. Og så går man ned og tænker på, det er sand, det er strand og det er sten. Det er jo helt fantastisk. Så tænk på så, at det kan være, det i løbet af natten har regnet lidt, og så man går herved tidlig om morgenen, og man kan se solen står op og få den lyksalighed ind i hjertet, glæden og lyset ved at se morgensolen, det er jo helt fantastisk. Og så kan man yderligere mere se, at nogen steder på stranden, på stranden, der kan man se, der begynder at spire nogle nye blomster frem, ny planter frem, men i går var de der ikke, men efter regnen der er de kommen de nye spirer, nyt liv.

Hvis nu vi så tænker på, at hver gang vi sover, så får vi en ny opladning, og hver gang vi vågner, så spirer så spirer der nyt liv frem inde i os, nyt liv med ren kærlighed, væren, tillid, nådens lys, tilgivelsens lys, lyset, vi har alting næste morgen, vi vågner. Vi har det også i løbet af natten, der bliver der bearbejdet masser af de ting i vores indre liv. Så det der er vigtigt, det er at tage det indre livs kærlighed med, som spirer frem i næste morgenstund, tag det med. Det der er så vigtig, det er ikke at overdynde det nye liv af gamle begrænsninger, bekymringer. Mange mennesker de starter med dem med det samme i stedet for at se livsgnisten og livsglæden vokser. Mange mennesker de fortsætter nøjagtigt det samme sted, som de var i går lige nøjagtig i alle deres gamle begrænsninger. Men lad os nu sige at livsglæden og kærligheden det er det, der vokser op med det samme. Lad os sige at vi anvender det nu hver eneste dag, og kan gøre en forskel. Tænk på hvor dejligt man kan have det sammen, når det er kærligheden, der styrer, kærligheden.

Prøv at tænke på at glæde bliver til lyksalighed, lyksalighed det er en åndelig dimension. Vi har så mange muligheder, så lad os begynde at bruge dem. Vi skal tænke på inde i os, der ligger der en masse positiv energi også fra tidligere liv, evner der har været udviklet tidligere, som man total fornægter måske i det liv her. Men der ligger også mange begrænsninger, og de dukker jo også op, så vi får hele tiden værktøj til, vi kan forvandle os, til at blive positiv skabende, arbejde med livsglæde. Tænk på når vi arbejder med livsglæde, så fungerer det hele jo fin. Prøv at være et afsmittende eksempel, giv det eksempel til andre på, at I har styr på tingene, læg glæden, glæden er inde i jer, og så lad også glæden udstråle fra jer.

Der er med samme styrke inde fra jeres sjælsbevidsthed, har I jo en indre sol inde i hovedet. Lad nu den sol brænde igennem, og forvandle alle begrænsninger til skabende aktivitet. Solen inde i hovedet svarer til solen, der står op om morgenen, står op i øst, går ned i vest, eller nordvest. Prøv at tænke på de muligheder vi har lad os da bruge dem.

Så prøv at udvikle jeres vilje til at omdanne begrænsninger, ikke blive ved med at udsætte det. Jo mere I udsætter, jo mere spilder I jeres liv. Sig ”jamen ved du hvad, nu vil jeg ikke udsætte mere, jeg kan se, det her er nødvendigt at gøre, det gør jeg nu.” Husk nu at angst og frygt og de ting kommer frem, så det er muligheden for at blive stærk inde i jer selv. I kan overvinde det forholdsvis let ved at tænke på, at I alle er guddommelige. Når vi har forenet os med vores guddommelighed, så er der mange ting, der ændrer sig i vores liv, og vi

forestiller os, vi lever det guddommelige liv. Det betyder også der, hvis man har nogle opgaver, man skal udføre, en opgave til mig I skal lave, jamen så få dem ekspederet og få dem sendt, så lukker I op for livsenergien igen, livsglæden.

I skal huske, det jeg repræsenterer, det er jeres sjælsbevidsthed, jeres guddommelige bevidsthed, og når der er modstand på mig, så er det dybest set jeres egen modstand på jeres egen sjæl, og den modstand den giver smerter, lidelser. Så jeg prøver på bedste måde og løfte jer derhen, hvor mulighederne er til stede hver dag, en ny mulighed og nye evner.

Og så forestil jer igen ligesom I har gjort mange gange før, har været ude ved havet, eller ved bjergene et eller andet sted. Se en solopgang, vær til stede i en solopgang.

Jeg tænker på en gang, at Jan og mig vi var i Indien sammen med nogle andre søde mennesker, og vi skulle ud og se en solopgang. Og vi var ude at køre i en sådan en tuf, det var noget af en oplevelse, vi fik, men vi så nu ikke solopgangen, men vi fik nogle andre oplevelser.

Lad os nu sige solen står op, lad os nu glæde os over det. Det kan være helt fantastisk at gøre det. Mærk lyset og det indre nærvær. Forestil jer at det er det, I gør. Jeg var lige ved at se, om jeg kunne se solen, det kunne jeg ikke helt endnu.

Forestil jer I kan arbejde med livsenergi og livsglæde hver eneste dag. Og der er aldrig noget, der bliver slidt op, det bliver ved med at forny jer ind i nye dimensioner, og det er aldrig noget, man bliver træt af, bliv ved med at få glæden af det. Jo mere glæde, kærlighed I giver fra jer, jo mere vil I få.

Prøv at forestille jer, at I ser en dejlig morgenstund, kigger ud over havet og ser solen stå op. Forestil jer, inde i jeres bevidsthed hvordan det ser ud, eller gå direkte ud i naturen og oplev det. Prøv at have jeres kraftord til at være til stede, og responder på hjertets energi, hjertets væren og så placer kraftordet her foran jeres pandecenter. Så skal I forestille jer mentalt, I skubber jeres kraftord ud til solen og så se solen gennemlyse jeres kraftord, og så være bevidst om hvilke billeder der kommer ud af jeres kraftord. Lav en indre, en indre iagttagelse. Den proces fungerer samtidig med, I ser solen stå op, og I bygger begge dele ind på en gang, også selv om det måske ikke lykkes første gang eller anden eller tredje gang, eller flere gange det lykkes, så gør det igen med tillid. Der er det, at når tankeprocessen er sket, så har I sat nyt liv i gang inde i jer. I gør det, at I er ved at udvikle nye evner, giv det accept og tillid.

Og så ved I, at det er på samme måde, som når man går på stranden om aftenen, og der ligger masser af frø i sandet, som man ikke kan se, og så når det har regnet lidt, så spirer der nyt liv op næste dag. Den proces I laver her, det er også den, I laver med jeres kraftords energi, så tingene sker, uanset om man er helt bevidst om det eller ej, processen er sket. Prøv at opfatte det igennem kærlig forståelse, kærlig forståelse og sindsro.

Så jeg overfører velsignet energi til jer her til sidst, velsignet lys og kærlighed.

Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg giver mit kraftords energi til Shamballah, og I kan køre med det samme tilsvarende inde i jer, hvis I ønsker det, hvor I giver det til Shamballah, Hierarkiet og Kristus, Peter L. Simonsen, jeres indre vejleder og menneskeheden. Husk den og brug den så tit som mulig.

Så jeg overfører lys og kærlighed til jer alle sammen, så det kan blive en velsignet, smuk dag.

Det var så vores morgenmeditation her i dag, her mandag, og jeg ønsker jer en velsignet dag og en rigtig spændende dag og en god arbejdsuge. Godmorgen til jer alle sammen.

Og det var så Peter L. Simonsen, fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)